



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 57, nummer 2
juli/augustus 2015

Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . .

Kennen wij ons zelf eigenlijk wel?

Wie ben ik?

Hoe kom ik bij mezelf?

Dat zijn de fundamentele vragen van ons leven.

Hier worden we ingehaald door het woord van Paulus: 'Want niet wie zichzelf aanprijst, is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aanprezen.' Dat raakt de grondslagen van ons leven.

Wie zijn wij als christenen?

Wij kunnen deze vraag naar ons eigen hart en wezen niet zelf beantwoorden. Met alleen maar zelfontplooiing komen wij niet ver.

Wij kunnen niet ons zelf scheppen.

Wij hebben ons niet aan ons zelf cadeau gegeven.

Hoe vaak zijn wij niet verbaasd over onszelf? Over gevoelens, reacties en gedachten die onverwacht in ons opkomen. Soms zijn wij een raadsel voor onszelf.

(zie vervolg p. 4)

ZEGEN

Kom
laat je aanraken
door de getekende
van Golgotha
jouw lastendrager

Nu
mag je
dansen in de zon
die Hij
voor jou
wil zijn

Zijn zegen
bloeit
jouw leven
open

Uit: Wim de Boer 'Sprekende Stilte'(uit Taizé

Rooster van Kerkdiensten

Zondag	05-07	zondag na Pinksteren 9 10.00 uur eucharistieviering, koffie
Zondag	12-07	zondag na Pinksteren 10 10.00 uur eucharistieviering
Zondag	19-07	zondag na Pinksteren 11 10.00 uur eucharistieviering, koffie
Zondag	26-07	zondag na Pinksteren 12 10.00 uur eucharistieviering
Zondag	02-08	zondag na Pinksteren 13 10.00 uur dienst van schrift en gebed, koffie
Zondag	09-08	Feest van de Gedaanteverandering van de Heer 10.00 uur eucharistieviering
Zondag	16-08	Feest van het Ontslapen van de Maagd Maria 10.00 uur eucharistieviering, koffie
Zondag	23-08	zondag na Pinksteren 16 10.00 uur eucharistieviering
Zondag	30-08	zondag na Pinksteren 17 10.00 uur eucharistieviering
Zondag	06-09	Verjaardag van Kerkwijding 10.00 uur eucharistieviering, koffie begin kinderkerk

(vervolg van pag. 1)

Het antwoord daarop is, dat wij geworteld zijn in degene die niet begrensd is, en dat is God. Wij vallen nooit buiten zijn handen en zijn grenzen. In alles en bij alles is Hij met ons. Hij kent onze peilloze diepten. Dat is het antwoord op het raadsel dat wij dikwijls voor onszelf zijn.

Wanneer we solliciteren voor een andere baan of functie dan proberen we ons zo goed mogelijk te verkopen. Wij kennen onze kwaliteiten, maar ook onze zwakke kanten, en zo proberen wij ons te presenteren. Hier kunnen wij ons passend aanprijzen.

‘Want niet wie zichzelf aanprijst, is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen.’

Deze woorden lijken op een ‘koude douche’. Deze woorden geven aan dat er veel in ons leven is dat wij niet zelf kunnen aanbevelen. Alles wat onze relatie met de medemens en met God betreft. Onze aanbevelingen leveren weinig op. God is het die ons aanbeveelt. Wat wij zelf over onze persoon denken of zeggen is vaak door onze bril gekleurd. En komt vaak meer overeen met datgene waarvan we wensen dat wij het zouden hebben of zijn.

Ik ben drager en getuige van wat God mij heeft toevertrouwd. Hoe wij de medemens tegemoet treden, moet niet het resultaat zijn van onze eigen wensen en verwachtingen, maar moet uit de diepte van ons geloof en vertrouwen in God komen.

Samen zijn wij zijn kinderen.

Broers en zussen van elkaar.

Mogen wij dit ook in deze zomer ervaren, en niet in onze schulp kruipen wanneer we teleurgesteld worden.

Want niemand kan ons afwijzen wanneer de Heer ons heeft aanbevolen.

Met hartelijke groet,
Pastoor Harald Munch

BERICHTEN

UIT DE PAROCHIE



Martina Liebler 12,5 jaar priester

Martina Liebler begon in Duitsland iets eerder met de studie theologie dan Angela Berlis. Beide hadden de wens priester en pastoor te worden, maar of de tijd daarvoor ooit en voor hen op tijd rijp zou worden?

Angela was in 1996 de eerste vrouw die in de Oud-Katholieke Kerk tot priester gewijd werd. Martina kreeg eerst vier zoons en dat vertraagde haar studie. Toen Laurens 3 jaar was, studeerde zij af en werd in 2002 in Egmond aan Zee gewijd door mgr. dr. Bert Wirix Speetjens. Zij werkte in de parochie Den Helder, en is sinds 2007 pastoor van Krommenie en assisterend pastoor in IJmuiden. Mede met het oog op de integratie van de Velsense parochies was haar aanstelling in IJmuiden in 2014 uitgebreid. En toen overkwam haar het verkeersongeluk.

Toen zij precies 12,5 jaar priester was, op 12 april, was haar knie nog niet voldoende hersteld om een hele eucharistieviering te kunnen voorgaan.

Op 14 juni moest het kunnen en het lukte, in Krommenie. Een Halleluja, omdat ze zover hersteld was, een spandoek in de kerk voor het jubileum, parochianen van heinde en ver en ook de vier zoons! Een mooi en spontaan feest van dankbaarheid voor het verleden en vertrouwen in de toekomst.

Hartelijk gelukgewenst!

Catecheseweekend

Vrijdag 19 juni: half zeven in de vroege avond. Eindelijk is de regen opgehouden. Het kan beginnen. Binnen een half uur is de pastorie van een rustig oord veranderd in een wilde bende.: aangekomen zijn 9 jongeren tussen de 14 en 17 jaar, vier uit IJmuiden, vier uit de Zaanstreek en een uit Heiloo; meisjes en jongens. Met kabaal en gelach worden de slaapplekken op de zolder van de pastorie klaargemaakt. Ondertussen hebben een paar volwassenen de barbecue opgestookt : tijd voor een vrolijke maaltijd.

Het catecheseweekend is begonnen. Alles draait om het vormsel. Wat is het 'vormsel'? Wat gebeurt er allemaal tijdens een vormsel-dienst? Wat betekenen de woorden en de gebeden die dan gesproken worden? En waarom worden zij gesproken zoals zij gesproken worden en niet anders? Door middel van gesprek, uitleg en creatieve werkvormen proberen de jongeren erachter te komen wat het vormsel is en wat het voor hen zou kunnen betekenen.

De dagen zitten vol en de nachten zijn erg kort, maar het is ook erg gezellig en het heeft sommigen aan het denken gezet. Zondag na het bezoek van de kerkdienst is het afgelopen. Een beetje jammer. Maar na de zomer gaan wij verder. En in de herfstvakantie gaan we samen op reis, naar de Alpen in Zuid-Duitsland, naar de berghut van een oud-katholieke parochie daar in de buurt

Ziekenboeg

Van de week kwamen er twee minder leuke berichten binnen. Theo van Kouteren kreeg het bericht dat hij lymfklierkanker heeft. Met spoed is er een tumor uit zijn gezicht verwijderd en nu bespreken de dokters wat er verder te doen staat.

Nadat Dick Gouda kort geleden met succes aan zijn hart is geopereerd, kreeg hij van de week te horen dat hij slokdarmkanker heeft. Komende week zal er veel onderzoek gedaan worden en men hoopt binnenkort een behandelplan voor hem te hebben.

Dragen wij hen en de mensen om hen heen in gebed op aan onze Vader in de Hemel!

Oecumenisch koffiedrinken

Op vrijdag 19 juli is er om 10.00 uur in het kader van de oecumene, en gewoon voor de gezelligheid een open koffie-ochtend in de Bolder. U bent allemaal welkom! Als u wilt, mag u ook burens, familie en kennissen meebrengen.

Koperpoetsen

Het is wat vroeg, maar schrijft u het daarom alvast in uw agenda: met het oog op de viering van de Verjaardag van Kerkwijding op 6 september, wordt op maandag 24 augustus om 9 uur het kerkelijke koper gepoetst. Wij hebben vele vlijtige handen nodig!

Vakantie

De pastores Harald Munch en Martina Liebler Munch zijn vanaf 9 juli tot en met 6 augustus met vakantie.

Pastoor Robert Frede is waarnemend pastoor tel. 023-5326878 of 06-22920471. In alle andere gevallen kunt u de voorzitter van het kerkbestuur bellen 023-5384588 of 06-53184046, of ook de andere leden..

De plannen van het kerkbestuur voor na de vakantie

U merkt duidelijk dat wij de zomer in gaan: naast de kerkdiensten gebeurt er weinig in de komende weken in onze parochie. Dat lijkt me een goede gelegenheid om enkele van de commissies die wij naar aanleiding van de samenvoeging van de twee parochies hebben gevormd, aan u voor te stellen.

Liturgische commissie

Deze commissie komt eens in de twee maanden bij elkaar om het reilen zeilen rondom onze vieringen te evalueren en eventueel daaruit voortkomende veranderingen te bespreken. Leden zijn: de lectoren Johannes van Riessen en Rob de Rijk, Bets Visser-Zwaan

(koster), Piet Schol (koorleider), Roelof Jan Rill (misdienaars), Nanda Tol (kinderkerk) en de pastores Harald en Martina Munch.

Pastorale commissie

De pastorale commissie bestaat uit Loes Korbee, Anneke Zwart, Sonja Gravemaker, Betty Gouda, Liesbeth van der Laan en de pastores. Eens in de twee maanden komen wij bij elkaar om informatie uit te wisselen over 'ziek en zeer' in de parochie en om af te spreken wie extra aandacht nodig heeft. Ook gaat van deze commissie de planning van de seniorenmiddag en misschien nog andere pastorale activiteiten uit.

Diaconale commissie

Deze commissie is de opvolger van DWIJ.

Wij richten ons niet zo zeer op het plannen van extra collectes, maar meer op activiteiten waarbij wij het goede dat onze gemeenschap in zich draagt met mensen willen delen die het nodig hebben.

Daarom noemt deze groep zich ook 'De bedoeling'. Leden zijn: Anita Kok, Corrina van Wijk, Els en Roelof Jan Rill, Age Kramer, Henk Groen, Rick de Ronde en Carolien Krab.

Programmacommissie

Sinds een aantal jaren bieden wij elk winterseizoen een aantal activiteiten aan op het gebied van geloofsverdieping, alsmede enige culturele activiteiten, waar sommige gemeenten en parochies ons om benijden, zoals de oecumenische leeskring, het passieconcert, en dergelijke. Deze commissie bestaat uit pastoor Harald Munch, Jacob Brakenhoff, Carolien Krab en Janna Gouda.

Kosters

Misschien hebt u gemerkt dat onze kostergroep uitgebreid is. Kosters zijn nu Jan Stoop, Carla van Leeuwen, Bets Visser-Zwaan, Johannes van Riessen, Rick de Ronde, en Wim Kok als reserve.

Pastoor Harald Munch

DANKBETUIGING

Een woord van DANK

Aan pastoor Münch voor de preek en de dienst

Aan Piet, Fiete en het koor, waarvan we bijzonder hebben genoten

Voor de aanwezigheid van velen,

Voor de bediening in De Bolder.

Voor ons een dag met een gouden randje.

Wat is het fijn om oud-katholiek te zijn!

Lieve groeten

Henk en Tiny Zoer-Glas

Kerkschatten uit het atelier van Koos van Heijst

De Adelbertuskerk werd gebouwd als een moderne en lichte kerk met een houten plafond en goede, heldere TL-verlichting.

Na verloop van jaren groeide toch de behoefte aan af en toe wat milder licht. Het werd toen ook mogelijk het licht van TL-buizen te dimmen.

Maar voor de Kerstnachtdienst zou kaarsverlichting nog sfeervoller zijn ...

Handige mannen, Koos van Heyst en Jan van Riessen bedachten een plan en voerden het samen uit in de schuur van Koos. Drie forse blokken hout met aan elke balk 10 koperen kaarsenhouders; stoer, massief, eenvoudig, mooi gemaakt, en o, zo mooi met brandende kaarsen in een donkere kerk.

Het leken wel lichtende schepen in de gevaarlijke donkere nacht op weg naar het verlossende licht van de morgen. Of groepjes gelovigen die de engelenzang gehoord hebben en in de donkere Kerstnacht met een kaarsje op weg zijn om het Kind in de kribbe te vinden en te zien. Of treurende mannen en vrouwen die Jezus in zijn lijden gevolgd zijn, Hem begraven hebben, en in die kille, verdrietige nacht met niet meer dan een sprankje hoop, toch blijven wachten tot de Paasmorgen aanbreekt. Dan is de Heer verrezen en zien zij het

schandelijke en smadelijke kruis van Goede Vrijdag als het stralende en schitterende teken van de overwinning van de dood. Voorlopig hangen ze stil achter in de kerk.

Voor de koper- en messingen wandarmpjes, waarin de lichtjes bij de ikonen brandden, is nog geen bestemming gevonden.

Naast die wandarmpjes, die ook gemaakt en geschonken zijn door Koos van Heyst, is er nog een werkstuk van zijn hand, dat de meeste mensen niet zullen kennen.

Ik denk, dat het voor gelovigen bijna het kostbaarste is, dat in de kerk aanwezig is. En dat dan niet zozeer vanwege de waarde in geld, als wel vanwege de spirituele betekenis: de monstrans.

Een glazen schrijn, waarin een grote gewijde hostie - voor wie geloven het Lichaam van Christus - zo geplaatst is, dat deze voor en achter goed zichtbaar is.

Tijdens het Lof van het Sacrament, de verering en lofprijzing van de heilige Communie, meestal aan het eind van de vesper en het Lof van Oudjaar, ontvangt de gemeente de zegen met de monstrans, met het Lichaam van Christus, de zegen van Christus zelf. Tijdens die zegen kniel je, je buigt eerbiedig je hoofd en slaat een kruis - en zo zie je de monstrans dus niet.

De glazen schrijn is gevat in een koperen en een messing ring en staat op een voet van messing en koper.. Op de ring zijn sierlijk drie blauw-groene bolletjes aangebracht, symbolen voor de drie Personen in de Drieëne God: God de Vader, God de Zoon, God de heilige Geest. Pastoor D. N. de Rijk heeft de monstrans destijds gewijd en in gebruik genomen.

Groen-blauwe stenen sieren ook het 'gouden' altaarkruis en de deuren van het A-tabernakel. Twaalf stenen op het kruis verwijzen naar de twaalf apostelen. Op het tabernakel zijn 2 x 5 stenen.

In het A-tabernakel worden de heilige olieën bewaard. De monstransen en de cibories met gewijde hosties worden in het oude tabernakel op het Sacramentsaltaar bewaard.

Kaarsentafel

Een van de eerste dingen die de pastoors Harald en Martina Münch-Liebler deden, toen zij in 2007 in IJmuiden aangekomen waren, was een plaats in de kerk zoeken om devotiekaarsjes te branden. De behoefte aan dit ritueel groeide al jaren in kerk en wereld, en geleidelijk ook in onze kerken.

Jacob Brakenhoff leerde omstreeks 2005 de Adelbertus kerk en -parochie kennen en trad in 2006 toe. Ook in de Adelbertuskerk was toen - nog - geen geschikte plaats om een kaarsje aan te steken. Jacob was 38 jaar leraar geweest op de school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs Heliomare in Wijk aan Zee en gaf er geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands en Engels. In 2010 werd hij 65 jaar en werd gepensioneerd. Hij stelde voor, dat de praktijkklas van de school als afscheidscadeau een kaarsentafel voor hem zou maken. De leraar techniek Koos Brouwer heeft samen met Jacob de tafel ontworpen en de leerlingen, zo'n 16 jaar, hebben hem gemaakt. Met de hereniging van de A- en E- parochies is de tafel meegekomen en vormt nu een welkome en praktische verfraaiing van de Engelmunduskerk en herinnert Jacob aan zijn goede tijd bij Heliomare.

oud-KATHOLIEKE MANNENVERENIGING Programma voor het seizoen 2015/2016

8 september 2015

Bezoek aan de Molen van Sloten. Na de rondleiding in de molen brengen wij een bezoek aan het kuisperij museum. Daarna gaan wij naar het dorp Sloten om een drankje te nuttigen en eventueel wat te eten.

13 oktober 2015

Cor Oudendijk (oud havenmeester van Amsterdam) geeft een lezing over hoe de beslissing tot stand is gekomen om het Noorzeekanaal te graven. De lezing heet "Van Vuur- tot Schreierstoren"

10 november 2015

Op deze avond houdt imker Pim Lemmers een presentatie over bijen.

8 december 2015

Haliburton is een bedrijf dat zich bezig houdt met offshore activiteiten. Een geoloog van Haliburton geeft deze avond een lezing over gas- en oliewinning.

12 januari 2016

Nieuwjaarsbijeenkomst in De Bolder. Er wordt een film getoond over een scheepsramp aan de zuidkust van Engeland, waarbij een sleepboot van Wijsmuller is betrokken.

9 februari 2016

Bisschop Dick Schoon geeft een lezing over de historie van het bisdom Haarlem.

8 maart 2016

Burgemeester Weerwind van IJmuiden zou een presentatie geven over zijn ambt. Of dit doorgaat, is nog de vraag.

12 april 2016

Het getal "pi" is een wiskundige constante. Jaap Wijker geeft die avond een presentatie over "pi".

10 mei 2016

Bezoek aan het AFAS stadion in Alkmaar. Ontvangst in het Grand-cafe Van Gaal waarna een rondleiding volgt. Na afloop waarschijnlijk een hapje en een drankje.

Contact: pastoor Harald Münch, Cees Borst (tel.: 072 - 5713123), Jan Stoop, Johan van der Laan



TAIZE 2015

Zin om mee te gaan naar Taizé?

11 augustus – 17 augustus 2015
Kosten € 150

Waarom?

Vieren en ontdekken
Vrienden maken
Frankrijk

Praktisch:

Aanmelden vóór 1 juli 2015
Klara Vercammen en Jasper
Roebroek zijn de begeleiders
Mail naar jutta@okkn.nl

Oud-Katholieke Mannenvereniging Excursie naar Velserbeek



Als afsluiting van het seizoen 2014-2015 verzamelden dinsdagmiddag 12 mei j.l. ongeveer 25 leden van de OK Mannenvereniging zich voor huize Velserbeek om onder leiding van onze gids Jac Zuurbier e.e.a. over het landgoed Velserbeek, Oud-Velsen, de Engelmunduskerk en het leven van de Romeinen, 2000 jaar geleden, te horen. Er is veel verteld, dus het is niet eenvoudig om alles te recapituleren. De zon scheen en de temperatuur was redelijk.

Het is merkwaardig dat je toch weer nieuwe dingen hoort, terwijl de meeste leden van de mannenvereniging het landgoed Velserbeek, en Oud-Velsen en omgeving kennen. De feiten over de geschiedenis van het landgoed Velserbeek, de grootte, en de aanleg van het park zijn soms verrassend.

Tijdens onze wandeling door Oud-Velsen bleek dat de meeste huizen een monumentenbordje naast de deur hebben hangen, omdat veel huizen een bijzondere geschiedenis kennen. Tevens werd verhaald over de uitbreiding van het Noordzeekanaal waardoor Oud-Velsen kleiner en kleiner werd, en de ponten westwaarts werden

verplaatst. Met enige fantasie konden we de oude havens van Velsen lokaliseren.

Jac Zuurbier had geregeld dat we een kijkje in de Engelmuduskerk (PKN) konden nemen, waar zeer oude bijbels op de banken liggen, en de grafsteen van de Heer van Brederode een mooie plek in de zijkapel van de kerk heeft gekregen.

Vanaf de lezenaar vertelde Jac Zuurbier over het verblijf van de Romeinen, 2000 jaar geleden, in de regio, en met name over de twee forten, waarvan archeologische resten bij de aanleg van de Velser- en Wijkertunnel werden gevonden.

De middag werd besloten bij het restaurant "De Heren van Velsen" waar een drankje werd gedronken en het jubileummenu gegeten.

Al met al een interessante excursie waar Jac Zuurbier een groot aandeel in had.

Jaap Wijker

Pinksteren op het eiland Nordstrand

Nordstrand is een Waddeneiland aan de Noordzeekust in Schleswig-Holstein in Noord-Duitsland. De oud-katholieke kerk van St. Theresia werd in 1662 door de toenmalige Nederlandse dijkwerkers gebouwd en ingericht. De parochie van St. Theresia is de oudste oud-katholieke parochie van Duitsland. Wij trokken met onze camper door Schleswig-Holstein en hadden het zo gepland dat wij eerste Pinksterdag een misviering in voornoemde parochiekerk konden bijwonen. Er was toch een camperplek (bijna naast de kerk) bij "Landgasthof Kelting" met water, stroom en toilet? Helaas, dat was verleden tijd. We mochten wel op het parkeerterrein van de kegelbaan staan, echter zonder de door de Camperclub beloofde faciliteiten. De vis in het restaurant was uitstekend: drie soorten overladen met garnalen. We waren op zaterdag aangekomen en de misviering van eerste Pinksterdag begon om 10.00 uur. De mis werd bijgewoond door 19 mensen, inclusief de zeer jonge pastoor. De dienst begon met de eerste drie coupletten van "Kom Geest des Levens", de overige coupletten werden later gezongen. In de preek (uit het hoofd) werden

drie voorbeelden van de Heilige Geest aan de orde gesteld: de wind, de duif en de vurige tongen. Na de kerkdienst werd er koffie gedronken in een van binnen modern uitziend verenigingsgebouw. Daar bleek, dat de helft van de kerkgangers niet eens oud-katholiek was maar zich sterk verbonden voelt met de Oud-Katholieke Kerk. In de Duitse Oud-Katholieke Kerk kiezen de parochianen de pastoor. Voor Nordstrand is het gelukt een nieuwe jonge pastoor te vinden, die ook nog met zijn vrouw in de pastorie komt wonen! De zondag na Pinksteren wordt de nieuwe pastoor gekozen. Het kerkbestuur maakte zich grote zorgen of het vereiste quorum van 29 betrokken parochianen wel aanwezig zal zijn (10% van alle ingeschreven oud-katholie-



ken in Schleswig-Holstein).

Na de kerkdienst zijn we naar een andere camperplek, ook op Nordstrand, gereden. De zon scheen maar de zeewind was koud.

Wij wilden graag deze ervaring met jullie delen.

Voor meer informatie: Google "Alt-Katholische Kirche St. Theresia".

Jaap en Wil Wijker

GOD – niet meer dan een woord?

Als we vespers zingen, komen de voorzangers, de mannen of de vrouwen, een klein uurtje eerder om de psalmen en vooral de antifonen door te nemen. Een van de zangers kwam ontzet binnenstormen met een halve krant bij zich: in Trouw zeggen ze, dat GOD alleen maar een woord is! We moesten oefenen – er was geen tijd om er op door te gaan.

Ik was niet zo geschokt. Inderdaad, g o d is een woord. Zoals een voornaam ook alleen maar een woord is. Behalve als je iemand kent, die zo heet, Martina, Vincent, Jopie, Klaas.

Dan verwijst die naam naar de persoon, die die naam draagt en die je kent. Die naam wordt die persoon, of die persoon wordt zijn naam. In de eerste klas van de lagere school zat Ali bij mij in de klas, een lang, mager en sloom meisje. Later heb ik diverse leuke, pittige, meisjes ontmoet, die Ali heetten. En iedere keer moest ik mijn twijfel (of mijn zekerheid) overwinnen en accepteren, dat zij echt Ali konden heten zonder mager, lang en sloom te zijn.

Zo heeft het woord God, nu expres met een hoofdletter geschreven, voor ons, gelovige christenen en heel bijzondere betekenis gekregen. Welke?

Die is nu weer niet voor iedereen dezelfde.

Zouden niet voor de meesten van ons de verhalen over God, de gebeden, de liedjes over God en over Jezus, die we als kind thuis, op school, op de zondagsschool hoorden en leerden, onze voorstelling van God bepalen?

Zo'n beeld van God zit diep.

Ook al hebben we later nog zoveel over God gehoord, dat Hij, almachtig is, alziend, liefde, onuitsprekelijk, na-ijverig, wreker, oneindig, onbegrensd, ondoorgroendelijk, dan blijft dat vertrouwde beeld, dat we ons als kind gevormd hebben ons bij. In mijn omgeving was het beeld van God meestal vriendelijk, welwillend, zorgend, vertrouwen wekkend – een mooi beeld van God om met je mee te dragen.

En als dan iemand komt zeggen, en in de krant schrijft, dat God (god) alleen maar een woord is, dan schokt dat en doet pijn: het voelt als en belediging, een afwijzing van God en van jezelf.

Maar er zijn ook mensen die opgroeien met een onverzoenlijke God, die altijd op je vingers kijkt en iedere fout registreert – een angstaanjagend beeld, dat ook diep gaat zitten. Dat je ook niet zomaar kunt loslaten en van je af zetten.

Eigenlijk is het probleem vergelijkbaar met dat van een nieuwe bijbelvertaling met het kerstverhaal zonder kribbe, maar met een voerbak. Kribbe, zelfs kribbetje, zijn we gewend, het klinkt goed, liefelijk – maar wat kan het eigenlijk schelen? Waar gaat het echt over? Het was erbarmelijk: op reis geboren worden, in de kou, zonder hulp, alleen de oude Jozef en een os en een ezel, geen badje, geen bedje, maar stro en lappen. Het was bovennatuurlijk, goddelijk: de Zoon van God wordt Mens, ver van huis, ontheemd, alleen herkend door ruwe herders en exotische koningen/wijzen.

Het woordje g o d valt misschien te vergelijken met een woordje als 'liefste'. Mijn vader noemde mijn moeder nog wel eens 'liefste'. Dat wil echter niet zeggen, dat ieder gezegde, ieder liedje over 'liefste', over mijn moeder gaat! Iedereen denkt bij 'liefste' aan iets of iemand anders.

Zo is het ook bij het woord g o d , zelfs als je het met een hoofdletter schrijft: God.

De geloofsbelijdenis zegt veel over God: almachtige, Vader, drieënig, Schepper ...

Het Onze Vader noemt God Onze Vader, in de hemel, geef ons brood, vergeef onze schulden, leid ons niet in bekoring, verlos ons van de kwade! ...

En Jezus zegt: wie mij ziet, ziet de Vader ...

De Geest komt uit de Vader voort, geeft leven, inspiratie, kracht ...

Mozes hoort God in een brandende braamstruik en ziet Hem niet. Elia hoort God in een suizelende wind ...

Bij elk van die aanduidingen vorm je je een beeld, stel je je iets voor.

Allemaal min of meer waar, maar onmogelijk de hele waarheid van God.

In de Tien Geboden verbiedt God de mensen om een beeld van Hem te maken, geen stenen beeld, geen houten beeld. En ook geen denkbeeld, al is dat misschien minder onveranderlijk dan hout of steen.

We kennen de naam van God 'Ik ben', en we hebben het woord, dat gesproken en geschreven is.

En zonder dat we het willen, vormen we ons een beeld, steeds weer, steeds een beetje anders, afhankelijk van wie we zijn, waar we staan, wetende dat we God in zijn volle omvang, in al zijn facetten niet kunnen zien, niet kunnen vatten, laat staan bevatten.

*g o d , een woordje van niks, dat verwijst naar de Onnoembare, het Onzegbare – die zich echter wel aan mensen kenbaar gemaakt heeft ...
Fiete Smit-Maan*

(bijbelstudie in Taizé)

... Hij blijft met ons begaan, zolang wij in dit leven Zijn verhaal vertellen en onvermoeid het woord door Hem gesproken spellen ...

(bisschopslied van Dick Schoon)

AGENDA

19-07	10.00 uur	Oecumenische koffie-ochtend, De Bolder
11-08 - 17-08		Taizé-reis
24-08	09.00 uur	Koperpoetsen, De Bolder
08-09		O.K.Mannenvereniging, excursie Sloten

Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastores:

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260,
06-30126877, e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen:

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder: tel. 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,
e-mail: okbolder@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden >
H.Engelmundus

Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:
NL56RABO 0154 1643 48

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24
Busjes kunnen geleegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Kruispunt: kopij inleveren voor 19 augustus 2015 bij:
S.C. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,
tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@gmail.com

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 31 augustus 2015.