



**Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . .**

Wat nou vrede op aarde...

Het meest gebruikte woord rondom Kerstmis, ook van mensen die niets hebben met de inhoudelijke betekenis van Kerst, is het woord "Vrede". Vrede op aarde!

Vanaf het begin, sinds de eerste Kerst kun je dit ervaren als een rare kreet, pure illusie. Ook nu, met de verschrikkingen van de laatste tijd op het netvlies. Tot kort geleden kwamen de terreur en het meedogenloze bloedvergieten alleen via TV-beelden en via de gezichten van al die duizenden vluchtelingen bij ons; sinds de aanslagen in Parijs is het allemaal dicht bij huis gekomen.

Geen spoor van vrede en liefde, engelenzang en "wees niet bang"! Is het niet haast hoon om zulke woorden in deze vredeloze wereld in de mond te nemen?

Dat hadden de herders dan maar meteen ook tegen de engelen mogen zeggen. In de tijd van keizer Augustus heerste er dan wel zogenaamd de Pax Augusti, de keizerlijke vrede van Augustus. Maar die gold alleen voor hen die zich voegden naar de bevelen van de Romeinse bezetters. En in de stal van Bethlehem? Daar was het ook een rommeltje, bepaald geen vredige omgeving om een kind ter wereld te brengen (koud, tochtig, donker en koeienstank). Kort erna moest de heilige familie al op de vlucht slaan om het leven te redden.

En toch is in die nacht de vrede op aarde gekomen!



Op kerstschilderijen zie je heel vaak een donkere stal, waar een kind Jezus in ligt. Er gaat een heldere lichtstraal uit. Dat is de oorsprong van alle vrede. Sinds de komst van God in onze wereld, met zijn geboorte in de stal van Bethlehem, hoe armzalig ook, sinds die nacht is de ware vrede er.

Jezus Christus heeft de diepe vrede van God gebracht.

Aan ons de taak om de hand uit te strekken en de vrede aan te pakken. Het is aan ons de vrede toe te passen in ons hart, in ons leven, in de wereld om ons heen.

In Jezus Christus strekt God zijn hand naar ons uit en roept steeds opnieuw: Vrede zij met u. Vreest niet!

En niet alleen met de Kerst, nee, in elke eucharistieviering, wordt die vrede ons toegezegd met de vredegroet: "De vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal je hart en gedachten bewaren in Jezus Christus onze Heer." En dan gaat het verder met een oproep aan ons: "Geeft elkaar de vrede!"

Kerst is de vredegroet van God aan ons mensen!

Martina Liebler

De pastores wensen u allen

*Zalig Kerst en een gezegend Nieuw Jaar
vol van vrede!*



Rooster van kerkdiensten

Zaterdag 12-12	Adventswake 19.00 uur Algemene Voorbereiding
Zondag 13-12	Derde zondag van de Advent 10.00 uur eucharistie, kinderkerk
Woensdag 16-12	9.00 uur eucharistie koffiedrinken
Zaterdag 19-12	Concert Bel Canto 20.15 uur
Zondag 20-12	Vierde zondag van Advent 10.00 uur eucharistie met kerstspel kinderkerk, koffiedrinken
Donderdag 24-12	Kerstnacht 22.00 uur eucharistie, koffiedrinken
Vrijdag 25-12	Kerstdag 10.00 uur eucharistie
Zaterdag 26-12	H. Stefanus 10.00 uur eucharistie
Donderdag 31-12	Lof van Oudjaar 19.00 uur
Zondag 03-01	Epifanie/Driekoningen 10.00 uur eucharistie, kinderkerk, koffiedrinken



- Woensdag 06-01** 9.00 uur eucharistie,
koffiedrinken
- Zondag 10-01** Eerste zondag na Epifanie
10.00 uur eucharistie, kinderkerk
- Woensdag 13-01** 9.00 eucharistie,
koffiedrinken
- Zondag 17-01** Tweede zondag na Epifanie
10.00 uur eucharistie, kinderkerk,
koffiedrinken
- Woensdag 20-01** 9.00 eucharistie,
koffiedrinken
- Zondag 24-01** Oecumenische viering in PKN Engelmunduskerk,
Velsen-Zuid

RONDOM DE ENGELMUNDUSKERK



Op dinsdag 1 december hebben wij in de kerk afscheid genomen van **Alie Schutte**. Vele jaren heeft zij zich in verschillende functies ingezet voor het reilen en zeilen van de Adelbertusparochie. Sinds vorig jaar moest zij aan de dialyse en sinds januari had zij een ongeneeslijke hartkwaal.

Van de kinderen van **Janny Poppe**, weduwe van Anton Poppe, ontvingen wij een rouwkaart met het bericht dat zij op 4 december afscheid van haar hebben genomen.

Mogen zij rusten in vrede!



Mirjam de Ronde heeft op woensdag 2 december de ziekenzalving ontvangen. Na 20 jaren ziekzijn begeven hoe langer hoe meer de essentiële lichamelijke functies het.

In het laatste kruispunt berichtten wij dat voor **Annedien van der Meer**, jarenlang penningmeester van de Engelmundusparochie, een behandelplan was opgesteld, nadat in het najaar bleek dat zij kanker had. Op het moment dat dit kruispunt verschijnt blijkt dat niets mocht helpen en de behandeling is gestaakt.

Moge de geest Gods haar en haar gezin in deze zware tijd dragen!

Theo van Kouteren is al meer dan een jaar in gevecht om zijn gezondheid. Elke keer dat het er slecht uit zag ging er weer een deur open en verbeterde zijn toestand. Net hoorden wij dat nu plotseling een tumor aan zijn nier is gevonden. Wij weten nog niet hoe het deze keer zal aflopen. Moge hij en zijn gezin zich gedragen weten in Gods handen.

De komende **Bijbelgesprekken** vinden plaats op dinsdag 15 december, 12 januari en 26 januari om 14.00 uur in de pastorie.

De **Oecumenische leeskring** gaat door op vrijdag 18 december, 15 januari en 29 januari om 14.00 uur in de sacristie.

De **Huiskamerkring** komt op vrijdag 18 december om 19.30 uur bij familie van der Laan in Heemskerk bij elkaar. De eerste keer in het nieuwe jaar is op vrijdag 12 februari. Het adres wordt nog bekend gemaakt.

Ook volgend jaar zullen we samen met de Nieuwe Kerk twee **Geloofsmaaltijden** houden. Dit jaar zullen we het over de geloofsbelijdenis hebben. U bent van harte uitgenodigd op woensdag 27 januari en 3 februari om 19.00 uur in de Bolder.

De **nieuwjaarsontmoeting** van ons bisdom is in de kathedraal van de HH. Anna en Maria in Haarlem (Kinderhuissingel 76) is op zondag 3 januari. Om 16.00 uur begint de vesper en daarna is er alle gelegenheid om elkaar het beste te wensen en op het nieuwe jaar te klinken.

Iedereen is van harte welkom.



De parochie onderweg

Op weg naar Kerstmis, het feest van de geboorte van Jezus en feest van het licht. Werkelijk prachtig gestart op de eerste zondag van de Advent met de Adventservice die wij samen hebben gevierd met zowel de Hervormde gemeente West als de Ichtuskerk. Fantastisch om zo bij elkaar te komen en gezamenlijk vooruit te zien naar het grote feest van Kerst.

In de afgelopen maand heeft het kerkbestuur gemeend om een uitzondering te maken voor een vrijwilliger die haar taak beëindigde. Een uitzondering omdat dat dit van ons geen gewoonte is en nooit doen, maar voor Fiete Smit-Maan werd een uitzondering gemaakt. Fiete heeft 20 jaar lang de redactie gevoerd over het Kruispunt en dat wilden wij van harte onderstrepen door haar een bloemetje te overhandigen. Het is slechts één van de vele taken die Fiete haar leven lang al verricht voor de Oud-Katholieke Kerk, zowel lokaal als ook landelijk en internationaal. Het opnoemen van taken zou onbegonnen werk zijn omdat een groot deel zal worden vergeten. Genoemd werden haar actieve ambassadeurschap voor Oikocredit, als ook het orgelspel in onze kerk en andere Oud-Katholieke kerken. Een hele reeks voorbeelden zou kunnen volgen. Fiete is er misschien de mens niet naar, maar wij wilden haar gewoon eens verwennen. Die wens van ons is bij haar zeker overgekomen.

Het bestuur heeft zich in de afgelopen maand inhoudelijk bezig gehouden met het beleidsplan. Veel van de daarin genoemde punten vergen de nodige aandacht. In het kader van een diaconaal project ontvangen wij op 17 december 's ochtends de basisschool uit Oud-IJmuiden voor de viering van Kerstfeest. Op deze dag 's avonds ontvangen wij gastvrij alle vrijwilligers van het Bijna Thuis Huis voor een gezellige maaltijd. Zij worden door ons in het kader van Kerst verwend en in het zonnetje gezet. Dank voor al hun inzet en trouw.

Veel tijd vergde de voorbereiding voor de synode en met name het voorstel van diverse penningmeesters, c.q. parochies m.b.t. de heffingssystematiek van de kerk. Tijdens de gemeentevergadering is dit voorstel uitvoerig toegelicht door onze penningmeester Jan Pieter Schoon.



Een start werd gemaakt met de plannen rond de eerder besproken renovatie van De Bolder. De Boldercommissie en het kerkbestuur zullen de komende maanden een plan van aanpak uitwerken als basis voor het besluit om mogelijk komende zomer het interieur van ons verenigingsgebouw een nieuw aanzien te geven. Wij kijken met spanning uit naar de ontwikkelingen.

Tot slot wenst het kerkbestuur alle parochianen een zalig Kerstfeest toe.

Namens het kerkbestuur,
Gert Jan v.d. Hulst

Adelbertuscentrum

Met het samengaan van de parochies van de H. Adelbertus en de H. Engelmundus werd deze zomer ook het Adelbertuscentrum gesloten. De vaste huurders, zoals de postzegelclub en het Adelbertusvrouwencontact, moesten op zoek naar een nieuw onderkomen voor hun activiteiten.

Ook voor de beheerders betekende het daadwerkelijk samengaan van de parochies het nodige. Gedurende vele jaren gaven zij veel van hun tijd en energie aan het Adelbertuscentrum en boden daarbij de nodige gastvrijheid en service. Aan die jaren kwam de afgelopen zomer een eind. Onlangs werd ook e.e.a. zakelijk afgesloten, waaronder de financiën. Van de voormalige beheerders mocht het kerkbestuur als gevolg hiervan een mooi bedrag op de rekening van de HH. Adelbertus en Engelmundus ontvangen.

Mariska, Johan, Koos en Jan bedankt voor jullie inzet en uiteraard ook voor het prachtige bedrag.

Het kerkbestuur van de
HH. Adelbertus en Engelmundus.



Van de redactie

Zoals u in het vorige Kruispunt hebt kunnen lezen zal het inleveren van kopij vanaf heden op een andere manier plaats vinden.

Het nieuwe e-mailadres is: **kruispunt@okijmond.nl**

Heeft u geen e-mail of wilt u liever schriftelijk kopij inleveren, dan kan dat ook. Van het kerkbestuur hebben wij toestemming gekregen om één van de kastjes voor de bloemenbijdrage, die achter in de kerk hangen, te bestemmen voor het inleveren van kopij. Vanaf het altaar gezien is dit het kastje aan de linkerpilaar.

Bedankjes

De Kruispuntvergadering van 10 november verleende mij het gevraagde ontslag uit de redactie van Kruispunt. De zondag daarop vulde Gert Jan van der Hulst het ontslag aan met waarderende en vriendelijke woorden en een prachtig herfstboeket.

Hartelijk dank!

Fiete Smit-Maan

Bijbelse gespreksgroep voor jongeren

Op 22 december vindt in de sacristie de derde bijeenkomst plaats voor jongeren tussen de 18 en 35 jaar. We zullen dan verhalen uit Genesis en delen van de brieven van Paulus lezen. Het belooft een interessante avond te worden waarin actualiteit, wetenschap en bijbelse geschiedenis tegenover elkaar gezet zullen worden. Jullie zijn van harte uitgenodigd.

Laat even via pastoor Harald Münch, tel. 0255-515260 of mij, tel.nr. 06-23706364, weten of je komt. Mocht je het niet op tijd weten, dan kun je natuurlijk ook gewoon aansluiten op de avond zelf.

Tot de 22^e om 19.30 uur!

Rick de Ronde



Oecumenische koffieochtenden

Het pastoreskonvent in de gemeente Velsen heeft besloten ook in het komende jaar met de oecumenische koffieochtenden door te gaan. Het is een mooie gelegenheid om de verbondenheid onder de verschillende christelijke gemeenschappen te bevorderen en tevens je kerkgemeenschap in je wijk meer zichtbaar te maken.

De volgende bijeenkomsten zijn om 10.00 uur op vrijdag 18 december in de Rooms-Katholieke Engelmunduskerk in Driehuis en op donderdag 21 januari in onze kerk hier in Oud-IJmuiden.

In memoriam Alida Schutte-van Pel.

Dinsdag, 1 december, namen we afscheid van Ali.

Een afscheid Ali waardig.

Een volle kerk.

En dat heeft ze verdiend.

De kerk betekende veel voor Ali.

Tijdens de oprichting van de Adelbertusparochie was ze secretaresse-kerkmeester.

Een drukke periode in haar leven.

Jarenlang was ze penningmeester van het Adelbertus vrouwencontact.

Jarenlang verzorgde zij een gezellige kienavond.

Ze regelde en verzorgde de jaarlijkse uitstapjes.

Was de stuwende kracht van de Adelbertusbazaar.

Ali vertegenwoordigde de Oud Katholieke kerk op Vrouwengebedsdag.

Belangrijk was ze als contactpersoon bij het bejaardenwerk.

Op de 65plusdagen waren de ouderen weer eens "onder elkaar".

Ze hield van het leven.

Van man, kinderen en kleinkinderen.

Van de mensen om haar heen.

Zondags naar de kerk gaan was voor haar een feest.

Nu is haar stoel leeg.

Ali, we zullen je missen!!

Jo Belfroid



Kerstconcert zaterdag 19 december

Het Velsler Operagezelschap 'Bel Canto' voert op zaterdag 19 december haar kerstconcert uit in onze Engelmunduskerk. Naast uiteenlopende operamelodieën zullen ook kerstliederen worden gezongen als sfeervolle voorbereiding op de Kerst.

Het koor staat onder leiding van dirigent Marco Bons en wordt begeleid door Gilbert den Broeder.

Aanvang 20.15 uur (kerk open vanaf 19.45 uur). De toegang is vrij. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Er is geen pauze, wel tot slot gelegenheid om onder het genot van een glaasje elkaar te ontmoeten.



Van de penningmeester

Beste allemaal,

Regelmatig ontvang ik kladjes en bonnetjes van parochianen waarmee gemaakte onkosten worden gedeclareerd.

Omdat ze vaak klein en rommelig zijn en vaak informatie ontbreekt zijn ze momenteel erg lastig te verwerken.

Daarom ligt er vanaf nu in de sacristie een bakje met declaratieformuliertjes. Vul daarop in:

- uw naam
- uw bankrekening (IBAN!)
- een omschrijving van uw uitgave
- het totaalbedrag van uw uitgave

Graag uw bonnetjes bijvoegen en alles in een envelop doen. De envelop kan in het bakje penningmeester op de kast in de sacristie.

Dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Jan Pieter Schoon, penningmeester



Uitslag verlotingen Bazar

Prijswinnende lotnummers Grote Verloting.

De nummers zijn gesorteerd op lotnummer, **niet op prijsnummer.**

Beginnend met de letter A:

43	109	206	257	410	510	647	675	734	869
926	941	1235	1330	1364	1504	1786	1788	1789	1819
2119	2187	2199	2393	2399	2632	2802	2869	3025	3228
3250	3411	3503	3518	3980	4245	4258	4431	4501	4570
4605	4610	4956	4977	5079	5088	5313	5346	5383	5628
5688	5893	5967	6124	6138	6160	6365	6931	6948	7480
7740	7753	8735							

De prijswinnende lotnummers in de kleine verlotingen:

Aktiva (zonder voorloopletter, gesorteerd op lotnummer): 596, 3857

Seniorenmiddag

Wat is het toch fijn dat er altijd weer mensen zijn die zich ergens voor inzetten in onze parochie. Dat bleek ook woensdagmiddag 25 november, toen veel senioren aanwezig waren op de seniorenmiddag.

Eerst samen de eucharistie vieren met als voorganger pastoor Liebler.

Zij kreeg af en toe assistentie van pastoor Münch, mooi om te zien!!

Daarna binnendoor en via trappetje op en af naar de Bolder.

We werden verwelkomd met gezellige muziek van het Huisorkest uit Egmond. Iedereen genoot van de gezellige liedjes, gespeeld op de accordeons. Toen iedereen een plekje had gevonden werd koffie of thee geserveerd met daarbij heerlijke gevulde speculaas.

Na de koffie werden de glaasjes gevuld met fris of iets pittigers. En natuurlijk hoort daar iets hartigs bij: kaas, worst en een lekkere bitterbal.

Laura zong het lied Mijmering en Engel Gravemaker vertelde daarin een stukje geschiedenis van Egmond.

Het was een middag van bijpraten en genieten.

Dank aan de dames die deze middag organiseerden.

Bedankt Sonja, Anneke en Liesbeth voor de fijne middag!!!

Jo Belfroid



Allerzielen

Op een doordeweekse maandagavond in de herfst, de dag na Allerheiligen: veel mensen in de kerk om met elkaar en voor God onze overledenen te gedenken in de eucharistie. Vooral veel ouderen, zij hebben in de loop van hun vele jaren al de meeste familieleden en vrienden moeten begraven.

Van de recente overledenen noemde de pastoor de namen. Voor hen werd aan de Paaskaars een kaarsje ontstoken.

Daarna kwamen alle anderen in een lange rij naar het altaar en staken op de treden een rood kaarsje aan ter nagedachtenis aan hun overledenen. Het werd een heel lange, stille rij flakkerende rode vlammetjes.

Tijdens de ingetogen dienst zongen de jonge Harald Angels samen Engelse songs, heel mooi, heel stemmig, heel ijl.

Twee teksten heb ik onthouden:

We will meet again - we zullen elkaar weer zien.

‘Jesus, remember me, when you come into your Kingdom’-

Jezus, denk aan mij, als U in uw Koninkrijk komt.

Dat zijn de woorden van de ene rover die met Jezus gekruisigd werd. Het antwoord van Jezus was: ‘Vandaag zal je met mij in het paradijs zijn’ (Luk. 23, 43).

Dat is, wat wij voor onze doden wensen, hopen en mogen geloven.

En het is de bede, die we ook voor onszelf uitspreken, straks en ook nu al.

Een andere gedachte van Allerzielen is, dat we onze overledenen weerzien. Dat wensen we, dat hopen we, dat mogen we geloven.

Fiete Smit-Maan



Een gezellige avond

Dat was het zeker op dinsdagavond 16 november, pakjesavond bij vrouwenvereniging Aktiva.

Een gezellig aangeklede Bolder, versierd met Sint vlaggen, ballonnen en een paar makkelijke stoelen rond de open haard voor.....?

Met z'n allen aan de koffie/thee met wat lekkers erbij. Tijdens de invulling van 't programma ging de 06....af van Anneke met....ja, de Goed Heiligman liet weten dat hij op bezoek zou komen over ± 15 minuten.

De sfeer zat er goed in met Sint-muziek op de achtergrond, 't zingen ging de dames nog goed af. En ja.....daar was hij écht, de Sint met drie fantastische pieten; zelf één met een gitaar(tje). We hebben gelachen, gezongen, gedanst en met z'n allen de voetjes van de vloer (hoe ouder hoe gekker); gezweten alsof we allemaal weer 18 waren!

Daarna zijn er nog een aantal dames toegesproken door de Sint en werden er foto's gemaakt. Toen nog wat afscheidsliedjes gezongen, de Sint met z'n Pieten bedankt en uitgezwaaid. Dan was het nu pakjestijd, per tafel moest je een 6 gooien met een dobbelsteen en dan mocht je een pakje uit de zak halen.

We werden allemaal verblijd met een rijm of gedicht (dit was eigenlijk verplicht). Nadat ieder z'n pakje had gekregen, hebben we nog wat gezellig nagezeten en wat gedronken. Zeker weten dat deze avond goed is bevallen.

Het fijne van zo een avond is: dat je elkaar beter leert kennen en dat je geen vreemde eend meer bent in je „ Eigenlijk Nieuwe Onderkomen“!

Een vers Aktivalid,
Marjoke de Koning

P.S. Ook is er even stil gestaan bij de zieken die hier helaas niet bij konden zijn.



Lezing van imker Pim Lemmers

Dinsdag 10 november jl. hadden wij de imker Pim Lemmers te gast, na een tip van de vrouwenvereniging dat we hem een keertje uit moesten nodigen. Wij mannen luisterden deze keer naar de dames en het was een grandioze avond. Ik heb in de wandelgangen gehoord dat het een van de beste avonden was die wij hadden georganiseerd. Wat kan die man Pim vertellen. Ik ken hem alleen van de sportverslaggeving van korfbal; ik vond het al een bekende naam en wist niet dat hij deze hobby had.

We wisten niet dat de bijen veel werk verrichten en dat dat allemaal ten goede van de natuur komt. Want ieder insect en ook andere dieren hebben een functie in de natuur. Ik moet zeggen: hij heeft veel verteld, maar ik heb altijd moeite om alles te onthouden. Iedereen weet dat de koningin de belangrijkste factor is en dat de mannen het werk moeten opknappen, en als dank mogen ze ook paren, maar dat kost hen hun leven. Als de mannetjes (laten we het netjes houden) hun daad gedaan hebben bij de vrouwtjes, dan gaan hun.... Vraag dat maar aan de vrouwen die weten het wel wat er gaat gebeuren. Ik ben blij dat het bij ons niet gebeurt. Maar als ik goed geluisterd heb wordt, als de koningin sterft (het woord ben ik weer vergeten), er een nieuwe koningin gevonden. De imker kan ook een koningin kopen, maar die kost duur, zo'n klein bijtje kost wel 160 euro. Het wordt per post bezorgd in een envelop, maar wees niet bang, want ze wordt niet platgedrukt, maar in een klein stevig kooitje gestopt. Pim zelf is veel te zien bij vroege vogels. Ook is hij bij koning Willem Alexander geweest.

Het was een zeer geslaagde avond.

Namens de O.K. Mannenclub,
Jan Stoop



25 Kerststallen in onze kerk - tot 20 december na de kerkdienst

Tot grote verrassing van iedereen werden meer dan 25 kerststallen en kerstgroepen voor de tentoonstelling aangeboden! Smaakvol tussen kerstgroen gegroepeerd en sfeervol met kaarsjes verlicht staan ze op de banken van de zijbeuk. De kleinste, een uitgezaagd silhouet van de heilige familie van 10x7 cm, de grootste met porselein beelden van ruim 20 cm hoog, en de meest uitgebreide met naast de heilige familie en de stal een hele schaapskudde, kippen, boerderijdieren, bomen, mensen, gereedschap, een put, een kar, wat er maar op een boerenerf rondzwerft. Porselein dus, fijn houtsnijwerk, steen, figuurzaagwerk, gips, maisblad al dan niet beschilderd.



Voor iedereen is zijn kribbe, zijn stal de echte, waar het verhaal verteld is, waar is gepeinsd, gemijmerd, gezongen voor het Kind van Bethlehem, over Jezus, over God, over zijn Koninkrijk dat toen aanbrak, over de wereld van toen, over de wereld van nu: die nacht zongen de engelen, die nacht was er vrede.

Welke kerstgroep is de mooiste? Welke spreekt mij het meeste aan? En waarom?

Ik heb lang besluiteloos heen en weer gelopen en gekeken. Toen ik thuis kwam, stond me de kleurige houten puzzel het helderst voor de geest. Een ster met een geweldige staart en daaronder Jozef, Maria met Jezus op de ezel, een herder met schapen er achteraan, de koningen en een kameel. Ze hebben de ster gezien, zijn op weg gegaan, volgen de ster, gaan naar het beloofde Koninkrijk van God.

En ondertussen denk ik ook aan al de mensen die nu nog steeds onderweg zijn naar een plek van vrede, pasgeboren baby's met bezorgde ouders, arme herders, rijke koningen... Waar zal voor hen de ster blijven staan?

Welke kerstgroep is uw favoriet? En waarom?

Fiete Smit-Maan



KLEURPLAAT



(Nog) Beter Leren Bidden

Een avond over voorbeden voor voorbidders, lectoren, en pastores.

Leiding: Dr. Mattijs Ploeger, o.m. waarnemend docent Liturgiek aan het Oud-Katholiek Seminarie en assisterend pastoor in de parochie Egmond.

Wie in de liturgie voorbeden voordraagt, levert een belangrijke bijdrage aan de viering. Daarbij past een goed besef van wat voorbeden zijn en hoe ze zinnig geformuleerd en voorgedragen kunnen worden. Daarbij komt een aantal vragen steeds opnieuw naar voren. Zelfs voor de meest ervaren voorganger, lector, of voorbidder:

Wat is nu eigenlijk voorbidden?

Wat voor thema's zijn geschikt – en hoe zijn ze te verwoorden?

Hoe kun je de gemeente “meenemen” en wat zijn zinnige manieren om God aan te spreken?

Dit alles komt met veel praktische oefening aan de orde.

Datum en tijd: 21 januari 2016, 19.30-21.30 uur.

Locatie: Amsterdam, Oud-Katholieke Kerk, Ruysdaelstraat 39 (Tram 16 of 24 vanaf het Centraal Station, uit andere richtingen: tram 3, 5, en 12).

Een parkeergarage is bij het Concertgebouw.

Aanmelding: vóór 10 januari 2016 bij pastor Peter-Ben Smit, pbajsmi@gmail.com

Cursus Theologie voor belangstellenden

Misschien bent u geïnteresseerd in theologie, kerkgeschiedenis of de Bijbel. Of bent u nieuwsgierig naar het waarom van de dingen in de kerk. In onze kerk worden verschillende trainingen aangeboden, bijvoorbeeld de lectorenopleiding of de cursus voor catecheten.

Maar als je nu wél geïnteresseerd bent, maar geen lector of catecheet wilt worden?

De nieuwe cursus theologie voor belangstellenden is speciaal bedoeld voor deze groep mensen. Gedurende een zestal avonden zal worden ingegaan op verschillende aspecten van theologie en de kerk door steeds andere sprekers. De bijeenkomsten bieden niet alleen maar informatie, maar ook ruim de tijd voor interactie en onderling gesprek.



U kunt zich inschrijven voor deze serie bijeenkomsten. De bedoeling is dat er een vaste groep ontstaat. Als u een keer niet kunt is dat geen probleem. In overleg en na aanmelding is het ook mogelijk aan te schuiven bij één of meer avonden.

11 januari

Inleiding in de Bijbel en het Oude Testament

docent: drs. Joke Kolkman

Het oude testament is ontstaan gedurende vele eeuwen. Hoe kun je de weg vinden in dat oude en complexe boek?

We ontdekken hoe dit boek is opgebouwd en wat de samenhang is. Ook gaan we in op moeilijke gedeeltes in dit boek, stukken die bijvoorbeeld gaan over geweld en over slachtoffers die worden gemaakt in Gods Naam. We kiezen een gedeelte uit, om er samen mee aan de slag te gaan.

8 februari

Nieuwe Testament

docent: prof. dr. Peter Ben Smit

De evangelie lezing krijgt veel aandacht in onze vieringen. We gaan zelfs bij de lezing staan. Waarom bevat de Bijbel eigenlijk vier verschillende evangeliën? Waarin verschillen ze van elkaar? Op deze avond hoort u meer over de verschillende evangeliën. Ook komen de brieven uit het Nieuwe Testament aan de orde.

14 maart

Geloofsbelijdenis en keuzes van de vroeg christelijke kerk

docent: dhr. Harald Münch

Bijna elke zondag zingen we de Geloofsbelijdenis. Deze bestaat uit eeuwenoude woorden. Waar komen ze vandaan? Spreken ze ons nog aan? Sommige mensen zouden hun geloof anders willen formuleren. Kan dat? Of houden we ons aan de vaste formuleringen?

11 april

Sacramenten

docent: dr. Mattijs Ploeger

Binnen de katholieke traditie kennen we zeven sacramenten. Wat is een sacrament eigenlijk? Wat gebeurt er dan precies? Zijn alle sacramenten even belangrijk? Waarin verschilt een sacrament met een ander ritueel?



Op deze bijeenkomst wordt ingegaan op de verschillende sacramenten en hun ontstaansgeschiedenis.

9 mei

Kerkgeschiedenis

docent: drs. Wietse van der Velde

Als we willen weten hoe onze kerk is ontstaan, moeten we terug in de kerkgeschiedenis. U hoort over de situatie waarin onze kerk is ontstaan. Welke keuzes er zijn gemaakt in het verleden en hoe deze keuzes doorwerken in de wijze waarop wij nu kerk zijn.

16 juni

Oud Katholieke Spiritualiteit

docent : dr. Joris Vercammen

Wat kenmerkt onze manier van kerk-zijn? Waarin verschilt onze wijze van omgaan met kerk en geloof met dat van andere kerkgenootschappen? Kortom: wat is nu typisch oud- katholiek? Deze avond wordt geprobeerd een antwoord te formuleren op die vraag. Daarbij gaat het niet om de buitenkant, maar om onze eigen spirituele houding.

Waar?

Oudkatholieke pastorie, Willemsplantsoen 3 te Utrecht.

Wanneer?

Maandagavonden, te beginnen op 11 januari.

Tijd?

Van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Kosten?

Een vrijwillige bijdrage i.v.m. de kosten.

Opgeven voor de avonden kunt u zich bij:

Loes Berkhout

Tel. 06 51947896 (na 18.00 uur)

Email: berkhout.loes@gmail.com



Gezocht: Vrijwilligers bij de kerkdiensten in Velserveduin

In Velserveduin IJmuiden is een groeiende groep cliënten die steun en plezier beleven aan de zondagse diensten en bijeenkomsten. Er is op dit moment een groep vrijwilligers die, in groepjes van vier, kosteren, voorgangers ontvangen, cliënten halen en brengen, zaal herinrichten en gezellig napraten met elkaar en met de voorganger.

De diensten zijn volledig oecumenisch, ook brood en wijn worden gedeeld aan wie zich genodigd voelt. De vierende groep komt uit alle kerkelijke richtingen en soms van daarbuiten. Eens in de maand is er een niet religieuze bezinningsbijeenkomst.

Het verpleeghuis is een andere wereld dan de kerk, met mensen die anders reageren, die onrustig zijn en rondlopen of die juist gebonden zijn aan een rolstoel.

Er zijn mensen die niet kunnen spreken en mensen die luidop reageren.

Het verpleeghuis is de plek waar je niet wilde zijn, waar "anderen je omgorden" maar die anderen proberen je wel te brengen naar plekken en gelegenheden waar je nog zin en betekenis kunt vinden.

In die wereld en met die instelling werken ook de vrijwilligers bij de kerkdiensten. We hebben een hechte ploeg van mensen die veelal ook willen blijven meelevens met hun eigen kerk. Daarom staan ze niet vaker dan eens in de zes weken op het zondagse rooster.

We zouden graag elke zondag met vijf of zes vrijwilligers zijn, dan hoeven cliënten niet zo lang van tevoren gehaald te worden, dan kun je nog eens een vrijwilliger bij de groep laten of iemand terugbrengen naar de afdeling zonder dat er direct spitsuur bij de anderen ontstaat.

Lijkt het je/u iets, neem dan contact op met

Wil van Wolferen: 06-10800664 of wildearend@ziggo.nl

Jan Nieuwenhuizen, geestelijk verzorger: 0646662776 of

j.nieuwenhuizen@zorgbalans.nl

Of kom gewoon eens kijken en meevieren:

Zondag 10.30-11.30 uur, Scheldestraat 101 IJmuiden



Kerstoptreden Chr. Mannenkoor IJmuiden in de Petrakerk

Op zaterdagavond 12 december om 20.00 uur treedt het Chr. Mannenkoor 'IJmuiden' op in een programma met kerstliederen en samenzang in de Petrakerk aan de Merwedestraat te IJmuiden.

Voor het eerst onder leiding van een nieuwe dirigent, de heer Fred de Vries, en versterkt met enkele jonge en enthousiaste leden brengt het koor naast bekende kerstmelodieën ook meer eigentijdse kerstmuziek ten gehore. Bij een aantal liederen kunnen de aanwezigen hun stem laten klinken. Als soliste werkt mee Elise Keep, terwijl Dirk Out het orgel bespeelt en Peter Bontje de begeleiding op piano verzorgt.

De toegangsprijs is Euro 12,50, inclusief consumptie na afloop.

Toegangskarten kunt u vooraf kopen bij de leden van het mannenkoor of reserveren op telefoonnummer 023-537 3281 of 0255-518 685.

U bent van harte uitgenodigd.

Commissie aangepaste gezinsdiensten IJmond

De Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond bereidt zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst voor. Deze diensten zijn voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en belangstellenden. Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de kerstviering.

Het thema van de kerstviering is "**het verhaal van Bethlehem**".

De dienst wordt gehouden op zondag 13 december 2015 om 15.00 uur in de Engelmunduskerk, Kerkplein 1 te Velsen-Zuid.

Vanaf 14.45 uur is er samenzang met medewerking van het koor Recreation uit Beverwijk/Heemskerk

De voorganger in de kerstviering is ds. Kees Lous.

Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Recreation. Het orgel wordt bespeeld door dhr. J. Marechal en Rob Zeegers (ass. organist).

Aan de collecte kunt u meedoen door het geven van fruit, bloemen of geld. Het fruit en de bloemen gaan naar de zieken. Het geld is voor de instandhouding van de aangepaste gezinsdiensten.

Bij problemen met vervoer kunt u bellen naar de autovriendendienst. Graag vóór 12 december 2015 contact opnemen met R. de Vlieger - van Zandvoort, tel. 0255 - 530 210.





*De redactie en medewerk(st)ers
van het kruispunt wensen u allen*

*hele fijne en gezellige feestdagen en een
voorspoedig en gezond 2016*

AGENDA

15-12	14.00 uur	Bijbelgesprek, pastorie
16-12	18.30 uur	Aktiva, Adventsavond
18-12	10.00 uur	Oecumenische koffieochtend, Engelmunduskerk Driehuis
18-12	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
18-12	19.30 uur	Huiskamergesprek, fam. v.d. Laan Heemskerk
19-12	20.15 uur	Kerstconcert Bel Canto
22-12	19.30 uur	Bijbelse gespreksgroep jongeren, sacristie
03-01	16.00 uur	Vesper en nieuwjaarsontmoeting bisdom Haarlem
11-01	20.00 uur	Cursus Theologie, O.K. pastorie Utrecht
12-01	14.00 uur	Bijbelgesprek, pastorie
12-01	20.00 uur	Adelbertus Vrouwenkontakt, jaarvergadering, kienen
12-01	20.00 uur	O.K. Mannenvereniging, nieuwjaarsbijeenkoms
15-01	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
20-01	20.00 uur	Aktiva, Domotica Cees Borst
21-01	10.00 uur	Oecumenische koffieochtend, Engelmunduskerk Oud-IJmuiden
21-01	19.30 uur	Avond over voorbeden, O.K. Kerk Amsterdam
26-01	14.00 uur	Bijbelgesprek, pastorie
27-01	19.00 uur	Geloofsmaaltijd, De Bolder
29-01	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
03-02	19.00 uur	Geloofsmaaltijd, De Bolder



Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastores:

Pastoor H. Münch, Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden,
tel. 0255-515260, 06-30126877, e-mail: munchharald@gmail.com

Pastoor M. Liebler- Münch, e-mail martina.liebler@ziggo.nl

Pastoraal werker, diaken A. Kramer, tel. 06-40591100

Gebouwen:

Engelmunduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,

e-mail: okbolder@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden > H.Engelmundus

Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:

NL56 RABO 0154 1643 48

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:

NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24

Busjes kunnen geleegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Autovriendendienst:

Joke Wennis, tel. 0255-516233 / Marjoke de Koning, tel. 0255-515597

Kruispunt: kopij inleveren voor 13 januari via:

e-mail: kruispunt@okijmond.nl of

kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 25 januari 2016.

