

**PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND**  
Jaargang 59 nummer 7 maart/april 2018



Kruisweg van Jan Toorop, 1<sup>e</sup> Statie  
**Jezus wordt ter dood veroordeeld, Pilatus wast zijn handen in onschuld.**

## VASTENGROET 2018

“Een voortdurend gevulde maag kan geen geheimen zien!” Dit spreekwoord van de Zoeloes stelt ons vragen bij ons streven om toch maar niets tekort te komen. Leven met gemis valt ons moeilijk. En toch hoort gemis bij het leven. We kunnen niet alles hebben wat we ons zouden wensen en we kunnen niet alles realiseren wat we zouden willen. Bovendien zijn we ook niet zo volmaakt als we zelf zouden willen. “There is a crack in everything and that’s where the light gets in”, zingt Leonard Cohen. Vasten heeft met die breuk en die krassen te maken die het leven met zich brengt. Het is jezelf proberen te accepteren zoals je bent. Vasten is de uitnodiging jezelf niet te overstemmen of te over-eten, maar de stilte en het geduld op te brengen om bij jezelf te blijven, ook bij de pijn van de breuken en de krassen. Want dan krijgt het licht pas een kans! In dat licht ziet het leven er anders uit en naderen we ‘de geheimen’ die het dragen. Alleen voor wie oog heeft voor de gebrokenheid kan het leven ook tot een feest worden. Het lijkt een paradox en toch zit er een logica in.

De gebrokenheid is namelijk geen noodlot maar ook een uitnodiging om de vriendschap en de solidariteit van een ander te verwelkomen. Zo brengt Jezus ook een nieuw zicht op het vasten in als hij zich enigszins distantieert van het vasten van de Farizeeën en de leerlingen van Johannes de Doper. “Kun je soms de vrienden van de bruidegom laten vasten zolang die bij je is?” vraagt hij aan degenen die hem interpellieren over het gedrag van zijn leerlingen. (Lucas 5, 34) Jezus is de bruidegom, die namens God het (huwelijks-)verbond met Gods volk voltrekt. Hij is God die mensen in hun gebrokenheid tegemoet komt. Hij heft het gemis niet op, maar hij biedt Gods vriendschap aan. De leerlingen waren ingegaan op Jezus’ uitnodiging om hem te volgen. Zij hebben alles ervoor achter gelaten. Een soort van vasten dus, het deed hen openstaan voor deze vreemde man die een nieuw perspectief aan hun leven gaf omdat hij in staat was hen het geheim te doen aanvoelen dat de bron van hun leven was. En Hij maakte hun leven tot een feest. En als Hij straks wordt omgebracht en zijn leerlingen in totale verwarring achter moet laten, dan zullen ze uiteindelijk ervaren – als ze door die nieuwe vasten van gedwongen afscheid en dreigende vervolging getrokken zijn – dat God trouw is en dat het feest niet stuk

is.

In de vasten worden we uitgenodigd de stilte in te gaan en het geduld op te brengen om onze gebrokenheid te zien en te accepteren. Dat kun je niet met een voortdurend gevulde maag. Soberheid maakt ruimte: voor de gebrokenheid én voor het geheim dat ons ondanks alles draagt: Gods genade en vriendschap!

Joris Vercammen,  
Aartsbisschop van Utrecht

Dirk Jan Schoon,  
Bisschop van Haarlem



*Redactie en medewerkers van Kruispunt  
wensen u allen een  
Gezegend Paasfeest!*

# ROOSTER VAN KERKDIENTEN



Zaterdag 24-03	16.30 uur Vespers 19.00 uur Algemene voorbereiding
Zondag 25-03	10.00 uur Palmzondag Palmwijding, processie Parochiekoor, Kinderpaasfeest
Woensdag 28-03	9.30 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Donderdag 29-03	19.00 uur eucharistieviering <b>Witte donderdag</b>
Vrijdag 30-03	15.00 uur Kruisweg 19.00 uur <b>Goede Vrijdag</b>
Zaterdag 31-03	21.00 uur eucharistieviering <b>Paasnacht</b> Parochiekoor Koffiedrinken
Zondag 1-04	10.00 uur eucharistieviering <b>Eerste paasdag</b> Parochiekoor Kinderkerk
Maandag 2-04	10.00 uur eucharistieviering <b>Tweede Paasdag</b>
Zaterdag 7-04	16.30 uur Vespers
Zondag 8-04	10.00 uur 2 <sup>e</sup> zondag van Pasen. eucharistieviering Kinderkerk

Woensdag	11-04	9.30 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag	15-04	<b>10.00</b> uur 3 <sup>e</sup> zondag van Pasen, eucharistieviering Kinderkerk, koffiedrinken
Woensdag	18-04	9.30 uur eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag	22-04	<b>10.00</b> uur, 4 <sup>e</sup> zondag van Pasen, eucharistieviering Kinderkerk
Zondag	29-04	<b>10.00</b> uur, 5 <sup>e</sup> zondag van Pasen, eucharistieviering Kinderkerk
Woensdag	02-05	9.30 uur, eucharistieviering Koffiedrinken
Zondag	06-05	<b>10.00</b> uur, 6 <sup>e</sup> zondag van Pasen, eucharistieviering Kinderkerk, koffiedrinken
Donderdag	10-05	10.00 uur Hemelvaart, oecumenische dienst Koffiedrinken
Zondag	13-05	<b>10.00</b> uur, 7 <sup>e</sup> zondag van Pasen, eucharistieviering Kinderkerk
Woensdag	16-05	9.30 uur, eucharistieviering Koffiedrinken
Zaterdag	19-05	<b>19.00</b> uur eucharistieviering met Algemene ziekenzalving
Zondag	20-05	<b>10.00</b> uur Pinksteren, gezinsdienst Parochiekoor, koffiedrinken , kinderkerk

## BIJ DE KERKSDIENSTEN

De Goede Week begint dit jaar op zaterdag 24 maart. Om 15.00 in de middag zijn alle kinderen van binnen en buiten de parochie uitgenodigd om **palmpaasstokken te maken** in het verenigingsgebouw 'de Bolder'. Stokken en versiermateriaal is aanwezig.

Op zaterdagavond is er om 19.00 in de kerk de **Algemene Voorbereiding** op de Goede Week. Zeg, grote schoonmaak van de ziel in afwachting van Pasen.

De volgende ochtend, zondag 25 maart, is er de eucharistieviering waarin de palmpaasstokken worden gewijd en de kinderen een **processie in de kerk** houden.

Op maandag in de Goede Week, 26 maart om 19.30, wijdt de bisschop van ons bisdom Haarlem, mgr. dr. Dirk Jan Schoon de **zalfoliën** die wij in de loop van het jaar in de parochie gebruiken. Dit gebeurt in onze Kathedrale Kerk te Haarlem (Kinderhuissingel 76) tijdens een eucharistieviering waar heel ons bisdom welkom is. Ook vanuit onze parochie zullen vertegenwoordigers aanwezig zijn om de olie mee te nemen naar IJmuiden.

Op woensdag 28 maart in de Goede Week vieren wij – zoals iedere woensdag – om 9.30 de eucharistie. Een **moment van verdieping** en verheffing.

Op **Witte Donderdag** 29 maart vieren wij om 19.00 de instelling van de eucharistie. In de tekenen van brood en wijn heeft Jezus midden in deze wereld een levende tempel opgericht, waar God te vinden is. Op het eind van de viering wordt het altaar 'ontbloot', kaal gemaakt, vooruitlopend op de gebeurtenissen van de volgende dag.

Op Goede Vrijdag 30 maart bidden wij in de middag om 15.00 de **Kruisweg**. Het is het sterfuur van Jezus. Die voor ons de poort naar het leven werd. En om 19.00 vieren wij dan de **dienst van Goede Vrijdag**.

Na de stilte van zaterdag, 31 maart, begint 's avonds om 21.00 de **Paaswake**. Wij vieren de overgang van dood naar leven, van duisternis naar licht, van onvrijheid naar vrijheid. In deze paaswake ontsteken wij het nieuwe licht dat ons in alle vieringen tot Pasen van volgend jaar zal begeleiden. Tevens hernieuwen we onze doopbelofte.

Op **eerste Paasdag** (1 april) en **tweede Paasdag** (2 april) vieren wij om 10.00 de eucharistie in het licht van Pasen. Het is dan gebruikelijk niet de schuldbelijdenis te spreken en ook weer de geloofsbelijdenis te zingen en het paashalleluja weerklinkt.

Een nieuw tijd is begonnen en we tellen **de vijftig dagen** van paasvreugde tot en met Pinksteren. En met **Pinksteren** 20 mei zullen wij de Paastijd afsluiten met een gezinsviering.

De **leringgroep** komt bijeen op vrijdag om 19.30 in de pastorie. De volgende data zijn: 23 maart, 6 april, 13 april, 20 april (brandweer Haarlem), 11 mei, 18 mei en 25 mei.

De **oecumenische leeskring** komt om de week op vrijdag om 14.00 in de sacristie bijeen:  
23 maart, 6 april, 20 april, 4 mei en 18 mei.

De **bijbelkring** ontmoet elkaar op vrijdag om de week om 14.00 in de pastorie: 13 april, 11 mei en 25 mei.

Het laatste gesprek over het met elkaar **vieren van de kerkdienst** zal plaatsvinden op dinsdag 15 mei om 20.15 op de Leeuweriklaan 48. Voor hen die eraan deel hebben genomen was een reeks zeer inspirerende avonden.

In de laatste week van april zijn de pastores met een groep parochianen in Rome. Daarom zal de dienst op woensdag 25 april om 9.30 **uitvallen**.

Op zondag 27 mei hebben wij in de eucharistieviering om 10.00 een **Gospelkoor** uit de Zaanstreek te gast. Zij zullen onze viering met hun zingen opluisteren.

Mis niet de kans om u de komende tijd op weg naar Pasen te laten inspireren.

Elke zaterdag zingen we gezamenlijk in de kerk om 16.30 uur de vespers.

Ook kunt u op zaterdag tijdens de kerkopenstelling van 14 - 17 uur de kruisweg van de beroemde Nederlandse schilder Jan Toorop bekijken.

## **UIT DE PAROCHIE**

Uit de **ziekenboek** valt het volgende te vermelden:

Een tijdje geleden vertoonde Lieny Schol acute verlammingen verschijnselen. De schrik was groot. Maar het bleek dat waarschijnlijk te veel fysiotherapie de oorzaak is geweest. Ze moest een paar weken in Velsersduin vertoeven en rustig aandoen. Ondertussen is zij weer thuis. Kees Lips moest in februari een paar dagen naar het ziekenhuis ivm. een longontsteking, maar hij is nu aan de beterende hand.

Het was wel schrikken toen bleek dat Antoinette van de Putten ernstig ziek is. De artsen echter waren optimistisch dat door een operatie alles goed kan komen. In de dagen dat dit Kruispunt verschijnt wordt zij geopereerd.

## **Voltooid Leven**

20 maart organiseert de parochie een thema-avond over 'voltooid leven'. Deze term wordt gebruikt voor mensen die ernaar verlangen te sterven omdat verder leven voor hen geen zin meer heeft.

Er zijn zowel verschillen als raakvlakken met euthanasie. Daarover zal het gaan, maar vooral over de vraag: wanneer ervaart men het leven als voltooid? Kunt u zich het gevoel erachter voorstellen en begrijpt u de wens om zelf te bepalen wanneer je sterft? Of juist niet?

En hoe kun je hier vanuit gelovige perspectieven naar kijken en mee omgaan? Pastor Marieke Ridder, in 2014 in IJmuiden gewijd en werkzaam als geestelijk verzorger in een ziekenhuis, zal de avond begeleiden. Van harte welkom op 20 maart, 20.00 uur, in De Bolder

## ***De bisschoppen in de vastentijd op de website van de OKKN***

*Vanaf Aswoensdag (14 februari) zijn er op de website van de landelijke kerk ([OKKN.NL](http://OKKN.NL)) korte interviews te zien waarin de bisschoppen de lezingen van de Vastenzondagen en Aswoensdag persoonlijk zullen uitleggen. Een mooie manier om je in de veertigdagentijd voor te bereiden op het Paasfeest*



## Kerkbalans 2018

In de 2<sup>e</sup> helft van januari zijn alle brieven voor Kerkbalans 2018 verstuurd. Door drukfoutjes bij de drukker hebben sommige parochianen 2 brieven ontvangen. Onze excuses daarvoor. Mede door sponsor Winbase en de kinderen van de Leringgroep hebben we de kosten voor deze Kerkbalans actie zo laag mogelijk kunnen houden.

Tot nu toe hebben wij 71 antwoordstroken voor bijdrage aan Kerkbalans 2018 ontvangen. Vorig jaar hebben we totaal 94 antwoordstroken voor Kerkbalans 2017 ontvangen. Misschien zijn bij sommigen de Kerkbalans brief 2018 met antwoordstrook onderaan de stapel nog af te handelen post terecht gekomen of is de brief zoek geraakt. De antwoordstrook met daarop uw bijdrage voor Kerkbalans 2018 kan nog steeds worden ingestuurd. Tevens kunt u ook via een e-mail naar [penningmeester@okijmond.nl](mailto:penningmeester@okijmond.nl) uw bijdrage voor Kerkbalans 2018 kenbaar maken. Doe het nu! Uw bijdrage om ook in 2018 het verlies van de parochie zo laag mogelijk te houden is hard nodig.

Naast de bijdrage via Kerkbalans krijgen wij ook regelmatig giften en extra giften van parochianen. Wij zijn deze parochianen daar zeer dankbaar voor. Ook deze financiële bijdragen helpen het verlies van de parochie te beperken.

Heeft u nog vragen over Kerkbalans 2018, giften of over schenkingen, neem dan contact op met de penningmeesters via e-mailadres [penningmeester@okijmond.nl](mailto:penningmeester@okijmond.nl). De penningmeesters kunt u ook telefonisch bereiken op nummers 0251-245027 of 072-5713123.

Namens het kerkbestuur,  
de penningmeesters Johan van der Laan en Cees Borst

NB 24 mei gemeentevergadering in de Bolder

## Vastenactie 2018

St Paulus Missie en Diaconaat heeft al velen jaren een band met de Koptische zusters in Beni Souef, Egypte. In de najaar actie van 2013 heeft u geholpen door bakstenen te sponsoren voor het nieuwe ziekenhuis, El Salam. Mede dankzij uw steun is het ziekenhuis gebouwd en verleent men daar nu de nodige zorg aan iedereen die het nodig heeft, ongeacht geloofsovertuiging. In 2016 heeft St Paulus weer uw aandacht gevraagd voor de Egyptenaren, deze keer voor nierdialyse- en fysiotherapie behandelingen. Velen zijn geholpen door uw gulle giften.

Ook voor de Vastenactie 2018 willen wij uw aandacht vragen voor het El Salam ziekenhuis en haar patiënten. De zusters merken dat het voor de armen moeilijk is de zorgkosten te betalen. De zusters hebben daarom priesters in de omgeving gevraagd brieven te schrijven voor mensen van wie ze weten dat ze het niet breed hebben. Bij aankomst in het ziekenhuis overhandigen de patiënten de brief aan de zuster bij de receptie en dan weet zij meteen dat ze in aanmerking komen voor financiële hulp bij het betalen van de zorgkosten.

De kosten per patiënt variëren enorm. Ten eerste moet de arts betaald worden en daarna komen de nodige onderzoeken. Een simpel bloedonderzoek kost € 2 en een reeks röntgenfoto's kan al gauw € 75 kosten. Mocht een operatie nodig zijn, dan lopen de kosten ook uiteen. Een bypass-operatie kost nu eenmaal méér dan het verwijderen van de blinde darm. Gemiddeld kost een operatie € 100 per patiënt. Soms is het nodig dat thuis de nodige aanpassingen worden toegepast. Denk hierbij aan bijv. handgrepen in de badkamer of in het toilet. Wat nodig is, verschilt per persoon en ook de kosten variëren. Gemiddeld wordt geschat dat het rond €250 per huishouding kost. Naast financiële hulp voor zorgkosten voor de armen heeft het ziekenhuis ook baat bij het aanschaffen van een AED, die gebruikt wordt bij reanimatie en bij het verhelpen van hartritmestoornissen. De zusters hebben zelf al 1/3 van de kosten kunnen financieren en hopen dat wij de resterende € 2.500 kunnen bijdragen voor de kosten van dit apparaat. Velen zullen er baat bij hebben.

Wij hopen dat wij net zoals voorgaande jaren op uw steun kunnen rekenen! Namens onze broeders en zusters in Egypte, alvast dank!  
Diaconale werkgroep IJmond NL 56 RABO 0154 1643 48.

## Kinderkerk

De kinderen sparen deze veertigdagentijd voor de Dierenambulance Velsen. Zondag 25 februari kwamen ze met twee ambulances langs bij de Kinderkerk, mochten de kinderen vragen stellen en alles in de ambulances bekijken. Ze kregen een knuffel en Max werd zelfs gevangen!

En nu lekker sparen voor een mooi bedrag!

Nanda Tol

## Behoeftte om er even tussenuit te gaan?

<b>Taizéreis</b>	29 april t/m 6 mei
<b>Landkamp</b>	21 t/m 28 juli
<b>Zakamp</b>	28 juli t/m 4 augustus
<b>Zeilkamp</b>	4 tm 8 juli

Voor meer informatie, kijk op: [www.okj.okkn.nl](http://www.okj.okkn.nl)

## Wenen

Van 20 t/m 23 september wordt in het centrum van Wenen het vier jaarlijkse internationale oud-katholieken Congres gehouden. Een mooie gelegenheid om naast deelname aan het Congres ook de stad Wenen te bezoeken. Info via: [www.okkn.nl](http://www.okkn.nl) of één van de pastores.



Aan alle kinderen in de IJmond

# Palmpaasstokken maken



Vind je het leuk om een palmpaasstok te maken?  
En om het verhaal achter de palmpaasstok te horen?

**Wanneer:** Zaterdag 24 maart 2018

**Hoe laat:** 15 uur knutselen en zondag 10 uur processie.

**Waar:** *De Bolder*, Bloemstraat 124, Oud-IJmuiden.

Palmpaasstokken maken met alles er op en er aan:  
stokken timmeren, met gekleurd papier versieren,  
snoepjes rijgen en een haan bovenop.

Iedereen is van harte uitgenodigd! Graag van te voren opgeven!

[bertenmanda@ziggo.nl](mailto:bertenmanda@ziggo.nl)

[mariekevanderwel92@hotmail.com](mailto:mariekevanderwel92@hotmail.com)

## De kruisweg van Jan Toorop

Het zal u niet zijn ontgaan dat in deze veertigdagentijd in onze kerk een verzameling prenten te zien is. Deze veertien prenten vormen samen een kruisweg, een verbeelding van Christus' gang naar Golgotha. Een kruisweg vertelt dus in afbeeldingen het passieverhaal.

Al eeuwen trekken mensen naar Jeruzalem om daar de heilige plekken te bezoeken: om er met eigen ogen te zien waar Jezus gelopen heeft, om te bidden en om misschien iets te ervaren van het heilige. Nog steeds lopen pelgrims de Via Dolorosa, de weg door het oude Jeruzalem van de Tempelberg naar de kerk van het Heilig Graf. Onderweg blijven de pelgrims veertien maal stilstaan om te lezen uit de evangeliën en te bidden.

Wie niet in staat is om naar Jeruzalem te gaan, kan in kerken deze veertien staties (haltes) zien. In de achttiende eeuw stelde de paus dat alle gelovigen de kruisweg moesten kunnen lopen om te bidden over het lijden van de Heer. In rooms-katholieke kerken verschenen afbeeldingen die de kruisweg verbeelden. In oud-katholieke kerken kwamen geen kruiswegen, omdat in deze tijd het conflict met Rome al een feit was. Wel werd door gelovigen de kruisweg gelezen en gebeden, zoals ook in onze kerk op Goede Vrijdag nog steeds de gewoonte is.

In 1915 nodigde de pastoor van de Sint-Bernulphuskerk in Oosterbeek (Noord-Brabant) de Indisch-Nederlandse kunstenaar Jan Toorop uit om een kruisweg te schilderen voor de parochiekerk. Toorop was beroemd geworden met zijn portretten en zijn ontwerpen voor affiches, boekomslagen en andere toegepaste kunst. Een vermogende parochiane had zich bereid verklaard om het schilderen van een kruisweg te financieren. Vier jaren werkte Toorop aan de kruiswegstaties. Voor veel afgebeelde figuren stonden de parochianen van Oosterbeek model. Zo zien we de opdrachtgeefster en haar zusters afgebeeld als de huilende vrouwen, helpt een boer als Simon van Cyrene het kruis te dragen en is een van de misdienaars bij de kruisiging aanwezig. Ook Toorop zelf staat langs de weg, als Christus bijna bezwijkt onder het kruis. De pastoor die Toorop bleef lastigvallen met de vraag wanneer het werk af zou zijn, werd voor straf afgebeeld als een oude dame met een brilletje in het zuinige gezicht.

Hoe zou het geweest zijn voor de parochianen om zichzelf terug te zien in de kruisweg? Ik kan me voorstellen dat het hun ervaring bij het bidden van de kruisweg intenser heeft gemaakt. Door zichzelf te zien staan langs de weg die de Heer maakt, hebben ze zichzelf misschien meer betrokken gevoeld bij het verhaal. Het verhaal van de Heer die sterft en opstaat uit de dood bleef zo niet iets van tweeduizend jaar geleden, maar werd ook hún verhaal.

Wanneer wij in onze kerk de kruisweg van Jan Toorop bekijken, zien we dat de afbeeldingen bevolkt worden door gewone mensen als u en ik. Misschien helpt dat ons bij het lezen van de passie en het bidden hierbij om te ervaren dat Christus' dood en verrijzenis net zo goed met de mensen in Jeruzalem en Oosterbeek als met ons te maken hebben. Zo kunnen ook wij in deze veertigdagentijd met Christus de gang door de dood naar het nieuwe leven van Pasen maken.

Johannes van Riessen

### *Gedachten na het overlijden van mevrouw Corrie Gravemaker-Glas en Jannie van de Pieterman-van de Bos*

*Het overlijden van mevrouw, tante, Corrie Gravemaker-Glas hield me bezig. Ze was/is voor mij een voorbeeld van een praktische, diep gelovige vrouw, toegewijd en trouw aan de kerk. Kort samengevat: **ze was er altijd.***

*In alle kerkdiensten, zondagsmorgens, zaterdagavond in de vesper, in de weekmis op woensdag, bij uitvaarten en avondwakes. Slecht weer was geen excuus om thuis te blijven: 'naar een bruiloft ga je bij slecht weer ook'.*

*De gemeentezang zong ze met haar lage stem vol overgave mee, de gesproken antwoorden sprak ze luid en duidelijk 'Heer, ik ben NIET waardig, dat Gij komt...'. In haar laatste jaren sprak ze niet meer zo snel als de gemeente, waardoor de tekst extra nadruk kreeg.*

*Tot op heel hoge leeftijd kwam ze op de fiets, stalde hem in de pastorietuin of woensdags in het kerkportaal 'mijn fiets zijn mijn benen!' Ze kwam als eerste om in de kerk te werken – het altaar, of het zilver en koper te poetsen, en ging als laatste weg. Vergaderingen, leerhuizen, lezingen, gespreksgroepen, de kaartclub: ze was er altijd en stak haar gefundeerde mening niet onder stoelen of banken.*

*Ze was geen lid van een vrouwenvereniging. Ze verkocht loten, maakte bramenjam, bakte appeltaart en koekjes voor de hele bazar = de kerk.*

*Ze had haar eigen klantenkring voor loten – er was geen ontkomen aan. Maar zij hield zo ook de minder trouwe parochianen betrokken bij de kerk en informeerde de pastoor over ziek en zeer – misschien zouden ze de weg naar de kerk terug vinden.*

*Een paar maanden voor mevrouw Gravemaker overleed mevrouw Jannie van de Pieterman-van de Bos. Zij organiseerde lang het bejaardenwerk, het bejaardenbezoek en de bejaardenmiddagen. Er waren weinig parochianen, die zij niet kende, of die zij niet in een familie kon plaatsnemen. Zij en Hes van de Pieterman zorgden er jarenlang voor, dat bejaarden precies op hun verjaardag een kaart van de parochie kregen.*

*Jannie van de Pieterman werkte bij Radio Scheveningen. Zij kreeg ontslag, toen zij trouwde, zoals de meeste vrouwen toen. Naast de zorg voor hun gezin, konden zij zich uitleven in de kerk, en deden dat ook. Er was een heel legertje vrijwilligers beschikbaar voor het koor, de kerkschoonmaak, de zondagsschool, de verenigingen, Kruispunt. Jannie van de Pieterman werd de gastvrouw en het gezicht van De Bolder, de vertrouwde ontmoetingsplaats van de parochie naast de kerk, in vreugde en verdriet – voor menigeen ook het gezicht van de kerk.*

*Vrijwilligers inden voor het bouwfonds, voor de kerkelijke bijdragen maandelijks, soms zelfs wekelijks bedragen en bedragjes per kwitantie. De 'lopers' bezorgden Kruispunt persoonlijk, en vroegen daarvoor een bijdrage in het 'groene busje'. Door al die persoonlijke contacten was er een parochiebreed netwerk van levendige en meelevende informatie-uitwisseling, zonder dat de parochie ontaardde in een roddelcircuit. Mevrouw Gravemaker, mevrouw Van de Pieterman en vele, vele anderen speelden in dit netwerk meerdere rollen. De ploeg bejaardenbezoeksters had jaarlijks na de dienst van Aswoensdag overleg met de pastoor. Hierbij was de uitwisseling van persoonlijke ervaringen soms zo levendig en betrokken, dat de inbreng van de pastoor weleens verloren ging.*

*Idem de Kruispuntavonden voor de bezorgers, met kienen.*

*Steeds meer herinneringen komen boven ... Wat zijn de tijden veranderd!*

*Deze twee vrouwen zijn voor mij een voorbeeld van gelovige trouw aan de kerk en persoonlijke betrokkenheid bij het wel en wee van de parochie en de parochianen.*

*Fiete Smit-Maan*

## OK Mannenvereniging 13 februari 2018

Deze avond hield bisschop Dick Schoon een lezing over de reis naar Rome van Petrus Codde (1648-1710) en Jacob Krijs (1673-1724).

Petrus Codde had gestudeerd in Leuven en werd tijdens het uitoefenen van zijn priester ambt door de jezuiten beschuldigd van jansenistische sympathieën, waarvoor hij zich in 1694 tegenover Rome moest rechtvaardigen. Na een tweede aanklacht in 1697 ging hij zelf naar Rome met totaal 10 personen waaronder Jacob Krijs. Codde had gedacht dat hij 2 maanden in Rome zou zijn maar het werden meerdere jaren.

Codde werd o.a. beschuldigd van:

Niet krachtig opgetreden tegen vernieuwingen; te streng in de biechtstoel; gebruik van Nederlands tijdens sommige sacramenten; verschil van mening over benoeming van bisschoppen; pastores van veel schuilkerken kozen voor Rome en hadden over Codde geklaagd.

Zijn verdediging voor een commissie van 10 kardinalen gedurende 5 zittingen in al die jaren was niet sterk. Dit leidde uiteindelijk tot zijn schorsing op 7 mei in 1702 door paus Clemens XI, en zijn definitieve ontslag uit het ambt twee jaar later. Theodorus de Cock werd benoemd tot zijn opvolger tegen de zin van de Staten van Holland die Codde steunden. Codde verliet Rome pas nadat de Staten van Holland hadden geëist dat Codde binnen 3 maanden terug moest zijn in Holland wat ook uiteindelijk gebeurde.

Deze toedracht bracht een tweespalt te weeg onder de geestelijkheid in de Republiek tussen anti-Jansenisten en meer gematigden. Deze onenigheid zou uiteindelijk leiden tot het Utrechts schisma en het ontstaan van de Oudkatholieke Kerk in 1723. In 1723 wordt Steenhoven tot bisschop benoemd als opvolger van Codde. Zo ontstaan 2 kerken, de landelijke kerk, de Rooms-Katholieke Kerk der Oud-Bisschoppelijke Cleresie wat later de Oud-Katholieke kerk wordt, en de missie kerk de latere Katholieke kerk. In 1853 ontstaan officieel de Oud-Katholieke kerk en de Katholieke kerk in Nederland door de benoeming door Rome van een 2<sup>e</sup> aartsbisschop van Utrecht.

Kennis over Codde en Krijs komt uit 5 dagboeken die door bisschop Dick Schoon zijn gevonden in de parochie van Amsterdam. Waarschijnlijk later dit jaar zal bisschop Dick Schoon de inhoud van deze dagboeken combineren in een nieuw boek over de geschiedenis van o.a. Codde, Krijs en de Wael.



De volgende bijeenkomst is op 13 maart. Een medewerker van het vogelziekenhuis in Haarlem geeft een presentatie over onderwerp "Aanpassing Leefomgeving". Voorafgaand aan deze lezing zal kort de jaarvergadering worden gehouden en doet de kascommissie verslag over het financiële jaarverslag 2017.

Cees Borst

# Ontmoetingsdag anglicanen, oosters-orthodoxen, oud-katholieken en oriëntalen

## 21 april 2018

Opstandig bidden

Gebed en zang in de Paastijd: in kerk en (t)huis

### Sprekers:

**Theodoor van der Voort**

aartspriester Russisch-orthodoxe parochie Deventer

**Rudolf Scheltinga**

pastoor oud-katholieke parochie Egmond aan Zee

**Samoil Dogan**

priester Syrisch-orthodoxe Kerk Hengelo

### Gastheer:

**mgr. Joris Vercammen**

oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht,

**in samenspraak met**

**metropoliet Athenagoras,**

Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel



Henk Groen, Egmond aan Zee

Tijd: 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) - 15.30 uur

(aansluitend viering van de vesper in de Ste. Gertrudiskathedraal)

Middagprogramma: workshops en vesper

Kosten: €10 (inclusief koffie/thee/lunch), te betalen bij binnenkomst

Aanmelden: tot uiterlijk 13 april via: [secretarisoeek@gmail.com](mailto:secretarisoeek@gmail.com) of via

06-17857683

Vergadercentrum "In de Driehoek", Willemsplantsoen 1-c, 3511 LA Utrecht

(ca. 10 minuten lopen vanaf station Utrecht CS)

## COV "IJmuiden" zingt de Matthäus Passion

Vrijdag **23 maart 2018** zal de Christelijke Oratorium Vereniging "IJmuiden", de jaarlijkse uitvoering geven van een van de mooiste meesterwerken van Johann Sebastian Bach: de Matthäus Passion, in de Nieuwe Kerk in IJmuiden. Onder de bezielende leiding van de ervaren dirigent Piet Hulsbos. Begeleid door het Barokensemble Eik en Linde. Verder staan er 110 zangers en zangeressen, een coro in repiene en 6 internationaal bekende vocale solisten voor u klaar om het lijdens- en sterfverhaal van Jezus te vertellen zoals in het Evangelie volgens Matthäus verwoord.

Aanvang 19.30 uur, kerk open 18.45 uur,  
Nieuwe kerk, Kanaalstraat 250 1975 BK IJmuiden.  
Programmaboekje € 1,00 niet verplicht, maar wel handig.  
Toegang € 27,50 voor volwassenen, jongeren t/m 16 jaar €15,00 ( inclusief consumptie in de pauze).  
De kaarten kunt u bestellen bij: mw. T. Zwanenburg 0255 - 52 56 93 en Mw. J. Spruit 0251 - 21 16 12  
Via e-mail: [kaartverkoop@cov-ijmuiden.nl](mailto:kaartverkoop@cov-ijmuiden.nl) en voor verdere informatie: [www.COV-IJmuiden.nl](http://www.COV-IJmuiden.nl)

Op **1, 2 en 3 juni** speelt de Oecumenische Musicalgroep Jakob in de Ichtuskerk in IJmuiden de musical

### " Op zoek naar Judas".

Een musical die, zoals de titel al doet vermoeden, op zoek gaat naar het ware verhaal van Judas. Want laten we eerlijk zijn, het beeld wat de meeste mensen van Judas hebben is meestal niet erg zonnig. Maar klopt dat beeld wel?

Was Judas enkel slecht of zitten er meerdere kanten aan zijn verhaal?

En waar kwam hij eigenlijk vandaan?

Ik hoop van harte dat u/je naar 1 van de voorstellingen komt kijken (meer mag natuurlijk ook!) om een eigen beeld van Judas te krijgen.

Voor meer informatie: [www.musicalgroepjakob.nl](http://www.musicalgroepjakob.nl)

Patrick de Koning.

# AGENDA

20-03	9.30 uur	Koperpoetsen, sacristie
20-03	20.00 uur	Voltooid leven, de Bolder
21-03	20.00 uur	Aktiva, lezing over gebruik internet
23-03	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
23-03	19.30 uur	Leringgroep, pastorie
06-04	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
06-04	19.30 uur	Leringgroep, pastorie
07-04	16.00 uur	Spaanse muziek, OK kerk Amsterdam
09-04	19.30 uur	Kerkbestuursvergadering, sacristie
10-04	20.00 uur	O.K. Mannenclub, lezing over ruimtepuin
13-04	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie
13-04	19.30 uur	Leringgroep, pastorie
18-04	20.00 uur	Adelbertusvrouwenkontakt/ Aktiva
19-04	10.00 uur	Oecumenisch koffiedrinken Engelmunduskerk, Driehuis
20-04	19.30 uur	Leringgroep, pastorie
04-05	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
07-05		Uitstapje Adelbertusvrouwenkontakt
01-05	19.30 uur	Kerkbestuursvergadering, sacristie
08-05	20.00 uur	O.K. Mannenclub, kaasproeverij, de Bolder
9-05	18.30 uur	Afsluiting seizoen Aktiva
11-05	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie
11-05	19.30 uur	Leringgroep, pastorie
15-05	20.15 uur	Hoe vieren wij? Leeuweriklaan 48, IJmuiden
17-05	10.00 uur	Oecumenisch koffiedrinken, de Rank
18-05	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
18-05	19.30 uur	Leringgroep, pastorie
24-05	20.00 uur	Gemeentevergadering

*Per 1 maart heeft Marlie Durge het beheer van de website overgenomen van Erik Gerritsma. Dank je wel Erik voor je inzet en Marlie veel succes gewenst!*

# Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

## **Pastores:**

Pastorie: Kon.Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel.0255-515260

Pastoor H. Münch, tel.06-15655684, e-mail: [munchharald@gmail.com](mailto:munchharald@gmail.com)

Pastoor M. Liebler- Münch, tel.06-15656298

e-mail [martina.liebler@ziggo.nl](mailto:martina.liebler@ziggo.nl)

## **Gebouwen:**

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder: 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,

e-mail: [okbolder@gmail.com](mailto:okbolder@gmail.com)

**Website:** [ijmuiden.okkn.nl](http://ijmuiden.okkn.nl)

**Kerkomroep:** [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) > Noord-Holland > IJmuiden > H.Engelmundus

*Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:*

NL56 RABO 0154 1643 48

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:*

NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

*Giften voor het Kruispunt:* bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24

Busjes kunnen gelegegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,

Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, 0255-707104

*Diakonale Werkgroep IJmond:* bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

*Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:*

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, 023-5324486

*Autovriendendienst:*

Joke Wennis, 0255-516233 / Marjoke de Koning, 0255-515597

*Kruispunt: kopij inleveren voor 2 mei via:*

e-mail: [kruispunt@okijmond.nl](mailto:kruispunt@okijmond.nl) of

kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 14 mei 2018.