

**PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND**  
Jaargang 59 nummer 8 mei/juni 2018

Wij zitten nu in de Paastijd. Dat zijn de vijftig dagen tussen Paaszondag en Pinksteren. Ons woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord 'pentekoste'. Dat is Grieks voor 'vijftig'. Pinksteren is dus de vijftigste dag en daarmee het einde van de Paastijd.

Maar wat betekent dat: Paastijd?

Wat is de betekenis van deze vijftig dagen voor ons leven?

In wezen is de meest belangrijke vraag van ons leven: Wat is er na de dood? Wat staat ons de wachten als ons leven voorbij is?

Het gaat uiteindelijk om de vraag: 'Heeft de muur aan het einde van ons leven een deur?' - en als er een 'deur' is wat betekent dat voor mijn leven nu?

Ik weet dat er veel mensen deze vraag liever niet onder ogen zien of zelfs liever wegstoppen. Dat is echter geen oplossing. Dat is weggelopen voor deze vraag. Maar gelovige christenen weten beter.

Met Pasen vieren we het antwoord op deze vraag. En het antwoord luidt: Ja, er is een deur! Deze deur heeft Jezus 2000 jaar geleden open gedaan en sindsdien blijft deze deur open. En door deze deur kunnen we het

Rijk van God, de Vader van Jezus, binnengaan.

De vijftig dagen van Pasen hebben we nodig om te leren:

de weg naar de deur vinden, de deurkruk naar beneden duwen en de deur op een kier houden.

Hoe doen we dat allemaal?

Wat bedoel ik met deze beelden?

Met het beeld 'de weg naar de deur vinden' wil ik zeggen dat de Bijbel en de christelijke traditie net zo belangrijk voor mij kunnen zijn als de handleiding van mijn nieuwe smartphone of de goedkope aanbiedingen van mijn supermarkt.

Met het beeld 'de deurkruk naar beneden duwen' bedoel ik dat we actief deelnemen aan de vieringen van onze gemeenschap. Wanneer we in de kring van medegelovigen rondom Christus' brood en wijn verblijven is voor ons de toegang tot Gods Rijk veilig gesteld.

Met het beeld 'de deur op een kier houden' wil ik tonen dat het zonder een persoonlijk geloofsleven niet gaat. Dat houdt in dagelijks te blijven bidden en net zo veel hartstocht voor je geloof te koesteren als voor de komende wedstrijd van je favoriete voetbalteam.

Daarom hebben we de Paastijd nodig: om te oefenen wat we met Pasen hebben ontvangen, de 'open deur' tot een deel van ons dagelijks leven te maken zoals eten en drinken.

Dat wens ik ons allemaal toe!

Pastoor Harald Münch



# ROOSTER VAN KERKDIENSTEN



Zondag	13-05	10.00 uur 7e zondag van Pasen eucharistieviering, kinderkerk
Zaterdag	19-05	<b>19.00</b> uur eucharistieviering met Algemene Ziekenzalving
Zondag	20-05	<b>10.00</b> uur Pinksteren, gezinsdienst Parochiekoor, koffiedrinken, kinderkerk
Woensdag	23-05	9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken
Zondag	27-05	<b>10.00</b> uur H. Drievuldigheid, eucharistieviering Deutsche Messe, koffiedrinken, kinderkerk
Woensdag	30-05	9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken
Zondag	3-06	Oecumenische viering Velsen-Zuid
Woensdag	6-06	9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken
Zondag	10-06	<b>10.00</b> uur Pinksteren 5 eucharistieviering kinderkerk
Woensdag	13-06	9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken
Zondag	17-06	<b>10.00</b> uur Pinksteren 6 eucharistieviering Kinderkerk, koffiedrinken
Woensdag	20-06	9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken
Zondag	24-06	<b>10.00</b> uur HH. Adelbertus&Engelmundus eucharistieviering, kinderkerk

## BIJ DE KERKDIENSTEN

Zaterdag 19 mei houden we in de kerk een bijzondere kerkdienst. In deze eucharistieviering is ruimte voor iedereen die Gods *liefdevolle nabijheid en troost* zoekt en dit op een bijzondere manier wil ervaren. Het wordt zichtbaar gemaakt door het voorhoofd en de handen met gewijde olie te zalven.

U bent allemaal om 19 uur op zaterdag 19 mei uitgenodigd.

Zondag 20 mei vieren wij *Pinksteren*. Bij die gelegenheid zullen we speciaal aandacht besteden aan de kinderen van de kinderkerk en de lering. U bent allemaal om 10 uur op 20 mei uitgenodigd.

Zondag 27 mei komt een *Gospelkoor uit de Zaan* waar een aantal Oud-Katholieken in meezingen, tijdens onze eucharistieviering om 10 .00 uur zingen. Eens iets anders!

Zondag 3 juni is onze eigen kerk gesloten en vieren we samen met de christenen van andere kerken in IJmuiden en Velsen-Zuid in de oude Engelmunduskerk in Oud-Velsen een *oecumenische kerkdienst* om 10 uur.

Zondag 24 juni vieren wij om 10 uur de feestdag van de *heiligen Adelbertus en Engelmundus*. Op deze zondag eindigt ook het kinderkerkseizoen. De kinderkerk zal iets speciaals voor de kinderen voorbereiden.

## UIT HET PASTORAAT

In april hebben wij voor *Antoinette van de Putten* gebeden dat haar operatie en verder onderzoek goed zou verlopen. En het is goed gekomen. God schrijft uiteindelijk via kronkelige wegen toch recht.

*Sonja Gravemaker-Broek* moest onlangs met zware pijn naar het ziekenhuis. De boosdoeners bleken galstenen. Na twee operaties is zij er van af. Het gaat weer goed met haar.

Sinds vorig jaar kan *Jan Scholder* helaas niet meer naar de kerk komen. Al jaren had hij last met zijn gehoor. Maar sinds enkele maanden gaat zijn gezichtsvermogen ook in rap tempo achteruit. Hij is hoe langer hoe meer aan huis gekluisterd.

Soms kun je van geluk spreken dat je voor een vervelend kwaal naar het ziekenhuis moet en dan wordt er op tijd iets ontdekt wat nog erger is. Dat is *Tinie van Kouteren* overkomen. Zij moest met hoge koorts naar het ziekenhuis. Zij bleek wondroos te hebben en tijdens het onderzoek ontdekte men een bloedprop die op het moment stond los te schieten. Zo kon men op tijd ingrijpen. Wij zijn allemaal erg blij voor Tinie.

Drie weken geleden werd *Jannie Stam-Wijker* door een herseninfarct overvallen. Gelukkig geen zware. Maar toch, spraak en motoriek waren iets verstoord. Jannie's spraakvermogen is ondertussen hersteld en middels fysiotherapie verbeterd ook haar motoriek. Op het moment vertoeft zij in Velsersduin.

## UIT DE PAROCHIE

Je merkt dat de zomer dichterbij komt. De activiteiten in de parochie lopen op hun einde. De vrouwen- en mannenverenigingen sluiten het seizoen af en ook het groepswerk wordt minder.

Vrijdag 18 mei komt de *oecumenische leeskring* om 15.30 uur in de sacristie bijeen en sluit daarna het seizoen met een gezamenlijk etentje af.

De *bijbelkring* sluit op vrijdag 25 mei om 14 uur het seizoen af.

De kinderen van de *lering* gaan nog een tijdje door:

Vrijdag 18 mei, 25 mei, 8 juni en 15 juni om 19.30 in de sacristie. Op 8 juni is er na de lering een ouderavond.

De *jonge volwassenen* komen op vrijdag 25 mei en 22 juni om 20 uur in de pastorie bijeen.



## Oud-Katholieke parochie HH. Adelbertus en Engelmundus

Beste medeparochianen,

Aan mij de beurt om het tweede stukje als kerkbestuurslid te schrijven. Mijn naam is Linda Plug en ben secretaris binnen het kerkbestuur. De meeste parochianen kennen mij wellicht beter als Linda Gravemaker. Min of meer opgegroeid binnen de parochie, maar zoals vele jongeren, het contact met de kerk een beetje laten verwateren. In 2001 zijn mijn man Arno en ik vertrokken naar Australië. We hebben daar met veel plezier 15 jaar gewoond. Ook is in 2004 onze dochter Lisa daar geboren. Vele familieleden en vrienden hebben ons bezocht en samen hebben we fantastische 'outback' tochten gemaakt, zo kon iedereen een beetje meegenieten van dit prachtige land. Na het overlijden van mijn vader werd elk afscheid van familie en vrienden na een vakantie steeds moeilijker en hebben we uiteindelijk besloten dat ons hart toch in Nederland lag. Ook vonden we onze weg terug naar de kerk en voelde het als thuiskomen. De diensten, samen koffiedrinken, de bazar maar vooral de medeparochianen en het gevoel van saamhorigheid. Alweer twee jaar geleden heb ik me bij het kerkbestuur gevoegd. Mijn taken zijn voornamelijk het opstellen van de agenda, notuleren van de kerkbestuurs- en gemeentevergaderingen en het bijhouden van het ledenbestand. De rest van mijn vrije tijd breng ik door met een fijn aantal collega's op de altijd hectische importafdeling van Hennes & Mauritz in Amsterdam. Hartelijke groet,

Linda Plug

**Denkt u nog aan de Gemeentevergadering op donderdag 24 mei  
aanstaande om 20.00 uur in De Bolder!**

## Taizé - liederen

*Daar waar liefde heerst en vrede,  
daar waar liefde heerst, daar is God met ons.*

*Jezus Christus, verlicht mij van binnen,  
zorg dat ik niet voor het duister bezwijk.  
Jezus Christus, breng licht in mijn leven,  
geef dat ik al uw liefde aanvaard.*

*Mijn ziel verlangt naar de Heer.  
In God de vreugde van ons hart.*

Korte teksten van weinig woorden met een kernachtige inhoud. Meer een verzuchting, een schietgebedje, een refrein, dat je je eigen maakt, of dat in je hoofd blijft rondzingen. Om op de fiets, in de auto, wachtend bij de kassa te hummen of te neuriën. Of na je dankgebed na de communie, als je wacht op het gezang.

Zo hoorde ik 'mijn' eerste Taizélied: tijdens de communie begon iemand het, ergens in de kerk, zachtjes te neuriën, anderen begonnen mee te zingen, het werd wat luider, het zwakte weer af en stierf uit. Daar kende men het lied dus al.

Zoiets probeerden we de afgelopen weken in onze kerk: het orgel speelde zo'n liedje zacht, meditatief, koorzangers gingen meezingen, de gemeente, een keer of wat. Het klonk weer uit. En de organist begon naar het gezang na de communie toe te spelen.

Voor zang- en gebedsdiensten in Taizé-stijl wordt een kerk aangekleed met iconen, sfeervolle draperieën, en verlicht met kaarsen en waxinelichtjes. Jongeren zitten veelal op de grond, bij elkaar. Men is stil, zingt, bidt, mediteert, één van geest, één van zin.

Een vleugje van die rust, die mystieke stilte proberen we af en toe met een Taizé-lied op klaarlichte dag ook in de Engelmunduskerk te ervaren.

Fiete Smit-Maan

## Belangrijke berichten over de 65<sup>e</sup> Bolderbazar!

Ieder jaar organiseren we in oktober de Bolderbazar. In 2018 al voor de 65<sup>e</sup> keer!

**De Bolderbazar is dit jaar één dag! Zaterdag 27 oktober.**



Net als de Bolderbazar worden we allemaal een jaartje ouder. Een week lang uitzoeken, sjouwen en vervolgens nog twee dagen Bolderbazar draaien wordt voor veel mensen te veel. De bazarcommissie heeft na uitgebreide discussie besloten dit jubileumjaar te gebruiken om over te gaan op een dag. **Zaterdag 27 oktober van 10.00 tot 17.00**

**uur**, met aansluitend een jubileummaaltijd.

### **U kunt nu al gaan beginnen met helpen**

We zijn heel blij met alle bijdragen! Hieronder een aantal mogelijkheden om te helpen:

- Spaart u de Douwe Egberts punten voor ons? Achter in de kerk staat een bus waar ze in kunnen.
- Bij de bakkers Ketels en Bastmeijer kunt u bonnetjes bewaren voor gratis taarten. Bakker Ketel is overgestapt op een pasjessysteem om te sparen. Dat lijkt lastig, maar voor ons levert het veel taarten op. Spaart u voor ons mee op een pasje?
- U kunt ons helpen met prijzen voor het rad van Avontuur. Heeft u nog mooie nieuwe spullen die u wilt geven? Of kent u ondernemers die ons zouden willen helpen? Vraag hen dan om een prijs te leveren! De grootte maakt niet uit, maar een paar hele grote of bijzondere prijzen levert natuurlijk veel geld op.
- Koop lootjes in de grote verloting.



- Meldt u aan om mee te helpen op de dag zelf. Het is heel erg leuk en gezellig om met elkaar deze dag tot een succes te maken!
- **Rommelmarkt en tweedehands kleding leveren altijd veel geld op.**

De Rommelmarkt en de tweedehands kleding zijn altijd een groot succes op de Bolderbazar. U kunt uw overbodige huisraad en kleding die u niet meer draagt aan de kerk geven om te verkopen. Wij ontvangen deze spullen graag heel en schoon.

### **Er zijn al data bekend. Zet u die vast in uw agenda?**

Avond voor afstemming bazarmedewerkers maandag 8 oktober 20.00 uur

Matrixzondag 21 oktober na de viering

Brengen van spullen maandag 22 t/m donderdag 25 oktober 14.00- 16.00 uur

Opbouwen vanaf donderdagavond 25 oktober

**Bolderbazar 27 oktober 10.00-17.00 uur**

Verdeelavond: 12 november 20.00 uur

### **Er zijn mensen die al uw vragen beantwoorden**

Algemene vragen en aanmelden: Jan-Pieter Schoon

Ophalen spullen rommelmarkt: Tom Juffermans, Ab Zwart en Nico de Rijk

Kledingverkoop en taarten sparen: Betty Gouda

DE punten: Anita Kok

Prijzen voor het rad:

Léonie Wijker

### **Tenslotte: bedankt!**

We bedanken alvast iedereen die zich altijd op geweldige wijze inzet om van de Bolderbazar een succes te maken. Bedankt!  
Zonder u zou het niet lukken.



# W E N E N

## Nieuws over het komend (jongeren)congres



Beste parochianen, ouder(s),  
beste jongere(n),

Toelichting op de uitnodiging  
voor het de jongerenreis naar  
Wenen, die georganiseerd  
wordt van 20-23 september  
2018.

Het gaat om een reis voor  
jongeren buiten de  
schoolvakanties, dat lijkt een  
vreemde keuze. Dit komt  
omdat deze reis niet op  
zichzelf staat, maar  
onderdeel is van het  
internationale Oud-  
Katholieken Congres, dat  
eens in de vier jaar wordt  
georganiseerd, en ditmaal in  
Wenen.

Oud-Katholieken uit onder andere Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Tsjechië, Polen en Nederland ontmoeten daar elkaar en gaan met elkaar in gesprek rondom het thema: Zout der aarde. Op dit congres zijn alle Oud-Katholieken welkom dus ook u! Meer informatie kunt u vinden op deze website: <https://kongress2018.altkatholiken.at>.

Natuurlijk horen de jongeren ook bij de kerk en hopen we op hun aanwezigheid bij deze grote ontmoeting van Oud-Katholieken. De

jongerenpastores van Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en Nederland werken samen in de organisatie van een programma voor jongeren, dat soms zal aanhaken bij het algemene congres, maar ook veel eigen activiteiten zal kennen. Ontmoeting met jongeren uit andere landen staat centraal, en gesprek over de betekenis van ons geloof voor onszelf en voor de samenleving. Uiteraard verkennen we samen Wenen en gaan we ook op zoek naar diaconale projecten in de stad.

Wat we hopen is dat we met een groep jongeren uit Nederland (tussen de 12 en 25 jaar) kunnen afreizen naar Wenen. De jongeren reizen onder begeleiding van de jongerenpastores. In de speciale prijs van 125 euro (die alleen geldt voor de jongerenreis) zijn de reis, overnachting, deelname aan het jongerenprogramma en de maaltijden inbegrepen.

We realiseren ons dat u voor deze activiteit voor uw kind in veel gevallen vrij zult moeten vragen van school of studie. Dit kunt u doen met een beroep op de bepaling in de leerplichtwet dat een leerling recht heeft op verlof als hij of zij plichten heeft die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Het gaat daarbij dus om twee dagen: donderdag 20 en vrijdag 21 september. Het betreft hier weliswaar geen verplicht feest maar wel een unieke gelegenheid (maar eens in de vier jaar) voor jongeren om bezig te kunnen zijn met de betekenis van hun geloof en hun horizon op dat gebied te verbreden in ontmoeting met leeftijdsgenoten uit andere landen. Dat het een en ander ook nog een oefening zal zijn in het spreken en verstaan van Duits en Engels komt daar nog bij. Er zal nog een brief van onze bisschoppen beschikbaar komen die de aanvraag om vrij te krijgen van school zal ondersteunen. Voor de jongeren die meegaan is er een kennismakingsbijeenkomst gepland op vrijdagavond 13 juli om 18.00 uur, we beginnen dan met een gezamenlijke maaltijd. De plaats van deze bijeenkomst zal Amsterdam of Utrecht zijn (afhankelijk van de plaats waar de meeste deelnemers vandaan komen).

We hopen u als ouders en de jongeren zelf hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft zij we daarvoor natuurlijk graag beschikbaar. Aanmelding kan plaatsvinden via deze website:

[www.okj.okkn.nl](http://www.okj.okkn.nl).



## Heer, hoe lang nog?

### Voltooid leven

20 Mensen in de krappe leringkamer voor een gesprek over 'Euthanasie' en 'Voltooid leven', of omgekeerd, op 20 maart. Onder leiding van Marieke Ridder, oud-katholiek priester en geestelijk verzorger (geweest) in een ziekenhuis, een verpleeghuis en een hospice. De leeftijden van de deelnemers lagen tussen 20 en 80 jaar, ongeveer.

Het gespreksonderwerp is actueel:

1. Mensen worden veel ouder dan vroeger en blijven langer gezond.
2. Het aantal keer dat euthanasie verleend en gemeld wordt, stijgt snel.
3. Er is een wens, een behoefte om euthanasie niet strafbaar te stellen voor mensen, die hun leven voltooid vinden, ook al voldoen zij niet aan de criteria voor euthanasie (langdurig en uitzichtloos lijden).
4. Een mens doden mag niet. Maar in de wet is nu vastgelegd, dat een arts, die in overeenstemming met de zorgvuldigheidseisen, iemand euthanasie verleent, niet strafrechtelijk vervolgd wordt.

Wie heeft hier iets over te zeggen?

Onder de gesprekspartners bleken familieleden en bekenden van 3 mensen te zijn, die euthanasie ernstig overwogen hebben. De nabestaanden van 2 van hen, toonden zich zeer tevreden met de hele gang van zaken, met het zorgvuldige en veelvuldige overleg vooraf, met de voorbereidingen en met de laatste dagen en uren met de zieke, en met zijn/haar overlijden tenslotte.

Van deze nabestaanden waren er, die nu al uitvoerig met hun eigen huisarts over hun eigen euthanasie gesproken hadden, aan de vereiste formaliteiten hadden voldaan, en een wilsverklaring hadden geschreven. Het gaf hun rust te weten, dat de laatste dingen in dezen, wat hen betrof, geregeld waren, mocht hun lijden op enig moment uitzichtloos en ondraaglijk worden.

Eén familie vertelde over de diepe en aanhoudende euthanasiewens in 1985, die niet vervuld werd. De wet stond het toen niet toe, maar veel artsen stonden er ook niet voor open, of weinig artsen stonden er wel voor open. Pastoor D.N.de Rijk werd toentertijd geraadpleegd. Is euthanasie verenigbaar met het geloof, met de leer van de Kerk? Waarop pastoor getuigde 'Als U de Heer tegemoet wilt gaan, zal ik U niet tegenhouden'.

De ontwikkelingen rondom het levenseinde zijn in 30 jaar snel gegaan, vanwege de medische mogelijkheden en de ontwikkelingen in de maatschappij.

Uit de ervaringen van de gesprekspartners ontstond de indruk, dat artsen in ziekenhuizen terughoudender zijn over euthanasie, dan huisartsen. Misschien omdat huisartsen de zieken en hun gezinnen langer begeleiden en mogelijk beter kennen?

Euthanasie is niet hetzelfde als palliatieve sedatie. Palliatieve sedatie is bedoeld om de laatste dagen en uren, het sterven, te verlichten. Om te veel pijn, benauwdheid en ongemak te voorkomen en te bestrijden met middelen, die de zieke wel wat suf en slaperig kunnen maken, en misschien het overlijden kunnen bespoedigen. Deze vorm van stervensbegeleiding geldt niet als euthanasie. Euthanasie is erop gericht het overlijden actief te bespoedigen.

Het publieke debat gaat nu ook over de doodswens van mensen, die hun leven voltooid achten, en van een arts verwachten, dat hij het voor hen afbreekt, terwijl aan de voorwaarden voor euthanasie niet voldaan is. Het algemene gevoel is nu, dat dit van een arts niet gevraagd kan/mag worden, het druist in tegen de 'artsen-eed'. Wie zo'n wens vervuld wil zien, is aangewezen op pillen en poeders die via internet verkrijgbaar zijn/waren.

Artsen, hulpverleners voelen zich bij mensen met zo'n wens ongemakkelijk. Uit onderzoek kwam naar voren, dat mensen met een

dergelijke diepe doodswens veelal lijden aan een existentiële eenzaamheid. En ook, dat hun lijden verlicht wordt, als deze ouderen tot zinvolle en/of sociale activiteiten overgehaald kunnen worden. Pastoor Münch zag hier een taak voor de kerken, voor de samenleving.

*De volgende dag was ik in Utrecht bij een gesprek over dezelfde onderwerpen. Van dat gesprek wil ik graag twee aspecten toevoegen aan het verslag van 'onze' avond.*

*Het woord 'wilsverklaring' kan tot misverstanden leiden, alsof het een testament is, dat uitgevoerd moet worden. Iemand kan bepalen, dat hij euthanasie wil, als hij in een bepaalde fase van 'aftakeling' komt. Bijvoorbeeld als hij/zij de kinderen niet meer kent, of opname in een verpleeghuis onvermijdelijk is, of zo. Het is mogelijk, dat de oudere zich in het verpleeghuis, of zonder de kinderen te herkennen, niet zichtbaar ongelukkig voelt. Moet zijn/haar wil, zoals toentertijd geformuleerd voltrokken worden? Een arts zal hier niet in meegaan. Mogelijk ontstaat er verschil van opvatting onder de kinderen.*

*Nienke Nieuwenhuizen, (lid van de parochie Hilversum), specialist ouderengeneeskunde, pleitte er voor om over een 'wensverklaring' te spreken: toen was het de wens van de oudere, mocht hij/zij in de beschreven situatie komen.*

*En ik kwam in Utrecht een oude bekende tegen, wier man kort daarvoor overleden was. Hij was ouder dan zij en woonde langere tijd in het verpleeghuis. Hij wilde euthanasie, maar de artsen weigerden. Waarop zijn vrouw hem adviseerde, te stoppen met eten en drinken, net als haar ouders destijds gedaan hadden. Hij nam de raad aan, zei op een gegeven moment wel, dat het hem niet meeviel, maar hield vol, en overleed tenslotte.*

Fiete Smit-Maan

## **Bedankje**

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de lieve kaarten, berichten en bloemen die ik gekregen heb. De aandacht heeft me geholpen om deze moeilijke periode het hoofd te bieden. Het leek allemaal zo soepel te verlopen en ik stond na 4 dagen al op het punt om naar huis te gaan toen het mis ging.

Het werd uiteindelijk bijna 3 weken ziekenhuis waarin ik jullie oprechte steun hard kon gebruiken. Iedere keer ontroerde het me weer wanneer ik zag hoe jullie met me meeleeften. Wat zijn we toch een prachtige hechte gemeenschap met z'n allen!

Liefs,

Antoinette van der Putten

### Cees Borst bij Aktiva



Op onze verenigingsavond in maart jl kwam Cees Borst ons bijpraten over de mogelijkheden en gevaren van kopen op internet. Cees trof een gemêleerd gezelschap, variërend van digibeten tot enthousiaste websites bezoeksters. Cees gaf tips en wees ons op de nadelen en gevaren van het kopen op internet. Nadeel is dat de bestaande winkels grote concurrentie van het kopen via internet ondervinden en dat er hierdoor zelfs zaken gesloten moeten worden. Dan wordt het er in de winkelstraten natuurlijk niet gezelliger op. Maar surfen op het internet kan ook heel leuk zijn, vooral als je je abonneert op nieuwsbrieven van bv modezaken, reisorganisaties musea enz. Cees legde uit dat we vooral in het weekend geen aankopen in bv de witgoed sector moeten doen. Nu doen wij van Aktiva dat sowieso niet want die aankopen doen we natuurlijk bij EP Tol. Ik vond de lezing van Cees erg interessant en heb geleerd dat ik veilig mijn aankopen bij mijn vertrouwde webwinkels kan blijven doen, reisjes bij bekende reisorganisaties kan boeken en op een veilige manier kan betalen.

**Maar**.... vooral niet ingaan op aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn!

Wil Wijker

## 18 April Adelbertus Vrouwen Kontakt

Woensdag 18 april hadden wij jaarlijkse gezamenlijke avond van Adelbertus Vrouwen Kontakt en Aktiva. En dit keer was het het AVK die het organiseerde. Natuurlijk begonnen we de avond kalm met koffie en wat lekkers maar daarna was het uit met de rust.

Toen kwam Chris Colleye!

Chris (zie foto) is percussionist en muziektherapeut. En wat een verteller! Hij heeft ons een en ander geleerd over ritme en de invloed

daarvan op je brein. Onder andere door ons te laten meeklappen op het kinderliedje "Altijd is Kortjakje ziek".

Je houdt niet voor mogelijk op hoeveel manieren je het ritme kan invullen en aangestoken door zijn enthousiasme deden we allemaal mee. Geklap en slaan op trommels en tafels. Wat een herrie, maar wat was het geweldig leuk.

Nog nagenietend bij een borreltje en een hapje was de mening van menigeen: "Het had nog wel een uur mogen duren."

Geslaagde avond dus!

Marianne van de Pieterman

## OK Mannenvereniging 13 maart 2018

Deze avond vertelde Wiebe van het Vogelhospital Haarlem over de "Aanpassing van Vogels". Het vogelhospital bestaat al sinds 1956 en ontvangt jaarlijks gemiddeld 3500 wilde vogels. Het werk wordt gedaan door 50 vrijwilligers.





De vogel populatie kunnen we verdelen in 2 groepen, de steltlopers en de landvogels waartoe o.a. behoren de roofvogels en de zangvogels. Belangrijkste kenmerken van alle vogels zijn dat ze veren hebben, eieren leggen, 2 poten hebben en warmbloedig zijn met een temperatuur tussen de 39 en 41 graden.

Vliegende vogels hebben holle botten om zo licht mogelijk te zijn en hebben een sterk borstbeen voor de spieren van de vleugels. Deze vogels zijn ook zuinig met vocht om niet te zwaar te zijn. De vogels die zaad eten hebben een krop om de meestal harde zaden te weken.

Poten en snavels bepalen de leefomgeving van de vogels, lange poten voor de vogels die in laag water waden en zoeken naar voedsel. Vliezen voor de vogels die zwemmen en scherpe klauwen voor de roofvogels om hun prooi te kunnen pakken. Vliegende vogels hebben geen tanden om hun gewicht zo laag mogelijk te houden, insecteneters hebben een pincet snavel en vleeseters hebben haaksnavels om prooien in stukken te kunnen scheuren. Zeevogels hebben lange smalle vleugels terwijl de ooievaar korte brede vleugels heeft voor de thermiek net zo als de roofvogels die lang in de lucht zweven op zoek naar een prooi.

Wiebe van het vogelhospital had die avond een boeiend verhaal over hoe de vele vogel soorten zich hebben aangepast aan hun leefomgeving en de manier waarop zij zich voort bewegen en hun voedsel vinden .

## **10 April 2018**

Ons lid Jaap Wijker hield deze avond een lezing over ruimtepuin. Ruimtepuin is alles wat rond de aarde hangt en niet op de aarde neer komt. Niet alleen restanten van satellieten en raketten maar ook micro meteorieten beschouwen we als ruimtepuin. Tussen 1957 en 2017 zijn 8600 satellieten gelanceerd waaronder velen die nu niet meer functioneren en rond de aarde blijven zweven. Er worden ook steeds meer private satellieten gelanceerd voor TV, navigatie en weer doeleinden. Hoe lager de cirkelvormige baan om de aarde is des te korter is de levensduur van ruimtepuin.

Tegenwoordig zijn er detectie systemen om ruimtepuin te lokaliseren. Detectie radars voor ruimtepuin dat lager vliegt dan 5000KM en

telescopen voor ruimtepuin dat hoger dan 5000KM rond de aarde vliegt. Er is een wereldwijd netwerk van ongeveer 20 telescopen/radarsystemen. Om er voor te zorgen dat satellieten zo weinig mogelijk last hebben van inslagen van ruimtepuin worden zij uitgerust met enkelvoudige of dubbele schilden aan de voorkant, de zogenaamde Whipple Shields. Voor berekening van de kans op een inslag en de mogelijke schade wordt gebruik gemaakt van software modellen. Testen met een gaskanon op schilden en berekeningen met simulatie software hebben de betrouwbaarheid van deze software modellen aangetoond. Er wordt veel geïnvesteerd in ideeën om ruimtepuin te voorkomen en/of op te ruimen.

Een interessante lezing van Jaap Wijker over een actueel onderwerp waar wij als aardbewoners mee geconfronteerd worden zoals recentelijk een Chinees ruimtestation dat onbestuurbaar was, niet geheel in de dampkring verbrandde en op de aarde neer kwam. Gelukkig kwamen de resten in zee terecht maar zoiets kan ook zo maar in onze omgeving naar beneden komen en flinke schade veroorzaken.

Cees Borst

**Romereis 23 t/m 28 april**

We zijn met 16 personen uit verschillende parochies en plaatsen, namelijk Krommenie, Wormerveer, Leiden, Naaldwijk en IJmuiden naar Rome geweest. Het was een heel bijzondere en mooie ervaring voor ons allen.

De start gaf wat problemen in verband met een annulering van de vlucht om 7.15 uur. Anneke Zwart vloog vervolgens eerder om 9.15 uur en wij volgden helaas pas om 16.40 uur! De reis is verder goed verlopen en



Anneke stond ons blij op te wachten voor ons hotel, Domus Sessoriana, een voormalig paleis, nu een klooster en hotel.

De volgende dag gingen we vroeg op pad naar de tuinen van

het Vaticaan, voor een bezichtiging van de St.-Pieter mét 352 treden naar de bovenste koepel met mooi uitzicht over Rome. We zijn in prachtige kerken geweest waar alles ons werd verteld door pastoor Harald en Johannes, zodoende konden we een goed beeld krijgen van wat zich vroeger heeft afgespeeld. Zelf vond ik heel bijzonder de plek Santa Priscilla, de afdaling naar de catacomben met spelonken met graven van arme en rijke christenen. Ook bezochten we het Colosseum, het Forum Romanum, de Palatijn, het Pantheon, de Trevifontein, de Spaanse trappen en de Piazza Navona met fonteinen van Bernini. Dit alles werd prima uitgelegd door Johannes. Ook de Santa Maria Maggiore was heel bijzonder met de bovengalerij met mooie mozaïeken, fresco's en kostbare kazuïfels.

Op vrijdag 27 april hadden we een bezichtiging van de kerk San Clemente.

Daarna gingen we naar de Vaticaanse necropool. Onze tassen bleven achter bij de tassenbrigade Anneke, Rina en Mirjam (dank daarvoor namens de ondergrondse) om met 13 personen via de Zwitserse Garde naar de catacomben af te dalen naar het graf van Petrus, heel bijzonder om dat te zien! Helaas de kerkdienst in de Friezenkerk ging niet door, deze was gesloten: het was Koningsdag! We hebben ons getroost met een heerlijke koude "Oranje Aperol !" We hebben een gezamenlijk diner gehad en na afloop nagepraat op het dakterras van het hotel.

Zaterdag zijn we als afsluiting naar de Galleria Borghese gegaan met mooie marmeren beelden van onder andere Bernini en schilderijen van Caravaggio. Dit alles werd prachtig verteld door Johannes, die ons samen met Harald, onze pastoor, heel veel bijzondere en mooie uiteenzettingen heeft gegeven over Rome.

We zijn met veel mooie indrukken voldaan huiswaarts gekeerd. Heel hartelijk dank aan Anneke Zwart, Johannes van Riessen en Pastoor Harald Munch voor deze prachtige dagen in Rome.

Joke Lips-Zwart

**26 April**  
'lintjes'. Dit jaar een vriend van de gemeentehuis



tegenwoordig de dag van de werden er twee parochianen en parochie met een smoes naar het gelokt. Gert Jan van der Hulst en

} -

Aad en Marjoke de Koning-Wiljouw werden lid in de orde van Oranje Nassua! Gert Jan voor zijn bestuurlijke kwaliteiten in de gemeente Velsen, onze parochie en Velser Operagezelschap Bel Canto en Aad en Marjoke vooral voor hun grote inzet voor de Dierenambulance en de Zeehondenhulpdienst maar natuurlijk ook voor hun inzet voor onze parochie en de Engelmunduskerk in Oud-Velsen.

Namens alle parochianen, van harte gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding!

### **Geacht kerkbestuur,**

Hierbij nodig ik u en de leden van uw parochie uit om op zondag 27 mei 2018 om 15.00 uur de pontificale Hoogmis bij te wonen ter gelegenheid van de viering van de 80<sup>e</sup> verjaardag van de kerkwijding van de Oud-katholieke parochie van de HH Anna en Maria te Haarlem. Monseigneur Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem, is de celebrant tijdens deze eucharistieviering, geassisteerd door pastoor Robert Frede. Naast ons parochiekoor zal ook het koor van de Anglicaanse parochie, die ook gebruik maakt van ons kerkgebouw, de dienst opluisteren met koorzang. Na afloop van de dienst bent u van harte welkom in de gemeentesaal voor een hapje en drankje. **Wij stellen het zeer op prijs als u uw parochianen op de hoogte wilt stellen van deze uitnodiging.**

Met vriendelijke groet, namens het kerkbestuur

W.H. de Graaf, secretaris



### **COMMISSIE AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN**

Op **27 mei a.s.** is de slotdienst van het seizoen 2016-2017 van de aangepaste gezinsdiensten.

Met het jaarthema **“Pluk de Vruchten”**.

Wij sluiten het seizoen in de **Vrededorstkerk, Laan der Nederlanden152, Beverwijk**. De voorganger in deze dienst is **pastor Greet Bijl**.

De dienst begint om **15.00 uur**. Het thema van deze dienst is:

**“Leef-toch(t)”**.

De kerkdienst is, zoals we gewend zijn, bidden, zingen, bijbellezing, verkondiging en de collecte.

Je kunt bloemen, fruit of geld geven in de collecte voor de zieken en mensen, die aandacht nodig hebben.

Het geld wordt gebruikt voor de instandhouding van de Aangepaste Gezinsdiensten IJmond.

Na de kerkdienst drinken we altijd koffie/thee of frisdrank met wat lekkers.

Deze keer een beetje feestelijker met ook een hapje en een drankje.

Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat!

Neem hierover vóór 26 mei a.s. contact op met mevr. R. de Vlieger - van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.

Wij nodigen u van harte uit voor de dienst om met elkaar het seizoen af te sluiten.

Tot ziens op 27 mei a.s.

## **Aangekondigd en lang verwacht: koorproject Eternal Light 2018!**

**Aanleiding:** Rondom de herdenking van 100 jaar einde WO I (vier jaar Eerste Wereldoorlog eindigde met een wapenstilstand op 11 november 1918) komt er een herdenkingsproject met meerdere activiteiten, resulterend in uitvoeringen van het Requiem Eternal Light, van Howard Goodall . De uitvoeringen zullen zijn:

1. Op zaterdag 10 november 2018 in de Engelmunduskerk te IJmuiden
2. Op zaterdag 17 november 2018 in Fort Kijkduin te Den Helder.

### ***Waarom IJmuiden en Den Helder?***

*Hoewel Nederland neutraal was tijdens de Eerste Wereldoorlog en niet actief betrokken, hebben de kustplaatsen IJmuiden en Den Helder allebei de gevolgen ervan op bijzondere wijze ondergaan. De zeeblokkade heeft ervoor gezorgd dat de zeevisserij geheel stil viel, waardoor in beide plaatsen werkgelegenheid en inkomsten voor de bevolking wegvielen. De mijnenvelden zorgden er voor, dat er veel slachtoffers op zee vielen omdat hun schip op een mijn voer. Zij die achterbleven verkeerden in grote financiële zorg. Pas tegen het eind van de oorlog werd het Nationaal Zeemansfonds opgericht, het zogeheten Zeerisico.*

**Organisatie:** Het koorproject bestaat uit meerdere lagen. Kern vormt de uitvoering van het werk Eternal Light. Maar het proces van voorbereiding is minstens zo belangrijk. Uit de deelnemende zangers wordt een samenhangende groep gevormd, met een eigen koorclank en uitstraling. Ook wordt er gewerkt aan interpretatie en zangtechniek. De delen van het Requiem worden op bijzondere wijze uitgelicht. Tussen de delen is er een scheiding door lichtprojecties, verzorgd door kunstenaar Machteld Aardse van MAPA (Moving Academy for Performing Art). MAPA tekent ook voor de techniek tijdens de uitvoering, en voor de speciale workshops voor koorzangers ter voorbereiding op de uitvoeringen.

Parallel aan de repetities en workshops voor koorzangers komen er projecten voor kinderen en voor jongeren. Zij zullen betrokken worden bij de realisatie van de lichtprojecties (workshops voor kinderen in IJmuiden) en bij de geluidseffecten (workshops voor kinderen in Den Helder). Beide groepen kinderen worden bij beide concerten ingezet. De jongeren zullen betrokken worden in theatrale zettingen.

**Koorzangers:** We roepen enerzijds koorzangers op die het werk eerder hebben uitgevoerd. Maar anderzijds ook wie het werk nog niet eerder gezongen heeft..

**Project B2 IJmuiden:** wekelijkse repetities in IJmuiden voor projectzangers aldaar die het werk nog niet eerder hebben gezongen.

- Repetities op maandag van 19.30 – 21.15 uur
- Locatie: Engelmunduskerk, IJmuiden
- repetitie: maandag 28 mei t/m 9 juli (7 repetities);
- na zomervakantie op zaterdagen vanaf 8 september; 13.00 – 14.30 uur

**Koorstudiedagen:** Op 4 à 5 zaterdagen komen alle projectzangers bij elkaar. De koorstudiedagen en generales zijn voorbereidingen om mee te kunnen doen aan de concerten.

**Data** van de koorstudiedagen in IJmuiden:

- zaterdag 15 september, 11.00 – 13.00 uur; IJmuiden
- zaterdag 22 september, 11.00 – 13.00 uur; IJmuiden
- reserve: zaterdag 6 oktober; 10.00 – 12.30 uur;
- zaterdag 13 oktober, 10.00 – 15.00 uur; IJmuiden
- zaterdag 3 november, 10.00 – 15.00 uur; IJmuiden .
- **zaterdag 10 november: IJMUIDEN, Engelmunduskerk**

- generale repetitie, 15.00 – 19.30 uur (tijden onder voorbehoud)

- concert 20.15 – 21.45 uur

### **Extra info voor koorzangers:**

hieronder de link naar een goede Youtube uitvoering van het Requiem  
Eternal Light

[https://www.youtube.com/playlist?list=PLTvBqTyPBBmovjSjBiAg8Hti5JRN\\_WxGG](https://www.youtube.com/playlist?list=PLTvBqTyPBBmovjSjBiAg8Hti5JRN_WxGG)

Daarnaast is er ook muziek per stemsoort beschikbaar hetgeen het thuis instuderen kan vereenvoudigen; Midifiles downloaden via de volgende link:

<http://www.learnchoralmusic.co.uk/Goodall/Eternal-Light/eternal-light.html>

opslaan op je eigen computer voor zelfstudie

Gebruik van een klavieruittreksel is noodzakelijk om mee te kunnen doen aan de uitvoeringen. Klavieruittreksels kunnen besteld worden via muziek- of boekhandel, of online.

Titel: Howard Goodall, Eternal Light, a Requiem ISBN10: 0-571-53230-6

Voor verdere informatie en aanmelding: [marliedurge@gmail.com](mailto:marliedurge@gmail.com)

Ik hoop velen van jullie te ontmoeten bij dit mooie project!

Marlie Durge, dirigent en projectleider.

## **AGENDA**

08-05	20.00 uur	O.K. Mannenclub, kaasproeverij, l'Amuse
09-05	18.30 uur	Afsluiting seizoen Aktiva
11-05	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie
11-05	19.30 uur	Leringgroep, pastorie
15-05	20.15 uur	Hoe vieren wij? Leeuweriklaan 48, IJmuiden
17-05	10.00 uur	Oecumenisch koffiedrinken, de Rank
18-05	14.00 uur	Oecumenische leeskring, sacristie
18-05	19.30 uur	Leringgroep, pastorie
24-05	20.00 uur	<b>Gemeentevergadering</b>
25-05	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie
25-05	19.30 uur	Leringgroep, pastorie
25-05	20.00 uur	Jong volwassenen, 20.00 uur , pastorie
27-05	15.00 uur	80 jaar parochie Haarlem

04-06	19.30 uur	Kerkbestuur, sacristie
08-06	19.30 uur	Leringgroep, pastorie. Na afloop ouderavond
15-06	19.30 uur	Leringgroep, pastorie
21-06	10.00 uur	Oecumenisch koffiedrinken, Engelmundus Velsen Zuid
22-06	20.00 uur	Jong volwassenen, pastorie
30-06	17.00 uur	Amsterdam, 50 jaar Missie St.Paulus, Dirk Jan Schoon, 10 jaar bisschop van Haarlem
19-07	10.00 uur	Oecumenisch koffiedrinken, Pieterskerk





# Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

## **Pastores:**

Pastorie: Kon.Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel.0255-515260

Pastoor H. Münch, tel.06-15655684, e-mail: [munchharald@gmail.com](mailto:munchharald@gmail.com)

Pastoor M. Liebler- Münch, 06 15656298e-mail [martina.liebler@ziggo.nl](mailto:martina.liebler@ziggo.nl)

## **Gebouwen:**

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder: 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,

e-mail: [okbolder@gmail.com](mailto:okbolder@gmail.com)

**Website:** [ijmuiden.okkn.nl](http://ijmuiden.okkn.nl)

**Kerkomroep:** [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) > Noord-Holland > IJmuiden > H.Engelmundus

*Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:*

NL56 RABO 0154 1643 48

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:*

NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

*Giften voor het Kruispunt:* bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24

Busjes kunnen geleegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,  
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, 0255-707104

*Diakonale Werkgroep IJmond:* bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

*Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:*

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, 023-5324486

*Autovriendendienst:*

Joke Wennis, 0255-516233 / Marjoke de Koning, 0255-515597

*Kruispunt: kopij inleveren voor 27 juni via:*

e-mail: [kruispunt@okijmond.nl](mailto:kruispunt@okijmond.nl) of

kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 9 juli 2018.