

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 61, nummer 4 oktober/november 2019

ALLERHEILIGEN en ALLERZIELEN

Katholieke kerken, dus ook wij, vieren op 1 november het feest van Allerheiligen en de dag erna, 2 november, Allerzielen.

Waarom doen we dat? Christenen geloven van oudsher dat het leven van een mens bij zijn dood niet ophoudt of wordt weggenomen, maar dat het verandert. We gaan over naar het Rijk van God dat geen pijn en verdriet meer kent. Waar alle tranen worden weggewist. Maar deze overgang is ook een weg die ons nog dichter bij God moet brengen. Ze moeten allemaal nog groeien in de liefde Gods. En sommige mensen zijn op deze weg meer gevorderd dan anderen.

Met "**ALLE HEILIGEN**" worden al die overledenen bedoeld die op aarde de strijd van het leven gestreden hebben, zonder God en de medemens te vergeten. En dus bij God zijn opgenomen. Het betreft hier juist die mensen die met hun heiligheid alleen bij God bekend zijn en niet bij ons mensen. Hun beloning bestaat erin dat zij nu inderdaad op hun beurt bemind worden zoals zij anderen hebben bemind.

Met "ALLE ZIELEN" worden die overledenen bedoeld die in deze liefde nog verder moeten groeien. En daarbij hebben ze ook nog onze liefde nodig waarmee wij met hun verbonden zijn en waarin wij hun herdenken. Immers wie de Liefde zelf wil ontmoeten, moet daar ook op voorbereid zijn. En soms was dat onvoldoende gebeurd tijdens het leven van de gelovige.

Je kunt zeggen dat we van 'alle heiligen' gesteund worden in ons leven en de groei in onze liefde hier op aarde doordat zij voor ons bij God voorbede doen, maar dat we anderzijds 'alle zielen' door ons gebed steunen om nog in de liefde te groeien naar God toe. Sinds Jezus' opstanding uit de doden heeft er voor ons gelovigen altijd een intieme band bestaan met de overledenen: immers zij leven voor God.

Gelovig gesproken zijn er dus drie plaatsen waar de Kerk te vinden is: bij God, in de hemel en op de aarde. Om aan te duiden dat het in feite over één grote geloofsgemeenschap gaat, spreken wij van de zegevierende kerk bij God, de lijdende kerk in de Hemel op weg naar God en de strijdende kerk.

Van harte bent u allemaal uitgenodigd om samen Allerheiligen en Allerzielen te vieren.

Allerheiligen vieren we dit jaar op zondag 27 oktober en Allerzielen op zaterdag 2 november om 19.00 uur.

*Tot ziens en met hartelijke groet,
Pastoor Harald Münch*

ROOSTER VAN KERKDIENTEN



Wo. 09-10 09.30 uur eucharistieviering
Koffiedrinken

Zo. 13-10 **Pinkster 23**
10.00 uur eucharistieviering
Kinderkerk

Wo. 16-10 09.30 uur eucharistieviering
Koffiedrinken

Zo. 20-10 **Pinkster 24**
10.00 uur eucharistieviering
Koffiedrinken, Kinderkerk

Zo. 27-10 **Allerheiligen**
10.00 uur eucharistieviering
Kinderkerk

Wo. 30-10 09.30 uur eucharistieviering
Koffiedrinken

Za. 02-11 **Allerzielen**
19.00 eucharistieviering
Koffiedrinken

Zo. 03-11 **Pinkster 26**
10.00 uur eucharistieviering m.m.v. regiokoor
Koffiedrinken, Kinderkerk

Wo. 06-11 09.30 uur eucharistieviering
Koffiedrinken

- Zo. 10-11 **H. Willibrord, Apostel der Nederlanden**
 10.00 eucharistieviering
 Koffiedrinken, Kinderkerk
- Wo. 13-11 09.30 uur eucharistieviering
 Koffiedrinken
- Zo. 17-11 **Pinkster 28**
 10.00 uur eucharistieviering
 Kinderkerk
- Wo. 20-11 09.30 uur eucharistieviering
 Koffiedrinken
- Zo. 24-11 **Laatste zondag kerkelijk jaar**
 10.00 uur eucharistieviering met medewerking van
 het Hoorns Byzantijns Koor
 Doop van Mila en Jelle van Putten
 Koffiedrinken, Kinderkerk
- Wo. 27-11 09.30 uur eucharistieviering
 Koffiedrinken
- Zo. 01-12 **Advent 1**
 10.00 uur eucharistieviering
 Koffiedrinken, Kinderkerk
16.00 uur Adventsdienst
- Wo. 04-12 09.30 uur eucharistieviering
 Koffiedrinken
- Zo. 08-12 10.00 uur eucharistieviering
 Kinderkerk

BIJ DE KERKDIENTEN

De eucharistieviering op woensdag 23 oktober valt uit want dan zijn de vrijwilligers al druk bezig om de kerk voor de bazaar te verbouwen.

Zaterdag 26 oktober is de bazar.

Zaterdag 2 november vieren we om 19.00 uur Allerzielen. In deze viering zullen we voor onze overledenen bidden.

In de eucharistieviering op zondag 3 november zal een koor uit de regio de mis van Johan Schafstal zingen.

Tevens zullen in deze viering Yvon van Putten en Catharina Emmerig toetreden.

Zondag 17 november houden we na de kerkdienst onze najaars-gemeentevergadering. U zult een dezer dagen via de mail de synodestukken ontvangen.

Op dezelfde dag houden we in de middag om 15.30 uur in de Nieuwe Kerk de koopvaardijdienst waarin gebeden wordt voor de mensen die op de zee of in de haven verongelukt zijn. Dit jaar komt het Zaanse christelijke mannenkoor zingen.

Zaterdag 23 november zijn van 14.00 t/m 16.00 uur alle leden en vrienden met kinderen uitgenodigd om samen adventskransen te maken.

Deze kransen worden in de dienst op zondag 24 november gewijd. Op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar komt het Hoorns Byzantijns Koor zingen en worden Mila en Jelle van Putten gedoopt.

Woensdag 27 november houden we onze seniorenmiddag. Hij begint om 15.00 uur met een kerkdienst.

Zondag 1 december vieren we de eerste advent. Het nieuwe kerkelijk jaar begint met het leesjaar A.

's Middags om 16.00 uur vieren we samen met de Nieuwe Kerk in onze kerk de adventsservice.

Zondag 8 december krijgen we bezoek van onze bisschop. Hij gaat gewoon een keer in onze viering voor.

Op zondag 15 december is er een dienst van schrift en gebed.

's Middags om 14.00 uur geeft het koor 'Vitaal' een kerstconcert in onze kerk.

PASTORAAT

Sinds 6 weken verblijft Mirjam Cohen in het hospice te Santpoort-Noord. Lichamelijk verval gaat gepaard met een onvoorstelbare vitaliteit. We blijven in de kerk voor haar bidden, welke weg zij ook mag gaan.

Tiny Zoer wacht op een knieoperatie in november en Dick Gouda zal begin oktober aan zijn hart geopereerd worden.

Bertje van der Leek verbleef enige tijd in Velsersduin nadat zij onlangs weer uitvalsverschijnselen had, maar deze bleken snel te herstellen. Inmiddels is zij gelukkig weer thuis.

En Noortje Roos-Smit doet te voortvarend haar huishoudelijk werk. Bij het ophangen van de was is zij gevallen en heeft zij haar pols gebroken. Het is erg pijnlijk en misschien moet zij hier nog aan geopereerd worden.

UIT DE PAROCHIE

In het najaar willen we met een bijzondere reeks van bijeenkomsten beginnen.

Deze reeks heet '**Mensen van de weg**'. Dat lijkt in eerste instantie misschien een cursus over geloof, maar het is geen cursus en het gaat niet over het geloof. Wat het wel is: een gezamenlijk zoektocht naar Jezus' levensweg. Het gaat elke keer om een levensvraag die voor iedereen herkenbaar is: hoe ga ik om met stress, hoe maak ik mijn omgeving mooier, welke contact ga ik wel of niet aan, wat is de waarde van mijn leven?

In onze cultuur geven filosofen, psychologen, schrijvers etc. allerlei antwoorden op dit soort vragen. In **mensen van de weg** onderzoek je samen met anderen hoe Jezus met deze kwesties omging.

Je komt tien avonden bij elkaar om samen te eten en vervolgens in oude verhalen te graven op zoek naar wat Jezus dreef. En je denkt erover na in hoeverre zijn weg begaanbaar is voor jou.

Je leert er dus niet zozeer ideeën, er worden geen dogma's overgedragen, maar je maakt er een gezamenlijke zoektocht naar antwoorden op belangrijke vragen in je leven.



We willen graag op *maandag 11 november om 18.45 in de pastorie aan de Koningin Wilhelminakade 117* beginnen.

Iedereen is van harte welkom!

De bijbelgroep komt op vrijdag 11 oktober, 8 en 22 november om 15.00 uur in de pastorie bij elkaar.

De oecumenische leeskring komt op vrijdag 18 oktober, 1 en 15 november in de sacristie om 15 uur bij elkaar.

Zaterdag 26 oktober houden we onze bazar in de bolder, de kerk en eromheen.

De oecumenische koffieochtenden zijn er om 10.00 uur op donderdag 17 oktober in de Pieterkerk en op 21 november in de Engelmunduskerk, Velsen-Zuid.

En ten slotte! We hebben een uitnodiging ontvangen van de rooms-katholieke parochie. Zij houden op maandag 4 november om 19.30 uur een IJmond Bijbelquiz in de Pieterkerk. Wie doet mee? Graag opgeven bij Rick de Ronde 0-23706364 of rick_de_ronde@hotmail.com

Van het kerkbestuur

Op 2 september hielden we de 73^e bestuursvergadering. Deze ging voor het grootste deel over de brief van de bisschop t.a.v. de komende veranderingen in de formaties en de gevolgen daarvan voor de parochie IJmond. Bisschop Schoon was daarbij aanwezig als gast. Dit nam een aanzienlijk deel van de vergadertijd in beslag. Na vertrek van de bisschop werden snel de overige punten doorgenomen: de notulen van de vorige vergadering met de actiepunten, de oprichting van een projectcommissie om na te denken over de toekomst van ons kerkgebouw, de mededelingen uit het pastoraat, het meerjarenplan voor onderhoud aan de gebouwen, en de losse punten uit de rondvraag voortkomend. In de volgende bijeenkomst, op 14 oktober, gaan we de gemeentevergadering van 17 november voorbereiden.

*Mijn wereld kan zo klein zijn
Dat niemand er in past
Vervuld van jou en mij zijn
En voor de rest geen barst.*

*Mijn wereld kan zo groot zijn
Dat ik er beroerd van word
Waar mensen vaak in nood zijn
Mijn armen zijn te kort.*

*Mijn wereld is verschillend
Soms donker en soms licht
Voor iedereen welwillend
Maar soms klapt 't deurtje dicht.*

*Mijn wereld, leg 'k in handen
Van God, Die alles schiep
Die uit de verste landen
Mensen bij name riep.*

*Mijn wereld is betaald, gekocht
Van schuld en zonden vrij
Want voor ik Hem nog had gezocht
Ja, zocht en vond Hij mij!*

*Mijn wereld kan de jouwe zijn
We horen bij elkaar
Als we maar vol vertrouwen zijn
In God en in elkaar!*

**** BOLDER BAZAR ****

Nog een paar weekjes en dan is het weer zover! Op **zaterdag 26 oktober** openen we de deuren van alweer de 66^e

Bolder Bazar

Het wordt natuurlijk weer een **leuk feest** om met elkaar te zorgen voor een **fantastische opbrengst** voor onze parochie. Als vanouds zult u grote 'kaskrakers' tegenkomen als de viskraam en de verlotingen, maar ook de tweedehands boeken, de Activa-verlotingen, de bijna-nieuwe kledingmarkt, de rommelmarkt, prachtig handwerk, leuke wenskaarten, groene planten, de matrix verloting en veel en veel meer.

Wat regedingetjes:

- Heeft u nog **Douwe Egbertspunten**? doe ze in een envelop en doe ze in de bus achterin de kerk. We kunnen ze goed gebruiken.
- Heeft u mooie **tweedehands spullen** voor de oude boekenstand of de rommelmarkt dan kunt u die brengen in de Bolder. Bent u niet in de gelegenheid om te brengen dan kunt u contact opnemen met Tom Juffermans 0255-502540 of Ab Zwart 0255-538239.
- **Mooie kleding** voor de kleding-markt kunt u op maandag 24 oktober van 13:30 tot 15:30 brengen in de kerk aan de Kon. Wilhelminakade



- Heeft u prachtige **CD's, LP's of DVD's** die wij mogen verkopen? Dan kunt u contact opnemen met Wil Wijker op 023-5387658
- Dit jaar slaan we de **bazarmaaltijd** even over. De medewerkers zijn na afloop van de Bazar van harte welkom om het glas te heffen.

En tot slot de planning:

- Op **7 oktober** om 20.00 uur houden we in de Bolder de bijeenkomst voor de medewerkers als voorbereiding op de bazar.
- Op **20 oktober** is het MATRIX-zondag. Na de kerkdienst kunt u onder het genot van een kopje koffie een kans maken op mooie prijzen! De penningmeester van het kerkbestuur heeft aangegeven dat een iets lagere collecteopbrengst toegestaan is als de loten gretig worden afgenomen. Pak uw kans!

O ja! Vergeet u niet de opvallende **Bazar-affiche** achter uw raam te hangen? Als het goed is zit hij bij dit Kruispunt en anders liggen er exemplaren achter in de kerk.

O ja 2! Heeft u een lotenboekje verkocht, wilt u dan het geld van de lotenboekjes aan mij (Jan Pieter) geven na een kerkdienst.

U kunt het ook overmaken op de Rabo-rekening van de kerk dat achterop het Kruispunt is vermeld.

Wilt u nog een lotenboekje? Dat kan ook , maar wees er snel bij...

Tot snel!

De bazarcommissie,

Anita, Bep, Betty, JP, Leonie, Linda en Roelof Jan

Luidruchtig onderdeel van de bazar is de muziek-stand met CD's, Video's en LP's.

De vraag naar CD's en Video's neemt wat af, maar de LP is helemaal terug van weggeweest!



Daarom vragen wij u weer eens in de kast of op zolder te kijken of u misschien nog ergens een stapel LP's of singletjes heeft liggen. Wij ontvangen ze graag, u kunt de spullen op maandagmiddag 21 oktober achterin de kerk of bij de Bolder inleveren. Tot onze verrassing hebben wij een unieke collectie musical LP's gekregen, echt iets voor de liefhebber of verzamelaar. Verwachtingsvol kijken wij uit naar de oogst!

Liesbeth van der Laan & Wil Wijker

P.S. helaas is er bij onze stand geen belangstelling voor klassieke muziek.

Seniorenmiddag

Op woensdag 27 november is er weer een gezellige seniorenmiddag. We beginnen zoals gewoonlijk om 15.00 uur met een kerkdienst en daarna gaan we naar de Bolder.

Iedereen van 75 jaar en ouder is van harte uitgenodigd.

U kunt zich opgeven bij: Anneke Zwart, Liesbeth v.d. Laan, Carolien Juffermans en Sonja Gravemaker.

Heeft u geen vervoer, wij zorgen daar voor.

De Seniorencommissie.

Bisdomsdag op 12 oktober in Alkmaar

Eenzaamheid is een probleem voor steeds meer mensen in de maatschappij. Vooral ook jongeren. Bij die laatste groep sta je vaak voor een raadsel: hoe komt het nu dat iemand van 20, die kan gaan en staan waar hij of zij wil, er maar niet toe komt om het huis uit te gaan om samen met anderen leuke dingen te doen?

Er is al veel uitgezocht en er gebeurt al veel in de samenleving om hier iets aan te doen, maar toch blijft het ook een taboe: niemand vertelt graag in een groepje mensen dat zij of hij eenzaam is.

Kunnen wij als kerk iets doen? Jazeker!

De bisdomsdag van dit jaar wordt natuurlijk een dag waarop we elkaar ontmoeten en de hele dag de tijd nemen om te beseffen dat we iets met elkaar te maken hebben in het bisdom.

Het thema brengt ook ontmoetingen met mensen buiten de kerk met zich mee. Er komen mensen vertellen over de achtergronden van eenzaamheid en over wat wel helpt en wat niet. Koenraad Ouwens laat in een korte beeldende presentatie zien dat de problematiek diepere oorzaken heeft en in de middag gaan we zelf aan de slag.

Uiteraard sluiten we af met een mis en een borrel.

Zaterdag 12 oktober 10.00 uur – 16.30 uur

Thema: *Pilletje tegen de eenzaamheid?*

Nassaulaan 43 te Alkmaar.

Familiedag

Ik wil namens alle deelnemers Nanda en haar 'helpers' even in het zonnetje zetten voor het organiseren van de familiedag op zondag 8 september jl.

Het weer leek aanvankelijk niet zo bijzonder, toen we het tijdens de lunch in de Bolder behoorlijk hoorden regenen, maar onze HH. Adelbertus en Engelmundus waren genadig voor ons, want het weer knapte gelukkig op toen we gingen starten met de puzzeltocht.

Het was goed in elkaar gezet en de vragen waren best pittig. We hebben Oud-IJmuiden deze zondag dus eens heel kritisch bekeken, en er ook wel weer iets van geleerd.

Wat in het bijzonder opviel was vooral de saamhorigheid tussen 'jong' en 'oud', en de gezelligheid die dit met zich meebracht.

Na afloop van de puzzeltocht zijn we met z'n allen naar het Wereld-restaurant in Beverwijk gereden, waar we konden genieten van een heerlijk buffet.

Daarna ging iedereen voldaan weer huiswaarts na een fijne dag, met mooi weer en met elkaar.

Nogmaals dank voor deze fijne en leerzame dag.

Namens iedereen,
Elly Kuiten

Sfeervolle zang- en muziekavond in de Ichthuskerk

Op *vrijdagavond 13 december 2019* kunt u in de Ichthuskerk in IJmuiden een *zang- en muziekavond in de sfeer van Kerst* bijwonen. Het programma van die avond wordt u aangeboden door het Chr. Mannenkoor IJmuiden. U kunt meezingen met bekende kerstliederen en luisteren naar de zang van het Chr. Mannenkoor IJmuiden, de prachtige klanken van zo'n 20 spelers van het Amsterdams Mandoline Orkest AMTG, naar het orgelspel van Dirk Out en de pianoklanken van Peter Bontje. Al met al belooft het een sfeervolle en gevarieerde muzikale avond te worden! Tenslotte nog dit: deze zang- en muziekavond is *geheel gratis* toegankelijk. Ter beperking van de kosten wordt u tijdens de avond gevraagd een (kleine) financiële bijdrage te leveren. Noteert u alvast 13 december in uw agenda, u bent van harte welkom!

AGENDA

14-10	14.00 uur	Adelbertus VK, koffie-uitje
16-10	20.00 uur	Aktiva, Lezing C. Oudendijk
17-10	10.00 uur	Koffie-ochtend Ichthusburcht, Fahrenheitstraat
18-10	15.00 uur	oecumenische leeskring, sacristie
01-11	15.00 uur	oecumenische leeskring, sacristie
04-11	20.00 uur	Vergadering kerkbestuur
08-11	15.00 uur	Bijbelkring, pastorie
12-11	20.00 uur	O.K. Mannenclub, lezing Henk Groen
15-11	15.00 uur	oecumenische leeskring, sacristie
17-11	15.30 uur	Koopvaardijdienst, Nieuwe Kerk
20-11	20.00 uur	Aktiva, sinterklaasviering
21-11	10.00 uur	Koffie-ochtend Engelmunduskerk, Velsen-z.
22-11	15.00 uur	Bijbelkring, pastorie
27-11	15.00 uur	Seniorenmiddag

Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus

Pastores:

Pastorie: Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260
Pastoor H. Münch tel. 06-15655684, e-mail: munchharald@gmail.com
Pastoor M.Liebler- Münch, 06-15656298, e-mail martina.liebler@ziggo.nl

Gebouwen:

Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder: tel. 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,
e-mail: okbolder@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl

Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden > H.Engelmundus

Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:
NL56 RABO 0154 1643 48

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL81 RABO 0337 4470 47
Busjes kunnen geleegd worden na telefonisch overleg met Leni Karemaker (tel. 0255-523367) of Wil Wijker (tel. 023-5387658)

Diakonaat IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48

Oud-Katholieke Begrafnisvereniging:
Uitvaartverzorgers: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Autovriendendienst:
Joke Wennis, tel. 0255-516233/Marjoke de Koning, tel. 0255-515597

Kruispunt: kopij inleveren voor 27 november via:
e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com of
kastje kopij Kruispunt achter in de kerk

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 9 december 2019.