



## **PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND**

Jaargang 49, nummer10

april 2008

### **Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus**

#### **HEMELVAART**

Als we het over tweerichtingverkeer in het verkeer hebben, dan bedoelen we dat het verkeer op een weg twee kanten op gaat: van A naar B en van B naar A.

Maar als we het over een trap hebben, dan ontmoeten mensen elkaar, die van beneden naar boven en van boven naar beneden gaan.

Ik schrijf dit omdat het feest van de Hemelvaart van de Heer iets heeft van dat tweerichtingverkeer, al zou je dat op het eerste gezicht misschien niet zeggen.

Immers, in de beschrijving van 's Heren Hemelvaart, geeft het woord hemelvaart zelf al aanleiding om de weg van Jezus te zien als een weg van beneden naar boven, van de aarde naar de hemel.

Toch gaat het bij het feest ook om die andere weg: van boven naar beneden, van de hemel naar de aarde.

*Hij verscheen aan zijn leerlingen gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods, kunnen we in het boek Handelingen lezen.*

#### **Veertig jaren**

Veertig is in de Bijbel een bijzonder getal.

Het volk Israël trok veertig jaar door de woestijn. In die periode ging het volk steeds meer ervaren, dat het het volk van God was. Zij konden als het ware ieder moment van de dag ervaren, dat het God was, die met hen meetrok. Alleen: het volk handelde er niet altijd naar en ging zijn eigen weg. Het volk keerde zich van God af. Maar dan was Mozes er weer, en later Jozua, die het volk de juiste weg wees en het rechte pad op deed gaan.

### **Veertig dagen**

Dat was ook de tijd die Jezus doorbracht in de woestijn, voor hij overal ging vertellen over God, over het Rijk Gods, en hoe wij daaraan kunnen bouwen.

### **Veertig dagen**

En nu weer veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart.

Veertig dagen krijgen de leerlingen de tijd om samen met Jezus, of beter: aan de hand van Jezus, te ontdekken hoe het nu zit met de komst van het Rijk Gods. Het is een tijd van bezinning en inkeer.

En tegelijk is het de tijd waarin Jezus belooft de heilige Geest te zenden. Met de kracht van Gods Geest, door zijn inspiratie zullen ze in staat zijn te getuigen van Jezus, van zijn leven, zijn dood en opstanding ... en *tot het einde der aarde ...*

En toen dat allemaal gebeurd was, *werd Hij ten aanschouwe van zijn leerlingen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.* Een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Doet dat niet denken aan de aanwezigheid van God bij zijn volk, toen het door de woestijn trok? God ging in een lichtende wolk voor zijn volk uit. In die wolk wees God de weg.

Nu kunnen de leerlingen door een wolk Jezus niet meer zien.

Betekent dat dan ook niet, dat Jezus zijn leerlingen de weg wijst, laat zien dat wij Gods kracht nodig hebben om onze levensopdracht te vervullen?

### **Omhoog**

Maar dan komt het. Terwijl de leerlingen Jezus bij zijn Hemelvaart nastaren, staan er opeens twee mannen bij hen die zeggen:

*Mannen van Galilea, wat staan jullie toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus zal terugkomen bij de definitieve vestiging van Gods Rijk op aarde.*

Hier komt nu dat tweerichtingverkeer aan de orde. De leerlingen moeten niet naar de hemel, naar boven blijven kijken. Nee, ze moeten met beide benen op de grond blijven staan, ze moeten kijken naar wat er rondom hen gebeurt. Dáár gebeurt het; daar voltrekt zich Gods Rijk.

Alles bij elkaar is het de richting van beneden naar boven en van boven naar beneden.

Maar daarmee is het nog niet afgelopen. In zijn Hemelvaart komt er een eind aan Jezus' leven op aarde. Dat is van beneden naar boven. Maar de vervulling van Jezus' aardse leven wordt zichtbaar in de komst van Gods Geest.

### **Op aarde**

*Gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn.*

Dat wordt aan de discipelen van Jezus beloofd. Zijn wij niet net als die eerste leerlingen, die worden aangesproken door de twee mannen bij Jezus' Hemelvaart?

Wij moeten niet naar de hemel blijven staren; niet met ons hoofd in de wolken staan, boven alles en iedereen verheven.

Nee: in je directe omgeving kan dat Rijk van God gestalte krijgen, kan er openheid groeien om Gods Geest toe te laten, om de weg van boven naar beneden te erkennen als de weg van Gods genade naar ons toe.

Maar ook die weg naar boven, van beneden naar boven hebben we te gaan; een weg waar we steeds weer proberen Jezus te volgen in zijn leven en in zijn vervuld zijn van de Vader, in zijn opgaan naar de Vader.

### **Hemelvaart**

Het is tweerichtingverkeer: van beneden naar boven en van boven naar beneden. Als we er werkelijk voor openstaan en ons er iets aan gelegen laten liggen, zal het een veilige weg zijn die wij gaan.

Onder Gods zegen.

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat,  
Robert Frede, pastoor

# BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

## We gaan een bisschop kiezen!

Als de reden voor deze bisschopsverkiezing niet zo treurig was, zou 19 april een feestelijke dag zijn.

Het bisdom kiest in de Oud-Katholieke Kerk zijn eigen bisschop. En dat is één van de punten, waarin onze kerk zich onderscheidt van de Rooms-Katholieke Kerk.

Nu is het ook weer niet zo, dat alle ingeschreven, of aangenomen leden een stembriefje krijgen: een vertegenwoordiging van de oud-katholieken in het bisdom kiest de bisschop.

Op 19 april wordt om 10.00 uur in de Kathedrale Kerk in Haarlem de 'Mis ter ere van de H.Geest' gevierd, met speciale aandacht voor de gaven en de werking van de Geest, opdat de kiesgerechtigden zich in hun keuze door de Geest laten leiden, zodat de man of vrouw gekozen wordt, die het beste in staat is het bisdom te leiden.

Alle geestelijken, priesters en diakenen van het bisdom, jonger dan 70 jaar, zijn stemgerechtigd.

En bovendien een aantal leken: in aantal de helft van het aantal geestelijken. De leken worden door de Haarlemse geestelijkheid aangewezen, en zijn gekozen uit de leden van het Collegiaal Bestuur van de kerk en de leden van de Synode. Zij zijn jonger dan 70 jaar, zij worden voor drie jaar aangewezen, en met een volgnummer op de lijst geplaatst.

De lijst bestaat sinds eind 2007 uit: 1. Johannes van Riessen; 2. Marianne Tanke-Keman; 3. Jan Hübscher; 4. Hans Valk; 5. Nel Boersma-Wijker; 6. Christiaan de Groot; 7. Focco Plantenga; 8. Edward Smit; en als reserven 9. Rein Roosjen; 10. Els Rill Odijk; 11. Johan Dekker.

Verkiezbaar is iedere priester van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, die de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt, nog niet met emeritaat is en tenminste vijf jaar als geestelijke in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland werkzaam is geweest.

Tijdens de verkiezing na de eucharistieviering, worden de kiesgerechtigden één voor één naar voren geroepen om hun stem uit te brengen.

Daarna worden de stembriefjes geopend en voorgelezen.

Wie aldus in één of meer stemrondes gekozen is, heeft veertien dagen bedenktijd. Hij/zij maakt zijn beslissing over aanvaarding van de verkiezing bekend aan de vicarissen van het bisdom.

Na de aanvaarding van de verkiezing moet de wijding tot bisschop binnen drie maanden plaats vinden.

De aartsbisschop van Utrecht bevestigt de verkiezing van de bisschop van Haarlem. Vanaf dat moment neemt de verkozen bisschop de leiding van het bisdom over van de vicarissen.

Bisschoppelijke ambtshandelingen, zoals vormen en wijden, kan de bisschop-elect pas verrichten na de bisschopswijding.

De bisschopsverkiezing is openbaar.

## **1 Mei - dauwtrappen**

'Als je op 1 mei met je blote voeten door de dauw loopt, word je groot en sterk'.

Daarom stonden heel vroeger veel jongens en meisjes heel vroeg op om 'dauw te trappen', want welke kinderen willen nu niet groot en sterk worden? En welke volwassenen willen nu niet gezond en sterk blijven?

Het dauwtrappen van 1 mei gebeurt nu op Hemelvaartdag.

Op Hemelvaartdag, 40 dagen na Pasen, gingen Jezus en de discipelen vroeg in de morgen naar buiten, naar Betanië. Sinds zijn verrijzenis hadden Jezus en de discipelen nog veel gepraat over alles, wat ze samen meegemaakt hadden, en over het Koninkrijk van God. En Jezus beloofde hen, dat de heilige Geest over hen zou komen. Jezus hief zijn handen op om de discipelen te zegenen, en werd opgenomen in de hemel. De discipelen keken hem na, maar zagen alleen nog maar een wolk.

En wij gaan ook dauwtrappen, maar niet op blote voeten, maar met stevige schoenen of laarzen aan.

We verzamelen om 06.00 uur bij De Bolder, met de fiets. We rijden naar het startpunt van de dauwtraptocht ... en dan begint het! Als het mee zit, is het mooi weer en is het gras nat van de dauw. Zit het tegen, dat is/wordt het gras nat van de regen.

We trappen een rondje dauw en vieren om 09.00 uur de dienst van Hemelvaart in de kerk.

Wie zich opgeeft, kan tegen een billijke vergoeding deelnemen aan het gezamenlijke ontbijt in De Bolder.

Opgave voor het ontbijt is noodzakelijk, zodat er voor iedereen boterhammen en eitjes zijn.

Opgave kan tot uiterlijk 27 april 12.00 uur op de intekenlijst achter in de kerk.

Of telefonisch tot uiterlijk 26 april op telefoonnr. 0255 - 421041.

### **Dankbetuigingen**

Lieve parochianen van Adelbertus en Engelmundus,

Gaarne wil ik iedereen bedanken voor het medeleven en de persoonlijke belangstelling, de kaarten en telefoontjes tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna, waarbij ik een nieuwe heup heb gekregen. De afgelopen 6 weken moest er rustig aan gedaan worden met 2 krukken. Nu ben ik er weer en gelukkig zonder pijn.

Liesbeth van der Laan - Wijker

Na een lange periode van slecht lopen en pijn, ben ik begin maart geopereerd en heb ik een nieuwe knie gekregen.

Ook nu loop ik nog niet pijnvrij maar dit heeft tijd en geduld nodig.

Door alle lieve en warme blijken van belangstelling in de vorm van kaarten, telefoontjes, bloemen, boeken en bonbons is hier wel doorheen te komen.

Een bedankje ook voor de kinderen van de kinderkerk, die een mooie slinger met allemaal lieve teksten voor me gemaakt hebben.

Daarom wil ik familie, vrienden en parochianen hierbij hartelijk bedanken voor alles.

Betty Gouda-Glas

Hiermee willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling die we kregen na de kop-staart-aanrijding met de auto.

Het heeft ons goed gedaan.

Ab en Gré Zwart

Hartelijk bedankt voor alle goede woorden en cadeau's bij mijn doop en de doop van onze zoon. Wij waren ontroerd over zoveel medeleven en belangstelling.

Bedankt en Zalig Pasen!

Serge en Carla Akkerman

# BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



## Kerkdiensten

6 apr. 10.00 uur	3 <sup>e</sup> zondag van Pasen – zondag <i>Jubilate</i> (blz. 124)
13 apr. 10.00 uur	4 <sup>e</sup> zondag van Pasen – zondag <i>Misericordia Domini</i> of “zondag van de Goede Herder” (blz. 127)
20 apr. 10.00 uur	5 <sup>e</sup> zondag van Pasen – zondag <i>Cantate</i> (blz.129)
27 apr. 10.00 uur	6 <sup>e</sup> zondag van Pasen – zondag <i>Vocem iucunditatis</i> (blz. 132)
1 mei <b>9.30 uur</b>	Hemelvaart van de Heer – oecumenische viering van de samenwerkende kerken in IJmuiden-Oost in de Adelbertus (blz. 134)
4 mei 10.00 uur	7 <sup>e</sup> zondag van Pasen – zondag <i>Exaudi</i> of “zondag van de weeskinderen” (blz. 137)

website: [www.adelbertuskerk.nl](http://www.adelbertuskerk.nl)

## Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdiensten van 6 april, 20 april, 1 mei (Hemelvaart) en 4 mei.

## Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

## **Bijzondere collectes**

Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wat de bijdrage van de Adelbertusparochie aan het vastenoffer van de landelijke kerk zal zijn. Er komen nog steeds giften binnen op de girorekening van de parochie. We hopen in het volgende KRUISPUNT de opbrengst te kunnen melden.

De extra collecte voor de maand april is zoals ook in het afgelopen jaar bestemd voor de opleidingen in de landelijke kerk, waarbij u moet denken aan de bekostiging van de kerkelijke opleiding ('het seminarie') maar ook van de lectorencursus en diverse bijscholingen voor geestelijken en leken. Het CB schrijft in de aanbeveling:

*Een kerk die zich zelf serieus neemt, zal ook haar opleiding serieus nemen. Niet alleen de veelzijdige toerusting van toekomstige ambtsdragers maar ook het wetenschappelijk werk is daarbij belangrijk. Zowel voor het eigen verstaan als voor de legitimatie naar de buitenwereld toe is het van levensbelang dat er op gezette tijden wetenschappelijke publicaties over het oud-katholicisme in de brede zin het licht zien. Het seminarie kost geld, veel geld, dat maar ten dele door de overheid ter beschikking wordt gesteld. Naast bijdragen in de tekorten door verschillende kerkelijke fondsen is uw steun daarom hard nodig. Uw bijdrage in de collecte van april is van blijvende betekenis. Dank daarvoor.*

Uw kerkbestuur sluit zich bij deze aanbeveling van harte aan.

## **Vanuit de Adelbertus-pastorie**

Het overlijden van bisschop Bert en zijn uitvaartdienst gaven voor mij een bijzondere kleur aan de veertigdagentijd en het Paasfeest van dit jaar. De woorden van de liturgie van de uitvaart krijgen een andere klank als je als "gewone kerkganger" in de kerk zit – een goede ervaring als je, zoals ik, eigenlijk meer gewend bent zelf actief voor te gaan en de teksten uit te spreken.

Het gaf een goed gevoel van verbondenheid zo veel IJmuidenaren bij de vieringen rondom de uitvaart van de bisschop te zien. Je voelt dan de betrokkenheid van velen op een bijzondere wijze.

Op zaterdag 19 april a.s. zullen de kiesgerechtigden van het bisdom Haarlem – dat zijn de pastores (priesters en diakenen) van het



bisdom aangevuld met een aantal leken (meestal synodalen van de parochies) – een nieuwe bisschop kiezen. De verkiezing begint om 10.00 uur met de eucharistieviering van de H. Geest en vindt plaats in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria aan de Kinderhuis-singel te Haarlem. Eucharistieviering en verkiezing zijn voor iedereen toegankelijk.

De komende zondagen zullen we in ons gebed stil staan bij dit bijzondere moment in het kerkelijk leven.

De vieringen van de Goede Week en Pasen in de Adelbertus waren voor mij eveneens een goede ervaring. Ondanks het feit, dat we in de hele kerk hetzelfde kerkboek gebruiken, zijn de vieringen plaatselijk toch altijd weer verschillend. Voor mijn gevoel ben ik nu bijna het “hele kerkelijke jaar rond” en heb ik een goede indruk van de gezamenlijke viering van de liturgie in onze parochie.

De gemeenteavond op 5 maart jl. waar pastoor Joop Albers vertelde over zijn ervaringen als pastor op vliegveld Schiphol was een groot succes. In de IJmuider Courant stond zelfs een interview met hem, waarin hij over zijn ervaringen vertelde. Ook volgend jaar zullen we in de veertigdagentijd weer gemeente-avonden organiseren.

Mevrouw Corrie Heilig werd op 27 maart jl. opgenomen in het RKZ te Beverwijk voor verder onderzoek naar en behandeling van haar voet. Hopelijk is zij bij het verschijnen van dit Kruispunt alweer thuis. Mevrouw Duyvelshoff-Zwaan werd na een vervelende val opgenomen in het RKZ, maar is gelukkig weer terug thuis in Zorgcentrum Lommerlust.

Vanaf deze plek een hartelijke groet en wensen voor een voo-rspoedig herstel!

Donderdag 1 mei vieren we gezamenlijk met de Rooms-Katholieke Engelmundusparochie en de PKN-gemeente van de Engelmunduskerk een oecumenische dienst in onze Adelbertuskerk. Deze viering begint om 9.30 uur.

Houdt u rekening met dit gewijzigde tijdstip!

Met een hartelijke groet van huis tot huis,  
Robert Frede, pastoor

## **Gemeentevergadering van de H. Adelbertus**

Op woensdag 23 april a.s. vindt vanaf 20.00 uur in het Adelbertus-centrum de voorjaarsgemeentevergadering plaats.

Agenda, parochieel jaarverslag en financiële stukken vindt u zoals gebruikelijk vanaf zondag 13 april a.s. achter in de kerk.

Het kerkbestuur hoopt met veel parochianen een goed en constructief gesprek te kunnen voeren. U bent van harte welkom!

## **Veranderingen in de liturgie**

In het kerkbestuur hebben we de afgelopen maanden het reilen en zeilen van onze zondagse liturgie besproken en geëvalueerd. In grote lijnen hebben we het gevoel dat de manier waarop we vieren goed bij onze gemeenschap en bij de kerkruimte past.

Hier en daar zullen we echter in de komende periode kleine aanpassingen doorvoeren. Om te beginnen zullen de misdienaars vanaf begin april na het “Kyrie” weer aan de zijkant gaan staan, en ook tijdens het Eucharistisch Gebed. Op deze wijze willen we de zichtas in de kerk – waar in 1968 door de architect en de pastoor bewust voor is gekozen – weer wat meer open houden.

Vragen, wensen of opmerkingen hoort uw pastoor graag.

## **Bazaar - het was weer gezellig druk!!!!**

Wat lang geleden begon als een verkooppuurtje na de kerkdienst is uitgegroeid tot de Adelbertusbazaar. Sinds enkele jaren wordt deze gehouden in de zaal "De Abeel".

Er was al veel werk verzet voor de deuren voor het publiek open gingen.

De kramen waren voorzien van allerhande artikelen.

Er waren lootjes te koop voor prachtig gevulde manden.

De keuken draaide op volle toeren en niet alleen voor koffie met heerlijke cake, maar ook voor een glaasje met bitterballen.

De viskraam was er met broodjes haring, slaatjes en makreel.

Boeken, bloemen, sieraden, koekjes, ... er was van alles te koop.

Ook kon je je slag slaan op de rommelmarkt.

En dan het Rad....!!!! Wat een prijzen!

De loten werden gretig gekocht.

Na het tellen van de centjes was de bazaarcommissie zeer tevreden.

U bent nu alvast uitgenodigd voor de volgende bazaar!!!!

Jo Belfroid-Stam

# BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE



## Kerkdiensten

Wo. 9 apr.	09.00 uur	eucharistieviering
Za. 12 apr.	19.00 uur	vespers
Zo. 13 apr.	10.00 uur	eucharistie – 4 <sup>e</sup> zondag van Pasen - koffiedrinken en kinderkerk
Wo. 16 apr.	09.00 uur	eucharistieviering
Za. 19 apr.	19.00 uur	vespers
Zo. 20 apr.	10.00 uur	eucharistie – 5 <sup>e</sup> zondag van Pasen - kinderkerk
Wo. 23 apr.	09.00 uur	eucharistieviering
Za. 26 apr.	19.00 uur	vespers
Zo. 27 apr.	10.00 uur	eucharistie – 6 <sup>e</sup> zondag van Pasen – koffiedrinken en kinderkerk
Do. 1 mei	09.00 uur	eucharistie – Hemelvaart om 06.00 uur met de fiets bij de <i>Bolder</i> "dauwtrappen", 7.30 uur gezamenlijk ontbijt, daarna samen naar de kerk
Za. 3 mei	19.00 uur	vespers
Zo. 4 mei	10.00 uur	eucharistie – 7 <sup>e</sup> zondag van Pasen - kinderkerk
Wo. 7 mei	09.00 uur	eucharistieviering – <i>laatste weekmis dit seizoen</i>
Za. 10 mei	19.00 uur	vespers – <i>laatste keer voor dit seizoen</i>
Zo. 11 mei	10.00 uur	eucharistie – Pinksteren - met jeugdkoor en aandacht voor kinderen, daarna koffiedrinken, tijdens de viering <i>crèche - Moederdag</i>
Zo. 18 mei	10.00 uur	eucharistie – zondag van de Drieëen- heid – kinderkerk

Zo. 25 mei	10.00 uur	eucharistie – viering van Sacramentsdag - kinderkerk
Zo. 1 jun	10.00 uur	eucharistie – zondag na Pinksteren 4 - oecumenische viering in de Engelmunduskerk met aparte jeugdkerk, kinderkerk ( <i>laatste keer voor dit seizoen</i> ) en crèche, daarna koffiedrinken

**Website:** [www.engelmundus.okkn.nl](http://www.engelmundus.okkn.nl)

### **Uit het leven van de parochie**

De steeds weer bijzondere vieringen van de Goede Week en de Paasweek hadden dit jaar nog een extra gouden randje.

In de Paasnacht werd *Serge Akkerman* door de doop opgenomen in Gods kerk en lid van onze parochie. In dezelfde dienst trad *Ramona van Hees* toe tot onze parochie. In oktober had zij onder de achternaam 'van Steijn' onze parochie leren kennen maar een paar dagen voor Pasen was zij met Taco van Hees in het huwelijksbootje gestapt.

Maar het ging nog door met gouden randjes: op Paaszondag doopten wij tijdens de eucharistieviering *Zeb Akkerman* – zoon van Carla en Serge Akkerman. En omdat de kinderkerk in deze viering ook zijn vasten- en paasproject presenteerde, was het een leuke drukte van jewelste.

Maar toen waren we er nog niet. Op Beloken Pasen ging het licht van Christus in de doop schijnen voor *Dido Cornelia Tol* – dochter van Bram en Chantal.

Al deze mensen die de afgelopen weken zulke ingrijpende gebeurtenissen in hun leven hebben meegemaakt, wensen wij van harte Gods zegen toe, en dat zij als blijde kinderen van God door het leven mogen gaan.

Helaas bereikte ons ook een minder leuk bericht. In de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag is na een spoedopname in het ziekenhuis de moeder van onze koster Jan Stoop *Alida Maria Dube-laar* overleden: Moge zij rusten in de vrede van haar Heer.

En ook verder waren wij met verdriet de Goede Week ingegaan. Sommigen voelden zich als verweesde kinderen. Op zaterdag 8

maart hebben wij onze bisschop *Bert Wirix-Speetjens* uitgevaren, onder veel belangstelling eerst in de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem en daarna op de begraafplaats Westerveld.

Wij zijn nog in de sfeer van afscheid nemen, maar moeten toch ook al aan de toekomst denken. Daarom zullen op zaterdag 19 april de stemgerechtigden van het bisdom om 10.00 uur in onze kathedrale kerk in Haarlem bijeenkomen om een nieuwe bisschop te kiezen.

Een bijzonder woord van dank is hier op zijn plaats jegens alle vrijwilligers uit IJmuiden die op uiteenlopende wijze hebben meegewerkt aan een waardig afscheid van onze bisschop. Bedankt!

Met Kerst leek het erop dat wij voorgoed afscheid zouden moeten nemen van onze trouwe parochiane *Guurtje Gouda-Blok*. Maar met Pasen zit zij weer in haar stoel en kan zelfs een paar stappen doen met behulp van een rollator! *Maartje Gravemaker-Janneman* zal niet meer naar haar eigen flat teruggaan. Zij wacht in Velsersduin tot er een aanleunwoning vrijkomt in het Sam Vlessinghof. *Betty Gouda-Glas* loopt met een nieuwe knie rond, en sneller dan ooit. Maar wij mogen niet vergeten dat het wel een pijnlijk traject is geweest totdat het zo ver was. *Ab en Gré Zwart* hebben ontzettend veel geluk gehad, toen een auto met hoge snelheid achter op hun auto reed. Gré heeft er wel een wiplash aan overgehouden - een pijnlijke zaak. *Wil Wijker-Vis* voelt zich sinds een poosje niet lekker; er is onderzoek gedaan naar haar lever, waaruit gelukkig niets ernstigs gebleken is.

In de vastentijd hadden wij op vrijdag 7 maart een sfeervolle filmavond in de kerk. Wij toonden de film "*De grote stille*" over het leven van de strengste monniksorde, die van de Kartuziers. De belangstelling was geweldig, zowel van buiten als ook van binnen de parochie. Maar ik moet toegeven dat er veel uithoudingsvermogen van onze zitvlakken werd gevraagd.

Maar dit succes heeft ertoe geleid dat wij volgend jaar in de vastentijd weer een bijzondere spirituele film willen laten zien. U zult het op tijd horen.

Het lijkt ons, A. Zwart, G. J. van der Hulst en pastoor H. Münch, een goed idee, om als parochie mee te doen aan het *culturele weekeinde* in september. U zult tijdig geïnformeerd worden.

*Jan Scholder* in Santpoort-Noord heeft te kennen gegeven weer tot onze parochie terug te willen keren. Van harte welkom Jan.

Ondertussen is *Loes Korbee* in het kerkbestuur opgenomen en heeft de functie van secretaris op zich genomen, die door het overlijden van Wieger Vellinga helaas was opengevallen. Wij wensen haar succes met haar werk voor de parochie in het kerkbestuur.

Met een hartelijke groet,  
pastoor Harald Münch

### **Dankbetuiging**

Ik wil U bedanken voor uw medeleven bij het overlijden van mijn moeder Alida Maria Dubelaar op 89 jarige leeftijd met het mooie gedicht dat op haar rouwkaart stond:

Mijn tijd is op ik moet nu gaan  
daar helpt geen lieve moeder aan.  
Maar één ding wil ik je vragen,  
mij niet naar een kuil te dragen.  
Maar strooi de as van wat ik was  
zo snel mogelijk in het gras  
of in de wei, dan ben ik vrij.  
En mocht je soms naar mij verlangen  
loop dan even in de wind  
dan streel ik je wangen.

Jan Stoop

## **ALGEMENE BERICHTEN**

### **Oecumenisch Pastoraal Café: La vita e bella**

Op 8 april 2008 opent het Oecumenisch Pastoraal Café weer haar deuren. U bent vanaf 19.45 uur welkom in de parochiezaal van de RK Engelmunduskerk in Driehuis: koffie en thee staan dan klaar. We beginnen om 20.00 uur.

Het oecumenisch pastoraal café is een initiatief vanuit het zogehe- ten 'klein convent oost', het overleg van de pastoors, pastores en dominees uit IJmuiden-Oost, Velsen-Zuid en Driehuis.

We bekijken de film 'La vita e bella', die speelt in de jaren '30 en '40 in Italië. Een film over de kracht van de liefde in een wereld vol waanzin: mooi, ontroerend en humoristisch.

Na afloop praten we na over de film. Er is veel ruimte voor persoon- lijke ontmoeting en gesprek met elkaar. Van harte welkom!

Ds. Kees Lous

## **Gezamenlijk concert Goede Herderkoor en Sursum Corda**

Zaterdag 19 april om 20.00 uur geven het Goede Herderkoor en Sursum Corda van Terschelling een concert in de Petrakerk.

Ben Helmers bespeelt de piano en Cees Verschoor het orgel. Een Koperkwartet van zal enkele koorstukken begeleiden. Het programma voorziet ook in samenzang van enkele bekende liederen.

De leiding berust bij van Jan Schotvanger en Ralph Weber.

De toegang is vrij.

Na afloop is er een collecte om de kosten van de avond te dekken.

## **AGENDA**

- |          |   |
|----------|---|
| 8 april  | Oecumenisch Pastoraal Café, Driehuis  |
| 19 april | Bisschopsverkiezing, Haarlem, 10.00 uur   |
| 23 april | Gemeentevergadering, Adelbertus   |
| 25 april | Mannenvereniging, De Bolder, B.van der Kruk, Hoe maak je een bootje in een fles?                                  |
| 7 mei    | Adelbertus Vrouwencontact, dagje uit  |
| 13 mei   | Mannenvereniging, Rondleiding Zee- en Havenmuseum   |
| 21 mei   | Aktiva, dagje uit   |
| 25 mei   | Aangepaste gezinsdienst o.l.v. ds. Westerveld en pastor Wigchert, Laurentiuskerk, Fidelishof, IJmuiden, 15.00 uur |

---

**MUTATIEFORMULIER** (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats: .....

Tel.nr. .... e-mail: .....

Nieuw adres: .....

Postcode en woonplaats: .....

Nieuw tel.nr. ....

overige mededelingen.....

.....

## OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

### **Pastores**

Pastoor drs. R.W.Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden  
tel.: 0255 - 510771, 06 - 22920471, e-mail: [frede@quicknet.nl](mailto:frede@quicknet.nl)

Pastoor M.Liebler-Münch en pastoor H.Münch,  
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel.: 0255 -  
515260

### **Gebouwen**

Adelbertuskerk : Sparrenstraat 46, IJmuiden  
Engelmunduskerk Kon.Wilhelminakade 119, IJmuiden  
De Bolder: tel. 0255-522006,b.g.g. 0255-537826  
Adelbertuscentrum: tel. 0255-540352,b.g.g. 0255-517083  
of 0255-512167

*Girorekening O.K. parochie  
H. Engelmundus te IJmuiden*  
girorek.nr. 52.39.65  
bankrek.nr. 56.49.11.275

*Girorekening O.K. Parochie  
H. Adelbertus te IJmuiden*  
girorek.nr. 38.08.341  
bankrek.nr. 68.97.11.255

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies  
alleen* via gironr. 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

*Giften voor het Kruispunt:* bankrek.nr. 84.10.69.824  
Busjes kunnen geleege worden bij mw. M. van de  
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255 - 707104

*Diakonale Werkgroep IJmond:* bankrek.nr. 56.48.40.289

*Oud-Katholieke Begraffenisvereniging:*  
uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023 - 5324486

*Kruispunt: kopij inleveren voor **23 april 2008** bij:*  
S.C.Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,  
tel. 0255 - 536961, e-mail: [s.c.smitmaan@12move.nl](mailto:s.c.smitmaan@12move.nl)

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 5 mei 2008.



