



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus

Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden. Enkele jaren geleden had hij zijn vrouw verloren. Ik kwam hem de communie brengen. Hij wilde wat kwijt: Ik heb iets vreemds meegemaakt. Misschien gelooft u me niet. Maar elke avond komt mijn vrouw mij opzoeken. Hij keek me onzeker aan. Dan gaat ze daar zitten. Hij wees naar een stoel links in de kring. Ja, misschien is het wel verbeelding ... een droombeeld, hoe noemen ze dat, ik weet het niet ... Ik zie haar zo duidelijk als ik u zie. Ik droom het niet. Ze zegt niets. Ze zit daar maar.

Even later vervolgde hij: Ik weet dat ze het is. Toen ik zelf in het ziekenhuis lag, kwam ze niet. U weet hoe bang ze voor ziekenhuizen was! Nou, gelooft u dat? Zeg maar als ik gek aan het worden ben. Of zou het door de pillen komen?

Ik voelde me verlegen met zijn vraag. Ik hoor wel vaker zulke verhalen. Wat is dat nu?, drong hij aan. Ik weet het niet, zei ik. Ik weet niet hoe het komt dat u uw vrouw ziet, maar in elk geval komt het door de liefde

...

Het antwoord was me ingegeven door het verhaal zelf. De man hield van zijn vrouw. Hij verlangde naar haar. In zijn afhankelijkheid verlangde hij elke dag meer naar haar. Wat hem ook overkwam, het was in elk geval gestuurd door de liefde. De liefde die zelfs de dood aankan.

Geloof jij echt in de verrijzenis?, vroeg iemand. *Ja, u moet wel hè? U bent pastoor!* Ik moest erover nadenken. Want ik geloof wel in de verrijzenis. Maar dat is zo gemakkelijk gezegd. Het gaat om een mysterie dat ons voorstellingsvermogen ver te boven gaat. En het is niet vanwege de verrijzenis dat ik in Jezus geloof, realiseerde ik me.

Christus is God, die leven wekt om zich heen, de mens die steeds tegen de dood kiest. Hij stuurt de achtervolgers weg van een vrouw die gestenigd dreigt te worden. Hij haalt de tollenaar uit het isolement waarin hij gevangen zit. Hij wordt boos op degenen die de kinderen niet als volwaardige mensen zien. Hij durft de melaatse aan te raken, en strijkt over de ogen van de blinde.

Onze tijd heeft die keuze broodnodig. Er wordt zo gemakkelijk gekozen voor de dood. Oorlogstribunalen maken gruwelijk duidelijk hoe satanisch het kwaad de kop kan opsteken en mensen tot beesten kan maken. We verheerlijken geweld bijna 24 uur per dag op tientallen televisiezers, en verbazen ons dan, als een kind op een speelplaats een pistool trekt. Het rijke deel van de wereld heeft miljarden te verdelen. Ontwikkelingshulp staat niet hoog op de agenda. Onze tijd heeft een cynisch gezicht. De wereld heeft de zachte woorden nodig van het evangelie, de verlokking om te kiezen voor het leven.

Dat idee geeft mijn leven zin. Ik mag me geroepen weten om het leven te beschermen. Dat lijkt mij de eenvoudige waarheid. Ik hoef daar geen beloning voor, net zomin als Jezus. Er was voor Hem eenvoudig geen andere weg dan die van het leven.

De verrijzenis is ook geen beloning. Het is de verwachting dat het leven waarvoor we kiezen, uiteindelijk overwint. Het is de hoop dat God van ons houdt en dat wij in die goddelijke liefde geborgen zijn, ook als het lichaam ons niet langer meer draagt door de tijd. Het is een gedicht over de onoverwinnelijke kracht van het leven en de liefde.

Maria Magdalena spoedt zich naar het graf van Jezus. Het is nog vroeg, eigenlijk nog donker. De sabbat is nauwelijks voorbij. Het eerste wat de vrouw doet is het graf bezoeken. Ze probeert de draad op te pakken waar deze zo abrupt werd afgebroken. Maria spoedt zich erheen bij het krieken van de dag, alsof ze op de vlucht is voor een boze droom, alsof ze hoopt te ontdekken dat de ramp in haar hoofd niet echt gebeurd is. Een vrouw aan het graf van een vriend, ze zoekt de wond, het moment

waarop alles mis ging, ze zoekt het, want de laatste uren blijven rondtollen in haar ziel.

Over háár grafervaring vertelt het paasverhaal. Over wat de liefde toevoegt aan wat de ogen zien. Namelijk toekomst. Maria huilt bij het graf. Het was ook allemaal zo snel gegaan. Donderdagavond nog Pasen gevierd, en toen ineens gearresteerd, veroordeeld en terechtgesteld, nog voor de sabbat. Geen afscheid had ze kunnen nemen. Zou Hij nog aan haar gedacht hebben? Had ze Hem nog maar even kunnen strelen, had ze nog maar een keer kunnen horen dat Hij liefdevol haar naam uitsprak. Het is niet te verdragen dat Hij er definitief niet meer is. Ze had gehoord dat het paasmaal zo bijzonder was geweest. Net alsof Hij een voorgevoel had gehad, zei Petrus. Net alsof Hij ons wilde troosten. Over het brood op tafel had Hij gezegd: Dit ben Ik en toen had Hij het gebroken. En dan was Hij ook nog de voeten van de leerlingen gaan wassen. Dat had nog een hele toestand veroorzaakt. Maria moest even lachen; door haar tranen heen, moest ze even lachen. Ze zag die geschrokken mannen voor zich. Een schande vonden ze het, maar Jezus had voet bij stuk gehouden, zelfs toen Petrus aanvankelijk weigerde.

Weer lachte Maria even tussen de snikken door. Wat die apostelen niet gelukt was, dat had zij wel gedaan. Zij had ooit Jezus de voeten gewassen. Met balsem nog wel. Toen hadden diezelfde jongens wat zitten moppen. Misschien was het hele idee van die voetwassing wel door haar gekomen. De gedachte gaf haar een warm gevoel van binnen; het troostte haar en ze wierp een bange blik in de grafruimte.

Opnieuw moest ze huilen. Heftiger dan eerst. Er klonk paniek bij. Enkele felle uithalen. Ze was bang geweest om het dode lichaam te zien, maar nu zag ze niets.

Er lag geen dood lichaam. Het graf was leeg. Maria weet niet meer hoe ze vertellen moet wat er daarna gebeurde. Ze zag een witte gestalte, ze hoorde mensen praten, ze voelde paniek, maar vooral, ze hoorde haar naam noemen en ze wist ineens zeker, dat Jezus niet zielloos in een grot wegteerde, maar dat hij leefde.

Hier, in deze tuin, in haar hart, bij zijn vrienden, en zeker bij God.

Ik wens u allen goede en gezegende Paasdagen hier in de IJmond en ook daarbuiten.

Robert Frede, pastoor

BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

Overleden

Op 25-02 overleed in het Rode-Kruis-Ziekenhuis te Beverwijk *Johanna Mijsbergen-Stam*, weduwe van Hendrik Adriaan Mijsbergen, op 88-jarige leeftijd. Reeds een aantal jaren was zij in De Moerberg woonachtig, eerst samen met haar man, later alleen. De jaren begonnen haar zwaar te vallen. Uiteindelijk is zij toch vrij plotseling, in volle overgave, ten gevolge van een operatie, overleden.

De crematieplechtigheid vond plaats op woensdag 03-03 op Westerveld in Driehuis.

Haar gedachtenis zij ons tot zegen!

DWIJ-collecte voor logeershuis IJmond

Deze collecte van DWIJ van 11 april is bestemd voor het logeershuis voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Dit huis is gevestigd aan de Linnaeusstraat in IJmuiden.

In het logeershuis kunnen de kinderen tijdelijk verblijven, als de ouders moeten werken, als de ouders en verzorgers eens op adem moeten komen, of als de zorg voor het kind door bijzondere omstandigheden even te veel is.

Voor de dagelijkse dingen is er geld beschikbaar, maar juist voor de aardigheidjes, de krenten in de pap is dat te weinig, zoals voor een voetbalspel, een dagje weg, of een feestje.

DWIJ hoopt, dat dit doel U aanspreekt en vraagt om uw gulle gave in de collecte !!

Namens DWIJ, Anita Kok

Oliewijding in Haarlem

Alle parochianen worden door de bisschop van harte uitgenodigd voor de oliewijding op 29 maart om 19.30 in de kathedrale kerk te Haarlem. Elk jaar worden door de bisschop in een bijzondere dienst in de Goede Week de heilige oliën gewijd, die in de loop van het jaar bij doop, vormsel, priesterwijding en ziekenzalving gebruikt worden. Omdat dit de hele kerk, het hele bisdom betreft, is het mooi wanneer zo veel mogelijk mensen uit de parochies aanwezig kunnen zijn.

Gesprekskring Zuid verplaatst: 31 maart 2010

Anders dan aanvankelijk afgesproken, zal de volgende bijeenkomst van de Gesprekskring Zuid voor de beide parochies niet op dinsdag 23 maart plaatsvinden. Wij komen op woensdag 31 maart om 20 uur in de pastorie aan de Wilhelminakade bijeen. Voor deze keer hebben wij het onderwerp 'huwelijk' gekozen met alle vragen die er in deze tijd bij horen. Deze avonden staan voor iedereen open, ook voor u, en ook als u voor de eerste keer komt. De deelnemers bepalen zelf de gespreksthema's.

Extra gezamenlijke Gemeentevergadering

Eigenlijk hebben de twee kerkbesturen op 12 april hun gewone gezamenlijke twee-maandelijks vergadering. Maar deze keer komt er nog iets bijzonders bij, want op de Najaarssynode werd besloten op 17 april een extra Synode te houden. Het is de bedoeling dat deze Synode besluiten neemt om de tekorten van de afgelopen twee jaar weg te werken en te financiële situatie voor de toekomst gezond te maken. Met het oog op deze extra Synode willen de kerkbesturen graag met de synodalen en de parochianen overleggen. U bent dus allemaal hartelijk uitgenodigd op **maandag 12 april van 19.30 – 20.30 uur voor een korte extra gemeentevergadering in het Adelbertuscentrum.**

Driekoningen - in de Paastijd !?!

Vanwege het weer werd begin dit jaar de 'Driekoningenavond' afgelast. Maar geen afstel na dit uitstel!

We halen de 'Driekoningenavond' in de Paastijd in.

Op zaterdag 24 april om 20 uur – na de vesper – bent u allemaal van harte welkom voor een gezellige avond, georganiseerd door de Werkgroep, waaraan ook de aannemelingen en vormelingen van vorig jaar een bijdrage zullen leveren.

U kunt zich - zeer gaarne - opgeven op de lijsten achter in beide kerken.

Wie gaat KRUISPUNT verdelen?

Al vele jaren zorgen Jo en Henk Belfroid als verdelers, dat de Kruispunten voor de Adelbertusparochianen op tijd bij de lopers/loopsters worden gebracht. Deze laatsten zorgen er dan weer voor, dat U het Kruispunt ontvangt. Jo en Henk hebben helaas te kennen gegeven, dat zij met dit werk willen stoppen. De redactie vindt dit erg jammer, maar respecteert hun besluit.

Kruispunt is daarom naarstig op zoek naar iemand, die deze taak van hen wil overnemen.

Heeft U interesse, meldt U zich dan aan bij Fiete Smit, Marianne van de Pieterman (adressen op de achterkant van Kruispunt) of Leni Karemaker.

Vastenoffer 2010 - Bethunehuis

Veel Filippijnse en Indonesische vrouwen gaan in Hong-Kong werken, omdat er in hun eigen land niets te verdienen valt. Zij werken veelal in de huishouding, alleen, in een vreemde stad, in een vreemd land, ver weg van hun gezin en hun kinderen. In veel gevallen slagen zij erin als 'migrant-workers' hun gezinnen te onderhouden.

In veel gevallen echter, komen zij in - soms ernstige - problemen door ziekte, uitbuiting, mishandeling. Zij spreken de taal niet, kennen hun rechten niet, of weten niet, waar zij hun recht kunnen halen.

Het Bethunehuis is voor hen een ontmoetingsplek en een toevluchts-oord. Er worden taalcurssussen gegeven, er is voorlichting over de plichten en de rechten van 'migrant-workers' in de stad. Er is hulp, noodhulp en ondersteuning voor hen.

Om dit te bekostigen is geld nodig. Het Vastenoffer 2010 is bestemd voor dit Bethunehuis in Hong Kong.

Gezonde gemeente – bezielt door geloof

Een onderzoekster deed in 1996 een onderzoek naar het aantal kerk-gangers per parochie in het anglicaanse bisdom Durham. Gemiddeld was het aantal zondagse kerkgangers in vijf jaar met 16% achteruit-gegaan.

Maar van de 260 parochies in het bisdom waren er 25 in dezelfde peri-ode met meer dan 16% procent gegroeid. Uiteraard vroeg zij zich af wat daar aan de hand was. De gangbare verklaringen voldeden niet.

Wat het meest opviel bij deze parochies, was, dat zij zo totaal verschil-lend waren. Het waren rijke en arme parochies, parochies met laag en hoog opgeleide mensen, op het platteland en in de stad: parochies met gewone mensen, die je overal tegenkomt met hun sterke en zwakke kanten. De parochies werden geleid door pastoors die een doorsnee van de geestelijkheid vormden. Ze vertegenwoordigden alle leeftijden en stijlen van voorgaan.

Wat was het geheim achter deze verschillende parochies?

Gehoopt werd dat een bezinningsdag van al deze parochies een aanzet zou geven voor het antwoord op deze intrigerende vraag.

Een van de eerste dingen die opvielen, was, dat voor geen van deze parochies 'groei' een prioriteit was. Over aantallen maakte men zich niet zo druk. Wat deze parochies wel typeerde, was, dat zij steeds probeerden 'beter kerk te zijn'. Zij namen hun geloof serieus, en

streefden ernaar met volle inzet 'kerk te zijn'. Zij waren meer op kwaliteit gericht dan op kwantiteit. Daarom is **gezond** een betere omschrijving van wat er bij hen gaande was, dan groei. Sommige deelnemers moesten er van overtuigd worden, dat zij werkelijk groeiden, en dat deze bijeenkomst echt voor hen bedoeld was.

Bij de verwerking van de inzichten van de bezinningsdag kwam het volgende naar voren. Er bleek, dat het leven van deze parochies gekenmerkt werd door een bepaalde houding. Niet de succesvolle activiteiten bleken hiervoor beslissend te zijn, maar de manier waarop men als gemeenschap van gelovigen in dorp of stad leeft.

Er bleek, dat er zeven kenmerken zijn, aan de hand waarvan je de gezondheid van een parochie kunt meten . . .

Waarom vertel ik dat allemaal? Omdat de kerkbesturen van de Adelbertus- en Engelmundusparochie een werkgroep hebben gevormd, die aan de hand van deze inzichten met de oud-katholieke gemeenschap in de IJmond aan de slag wil.

De eerste stap zal zijn dat op **zondag 5 september** na de eucharistieviering in beide parochies een gemeentebijeenkomst zal plaatsvinden, waar wij gezamenlijk aan de hand van een aantal vragen het karakter van onze parochies zullen bepalen.

In de volgende nummers van Kruispunt zullen wij de zeven kenmerken van een gezonde parochie toelichten. Want deze kenmerken dienen als meetlat voor de parochietoets op 5 september.

De volgende keer leest u over het eerste kenmerk:

'Bezield door geloof'.

DANKBETUIGINGEN

Een dank aan allen die mij tijdens mijn ziekte in het ziekenhuis hebben gesteund. De vele kaarten, bloemen, telefoontjes en bemoedigingen uit beide parochies waren overweldigend. Dat zoveel mensen met je meeleven, maakt je blij.

Ik ben nu weer thuis, maar wat de toekomst mij brengen zal, is niet aan mij om te weten, maar ik vertrouw op de Heer.

In ieder geval heel veel dank.

Wil Ham-Rol

Meer BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES, pag. 19

BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE



Kerkdiensten

Za.	27-03	14.30 uur	Palmpaasstok maken in De Bolder
Za.	27-03	19.00 uur	Algemene voorbereiding, Engelmundus- en Adelbertusparochie samen in de Engelmunduskerk
Zo.	28-03	10.00 uur	Palmzondag, eucharistie met processie, kinderkerk en crèche
Do.	01-04	19.00 uur	Witte Donderdag, eucharistie
Vr.	02-04	15.00 uur	Goede Vrijdag, Kruisweg
Vr.	02-04	19.00 uur	Goede Vrijdag, avonddienst
Za.	03-04	21.00 uur	Paasnachtviering, paaswake met eucharistie, koffie
Zo.	04-04	10.00 uur	1 ^e zondag van Pasen, eucharistie, kinderkerk en crèche
Ma.	05-04	10.00 uur	2 ^e Paasdag, eucharistie, samen met Adelbertusparochie in de Engelmunduskerk
Za.	10-04	19.00 uur	1 ^e zondag na Pasen, vesper
Zo.	11-04	10.00 uur	2 ^e zondag van Pasen, eucharistie, kinderkerk, koffie
Wo.	14-04	9.00 uur	eucharistie, koffie
Za.	17-04	19.00 uur	2 ^e zondag na Pasen, vesper
Zo.	18-04	10.00 uur	3 ^e zondag van Pasen, eucharistie, kinderkerk
Wo.	21-04	9.00 uur	eucharistie, koffie
Za.	24-04	19.00 uur	3 ^e zondag na Pasen, vesper
Zo.	25-04	10.00 uur	4 ^e zondag van Pasen, eucharistie
Wo.	28-04	9.00 uur	eucharistie, koffie
Za.	01-05	19.00 uur	4 ^e zondag na Pasen, vesper
Zo.	02-05	10.00 uur	5 ^e zondag van Pasen, eucharistie, kinderkerk

Website: engelmundus.okkn.nl

Palmpaasstokken

Beste ouders, grootouders, tantes en ooms, en alle andere mensen die kinderen in hun omgeving hebben. Om vorig jaar het experiment om samen palmpaasstokken te versieren, geslaagd is, willen wij er dit jaar mee doorgaan.

U kent het misschien van vroeger. In de op een na laatste week voor Pasen versieren kinderen stokken – meestal in de vorm van een kruis – met gekleurd papier, snoep en takjes, en bovenop een broodje in de vorm van een haan. Deze palmpaasstok moet aan het lijden van Jezus herinneren. Onze kinderen doen dit in de kinderkerk. Maar dit jaar willen wij er meer kinderen bij betrekken.

Alle kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 11 jaar nodigen wij op zaterdag 27 maart – de dag voor Palmzondag – uit om met hun begeleiders van 14.30 tot 16.30 uur naar de Bolder te komen om samen palmpaasstokken te maken en te versieren. Iedereen mag komen - je hoeft geen lid van onze parochie te zijn.

Alles wat je nodig hebt om een palmpaasstok te maken en te versieren zal ruim aanwezig zijn. Alle kinderen worden dan op zondagmorgen met hun palmpaasstokken om 10 uur in de kerk verwacht voor de palmwijding en palmprocessie. Na de wijding en processie is er voor de kinderen een palmpaasontbijt.

Bij de kerkdiensten

Vooruit kijkend heb ik een lachend en een wenend oog.

Blij mag ik u laten weten dat op zondag 16 mei ***Piet Schol en Lieny Zwart*** in de hoogmis dankend willen herdenken dat zij 40 jaar geleden zijn getrouwd.

Een week later zullen wij met een wenend oog afscheid nemen van ***Betty Gouda en Lieny Schol***. Meer dan 50 jaar hebben zij trouw en met veel inzet en toewijding leiding gegeven aan de kinderkerk. Betty ook in de hoedanigheid van voorzitter. Maar zij vonden dat nu het moment is gekomen om het stokje over te dragen aan de volgende generatie. Het afscheid zullen wij vieren in de viering van het ***Pinksterfeest***

op zondag 23 mei. Er zal dan een gezinsdienst zijn met medewerking van het **jeugdkoor**. Misschien is dat een mooie gelegenheid om familie en kennissen met kinderen mee te brengen die anders niet zo vaak in de kerk komen.

Uit de Engelmundusparochie

Met rasse schreden naderen wij **Pasen**.

Wat betekent **Pasen** voor ons?

Geven wij ons daar voldoende rekenschap van?

Is het voor ons gewoon een extra dag vrij?

Een mooi lentefeest?

Of is het het hoogste en grootste feest van het geloof?

Misschien is het nu de gelegenheid een nieuwe start te maken met het geloof:

de vieringen in de **Goede Week** en vooral **Pasen** mee te maken om de schoonheid en de waarheid van het geloof te ervaren en te leren leven vanuit de blijheid, die de **verrijzenis van Jezus** ons kan geven.

Op dinsdag 9 maart om 11.40 uur is **Joop Korbee** – vader van Loes, de secretaris van het kerkbestuur - heel rustig overleden. Natuurlijk is zijn familie vreselijk verdrietig, maar toch ook opgelucht dat aan zijn lange lijdensweg een einde is gekomen. Mogen hij vrede vinden bij God.

Zondag 11 april is het een bijzondere dag. Op een zondag rond deze datum is **75 jaar geleden de kinderkerk** – toen nog zondagsschool genoemd – gesticht. Op deze dag wil de kinderkerk, kinderen en leiding, op stap gaan om dit jubileum op een bijzondere wijze te vieren. Ze zullen op bezoek gaan bij . . . (meer verklap ik niet want het moet een verrassing blijven).

Voorjaarsgemeentevergadering Engelmundus

Op maandag 26 april om 20 uur vindt in de Bolder onze gewone **gemeentevergadering** plaats.

Op deze voorjaarsgemeentevergadering staan traditioneel de zaken van onze eigen parochie in het middelpunt.

De agenda en de bijlagen liggen tijdig in de kerk.

Ingezonden voor beide parochies:

Aandacht

Graag vraag ik voor het onderstaande uw aandacht.

Op televisie en in kranten is te zien en te lezen, dat Nederland in een crisis verkeert. Niet alleen economisch, maar ook financieel.

In april wordt in onze kerk een extra Synode gehouden, omdat de kerk in financieel zwaar weer is beland. Een bezuinigingsoperatie is aanstaande en daarom moet het Collegiaal Bestuur keuzes maken. Er zal besproken worden waar eventueel bezuinigd kan en misschien moet gaan worden.

We moeten er toch niet aan denken dat de kerk gaat korten op b.v. pastoorsplaatsen!

Wat zou dat kunnen betekenen?

Misschien op zondagmorgen een gesloten kerkdeur? En dat is toch iets, denk ik, dat niemand van ons zou willen?

Er zijn, zo is te lezen in De Oud-Katholiek, maar 5 parochies, die op zijn Hollands gezegd 'hun eigen broek kunnen ophouden'. Een trieste constatering.

De inkomsten via de actie 'Kerkebalans', collectes en giften zijn wel gestegen, zo staat te lezen, maar de kosten stijgen sneller!

Wat kunnen wij als leden van de beide IJmuidense parochies met deze wetenschap?

Ik zou zeggen: Als de Oud-Katholieke Kerk ons lief is, dan zullen wij met z'n allen dieper in de buidel moeten tasten.

Niet alleen op zondagmorgen een eurootje op de collecteschaal, maar ook via Kerkebalans een vaste maandelijks/jaarlijkse bijdrage.

Het gaat om de toekomst van onze kerk!

De Oud-Katholieke Kerk rekent op U allen!

Bien Donker

BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



Kerkdiensten

- 27-03 **19.00 uur** Dienst van boete en vergeving als voorbereiding op de Goede Week en Pasen voor de beide IJmondparochies in de kerk van H. Engelmundus
- 28-03 10.00 uur Palmzondag – Begin van de Goede Week (blz. 394)
- 01-04 **19.30 uur** Witte Donderdag (blz. 91)
- 02-04 **19.30 uur** Goede Vrijdag (blz. 406 + 97)
- 03-04 **20.30 uur** Paaswake (blz. 107)
- 04-04 10.00 uur 1^e zondag van Pasen (blz. 408 + 118)
- 05-04 10.00 uur Maandag in de Paasweek (blz. 119)
viering in de kerk van de H. Engelmundus, ons eigen kerkgebouw blijft gesloten
- 11-04 10.00 uur 2^e zondag van Pasen – *Quasimodo Geniti* “Beloken Pasen” (blz. 409)
- 18-04 10.00 uur 3^e zondag van Pasen – *Jubilate* (blz. 412)
- 25-04 10.00 uur H. Marcus, evangelist (blz. 516)
Viering huwelijksjubileum van *Jan en Leni Karemaker-Zonneveld* en bediening van de doop aan *Lianne van Heezik*, dochter van Helen Karemaker en Jan-Willem van Heezik
- 02-05 10.00 uur 5^e zondag van Pasen – *Cantate* (blz. 418)

website: www.adelbertuskerk.nl

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdiensten van 28-03 (Palmzondag), 03-04 (Paaswake), en op 25-04 (huwelijksjubileum Karemaker en doop van hun kleindochter Lianne).

Collectes

Zondag 11-04 houden de beide IJmond-parochies een collecte ten bate van de **Diaconale Werkgroep IJmond** (DWIJ). De collecte is bestemd voor het *logeerhuis IJmuiden*, waar mensen met een verstandelijke beperking een aantal dagen kunnen logeren om het hun families mogelijk te maken een paar dagen zonder zorg door te brengen, om kinderen op te vangen als hun ouders moeten werken, of als het nodig is dat mensen tijdelijk even niet thuis kunnen zijn. Van dit logeerhuis wordt ook door mensen uit onze parochies gebruik gemaakt. Het logeerhuis biedt de broodnodige ondersteuning voor families met een extra zorgtaak door een gehandicapt kind.

De landelijke collecte voor de maand april is bestemd voor de opleidingen in onze Oud-Katholieke Kerk (bijv. het **seminarie**) en wordt gehouden op 18-04. Het Collegiaal Bestuur schrijft in zijn aanbeveling:

Een kerk die zich zelf serieus neemt, zal ook haar opleiding serieus nemen. Niet alleen de veelzijdige toerusting van toekomstige ambtsdragers maar ook het wetenschappelijk werk is daarbij belangrijk. Zowel voor het eigen verstaan als voor de legitimatie naar de buitenwereld toe is het van levensbelang dat er op gezette tijden wetenschappelijke publicaties over het oud-katholicisme in de brede zin het licht zien. Het seminarie kost geld, veel geld, dat maar ten dele door de overheid ter beschikking wordt gesteld. Naast bijdragen in de tekorten door verschillende kerkelijke fondsen is uw steun daarom hard nodig. Uw bijdrage in de collecte van april is van blijvende betekenis. Dank daarvoor.

Het kerkbestuur sluit zich van harte bij deze aanbeveling aan.

Uw bijdragen voor dit doel, maar ook meer algemeen ten bate van ons kerkelijk werk zijn natuurlijk ook welkom op onze girorekening 3808341 t.n.v. oud-kath. Adelbertusparochie.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

Bij de kerkdiensten

Donderdag 01-04 vieren we om 19.30 uur de liturgie van *Witte Donderdag*, waarin traditioneel de instelling van het Heilig Avondmaal wordt herdacht. Aan het einde van de dienst wordt het altaar leeg geruimd, de kaarsen in de kerk gedoofd, en gaan we in stilte heen. Een indrukwekkende sobere viering ter voorbereiding op

Vrijdag 02-04, de gebedsdienst van *Goede Vrijdag*, waarin lijden en sterven van Jezus centraal staan. In deze dienst wordt geen eucharistie gevierd wordt. Op deze manier proberen we het bijzondere karakter van deze dag te onderstrepen.

Zaterdag 03-04 begint de viering van de *Paaswake* in de (hopelijk) donkere kerk om 20.30 uur en zullen we met het licht van de Paaskaars de nacht verlichten.

Zondag 04-04 sluit met de feestelijke viering van de eucharistie op *Paasmorgen* de viering van Pasen af.

Zondag 25-04, op de feestdag van de *H. Marcus, evangelist*, willen *Jan en Leni Karemaker-Zonneveld* feestelijk herdenken dat zij 24 april 1969 in onze kerk in de echt zijn verbonden. Hoewel de eigenlijke feestdag (40 jaar) al in april 2009 was, hebben zij ervoor gekozen om het pas nu te vieren omdat de gezondheid van Leni vorig jaar tot ernstige ongerustheid aanleiding gaf. Des te groter is onze vreugde nu! Tevens zal *Lianne van Heezik*, dochter van Helen Karemaker en Jan-Willem van Heezik en kleindochter van Leni en Jan het sacrament van de doop ontvangen. De eerste doop in onze kerk sinds langere tijd; extra feest voor ons als parochie dus.

Vanuit de Adelbertus-pastorie

De oecumenische avondgebeden in de Engelmundus-kerk in Velsen-Zuid die nu reeds een aantal jaren in de veertigdagentijd worden gehouden, lijken hun plaats in de kerkelijke agenda te hebben gevonden. Reeds de eerste dienst was – terwijl we toch nog een eind van de Goede Week verwijderd waren – door een behoorlijk aantal mensen bezocht. Een goede traditie die we ook de komende jaren proberen vast te houden.

Het kerkbestuur heeft inmiddels de kleuren voor de verfbeurt in het Adelbertuscentrum uitgekozen en hoopt dat het werk nu snel kan beginnen. De piano uit de grote zaal verdwijnt ten gunste van de piano uit de hal, en ook voor de kasten wordt een andere plek gezocht.

Rina van Heck-Sloot is inmiddels weer thuis op het Zeewijkplein en zal haar herstelperiode daar verder afronden.

Ook *Will Ham-Rol* is thuis. Helaas kon zij in het OLVG in Amsterdam niet geopereerd worden en zal zij – na voltooiing van haar behandeling in het Kennemergasthuis in Haarlem – thuis moeten proberen met haar verminderde gezondheid te leren omgaan. Voor een steeds actief iemand, als zij was, en ook voor haar man Teun, zijn dat nieuwe en spannende ervaringen. We hopen voor hen dat het positieve de overhand blijft houden.

De heer *Koos van Heijst* is inmiddels aan zijn gal geopereerd en ook weer thuis..

Ook *Mirjam de Ronde-Visser* kon naar huis terug keren. Zij herstelt goed van de behandelingen en is blij weer thuis te zijn.

De gezondheidstoestand van *Dick van Iren*, thuis in Heemskerk, wordt langzaam minder. Hij en zijn vrouw Corrie proberen er het beste van te maken en genieten toch ook steeds weer van de aandacht door middel van kaarten en telefoontjes. We hopen dat er voor hen nog een goede tijd samen is.

Ook van deze plek voor hen en allen die anderszins door ouderdom of ziekte aan huis gebonden zijn, een goede groet!

Bij het schrijven van deze teksten voor het KRUISPUNT lag de bazaar nog voor ons. Hopelijk wordt hij ook dit jaar weer het grote succes dat we gewend zijn. Aan de inzet van de vele vrijwilligers zal het niet liggen!

Vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat wens ik u allen een gezegend Paasfeest,
Robert Frede, pastoor

Studieverlof pastoor Frede

Eens in de vijf jaar hebben de pastores in de Oud-Katholieke Kerk de gelegenheid om studieverlof op te nemen; een andere naam is “sabbatical”. In deze tijd (ca. 3 maanden) wordt de pastoor zo goed als mo-

gelijk is, vrijgesteld van de “gebruikelijke werkzaamheden” en heeft hij tijd voor verdieping en studie – iets wat in het dagelijks leven niet altijd mogelijk is. Het is de bedoeling dat de pastoor zich vakinhoudelijk weer oplaadt, en de tijd gebruikt om de komende vijf jaar weer nieuwe impulsen aan zijn werk te geven.

Pastoor Frede heeft studieverlof in de periode van 06-04 tot en met 17-07. Desondanks zult u hem een paar keer dienst zien doen (omdat het reeds gemaakte afspraken betreft, of omdat het roostertechnisch noodzakelijk is). Hij blijft ook gewoon in De Moerberg werken, want daar gelden deze regelingen namelijk niet. De overige pastorale zorg ligt in handen van het kerkbestuur en de pastores Harald Münch en Martina Liebler-Münch. Met hen zijn de nodige afspraken gemaakt.

Pastoor Frede – ooit afgestudeerd als kerkhistoricus – wil zich in de komende periode verdiepen in de periode 1930-1950 (in het bijzonder 1940-1945) en hij zal ook de mogelijkheden onderzoeken om de studie voort te zetten en uit te breiden.

Wellicht dat u er na juli 2010 nog meer over zult horen.

Adelbertus - BAZAAR – Adelbertus

De bazaar is gehouden, op 14 maart.

Het is gelukt om in vliegende vaart een bericht te maken met de uitslagen van de verlotingen en met de opbrengst.

Het was gezellig, het was druk, er is goed gehandeld, er is een goede opbrengst behaald!

Uitslag van loterijen van de Adelbertus Bazaar van 14 maart:.

De prijzen van de **grote loterij** zijn gevallen op:

- 1^e prijs nr. 417;
- 2^e prijs nr. 603;
- 3^e prijs nr. 1352;
- 4^e prijs nr. 1376.

Verdere prijzen op de nummers: 429, 192, 133, 170, 578, 309, 523, 812, 877, 302, 647, 755, 705, 1271, 1349, 977, 381, 184, 15, 104, 1432, 749, 60, 128, 628, 608.

Het winnende nummer van de **matrix van de flessenmand** is: 25 (dhr. Jaap Wijker);

het winnende nummer van de **matrix van de digitale fotocamera** is: 13 (mevr. Bets Visser-Zwaan).

De **boodschappenmand** is gevallen op kleur roze, nummer 582.

Prijzen van de **Historische Kring**:

1^e prijs nr. 4040;

2^e prijs nr. 4070 en de

3^e prijs nr. 4150.

Inlichtingen over de prijzen bij Mariska Donker: 023-5392080.

Van de sponsors willen we met name bedanken: Mercur B.V. (W. Gouda), EP Tol BV Radio- en Televisie Handel, Theo Sneekes, melkboer, en natuurlijk ook alle anonieme sponsors.

Voor de mensen die zaterdag geholpen hebben bij het opbouwen van de bazaar: een woord van dank.

De mensen die de kramen bemensten, de mensen die de loten voor de loterijen en het rad kochten, en natuurlijk ook de mensen die zondag hebben geholpen om alles weer terug te brengen naar het centrum en De Abeel netjes en schoon op te leveren: allemaal heel erg bedankt! Zonder uw hulp was dit allemaal niet gelukt.

De **bruto opbrengst** van de bazaar is € 5.516,--; een fantastisch bedrag, en zelfs iets hoger dan vorig jaar. Dankzij de inzet van iedereen is het uiteindelijke resultaat van deze bazaar weer fantastisch. Nogmaals iedereen hartelijk bedankt!!!

Namens de bazaarcommissie
N. Roossien-Belfroid,
secretaris

Het gebed dat verhoord werd

Ik vroeg om Kracht
en God gaf me moeilijkheden
om me sterk te maken.

Ik vroeg om Wijsheid
en God gaf me problemen
om te leren ze op te lossen.

Ik vroeg om Voorspoed
en God gaf me verstand
en spierkracht
om mee te werken.

Ik vroeg om Moed
en God gaf me gevaren
om te overwinnen.

Ik vroeg om Liefde
en God gaf me mensen
om te helpen.

Ik vroeg om Gunsten
en God gaf me kansen.

Ik ontving niets
van wat ik vroeg,

“Ik ontving alles wat ik nodig had”

Meer **BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES**

Alcohol en drugs: wat is er tegen?

De gezamenlijke kerken in Driehuis, Velsen-Zuid en IJmuiden weten dat ook in de gemeente Velsen drugs en alcohol een probleem vormen. De gezamenlijke kerken willen deze problematiek onder de aandacht van de ouders van de jongeren in Velsen brengen. Al geruime tijd bestaat het door de kerken georganiseerde 'Oecumenisch Pastoraal Café', dat maatschappelijke thema's in de breedste zin van het woord op een toegankelijke manier en in een ontspannen sfeer aan de orde stelt. In nieuwe stijl organiseert het Oecumenisch Pastoraal Café op **dinsdag-avond 8 juni** een bijeenkomst over alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de gemeente Velsen. De avond wordt gehouden in het **oud-katholieke Adelbertuscentrum**. Het café opent zijn deuren om **20.00 uur**. De toegang is gratis. Spreker is mw. Marion Kooij van Brijder Verslavingszorg. Zij zal op een heldere en interactieve manier het drugs- en alcoholprobleem in onze gemeente inzichtelijk maken. Aan de orde komt de vraag wat drugs precies zijn en welke schadelijke werkingen zij hebben. Minstens zo belangrijk is de vraag waarom jongeren drugs en alcohol gebruiken en waarom sommigen hiermee door blijven gaan. Als laatste onderdeel van de avond worden ouders allerlei tips aangeboden om drugsgebruik bij jongeren te herkennen. Ook zal mw. Kooij ingaan op de vraag wat je als ouders kunt doen wanneer je merkt dat je kind gebruikt. Folders ter verduidelijking zijn aanwezig. Tevens neemt mw. Kooij de zogeheten 'drugskoffer' mee waarin allerlei drugs en voorwerpen zitten die voor een 'jointje roken' enz. nodig zijn. Als ouder mag u deze avond niet missen!

Van harte welkom namens de gezamenlijke kerken in Driehuis, Velsen-Zuid en IJmuiden!

Vierde Quasimodolezing – 'God en de mammon in crisistijd'

De Quasimodolezing is een initiatief van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, bedoeld voor allen die zich betrokken voelen bij vragen rond geloof en kerk in de huidige samenleving. Deze lezing vindt plaats rond de 2^e zondag van Pasen, zondag 'Quasimodo'.

Dit jaar wordt deze lezing gehouden op **zaterdag 24 april 2010, 14 – 17 uur, In de Driehoek, Willemsplantsoen 2, Utrecht.**

De titel van de lezing luidt: 'God en de mammon in crisistijd'. Als je de berichten over de financiële markten in de wereld volgt, kun je niet anders stellen dan dat de wereld nog geen oplossing heeft gevonden voor de diepe crisis waarin zij verkeert.

Wat is er aan de hand? Hoe kunnen kerken en christenen zich opstellen tegenover die crisis? Hoe maken ze zich vrienden uit de onrechtvaardige mammon – de god van het geld – en hoe blijven ze trouw aan het bijbelse getuigenis over de God die zijn volk uit slavernij bevrijdt?

Over deze vragen reflecteert dr. Roelf Haan (professor in economie en theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam) en daarop zal mr. Gert H.O. van Maanen (advocaat, voormalig lid van de Raad van Bestuur van de INGbank) reageren. Allebei zijn zij daarnaast leidend bezig in kerkelijke ontwikkelingssamenwerking.

U bent van harte uitgenodigd voor deze intrigerende lezing.

Kosten: € 15,-, incl. koffie, thee en een drankje.

Inschrijving via tel.: 033-4620875, of e-mail: buro@okkn.nl ; betaling op rek.nr. 21.41.90.129, t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Amersfoort, o.v.v. Quasimodolezing 2010

Pelgrimage Heilige Willibrord 2010

De Vereniging van Orthodoxe Christenen 'Heilige Nikolaus van Myria' – waarmee wij Oud-Katholieken veel samenwerken – **organiseert van 21 tot 24 april 2010 een pelgrimage** langs plaatsen die verband houden met het missiewerk van de heilige Willibrord in Nederland. De eerste Bisschop van de Friezen heeft in Kennermerland en aan de Zuid-Hollandse kust enige kerken gesticht, zoals in Heiloo, Velsen en Oegstgeest. Deze zogenaamde “moederkerken” vormen de mijlpalen van deze tocht. De pelgrimage begint in Heiloo en voert langs Egmond aan Zee, Wijk aan Zee, Velsen-Zuid naar Noordweijkerhout en Katwijk. Bijna de gehele tocht wordt te voet afgelegd, zoals in Willibrords tijd, zo'n 25 kilometer per dag.

De tocht wordt onderbroken door korte gebedstijden en lezingen.

De kosten bedragen € 190 voor drie overnachtingen en alle maaltijden.

Aanmelding bij: Idwine van der Blij: idwine@hotmail.com of Mark van Duijn: vvo@movanduijn.dds.nl. Secretariaat: p/a Poggenbeekstraat 23, 1073 JE Amsterdam, rekening 30.88.040.

OUD-KATHOLIEK OVER DE GRENS

Congres in Zürich

De Oud-Katholieke Kerk is klein, maar toch groot. We kijken graag over de grens van onze eigen parochie. Een andere parochie, een ander bisdom, en zelfs: een ander land. Daarbij denken we in de eerste plaats aan het congres. Oud-katholieken, bisschoppen, priesters en leken uit verschillende landen ontmoeten elkaar. Deze zomer in Zürich.

Het congres: kerkdiensten, referaten, gespreksgroepen, excursies, maar bovenal ontmoetingen. Met oud-katholieken, met mensen uit andere kerken: anglicanen, orthodoxen. Oude bekenden, nieuwe vrienden. Mensen die je met vreugde begroet op een volgend congres. De trouw is groot. De meeste mensen komen terug.

De taal is geen probleem. Congresstukken worden ook in het Nederlands aangeleverd. Bij algemene bijeenkomsten wordt getolkt.

De ervaring van de Uniedienst, het hoogtepunt van het congres: een grote kerk, barstensvol mensen, bisschoppen in vol ornaat, een liturgie in vele talen.

Zürich is een prachtige en ook gemoedelijke stad. Naast het drukke programma is er toch tijd om de winkels in de beroemde Bahnhofstrasse te bekijken, door de smalle, stille straatjes te wandelen, 's avonds langs de Limmat te lopen, even stil te staan op één van de bruggen, om je heen te kijken naar de verlichte kerken: de Grossmünster, de Fraumünster, de Sankt Peter, en even een kijkje te nemen bij het meer. Of om met oude en nieuwe vrienden op één van de vele terrasjes te praten, tot diep in de nacht.

En bij het vertrek de wetenschap: over vier jaar zien we elkaar weer. Op een andere plek, in een ander land.

Kom dus naar Zürich! Deze zomer van 9 tot 13 augustus.

Meer informatie vindt u op www.iakk2010.com. Daar kunt u zich ook aanmelden. Uitnodigingen en aanmeldingsformulieren zijn ook aanwezig in de parochies.

Adrie Paasen

AGENDA

23-03	20.00 uur	Gespreksavond, Adelbertuscentrum
27-03	14.30 – 16.30 uur	Palmpaasstok maken, De Bolder
29-03	19.30 uur	Oliewijding Kathedrale kerk, Haarlem
31-03	20.00 uur	Gesprekskring Zuid, Pastorie Engelmundus
05-04		Volleybaltoernooi Alkmaar
11-04		Jubileum Kinderkerk Engelmundus
12-04	19.30 – 20.30 uur	Extra Gemeentevergadering A&E. Adelbertuscentrum
13-04	20.00 uur	O.K.Mannenvereniging IJmond, De Bolder
13-04	20.00 uur	Gezamenlijke avond van Adelbertus Vrouwen- contact en Aktiva, Adelbertuscentrum
17-04		extra Synode, Hilversum
18-04	16.00 uur	Orgelconcert, Jan Huizer en Marc Koning, Engelmunduskerk
21-04 tot 24-04		Pelgrimage in de voetsporen van Willibrord
24-04	14.00 uur	Quasimodo-lezing, Driehoek, Utrecht
24-04	20.00 uur	'Driekoningenavond', De Bolder
26-04	20.00 uur	Gemeentevergadering E, De Bolder
11-05	20.00 uur	O.K.Mannenvereniging IJmond, De Bolder
12-05		Dagje uit Adelbertus Vrouwencontact
16-05	15.00 uur	Aangepaste Gezinsdienst, Fidelishof, IJmuiden
19-05		Uitstapje Aktiva
08-06	20.00 uur	Oec.Pastoraal Café over drank en drugs, Adel- bertuscentrum

MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Nieuw tel.nr.

Overige mededelingen

.....

OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden
tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl
Pastoor M. Liebler- Münch en pastoor H. Münch,
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260
e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :	Sparrenstraat 46, IJmuiden
Engelmunduskerk:	Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder:	tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-537826
Adelbertuscentrum:	tel. 0255-540352, b.g.g. 0255-517083 of 0255-512167

*Girorekening O.K. parochie
H. Engelmundus te IJmuiden*
girerek.nr. 52.39.65
bankrek.nr. 56.49.11.275

*Girorekening O.K. parochie
H. Adelbertus te IJmuiden*
girerek.nr. 38.08.341
bankrek.nr. 68.97.11.255

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies
alleen via gironr. 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleegd worden bij mw. M. van de
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Kruispunt: kopij inleveren vóór 14 april 2010 bij:
mw. S.C. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,
tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 26 april 2010.

