



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 52, nummer 3 september 2010

Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus

En wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt... (uit Lucas 12, 32-40)

WACHTEN

*Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, zo wordt er in een bekend – en door mij niet erg geliefd – lied gezongen; heel venijnig zing ik in mijn hart dan altijd mee **het duurt alleen nog jaren...** Ik weet niet anders dan dat ik van het liedje een beetje balorig en ook wat opstandig word. Ik ben niet zo iemand die graag rustig afwacht. Als het over wachten gaat, is het bij mij eerder Elisa Doolittle's *Just You wait, mr. Higgins, just you wait* uit *My Fair Lady*.*

De woorden uit het evangelie roepen dus een scala van liederen en teksten bij mensen op, en wachten speelt erin een centrale rol. En toch kan het ene wachten van het andere verschillen als de dag van de nacht. Elisa Doolittle zingt vol vuur en ook vol woede. Haar tijd komt nog wel. Ze kan haar mr. Higgins wel schieten. Het *just you wait/wacht maar af* klinkt als een dreigende belofte. Meer als *Ik krijg je nog wel. Ik zal jou nog wel laten zien, wie ik ben en wat ik kan*. Dit is wachten dat zint op wraak, op vergelding, op genoegdoening. Erg menselijk, en herkenbaar

voor iedereen, denk ik. Een wachten dat misschien ooit even beloond zal worden, maar uiteindelijk toch niet de bevrediging zal brengen die men er al die tijd van had verwacht.

Michel van der Plas, een in kerkelijke kring erg gewaardeerde schrijver, vertolkt het dan toch wat hoopvoller en liefelijker. In zijn tekst klinkt het wachten bijna als een troost, als een soort stille belofte. *Wacht maar, het wordt wel anders, ooit!* Zoals een moeder haar kind troost, dat wordt gepest op school: *Echt het verandert nog wel. Jij krijgt vrienden, echt waar. Want je bent echt de moeite waard.* Maar ik herinner mij ook nog wel, dat flaporen van zo'n uitspraak niet weggaan...

Maar wachten is moeilijk en vaak ronduit vervelend. En dat is erg zuur, omdat we een heel groot deel van ons leven wachtend doorbrengen. Hoe vaak – ik eigenlijk altijd – sta je niet bij de verkeerde kassa van de Albert Heijn en heeft weer iemand het enige netje uien zónder label gepakt; ik kan dan wel uit mijn vel springen. Of je wacht op een overvol station geduldig op de trein en dan maakt de luidspreker een vertraging bekend. Wachten bij de dokter, wachten voor het rode stoplicht, wachten op bezoek, wachten op de uitslag, wachten, en nog eens wachten. Het leven lijkt soms grotendeels uit wachten te bestaan.

Meestal vinden we het ook nog zonde van de tijd. En dat is niet zo gek in een wereld waarin snelheid, efficiëntie, productie, presteren zo'n uitermate belangrijke rol spelen. *Niks stil maar, wacht maar...* Ik wil NU, ik weet nu wat ik heb en ik weet niet wat ik straks ga krijgen. Ik wil zekerheid. Daarom moeten we doorgaan, koste wat kost, want wachten kost tijd. En tijd is geld. En zo worden we opgejaagd en jagen we elkaar op, krijgen we *burn-out*, en zuigen elkaar leeg. Wij kennen *wachten* eigenlijk alleen nog maar als tijdverspilling, als noodzakelijk kwaad. Het wachten als vervulling van de tijd is ons wezensvreemd geworden.

In het evangelie worden we geregeld opgeroepen om te wachten. *Laat uw lendenen omgord zijn en houdt uw lampen brandende*, zo staat het in het vervolg van het tekstfragment bovenaan deze overdenking. En degenen voor wie Lucas zijn evangelie schreef, wisten precies waarop hij doelde. Het ging over hun voorouders die op de avond voor de grote uittocht uit Egypte werden opgeroepen waakzaam te zijn. Hoe vaak waren zij al niet teleurgesteld. Belofte na belofte was niet ingelost, plaag na plaag over hen uitgestort. De moed zou je toch in de schoenen zin-

ken? Waarop dan wachten? Wachten op weer een teleurstelling, een nieuwe desillusie? Waarom nog wachten? Het wordt niet nieuw, nooit meer, niet in de hemel en zeker niet op aarde! Deze geluiden hebben toen zeker geklonken, zoals ze ook vandaag nog klinken. De geluiden van de doemdenkers en de onheilsprofeten of – zoals sommigen dan zeggen – de woorden van de realisten. Maar zitten die niet ook in ons verscholen? Klinkt niet ook in ons zo af en toe, of zelfs zeer regelmatig: *Wachten is zinloos. Idealen zijn voor dromers en pastoors. Hopen op een betere tijd is voor dwazen. Geloven in God is voor hen die niet kunnen leven met het idee dat het ooit afgelopen zal zijn.* En misschien hebben die stemmen op heel veel punten ook wel gelijk.

Maar interessant is, dat het, als het er in het leven werkelijk op aan komt, niet gaat om gelijk hebben.

Het volk dat de lampen brandende heeft gehouden en de lendenen omgord, heeft mogen ontdekken dat het niet voor niets heeft gewacht. Het is op weg gegaan met in zijn hart een lied vol verlangen: Stil maar wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Dat verlangen wordt natuurlijk niet meteen vervuld; veertig jaar woestijn, een mensenleven destijds. En elke dag weer die lampen brandende houden en de lendenen omgord. Dat vraagt vertrouwen, dat vraagt geduld, dat vraagt om het vermogen om te kunnen wachten. Maar meer nog vraagt het: Kun jij nog stilstaan bij waar jij op wacht?

Net als in alle tijden zijn er natuurlijk ook nu mensen die hun lampen brandende houden en hun lendenen omgord.

Ik maak dat mee bij mensen die ziek zijn en weten dat het eigenlijk niet meer zo heel lang zal duren

Je kunt dan twee dingen doen:

je kunt wachten op de dood en je daarop voorbereiden, maar je kunt dat wachten ook gebruiken om verder te leven, om met elkaar te zijn om verder te kijken dan het moment.

Het wachten waartoe we worden opgeroepen is namelijk niet het wachten dat de tijd doodt, maar het wachten dat nieuw leven brengt, hoe dan ook, kome wat komt!

Wellicht kunnen we daarover, aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen, waar weer veel *moet* dat zogenoemd niet kan *wachten*, eens nadenken.

Robert Frede, pastoor

BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

Gezonde Gemeente – beziëld door geloof

In deze aflevering van het Kruispunt gaat het over het vierde kenmerk dat we zullen onderzoeken tijdens onze parochiescan op zondag 5 september:

De kosten van verandering en groei onder ogen zien

Kosten? Bijna iedereen denkt nu natuurlijk meteen en in eerste instantie aan geld. En dat is – zeker op dit moment ook in onze landelijke kerk – een veel besproken en ook emotioneel beladen onderwerp. En zeker: het gaat óók om kosten in harde euro's die een proces van verandering en groei nu eenmaal met zich mee brengt. Maar het gaat om méér, en zeker ook om andere aspecten.

Verandering betekent immers ook dat dingen in onze gemeenschap op een andere of veranderde manier worden geregeld en georganiseerd, dat we wellicht afscheid moeten nemen van aangename (en makkelijke) gewoontes, en dat de nieuwe methodes niet direkt goed werken. Dan kan er ergernis ontstaan of teleurstelling opkomen: dat zijn ook “kosten” die we moeten maken en het kan even duren voordat de “baten” er zijn. Zijn we sterk genoeg om dit aan te kunnen, hebben we voldoende vertrouwen om dat te willen?

Leven in gemeenschap betekent ook dat we risico's moeten nemen. Mensen zijn niet altijd heel makkelijk te voorspellen. Als we een proces van verandering ingaan, betekent dat dat het niet helemaal zeker is dat alles ook goed uitpakt. We kunnen ook fouten maken. Durven we dat wel? Of gaan we toch liever op veilig en zeker?

Voor de parochies gaat het er daarom om, dat we onze eigen mogelijkheden realistisch inschatten. Geen doemdenken (als onze voorouders dat hadden gedaan, dan zaten we nu nog steeds in de eerste oud-katholieke kerk van IJmuiden, het huidige Thaliatheater), maar ook geen overdreven overspannen verwachtingen (dan was in 1967 de Adelbertus wel een stuk groter gebouwd dan de Engelmundus - echt “op de groei”), maar gewoon met een nuchtere kijk op het leven van vandaag en in vertrouwen op een toekomst met God.

Ons geloof is een geloof van “Gods volk onderweg naar het beloofde land van toekomst in de heerlijkheid van de Heer”. *Dat kan ook alleen*

maar een pastoor zo zeggen, kunt u nu natuurlijk tegenwerpen. En wellicht is dat in eerste instantie ook zo. Maar: het drukt wel uit dat we bereid moeten zijn tot verandering om een verdere groei mogelijk te maken. En daar behoort een goede realiteitszin bij. Als je in Nederland aardappels poot heb je een goede kans op een aardige oogst, plant je ananas, dan is die kans een stuk kleiner. En dan moeten het ook nog de juiste aardappels zijn. Dat betekent uitproberen, er is kans op mislukking, en dat kost geld.

Durven we dat wel?

Houden we nog wel van een risico?

Willen we ons bloot stellen aan de onrust die dat ook met zich mee brengt?

Dus: Het gaat bij deze vraag om geld én om de bereidheid verandering mee te dragen. Hoe schatten we *onzelf* in?

En: Wat was de laatste *geslaagde* verandering bij ons?

Seniorenmiddag

Voor **16 november** a.s. zijn alle parochianen van beide parochies van 75 jaar en ouder van harte uitgenodigd voor de Seniorenmiddag. De middag begint om **15.30 uur** met een eucharistieviering in de Engelmunduskerk.

Daarna is er een gezellig samenzijn in De Bolder.

De afsluitende broodmaaltijd begint om **18.00 uur**.

Alle betrokkenen worden persoonlijk uitgenodigd.

En heeft u geen vervoer? Dan zorgen wij daar ook voor.

Opgeven bij: Sonja Gravemaker, tel. 0255-533309

Anneke Zwart, tel. 023-5491140

Op reis naar Rome

Van 22 maart tot en met 27 maart 2011 organiseert pastoor Münch een reis naar Rome.

De kosten voor de vlucht en het logies in tweepersoonskamers met ontbijt, bedragen ca. € 550.

Voor meer informatie en opgave: Anneke Zwart (tel.nr. 023-5491140) of pastoor Münch (tel.nr. 0255 – 515260).

Aanmelding tot 15 september, persoonlijk of op de lijsten in de kerken!

Zeilweekend voor kinderen

Voor kinderen van 12 tot 16 jaar organiseert de kampleiding van zaterdag 17 tot en met zondag 19 september een zeilweekend op een groot zeilschip.

Uit elke parochie mogen enkele kinderen mee. Het aantal deelnemers is beperkt. Het weekend is gratis, d.w.z. het wordt betaald door de kerk. Opgeven voor dit zeilweekend: bij de pastoors Frede of Münch.

De Missie-Zendingskalender voor 2010/2011

De schilderijen van de kalender zijn dit jaar gemaakt door Tony Nwachukwu uit Nigeria, Afrika.

Hij is ervan overtuigd dat Afrika, als het zich echt wil ontwikkelen, moet uitgaan van zijn eigen kracht, en zijn eigen wensen en behoeften. Nu baseren Afrikaanse landen zich vaak op westerse ideeën die niet bij de culturen van dit continent passen. Afrikanen moeten op hun eigen tradities en kennis vertrouwen en die koesteren, en slechts die ideeën uit het Westen overnemen, die bij hen en bij hun cultuur passen.

Tony Nwachukwu laat met een volkomen eigen beeldtaal zien, dat er nieuwe ideeën nodig zijn om de grote problemen van Afrika op eigen wijze te kunnen oplossen. In dertien schilderijen staan milieu en samenleving in Afrika, met name Nigeria, centraal. Ondanks de rijkdom aan olie kampt het land met grote armoede. De Nigerianen spreken zich steeds luider uit tegen de oneerlijke verdeling van de olie-inkomsten en tegen de milieuvervuiling door de oliewinning.

De kalender bevat achtergrond informatie, een ontroerend gebed uit Kameroen en een Zegenbede uit Zuid-Afrika, en kost € 8.00. Een deel van de opbrengst valt de Missie St.Paulus toe.

Achter in de kerken ligt een kalender ter inzage.

Bestellen kan op de intekenlijsten.

Oud Katholieke Mannenclub, jaarprogramma 2010\11

14 september 2010: de heer Cor Treffers vertelt over de slavernij in Suriname en de rol van de Hollanders daarbij

12 oktober 2010: beeldverslag van een zeer interessante reis naar Rome door pastoor H.Münch

9 november 2010: mgr. em. A.J. Glazemaker: een informele gedachteswisseling over 'wat ter tafel komt'

4 januari 2011: Nieuwjaarsborrel in de pastorie met oliebolletjes en appel-
flappen. We vieren ook ons zes-jarig bestaan - met iets sterkers
8 februari 2011: bezoek bij het Jopen bier gilde in Haarlem; daarna nog
iets eten en drinken in Haarlem.
15 maart 2011: jaarvergadering en een film over IJmuiden en de vis-
serij in oorlogstijd. We zoeken nog iemand, die aanvullend ver-
telt over dit thema. Weet u iemand? Meldt hem aan.
12 april 2011: Henk Groen over Bolivia, een reis met uitersten: van 0
meter naar 4000 meter hoog en hoger; van rijkdom naar armoede,
van kleur naar zwart wit.
10 mei 2011: een lezing over de kunstschaten van de kerk door
pastoor H.Münch, en ...??.
Een aantal leden wil ook graag weer naar een klooster.

Helaas hebben wij dit jaar afscheid moeten nemen van onze gewaar-
deerde leden Martin Gouda en Dick van Iren.
Kijk nog eens om u heen, wellicht zijn er nog mannen in uw omgeving
die met ons mee willen doen.

Noteer de data in uw agenda!
Namens het bestuur,
Johan van der Laan

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij u allen hartelijk danken voor alle steun die wij
ontvangen hebben na het tragische verlies van onze (schoon)zus Lydia
en zwager Ed. Zowel met kaarten, mondelinge steunbetuigingen en
zeker in gebed. Het heeft ons de kracht gegeven door te gaan, hoe
groot ons verdriet ook is. Met mijn moeder gaat het redelijk. Als we over
redelijk kunnen praten. Ze heeft veel botbreuken opgelopen en haar
rechter hersenhelft is beschadigd waardoor o.a. haar gevoel aangetast
is. Ze lijkt ons nu wel te zien en heeft wonderbaarlijk ook wat kunnen
zeggen. Ook heeft ze vla en ijs gegeten. Een kleine vooruitgang. Ze
heeft nog een lange weg te gaan. Wij kunnen alleen maar bidden dat ze
de kracht vindt dit te doorstaan.

Nogmaals hartelijk dank voor alle steun.
Roelof Jan, Els, Hendrien en Narda.

Met vreugde zullen jullie uittrekken (Jes. 55,12)

Internationaal Oud-Katholieken Congres van 9-13 augustus in Zürich

Ruim 300 oud-katholieken kwamen op maandag 9 augustus in de Augustijnerkerk in Zürich bijeen voor het internationale congres dat voor de 30^e keer, en nu in Zwitserland, gehouden werd. Deelnemers kwamen uit de kerken van Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Nederland, Tsjechië en Polen. En verder ook nog uit de Filippijnen, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en België. De deelnemers werden bij de openingsdienst door de Zwitserse bisschop dr. Harald Rein hartelijk welkom geheten, evenals een aantal vertegenwoordigers van orthodoxe en protestantse kerken. De bisschop gaf een toelichting op het thema van het congres 'de vreugde van het geloof'. Na de dienst werden alle aanwezigen uitgenodigd voor de avondmaaltijd in het "Gemeindehaus" van de kerk, waarbij gelegenheid was om met elkaar kennis te maken. Dat lukte natuurlijk niet met iedereen, maar met de tafelenoten links en rechts ontstonden hartelijke en belangstellende gesprekken.

Dinsdagmorgen 10 augustus werd de dag geopend met een gezamenlijk morgengebed in de Augustijnerkerk. Daarna vonden de hele dag referaten, bezoeken aan een sociale werkplaats, en workshops over muziek, dans/mime, cartoon tekenen plaats, onderbroken door een gemeenschappelijke lunch in het Gemeindehaus.

Ik ging naar het referaat van onze bisschop mgr. dr. Dick Schoon. Hij hield een beschouwing over "De Kerk als plaats van vreugde, vroeger en nu." Hij hield een historische beschouwing over de vroege kerk die de vreugdevolle boodschap bracht van de bevrijding uit slavernij en dood. Vervolgens hoe de Oud-Katholieke Kerken in Europa zich in de 17^e, 18^e en 19^e eeuw wisten te bevrijden van het juk van gewetensdwang en macht. En hoe de kerken in de 20^e en 21^e eeuw de boodschap van bevrijding en hoop op een betere wereld voor de hele mensheid blijven uitdragen. Dat we leven vanuit het Woord van God, dat we geloven dat het Woord van God in Jezus menselijke gestalte heeft aangenomen, en dat we dat geloof in het feest van de eucharistie beleven en verder uitdragen, vervult ons met vreugde.

In de middag verzorgde pastor dr. Henriette Crüwell, pastor in Bonn, een referaat met als titel “Heeft God humor?” Zij hield een heel geestige beschouwing met als uitgangspunt het verhaal van haar jeugd. Haar moeder was een gelovige katholieke vrouw uit Beieren en haar vader een steile protestant. Juist “het twee geloven op één kussen” leverde in de familie vaak vrolijke anekdotes op over beiderlei religies. Vervolgens beschouwde zij een aantal plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament waarin uitdrukkelijk over blijdschap, vreugde en lachen gesproken wordt.

Woensdagmorgen 11 augustus werd de dag geopend met de plechtige Mis van de Unie van Utrecht, waarin onze aartsbisschop mgr. dr. Joris Vercammen voorging samen met 14 andere oud-katholieke en met de Unie van Utrecht verbonden bisschoppen. Echt een indrukwekkende en feestelijke plechtigheid!

In de middag werd iedereen voorzien van een lunchpakket en vond het uitstapje plaats naar de watervallen van Schaffhausen, met een boottocht op de Rijn en een bezoek aan het voormalige benedictijner klooster van Rheinau. Hierbij lieten de Zwitsers ook weer zien dat ze perfect kunnen organiseren. De dag liep gesmeerd. En het weer was uitstekend, niet te warm, maar daarom juist goed. Het bezoek werd afgesloten met een uitgebreide “picknick” onder de bescherming van tentzeil, want in de namiddag zou het gaan regenen. Het hele gezelschap werd in zes bussen weer terug naar Zürich vervoerd, en toen begon de regen pas!

Donderdag 12 augustus werd zoals op dinsdag geopend met een ochtendgebed in de Augustijnerkerk. Vervolgens werden de aanwezigen opgedeeld in groepen voor de workshops en de overige referaten. Ik bezocht de toespraak van de Oostenrijkse, uit Nigeria afkomstige, bisschop dr. John Okoro. Naast het ambt van bisschop heeft mgr. Okoro een psychotherapeutische praktijk in Wenen, en hij diende als zielzorger voor UNO-militairen. Hij hield een beschouwing onder de titel “Levenslust – levensfrustratie: hoe ernstig vat ik het leven op.” Het betrof een verhandeling over het in balans zijn, zowel fysiek als psychisch. Eigenlijk een minder uitgesproken kerkelijk of religieus thema, maar daarom juist zo indrukwekkend omdat de tekst in de sacrale ruimte van het kerkgebouw van de St. Augustinus uitgesproken werd. Het benadrukte de vanzelfsprekende eenheid die er tussen het wereldlijke en het

religieuze behoort te zijn. De dagen daarna ben ik op dat thema door blijven denken. Het 2^e referaat van die middag was van dr. Michael Bangert, pastoor in Basel. Aan de hand van een aantal portretten, o.a. van Erasmus van Rotterdam en het dochtertje van Peter Paul Rubens ging dr. Bangert nader in op het vreugdevolle van spiritualiteit.

De referaten die tijdens dit congres gehouden werden waren stuk voor stuk van uitstekende kwaliteit. De congrestaal was Duits, maar voor wie daar behoefte aan had, waren er vertalingen op papier of via de kop-telefoon beschikbaar. Wat dat betreft verdient de organisatie ook alle lof.

De donderdagavond stond in het teken van de afsluiting van het congres met een diner in het congresgebouw. Tijdens het diner werd Urs Stolz, de man die namens de Zwitserse kerk de leiding van de organisatie had, in het zonnetje gezet, en door mgr. Vercammen, namens de Unie van Utrecht, met de Sint-Maartenspenning vereerd. De avond werd omlijst met traditionele Zwitserse muziek, en zang in de sfeer van de 50-er en 60-er jaren à la Andrew Sisters en Catherina Valente.

Op vrijdagmorgen 13 augustus kwam het congres voor de laatste maal bijeen in de Augustijnerkerk voor de slotviering, waarbij de Bisschop van Haarlem, mgr. Dick Schoon voorging en waaraan de kinderen (enkele tientallen) actief deelnamen. Aan het slot van het congres had de Nederlandse delegatie een verzoek ingediend om in volgende jaren ook een speciaal programma voor jongeren te ontwikkelen. In 2014 zal het 31^e congres in Nederland plaats vinden!

De terugreis maakte ik net als de heenreis per trein. Maar gelukkig zat ik nu niet in mijn eentje in een coupé, maar trof ik een aantal congresgangers uit Aken en Limburg, en ook de emeritus aartsbisschop, mgr. Glazemaker en echtgenote. Dit aangename gezelschap zorgde ervoor dat de duur van de reis veel minder lang leek dan de feitelijke acht uur. Door deelname aan het congres heb ik weer een aantal mensen van de kerk in Nederland (en het buitenland) leren kennen. Maar ik heb vooral genoten van de mooie verzorgde liturgische diensten en het hoge gehalte van de referaten.

Het was echt een vreugde om er bij te zijn.

Jacob Brakenhoff

BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE



Kerkdiensten

- zo. 5-9 10.00 uur Verjaardag van Kerkwijding, eucharistie, koffie en broodjes, aansluitend gemeentevergadering: **Parochiescan**
- zo. 12-9 10.00 uur zondag na Pinksteren 19, eucharistie, doop van Sara Feline, dochter van Vincent Looij en Bregje van der Hulst, crèche, koffie
- zo. 19-9 10.00 uur zondag na Pinksteren 20, dienst van Schriftlezing en Gebed
- zo. 26-9 **9.30 uur** **oecumenische dienst in de Ichthuskerk**
- za. 2-10 19.00 uur vesper
- zo. 3-10 10.00 uur bloemendienst, gezinsviering, jeugdkoor, koffie
- wo. 6-10 9.00 uur eucharistie, koffie
- za. 9-10 19.00 uur vesper
- zo. 10-10 10.00 uur zondag na Pinksteren 23, eucharistie
- wo. 13-10 9.00 uur eucharistie, koffie
- za. 16-10 19.00 uur vesper
- zo. 17-10 10.00 uur zondag na Pinksteren 24, eucharistie, koffie

Website: engelmundus.okkn.nl

Uit de Engelmundusparochie

De heer *Jan Visser* leeft vanuit zijn thuissituatie nog steeds mee met het leven in de kerk en is blij met alle belangstelling en aandacht vanuit de parochie. Natuurlijk zijn er ook mindere dagen, maar tot nu toe kent zijn ziekte een langzaam verloop.

Mevrouw *Siena van Heijst* heeft een goede periode van herstel en revalidatie in Huis ter Hagen kunnen afsluiten en zal naar verwachting op 24-08 weer naar huis kunnen terugkeren.

Spannend blijft het daarentegen voor mevrouw *Tina Schager* die ook ter revalidatie in Huis ter Hage verblijft en wier herstel minder voorspoedig verloopt. Dezer dagen zal er meer duidelijkheid over haar toekomstige woonplek moeten komen en dan zal het vermoedelijk nog enige tijd duren voordat alles gerealiseerd kan worden.

Wij wensen hen en hun naasten maar ook allen die door ouderdom of ziekte verder aan huis gebonden zijn kracht en de nabijheid van lieve mensen toe.

Kerkdiensten

Op de eerste zondag van september, 5 september, vieren we traditioneel de **Verjaardag van Kerkwijding**, hoewel de feitelijke wijdingsdatum 20 augustus is. De Verjaardag van Kerkwijding is een feest, wat tot uitdrukking komt in de prachtige teksten over het kerkgebouw: 'Hoe ontzagwekkend is deze plaats! 't Is hier niet anders dan het huis van God, dit is de poorte des hemels.'

En op die heilige plaats mogen wij als gemeente samenkomen en de eucharistie vieren! Het parochiekoor zal de dienst opluisteren.

Op 12 september is er weer feest! Dan zal het **sacrament van de doop** bediend worden aan Sara Feline, het pasgeboren dochttertje van Vincent Looy en Bregje van der Hulst. Het is een hoopvol teken, dat ouders hun kind laten dopen en willen inleiden in de kerk en de gemeente. Laten we er in grote getale getuige van zijn en zo onze blijdschap tonen.

Op 19 september heeft de zondagmorgendienst de vorm van een **Dienst van Schriftlezing en Gebed**, die wordt voorbereid door de lectoren Rob de Rijk en Johannes van Riessen.

Vele jaren geleden dreigde er in onze kerk een priestertekort, wat zou betekenen, dat er op zondagmorgen niet meer in alle kerken dienst zou kunnen zijn. De parochies en de parochianen zagen er erg tegenop de zondagse kerkdienst niet meer op de vaste tijd van 10.00 uur te kunnen vieren, maar op een ander tijdstip, zaterdagavond, of zondagmiddag of zondagsmorgen heel vroeg. Parochianen van 'bedreigde' parochies

hebben toen geprobeerd een vorm te bedenken, waarin de wekelijkse samenkomst van de gemeente toch eredienst zou kunnen zijn, al was het dan geen eucharistieviering. Mevrouw Suze van Kleef-Hillesum heeft zich met name ingezet voor de 'Dienst van Schriftlezing en Gebed', zoals die nu bestaat. Er zijn landelijk lectoren opgeleid om in hun parochie in zulke diensten voor te gaan. In veel parochies worden regelmatig diensten van Schriftlezing en Gebed gehouden, maar niet (meer) in de Engelmundus. De lectoren bereiden 'hun' diensten zeer zorgvuldig voor, zodat de gemeente op een 'priesterloze' zondag, toch bezielde Gods lof kan zingen.

Op 26 september is er **geen dienst** in de Engelmunduskerk, vanwege de **oecumenische dienst** van en voor de kerken van IJmuiden-West in de Ichthuskerk. **Aanvang 9.30 uur.**

En de **bloemendienst** op 3 oktober is weer een feest: van dankbaarheid voor de zomer en de vruchten van de aarde en van de zee, die we mochten oogsten. Deze dankdienst wordt een gezinsdienst voor jong en oud met veel bloemen, en met zang van het jeugdkoor. De bloemen geven uiting aan onze blijdschap over de mooie, soms wel wat warme, zomer, voor de oogst, en aan onze dankbaarheid, dat we gespaard zijn voor de natuurrampen, de heel veel mensen in Europa en elders in de wereld getroffen hebben.

Bloemen voor de dienst kunnen op zaterdag 2 oktober tussen 11.00 en 13.00 uur gebracht worden:

in de kerk, Wilhelminakade 119, IJmuiden

bij Jannie Stam-Wijker, Siriusstraat 16, IJmuiden

bij Betty Gouda-Glas, Marconistraat 46, IJmuiden,

waarna de bloemenschiksters er het altaar mee versieren.

Zondag na de dienst worden de bloemen dan als een groet en een teken van saamhorigheid naar zieken en thuiszittenden gebracht.



... door niet te klagen...

De parochie onderweg

De afgelopen maanden is de parochie letterlijk onderweg geweest en wij hebben ons verspreid over niet alleen Nederland, maar over vele Europese landen en daarbuiten. Dat geldt ook voor het kerkbestuur, dat zich langzaam aan weer begint voor te bereiden op haar bestuurlijke taak.

Op 6 september starten wij als gezamenlijke kerkbesturen A&E met onze eerste vergadering, waarbij de onderlinge samenwerking hoog op de agenda staat. In toenemende mate wordt onze agenda gevuld met gemeenschappelijke agendapunten, waarbij ons gezamenlijke beleid voor de IJmondparochies niet ongenoemd mag blijven. Wij hebben u daarover uitgebreid geïnformeerd tijdens de gemeentevergadering. Belangrijk voor de ontwikkeling van dit beleid is een actuele parochiescan waarbij wij uw gedachten over het wel en wee van het parochie-zijn willen vernemen.

Daarom een uitnodiging aan allen om zondag 5 september na de eucharistieviering De Bolder te bezoeken om met elkaar koffie te drinken. Hierbij zullen we ons bezinnen op de vraag, hoe wij gezamenlijk aankijken tegen onze parochie(s). Geen lange discussies, maar snelle en eenvoudige vragen om veel en heldere informatie te verkrijgen, waarmee de kerkbesturen verder kunnen. Voor ons een belangrijke bijeenkomst. En wij hopen op een warme belangstelling en betrokkenheid.

In september zullen installateurs onze kerk bezoeken om offertes uit te brengen voor een nieuwe verwarmingsinstallatie. De eerste week van oktober zal een besluit worden genomen of wij een nieuwe installatie zullen aanschaffen en zo ja, welke dit gaat worden. Wij houden u daarover op de hoogte.

Gert Jan van der Hulst

Open Monumentendag 11 september 2010

In het weekend van 11 en 12 september is het Open Monumentendag met het thema *De smaak van de 19^e eeuw*.

In Oud-IJmuiden openen de hervormde gemeente IJmuiden-West aan de Kanaalstraat en wij als oud-katholieke H.Engelmundusparochie aan

de Kon. Wilhelminakade de kerkdeuren voor dit jaarlijks weerkerende evenement op

zaterdag 11 september van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Beide gebouwen dateren van respectievelijk 1911 en 1907 en hebben ogenschijnlijk niets met het thema van dit jaar te maken. Als kerkgemeenschappen willen wij echter door de openstelling toch onze verbondenheid met de 19^e eeuw in Oud-IJmuiden tonen.

Voor de hervormde gemeente IJmuiden-West geldt dat hun 'oude' kerk als oudste kerk van IJmuiden in 1881 in gebruik werd genomen. De kerk bevond zich pal ten zuiden van het huidige Zorgcentrum "Breezicht". Op 26 augustus 1910 werd de eerste steen gelegd van de Nieuwe Kerk die vervolgens in 1911 werd opgeleverd.

Ook de oud-katholieke H.Engelmundusparochie heeft haar wortels in Oud-IJmuiden. Op 24 juni 1888 vierden wij onze eerste dienst in hotel "Willem Barentsz" en in 1890 werd onze eerste kerk (het huidige Thalia Theater) in gebruik genomen. Nadat dit in 1903 te klein geworden en een besluit tot nieuwbouw genomen was, werd de huidige Engelmunduskerk op 20 augustus 1907 in gebruik genomen.

Beide kerkgebouwen, waarvan de kerkelijke gemeenten hun wortels hebben in de 19^e eeuw, zetten op zaterdag 11 september gastvrij de deuren open voor belangstellenden. Vrijwilligers staan klaar voor informatie over de gebouwen zelf, als ook over het gebruik ervan om hiermee een inhoudelijke bijdrage te geven aan de activiteiten binnen de gemeente Velsen rond het weekend van Open monumentendag 2010.
Gert Jan van der Hulst

BOLDERBAZARBOLDERBAZAR 2010

Vooraf even een opfrissertje

de bazar is op vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober 2010.

Een nieuwtje dit jaar is een **verandering van de formule** van de bazar.

Vanwege de duidelijk tanende belangstelling voor het

RAD VAN AVONTUUR op zaterdagavond

komt dit avondprogramma te **VERVALLEN**.

In plaats daarvan zal, na afloop van het Kinderrad 's middags en de daaropvolgende afbraak, in de vooravond van 30 oktober ter afronding van de Bazarzaterdag een **BROODMAALTIJD** worden gehouden.

De broodmaaltijd is toegankelijk voor de medewerkers en sponsors (en uiteraard hun partners) van de bazar, het kerkbestuur (voltallig als het even kan...) en bij voldoende plaats, voor verdere belangstellende parochianen.

Tijdens deze broodmaaltijd zal het **RAD** nog één of enkele keren op symbolische wijze draaien voor de aanwezigen, en dát niet voor niets. Een wellicht memorabel moment .

Voor de broodmaaltijd hanteren we een inschrijving plus een ons inziens aanvaardbare bijdrage, want het streven is en blijft naast een, als oud-katholieke gemeenschap gezamenlijk uit te voeren, bazar, ook een mooie opbrengst te bewerkstelligen voor onze kerk.

Na de broodmaaltijd danken we gezamenlijk onze Heer tijdens de vespers in de kerk, alwaar dan een eerste indicatie wordt gegeven van de (bruto) opbrengst.

Dan volgt verder nog een oproepje aan u, geachte lezer:
om het assortiment van de bazar te kunnen bestempelen als **TOP** voor **LEKKERBEKJES** wil ik uw medewerking vragen:

-heeft u nog mooie 2^e hands (kleine) waar en wilt u deze aan de bazar schenken, bel onze bazarmeester Theo van Kouteren (0255-518970)

-heeft u nog mooie spullen voor de sieraden-boetiek en wilt u die schenken, bel Theo of Tiny van Kouteren (eveneens 0255-518970).

-voor mooie CD's en DVD's is altijd nog ruimte in de muziek-boetiek van Wil Wijker. Wilt u iets schenken, bel Wil (023-5387658)

-voor onze supermarkt - rijk gesorteerd met waren - kunt u ook doneren. Wilt u daarvoor Nollie Haasnoot bellen (0255-532593).

Alvast dank voor uw medewerking.

Namens de BolderBazar-commissie
Wim Kok

BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



Kerkdiensten

- | | | |
|-------|-----------|---|
| 29-08 | 10.00 uur | 14 ^e zondag na Pinksteren (17 in reeks C) (blz. 472) |
| 05-09 | 10.00 uur | 15 ^e zondag na Pinksteren (18 in reeks C) (blz. 474)
<i>aansluitend gemeentebijeenkomst in het Adelbertuscentrum n.a.v. project "Gezonde Gemeente"</i> (zie de berichten in dit Kruispunt en in eerdere edities) |
| 12-09 | 10.00 uur | 16 ^e zondag na Pinksteren (19 in reeks C) (blz. 476)
40-jarig huwelijk van <i>Marjoke en Aad de Koning-Wiljouw</i> |
| 19-09 | 10.00 uur | 17 ^e zondag na Pinksteren (20 in reeks C) (blz. 478) |
| 26-09 | 10.00 uur | 18 ^e zondag na Pinksteren
Oecumenische viering van de protestantse Engelmunduskerk, de RK parochies IJmuiden en de Adelbertus-parochie in de RK Engelmunduskerk, Driehuizerkerkweg in Driehuis,
<i>de Adelbertuskerk is gesloten</i> |
| 03-10 | 10.00 uur | 19 ^e zondag na Pinksteren (21 in reeks C) (blz. 480) |
| 10-10 | 10.00 uur | 20 ^e zondag na Pinksteren (22 in reeks C) (blz. 482) |
| 17-10 | 10.00 uur | 42 ^e verjaardag van kerkwijding (blz. 557) |

website: www.adelbertuskerk.nl

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdienst van 05-09 (tijdens de gemeentebijeenkomst over het project "Gezonde Gemeente", op 12-09 (huwelijksjubileum Marjoke en Aad de Koning-Wiljouw), 19-09, 03-10 en op 17-10 (verjaardag van kerkwijding).

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoord-apparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur).

Collectes

De landelijke collecte in onze Oud-Katholieke Kerk voor de maand september wordt op zondag 19-09 gehouden en is bestemd voor onze oud-katholieke zusterkerken in Centraal-Europa. Het Collegiaal Bestuur schrijft in zijn aanbeveling:

Landen als Polen en Tsjechië zijn economisch nog niet zo florerend als bij ons het geval is, en hebben soms ook meer te lijden van de teruggang van de economische groei van het laatste jaar. Dan worden minder noodzakelijke uitgaven als voor het bijwonen van de internationale bijeenkomsten al snel onmogelijk. Vandaar dat er nog wel eens een beroep wordt gedaan op onze kerk. Dankzij uw bijdragen aan de collecte voor onze zusterkerken kan de kerk op een bescheiden wijze zo nu en dan een helpende hand reiken. Wij hopen dat te kunnen blijven doen.

De landelijke collecte voor de maand oktober is bestemd voor de *ontwikkelingssamenwerking* waarin onze landelijke organisaties deelnemen. Het doel vindt u in het volgende Kruispunt en in de afkondigingen nader omschreven.

Het kerkbestuur beveelt deze collectes van harte bij u aan.

Voor deze doelen, maar ook meer algemeen ten bate van ons kerkelijk werk, zijn uw bijdragen natuurlijk ook op onze girorekening 3808341 t.n.v. oud-kath. Adelbertusparochie welkom.

Bij de kerkdiensten

Zondag 05-09 is er aansluitend aan de eucharistieviering een gemeentebijeenkomst in het kader van het project "Gezonde Gemeente". U heeft over dit project n.a.v. het gelijknamige boek van de anglicaanse praktisch theoloog Robert Warren al in de vorige nummers van Kruispunt (en ook in deze uitgave) kunnen lezen.

De beide IJmond-kerkbesturen hebben besloten op deze zondag aan het begin van het project, in de parochies een soort 'nul-meting' te maken. In beide kerken wordt aansluitend aan de dienst samen met de

kerkgangers een scorelijst voor een aantal aspecten van ons kerk-zijn gemaakt. Weest u vooral niet bang: Het wordt allemaal goed uitgelegd. Het invullen van de beschikbare lijsten gaat snel. En met uw deelname maakt u het ons als kerkbestuur mogelijk verder aan het werk te gaan.

Namens de voorbereidende werkgroep bent u allen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Mocht u niet elke zondag in de kerk kunnen zijn, dan is deze zondag een extra gelegenheid om juist aanwezig te zijn. *Met uw hulp kunnen we een goede start maken!*

Zondag 12-09 vieren *Marjoke en Aad de Koning-Wiljouw* dat het 40 jaar geleden is dat zij in het huwelijk traden. Samen met familie en parochie willen zij deze gebeurtenis tijdens de eucharistieviering herdenken.

Zondag 26-09 blijft de Adelbertuskerk gesloten, omdat we aan de traditionele oecumenische viering in de Vredesweek in het najaar in de RK Engelmunduskerk in Driehuis deelnemen.

Zondag 17-10 gedenken we tijdens de eucharistieviering de 42^e verjaardag van kerkwijding (15-10-1968). Dit jaar zullen we geen vesper zingen omdat de wijdingsdag zelf op een vrijdag valt, een avond die voor velen minder gunstig is voor een kerkelijke activiteit.

Vanuit de Adelbertus-pastorie

Half juli zat mijn studieverlof erop en ben ik weer geleidelijk aan het werk gegaan. Het bleek dat het toch niet zo heel eenvoudig is om “de parochiezaken” los te laten, als je naast de kerk woont. En bovendien ging mijn werk in De Moerberg gewoon door. Daar kent men een regeling voor studieverlof, zoals in de kerk, niet.

Toch is het mij gelukt om wat afstand te nemen, heel veel te lezen (al die artikelen en theologische tijdschriften die je soms vol goede moed op je bureau opstapelt) en ook verder te kijken naar het grotere project “de Oud-Katholieke Kerk van Nederland tussen 1930 en 1950” waar ik me in de toekomst iets meer in wil verdiepen naast de gebruikelijke werkzaamheden. Het is mij duidelijk geworden dat het voor mijn “geestelijk en theologisch” welbevinden beter is om naast de dagelijkse beslommeringen een thema te hebben, dat mijn zinnen verzet en mij op andere gedachten brengt. De een gaat vissen of varen, ik doe iets met mijn “oude liefde”, de kerkgeschiedenis.

In die zin is het – ondanks alle onderbrekingen – een heel vruchtbare periode geweest.

Het komende seizoen zal ook in de Adelbertus in het teken staan van het project "Gezonde Gemeente" naar aanleiding van het boek van Robert Warren. Ondanks het feit, dat het in sommige parochies al met heel veel vrucht en ook plezier gedaan wordt, blijft het natuurlijk spannend wat het voor ons hier concreet gaat betekenen. Op de een of andere manier heeft de bestaande situatie, ondanks de vaak gevoelde tekortkomingen (minder vrijwilligers, weinig groei, etc.), toch ook altijd iets veilig en vertrouwd; nieuwe schoenen of nieuwe kleren zitten nu eenmaal niet altijd meteen heel gemakkelijk Ik ben echter, net als u hopelijk, vol goede moed dat we met de resultaten van het parochie-scan op 05-09 een prima begin zullen maken.

Veel parochianen zijn nu nog op vakantie of genieten van uitstapjes of van de zomer thuis. Helaas is mevrouw *Rina van Heck-Sloot* momenteel erg aan huis gebonden vanwege haar onzekere conditie. We hopen echter dat onderzoek spoedig aan het licht brengt wat de oorzaak daarvan is, en dat er iets aan te doen is.

De gezamenlijke vieringen in de zomer voor Engelmundus en Adelbertus zijn nu weer achter de rug.

Het kerkelijke jaar zullen we ook deze keer op 22-11 samen in de Adelbertus afsluiten met een viering met het *Hoorns Byzantijns Mannenkoor*. Op deze manier bouwen we ook aan "nieuwe tradities".

Vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat wens ik u allen een mooie nazomer in de IJmond,
Robert Frede, pastoor

Vakantie pastoor Frede

Pastoor Frede is van vrijdag 17-09 tot en met zondag 10-10 met vakantie. De waarneming in dringende pastorale gevallen ligt in de handen van de pastores Münch en Liebler-Münch (tel. 0255-515260). Ook het kerkbestuur zal u in voorkomende gevallen behulpzaam willen zijn.

Verstrijken mandaat kerkmeester Rob de Rijk

Per 31-10-10 verstrijkt het mandaat van onze kerkmeester Rob de Rijk. Rob heeft te kennen gegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen, omdat hij het kerkmeesterschap op dit moment moeilijk met zijn werk kan combineren. Wél blijft hij als lector in onze parochie

functioneren. Het kerkbestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage in de afgelopen jaren, met name ook ten tijde van de pastoraalwisseling in 2007. Op een nader bekend te maken zondag zullen we op gepaste wijze van hem als kerkmeester afscheid nemen.

Uit het bovenstaande blijkt dat er dus per 01-11-10 een vacature in het kerkbestuur is.

Heeft u belangstelling voor deze interessante en veelzijdige functie binnen onze parochie? ☺ Laat het dan zo spoedig mogelijk aan de pastoor of één van de andere kerkbestuursleden weten. Zij zijn allen graag bereid om meer informatie te verstrekken.

Als Adelbertus-parochie staan we in de groeiende samenwerking van de oud-katholieke IJmond-parochies voor een aantal boeiende uitdagingen.

Het zou fijn zijn als we de ontstane vacature snel kunnen vervullen!

... zodat uw hart zich verblijdt'

Na afloop van een gezamenlijke kerkdienst werd ik begroet, en op hetzelfde moment moest ik luisteren naar kritische opmerkingen van degenen die mij zo vriendelijk de hand schudde. Die parochiaan sprak negatief over een oud-katholieke dienst in een andere parochie en keurde de kosten die voor die dienst waren gemaakt af. Ik probeerde daar nog wat tegen in te brengen. Maar het baatte niet, de klacht bleef.

Op de fiets naar huis bedacht ik:

net na een eucharistieviering, waarin we God dānken voor het leven dat ons wordt aangereikt en waarin wij worden uitgenodigd om mee te doen aan het koninkrijk der hémelen... klinkt daar die klacht. Ik sta meteen weer met mijn beide benen op de āarde...!

Of klonk er in die kritiek een grotere, onuitgesproken teleurstelling door? Dat een kerkdienst (van Schriftlezing en Gebed) niet vertrouwd voelt, of dat er nog maar weinig mensen naar de kerk komen? Was het echt een gegronde klacht over die geldbesteding en over die kerkdienst of... ging het over de kerk die niet meer is wat de kerk vroeger was?

Stel nu... dat ik een bezoeker was geweest die dit gesprekje was opgevallen, welke indruk zou ik dan krijgen van de geloofsgemeenschap, waar ik net een kerkdienst had meegemaakt?

De opgewekte woorden uit de Evangelielezing ***Mijn ziel maakt groot de Heer!*** zijn net vervlogen. En de laatste tonen van slotlied 827 *Lof zij de*

Heer ... Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt echoën nog na. Bij wie? Dat zou ik mij als bezoeker dan wel afvragen.

Nu ben ik geen bezoeker en ik weet ook, dat parochies zorgvuldig met



hun huishoudboekje moeten omspringen. Maar ik werd mij er sterk van bewust, dat zo'n klacht – ge-grond of ongegrond – *mijn* hart niet verblijdt, maar belaagt door de nadruk op wat men niet goed vindt.

Voor mij is het echte kapitaal van onze kerk: ons vertrouwen in God:

Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt!

Dat vieren we samen op de zondag.

Als dat voelbaar en zichtbaar is *in* de viering *en*

daarna... dan is de parochie een aantrekkelijke gemeenschap van mensen die kunnen getuigen van God die zich om hun hart (hun leven) bekommert.

Ik denk: waar mensen - ook zonder pastoor - tóch bij elkaar komen om naar de Schrift te luisteren, samen te bidden en God te loven, daar wordt dit échte kapitaal goed besteed! (Matteüs 25: 14-30)

Op de website van de Oud-Katholieke Kerk las ik een korte weergave van het referaat dat bisschop Dirk Jan Schoon tijdens het Internationale Oud-Katholieken Congres in Zürich hield:

Hij stelde dat de vreugde van de oud-katholieken bestaat uit:

- a. Allereerst en boven alles het geloof zelf, namelijk dat wij samen en ieder van ons voor zich, gekend worden door God.
- b. Het besef te leven op aarde met anderen, met mensen die net als wij verlangen naar levensgeluk, vrede en een goede toekomst voor hun kinderen.
- c. De vrijheid om te mogen leven zonder angst, omdat we weten dat we in Gods hand geborgen zijn.
- d. Het bewustzijn, dat niet het verleden ons bepaalt, maar de grootste toekomst die ons van Godswege wordt voorgehouden.

Als aan je gevraagd wordt waarom je oud-katholiek bent, zou het antwoord moeten zijn:

omdat ik vol vreugde mag geloven in de aanstaande voltooiing van Gods Koninkrijk!

En ik dacht: waarmee begint het zichtbaar maken van dat koninkrijk ...?
Rob de Rijk

(mijn antwoord vindt u elders in dit Kruispunt)

Afbeelding pag. 22: 'Magnificat' van Virginia Wieringa, overgenomen van de website van de parochie St. Vitus in Hilversum.

AGENDA

29-08	15.15 uur	Aangepaste Gezinsdienst, Morgensterkerk, Vrijburglaan 2, Heemskerk
04-09	14.30 uur	Seminarieëdag, Amersfoort
05-09	12.00 uur	Bijeenkomst 'Gezonde Gemeente', in A en E
11-09	13.00 uur	Vrouwenevent 'Jong van Hart', Jorwert
17-19-09		Zeilweekend jongeren
29/30-10		BolderBazar'
03-11	20.00 uur	'Voorbeden maken', De Bolder
16-11	16.00 uur	Seniorenmiddag, De Bolder
28-12-01-01-2011		Taizé-bijeenkomst, Rotterdam

MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Nieuw tel.nr.

Overige mededelingen

.....

OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden
tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl
Pastoor M. Liebler- Münch en pastoor H. Münch,
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260
e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :	Sparrenstraat 46, IJmuiden
Engelmunduskerk:	Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder:	tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-537826
Adelbertuscentrum:	tel. 0255-540352, b.g.g. 0255-517083 of 0255-512167

*Girorekening O.K. parochie
H. Engelmundus te IJmuiden*
girerek.nr. 52.39.65
bankrek.nr. 56.49.11.275

*Girorekening O.K. parochie
H. Adelbertus te IJmuiden*
girerek.nr. 38.08.341
bankrek.nr. 68.97.11.255

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies
alleen via gironr. 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleegd worden bij mw. M. van de
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren vóór **22 september 2010** bij:*
S.C. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,
tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 4 oktober 2010.

