

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 52, nummer 6 december 2010

Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . .

Maria is een eenvoudige vrouw.

Zij leeft in de stad Nazareth.

Zij is arm en erg jong.

Zij is met Jozef verloofd.

Daar komt de engel Gabriël bij haar en brengt haar een wonderbare boodschap van God: “Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden, en Zoon van God genoemd worden.”

Eerst is Maria geschrokken.

Maar dan zegt ze: “De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.”

Wanneer een gezin een kindje krijgt, dan zeggen wij dikwijls: de ouders verwachten een kind.

Ons taalgebruik is bijzonder, want wij zeggen niet: ze maken dat kind (dat zeggen wij misschien alleen in straattaal), wij zeggen: ze verwachten een kind. Ik denk dat dat komt, omdat wij voelen dat je een kind uiteindelijk niet kunt ‘maken’.

Je kunt het ‘alleen maar’ ontvangen, als geschenk, als een geschenk uit de Hemel; zoals je liefde ook niet kunt maken.

Liefde geeft zich zelf aan ons, als een wonder.



En wanneer wij naar Jezus de Christus kijken?

Mensen die hem hebben ontmoet, hebben al ondervonden, wat uiteindelijk door zijn opstanding, en door de uitstorting van de Heilige Geest duidelijk werd: Hij is het geschenk van God bij uitstek.

In zijn leven, in zijn spreken en doen, wordt zichtbaar wiens kind hij is. Hij is vanaf zijn geboorte en heel zijn leven lang, tot in de diepste vezels van zijn bestaan door en door vervuld van de Heilige Geest, Gods Geest. "Ontvangen door de Heilige Geest".

In hem is God persoonlijk hier. Niet Jozef heeft hem gemaakt, ook niet Maria. Hij is God, niet een kind van mensen.

Maria is groot omdat zij helemaal ontvankelijk was voor Gods Geest.

"Laat er maar gebeuren wat u hebt gezegd", zegt ze, en zo gebeurt het.

Zo heeft ze de Zoon van God ter wereld gebracht.

Zij is een voorbeeld voor alle mensen die ontvankelijk zijn, de fundamente van de kerk.

Dat wij christen zijn, is niet ons werk.

Het is ontvangen door de Heilige Geest.

Zalig zijn allen die ontvankelijk zijn; juist in deze dagen van Kerstmis.

pastoor Harald Münch



BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

Van harte wil ik graag alle oud-katholieken, vrienden en belangstellenden van onze parochie voor de **'CAROL SERVICE'** op zondag 19 december om 16.00 uur uitnodigen. In plaats van na kerst zingen de koren van de Engelmundus- en Adelbertusparochie dit jaar vóór Kerst. Zo willen zij ons in de stemming brengen voor het geboortefeest van Christus.

Ergens anders in dit Kruispunt leest u dat de huiskamer-gesprekskring voor alle oud-katholieken en belangstellenden benoorden het kanaal weer van start gaat.

Daarom hier nog eens een herinnering voor de **gesprekskringen** voor alle oud-katholieken bezuiden het kanaal. Wij komen op dinsdagavond om 20.00 uur bij elkaar op 1 februari, 5 april en 7 juni. Ik kan nog niets zeggen over de plaats van samenkomst of het onderwerp, want die bepalen de deelnemers per keer zelf. Maar deze worden op tijd in het Kruispunt aangekondigd of in de kerk afgekondigd.

In deze uitgave van het Kruispunt sluiten wij onze reeks over de zeven kenmerken van een gezonde parochie af. Vandaag dus het zevende en tevens laatste kenmerk:

- Zich beperken tot een paar taken en die goed doen –

'Succesvolle' parochies, wij zeggen liever gezond, kenmerken zich niet, anders dan wij zouden denken, daardoor dat zij harder lopen, energieker en actiever zijn dan anderen. Wat we zien is juist een ander beeld. In zulke parochies gaan mensen ontspannen en in alles wat zij doen op hun gemak te werk. Ze zijn doelgericht maar niet verwoed bezig.

Wat betekent dit nu concreet? Dat betekent niet gewoon dingen laten liggen en alleen doen waar je zin in hebt. Je moet wel aan een paar voorwaarden voldoen.

We moeten onze basistaken op orde hebben: met name de eredienst, de pastorale zorg, het beheer en het bestuur.

We moeten iets te bieden hebben op belangrijke levensmomenten: diensten op scharniermomenten in het leven worden als zinvol ervaren en geven zicht op God en geloof.

Als parochie moeten wij zelf goed nieuws zijn. Onze houding en manier van doen moet positief zijn en vreugde uitstralen. Mensen moeten kunnen zien dat wij er van genieten gemeenschap te zijn en te geloven.



Zo hebt u in de afgelopen maanden over zeven kenmerken van een gezonde parochie kunnen lezen. Uiteraard is niet alles meteen begrijpelijk en in onze eigen gemeenschap te herkennen. Misschien is het goed af en toe een oud nummer van het Kruispunt te pakken om één van de kenmerken nog eens door te lezen. Ik denk dat u dan in de loop van de tijd beter zult zien op welke punten onze parochies aan deze kenmerken voldoen en waar wij nog te kort schieten.

In elk geval zult u het komend jaar in de parochies nog wel eens met dit onderwerp geconfronteerd worden, want wij hebben een werkgroep met leden van beide parochies ingesteld die probeert het een of ander verder uit te werken.

Pastoor Harald Münch

Collecte Diakonale Werkgroep IJmond

Op zondag 19 december 2010 is de uitgangscollecte bestemd voor de Stichting Dark & Light Blind care.

Dit is een christelijke stichting voor hulp aan blinden en slechtzienden, met name kinderen, ongeacht iemands ras of geloof. Dark & Light werkt uitsluitend met lokale partnerorganisaties in 12 landen in Afrika en Azië.

Een belangrijk doel is om alle vermijdbare blindheid voor het jaar 2020 uit te bannen. Maar liefst 75 % van alle blindheid wereldwijd is te voorkomen met relatief eenvoudige en goedkope middelen.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw steun.

Jan van der Leek

Hollandse avond

Ook zin in een lekker gezellig Hollands avondje uit? Wij nodigen u uit voor Hollandse gezelligheid op 8 januari na de vesper!

De werkgroep organiseert midden in de winter een feest met dans, spel en Hollandse lekkernij.

Geef u snel op bij de fam.Rill (Snelliusstraat 89, tel. 0255-521041), de fam.Groen (Kompasstraat 46, tel. 0255-523753) of achter in de kerk, want vol is vol! (max. 40 personen).



Gespreksgroep “Boven het Kanaal”

In het nieuwe jaar willen we weer een begin maken met de gespreksgroep “Boven het Kanaal” nadat dit door omstandigheden wat op de achtergrond was geraakt.

De eerste bijeenkomst is gepland op 24-01-2011 om 20.00 uur. Nadere informatie over de locatie volgt nog. Houd alvast nu de datum vrij. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij pastoor Robert Frede (tel. 0255-510771).

Seniorenmiddag

Op 16 november verwelkomden wij de parochianen die zich hadden opgegeven voor de Seniorenmiddag.

Velen werden door rijders van de autovriendendienst naar de kerk gebracht.

Pastoor R.Frede ging voor in de dienst.

Na afloop van de kerkdienst was er een gezellig samenzijn in de Bolder. Sonja Gravemaker hield een welkomstwoord namens beide parochies. Er was koffie met wat lekkers en zelfs de advocaat met slagroom ontbrak niet deze middag.

Edwin Gravemaker vermaakte de zaal met zijn liedjes en sketches. De middag werd afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd. Bij de uitgang kreeg iedere parochiaan een mooie roos en een kaart aangeboden met de tekst: "*Fijn dat u er was*".

Tevens willen wij iedereen bedanken die zich voor deze middag hebben ingezet.

Volgend jaar willen wij wederom een seniorenmiddag voor u organiseren.

U kunt de datum alvast noteren: **6 april 2011**.

Namens de seniorencommissie,
Anneke Zwart

Oud-katholiek adresboek 2011

Voor de liefhebber zijn er nog een aantal exemplaren van het nieuwe oud-katholieke adresboekje beschikbaar. Deze kunnen na de dienst gekocht worden.



Adventsboekjes 2010

Achter in de kerk vindt u de inmiddels traditionele “adventsboekjes” met teksten ter overdenking in de voorbereidingstijd op kerstmis. Het boekje is samengesteld door de beide bisschoppen en poogt onder de titel “tegen de haat” gedachten aan te reiken die ons helpen ook eens met een andere bril tegen onze tijd aan te kijken.

Editie 57 van de Bolder Bazar 2010

Terugblik:

Twee prachtige dagen. Alles werkte mee. Het weer... en een prachtig assortiment aan mooie en heerlijke spullen op de schappen in afwachting van de klanten.

Ook het gokelement ontbrak niet. Op diverse plaatsen konden loten worden gekocht, draaide de matrices (meervoud voor matrix) bij een vol blad, ging ‘klassiek spul’ buiten over de toonbank en was de kerk voor even een ‘modern gedateerd C&A’.

Centraal de visstand, tevens ons uithangbord waar de menigte verlangend uitkeek naar het zeebanket om zich daarna te verlustigen aan de waar op de andere schappen.

Vraag en aanbod, aanbod en vraag... Nijvere handen, heldere hoofden. Het bandje van het centenzakje spande zich buiten en binnen meer en meer om het oud-katholieke middel.

Twee dagen lang was de Bloemstraat het zakencentrum van Velsen. Zaterdagmiddag werd op ludieke wijze afscheid genomen van de rest aan kleding middels een prachtig gevormde mannelijke ketting vanuit de kerk en ook het restant aan boeken kreeg ‘een ticket’ voor een volgende pleisterplaats. Wij handelen, wij doneren, wat doen we niet!

Zaterdagavond om 18.00 uur startte de broodmaaltijd met 57 oud-katholieke deelnemers.

Volle bankettafels, mede dankzij sponsors, en voor even draaide het rad. Een apotheose op een geslaagde bazar. Een aanrader voor volgend jaar! Op maandag 15 november vond de zogeheten verdeelavond plaats. Penningmeester Jan Pieter verduidelijkte alle cijfers. In dat getallen-overzicht tevens prachtige foto’s van de hand van Henk. Een document!



Het bruto 'BB' resultaat is iets bijgesteld - naar boven - en dat betekent dat we samen op een hoger bedrag uitkomen, t.w. € 17.733,65 (in 2009 was dat € 17.710,55).

Vanaf deze plaats feliciteer ik U allen met dit resultaat. TOP.

Rest mij om de 8 jongeren uit onze parochie te bedanken voor hun geweldige inzet op de beide bazardagen. Het was voor ons als ouderen even wennen dat jonge spontane 'bloed', maar niets is mooier. Zij hebben met hun inzet het eindresultaat mede mooi ingekleurd. We hopen volgend jaar weer op jullie inzet. Dank daarbij ook aan Rick, onze kerkemeester jeugd.

Tot slot dit: Onze bazarmeester Theo heeft afscheid genomen na vele, vele jaren van trouwe dienst en vakkundige inzet. Theo blijft als medewerker betrokken en zal waar nodig ons adviseren en assisteren.

De BolderBazarcommissie neemt voor even rust om begin volgend jaar de accu weer te vullen voor de 58^e editie .

Namens de BB commissie, Wim Kok

uitslag van de verlotingen

De kleine verlotingen:

Aktiva: 2996 en 4734

Historische kring: 2004, 2042, 4283

Grote verloting:

80, 189, 288, 330, 409, 783, 856, 900, 909, 985, 1269, 1291, 1305, 1488, 1556, 1566, 1582, 1789, 1843, 1875, 1938, 2025, 2180, 2232, 2455, 2482, 2517, 2556, 2561, 2851, 2877, 2904, 2961, 2967, 3026, 3065, 3170, 3215, 3300, 3444, 3494, 3680, 3693, 3747, 3931, 4011, 4185, 4464, 4894, 4905, 4947, 5039, 5230, 5407, 5456, 5689, 5849, 5866, 5938, 6133, 6152, 6199, 6238, 6245, 6356, 6504, 6661, 6700, 6709, 6755, 6800, 6879, 6904, 6949, 6952, 7947, 8708, 8829, 8841.

N.B.: Alle lotnummers zijn gesorteerd op oplopend lotnummer, NIET op prijsnummer. De lotnummers van de grote verloting worden voorafgegaan door een A.



Herinnering Kruispuntbijdrage

Heeft u voor het jaar 2010 nog niet bijgedragen in de kosten van Kruispunt?

Het kan nog!

Bankrekening 841069824 t.n.v. Penningmeester Kruispunt.
Hartelijk dank.

Dankbetuigingen

Op de omslag van het liturgieboekje van 28 november jl. voor de viering van ons 50-jarig huwelijksfeest loopt een bruidspaar over de weg. In de schaduw achter hen zie je geen 2, maar 3 personen. De Heer neemt ze bij de hand op hun levensweg. Zo hebben wij dit ook ervaren in deze 50 jaar. Vreugde en verdriet, vooral als je dierbaren gaat missen, wisselen elkaar af, maar toch altijd weer de kracht krijgen om verder te gaan.

We mogen terugzien op een fijne viering van deze 50 jaar, voor ons eigenlijk al begonnen op zondag 21 november met een gezamenlijke fijne kerkdienst in de Adelbertuskerk m.m.v. het Hoorns Byzantijns Mannenkoor. Woensdag 24 november tijdens de St. Nicolaasviering van "Aktiva" werden Gré van Os (55 jaar de bruid) en ik toegesproken door St. Nicolaas en toegezongen door de leden en mochten we een mooi boeket ontvangen.

De hele week kaarten met lieve en warme woorden, telefoontjes en dan zondag 28 november de kerkelijke viering met Jack, Danny, Bryan en Dewi als misdienaars op het altaar. Prachtige bloemen, geschikt door Janna Gouda en niet te vergeten moeder Gouda, 96 jaar, die deze dienst kon bijwonen en we konden genieten van de zang van ons parochiekoor o.l.v. Piet Schol.

Hierna een gezellig samenzijn in de Bolder waar we weer enorm verwend zijn met kado's, bloemen en bonnen. Te veel om op te noemen.

Een speciaal woord van dank voor de nieuwe ploeg Boldermensen. Het was geweldig.

Lieve mensen, we zullen nog lang nagenieten van alle warmte en liefde die wij nu en tijdens deze 50 jaar hebben ontvangen van zo velen.

Jan en Betty Gouda-Glas



Hiermee wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle belangstelling, de vele kaarten en lieve woorden, bloemen en telefoontjes die ik tijdens mijn ziekte, vóór en na het ziekenhuis heb mogen ontvangen. Het heeft mij héél erg goed gedaan, zo veel medeleven in die moeilijke tijd.

Gré Starcken-Scholder

Heel veel dank voor de vele kaarten, telefoontjes, bezoek en bloemen, welke ik allemaal heb ontvangen na de problemen met mijn oog.

Het heeft mij erg goed gedaan.

Ank v. Hesse-Hessels.

De eucharistieviering van zondag 7 november jl., waarin bisschop D.J. Schoon voorging, stond in het teken van het afscheid na 33 jaar van de trouwe Bolderploeg.

In de Bolder werden we toegesproken door de voorzitter van het kerkbestuur Gert-Jan v.d. Hulst en de heer Jaap Wijker namens de bisschopskas met woorden van heel veel dank voor al ons Bolderwerk.

Namens de Bolderploeg wil ik allen bedanken voor de fijne woorden en attenties die wij hebben ontvangen.

Wij wensen de nieuwe Boldermensen, Yvonne Groen en Roelof Jan Rill en medewerkers heel veel succes en veel plezier met het Bolderwerk.

Betty Gouda-Glas

Lieve mensen, allemaal bedankt voor de mooie kaarten bij mijn verhuizing. Het deed mij goed dat er zo met me meegeleefd werd. Bij alle drukte geeft het toch een steuntje in de rug. Hartelijk bedankt

Corrie van Iren-Zwart

Nieuwjaarsreceptie

Op 2 januari 2011 om 16.00 uur worden bij het begin van het nieuwe jaar in de Kathedrale Kerk van de H.H. Anna en Maria in Haarlem de vespers gezongen. Aansluitend vindt in de benedenruimten van de kerk de Nieuwjaarsreceptie plaats voor de oud-katholieken van het bisdom.

Iedereen is van harte welkom! Adres: Kinderhuissingel 76, Haarlem.



De week in Duitsland!

Dag 1

Om 8 uur vertrokken we vanaf de kerk.

Na 4 uur stopten we in Duitsland om een klooster te bezoeken. We hebben daar in een restaurant gegeten en gedronken. Daarna mochten we langs een paar winkeltjes en toen op naar het klooster!

Na het bezoek aan het klooster gingen we terug naar het busje. Rond zeven uur kwamen we in Kempten. Daar hebben we bij een pizzeria gegeten. Na het eten reden we naar de hut. Dat was een hele tocht met kleine paadjes en door het bos. Toen we bij de hut aan kwamen gingen we onze spullen uitpakken. Om 12 uur in de avond vierden we Hendrien haar verjaardag, hebben nog een drankje gedronken en zijn toen naar bed gegaan. De nachten waren erg koud: dus dik aangekleed je bed in!

Dag 2

Het busje wilde niet meer starten waardoor we niet meer naar de kerk konden! Pastoor Harald is toen naar het dal gegaan om hulp te vragen. Het bleek dat de accu leeg was. Daardoor hadden we lekker kunnen uitslapen. Merel en Myrthe hebben het ontbijt verzorgd. We hebben lekker taart gegeten die de eigenaar zelf had gemaakt ter ere van Hendrien haar verjaardag. En gelukkig was de auto toen gemaakt en konden we naar de glasblazer rijden. Daar hebben we gezien hoe een glazen vaas werd gemaakt. Na het bezoek aan de glasblazer zijn we doorgelopen naar een kleine schuur. Daar stonden allerlei dingen over de natuur. Boven in de schuur stonden de eerste potjes en flessen die bij de glasblazer geblazen waren.

Daarna gingen we naar de kermis in Kempten. Toen we weer bij de hut aankwamen gingen Merel en Myrthe koken. We hebben macaroni met ketchup gegeten. Pastoor Harald stelde voor om een nachtelijke wandeling te maken. Marijtje, Sijmen, Hendrien en pastoor Harald zijn uiteindelijk gegaan. Toen ze weer terug kwamen hebben we nog wat gedronken en zijn naar bed gegaan.

Dag 3

Toen we 's ochtends wakker werden lag er een heleboel sneeuw. Marijtje en Anne verzorgden het ontbijt. We besloten toen om naar het Sissikasteel te gaan. Na een uur rijden kwamen we aan vlak bij het Sissikasteel. We hebben het busje geparkeerd en moesten lopend omhoog naar het kasteel. Dat was ongeveer drie kwartier lopen. Op de helft hadden we bij een restaurant wat gegeten en gedronken. Toen we boven



aankwamen moesten we nog even wachten tot we met de groep mee konden lopen. Het was erg mooi in het kasteel. Helaas mochten we geen foto's maken in het kasteel.

Er was een winkeltje waar iedereen even had rond gesnuffeld.

En toen de hele tocht weer naar beneden naar de auto. We reden naar de supermarkt om boodschappen te doen. Anne en Marijtje gingen wraps koken. Na het eten gingen we spelletjes doen. Daarna lekker slapen!

Dag 4

In de ochtend hadden Marijtje en Myrthe flensjes gemaakt voor ons. Na het ontbijt gingen we lekker naar het zwembad! Daar hebben we heerlijk gezwommen in een heel mooi en groot zwembad! Na het zwemmen gingen we nog even naar de Big Box, dat is een warenhuis.

Na het winkelen gingen we terug naar de hut. Sijmen, Dewi en Hendrien begonnen met het maken van de tagliatelle. In de avond begonnen we met de kaarsenmeditatie. Daarna hebben we het kaartspel 31en gedaan. En toen weer lekker naar ons bed!

Dag 5

Na het ontbijt wat Sijmen, Dewi en Hendrien hadden verzorgd gingen we naar de Alpen. Daar hebben we door een hele mooie kloof gelopen. De ijspegels hingen aan de rotswanden, zo koud was het daar. Na het bezoeken van de kloof reden we meteen door naar Oostenrijk waar sommigen wat hadden gedronken. Daarna zijn we weer even naar Big Box geweest. In de avond zijn we uit eten geweest naar een Italiaans restaurant om de week af te sluiten. Toen we weer bij de hut aankwamen hebben we spullen gepakt en taken verdeeld over wie wat doet met het opruimen en schoonmaken. Daarna hebben we triviant met bijbelvragen gespeeld. Lekker vroeg naar bed want we moesten ook weer vroeg op.

Dag 6

Om 8 uur ging de wekker en hebben we nog de laatste spullen ingepakt en ontbeten. Om negen uur begonnen we met de schoonmaak van de hut. Om 10 uur begon de terugreis naar huis.

We hebben een tijd in de file gestaan. Rond een uur of zeven hebben we een wegrestaurant opgezocht en hebben patatjes gegeten.

Om 10 uur waren we terug in IJmuiden na een zeer geslaagde week!

Hendrien en Dewi Rill



KLEURPLAAT



*In Bethlehems stal lag
Christus, de Heer,
In doeken gehuld
Als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer
In herberg of huis.
Zijn wieg was een kribbe,
Zijn troon was een kruis.*



BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE



Kerkdiensten

za.	18-12	19.00 uur	voorbereiding voor het kerstfeest voor beide parochies in de Engelmunduskerk
zo.	19-12	10.00 uur	eucharistie, kinderkerk, na afloop van de dienst verkopen de kinderen eigengemaakte kruisjes in de kerk
vr.	24-12	22.00 uur	kerstnachtviering en koffiedrinken
za.	25-12	10.00 uur	kerstdagviering
zo.	26-12	10.00 uur	eucharistie
vr.	31-12	19.00 uur	oudejaarsavond, vesper voor beide parochies in de Adelbertuskerk
zo.	02-01	10.00 uur	eucharistie en nieuwjaarsborrel
wo.	05-01	9.00 uur	eucharistie en koffie
za.	08-01	19.00 uur	vesper
zo.	09-01	10.00 uur	gezinsviering
wo.	12-01	9.00 uur	eucharistie en koffie
za.	15-01	19.00 uur	vesper
zo.	16-01	10.00 uur	eucharistie
zo.	23-01	10.00 uur	oecumenische viering van Schrift en Tafel

website: engelmundus.okkn.nl

Uit de parochie van de heilige Engelmundus

Maandag 15 november was voor Huib Gravemaker, die jarenlang onze koster was, een droevige dag. **Nel Gravemaker-Dijkhuizen** zijn trouwe echtgenote verruilde dit aardse huis voor een plaats in het Rijk van God. Vele, vele jaren was dit tweetal samen door het leven getrokken en uit IJmuiden niet weg te denken, tot Nel begon te kwakkelen en uiteindelijk in Velsersduin/IJmuiden terecht kwam.



Op zaterdag 20 november namen wij in een uitvaartdienst in onze parochiekerk afscheid van Nel waarna zij op Duinhof werd begraven. Moge zij rusten in vrede.

Tijdens de Advent maken de kinderen van de kerk van klei **kruisjes** en versieren deze. De kruisjes worden op zondag 19 december na de kerkdienst achter in de kerk te koop aangeboden. De opbrengst is deze keer voor de eigen parochie bestemd.

Maandag 20 december om 14.00 uur, dus al in de kerstvakantie, zijn alle kinderen van harte uitgenodigd om in de kerk, samen met de pastores de **kerststal** op te zetten en te versieren.

In het nieuwe jaar, 2011, op zondag 9 januari vieren wij onze traditionele **gezinsdienst in de kersttijd**. Dit jaar zal de jongere aannemingsgroep onder leiding van pastoor Martina een stukje opvoeren, en het jeugdkoor zingt weer.

Misschien hebt u het al gezien.

Sinds de monumentendag in september hebben wij voorin in de kerk, naast het altaar voor de woensdagochtendienst, een plaats ingericht om **kaarsen aan te steken**. Omdat bezoekers bij de openstelling van de kerk altijd vragen of er gelegenheid is om kaarsen aan te steken, hebben een paar leden van het kerkbestuur toen deze 'kaarsenhoek' gecreëerd.

Na afloop van de monumentendag beviel dit ook een aantal parochianen, zodat wij besloten de 'kaarsenhoek' voor de parochianen te laten staan. De opstelling, zoals hij nu is, is nog provisorisch. Het kerkbestuur kijkt uit naar een stabielere standaard voor de kaarsen. En misschien wordt de plaats ook nog veranderd.

Aan de muur hangt een kruis met de belangrijkste verhalen uit het leven van Jezus binnen een bepaald liturgisch seizoen, want kaarsen kunnen nooit het gebed en je relatie tot Christus vervangen, maar omdat wij mensen met een lichaam en zintuigen zijn kan het licht ons bidden wel ondersteunen en intenser maken.

Tot slot wil ik u mede namens Martina gezegende kerstdagen toewensen en een voorspoedig en gezond Nieuwjaar.

Pastoor Harald Münch



De parochie onderweg

Buiten is het -6 graden Celsius, een onverwachte weerssituatie om onze nieuwe kerkverwarming te testen. De vervanging van de oude ketel door de huidige installatie is voorspoedig verlopen. Wel vraagt de techniek aandacht voor een zorgvuldige inregeling bij het tijdig opstarten van de verwarming. Wij hopen dit aspect zo spoedig mogelijk onder controle te krijgen, zodat de kerk in de toekomst bij aanvang van de dienst voldoende op temperatuur is.

De vrieskoude zal voor het eerst ook minder merkbaar zijn voor onze pastoriebewoners nu de achterzijde van de woning voorzien is van dubbel glas. Het heeft even geduurd voordat deze noodzakelijke vervanging van beglazing kon worden gerealiseerd, maar hopen dat het een verbetering mag betekenen voor het woonklimaat.

In de afgelopen maand is het beheer van 'De Bolder' overgedragen aan Yvonne Groen (0255-523753/06-22879771) en Roelof Jan Rill (0255-521041). Nieuwe personen en nieuwe telefoonnummers voor het maken van reserveringen en wij wensen hen en de nieuw aangetreden leden van de Boldercommissie veel succes met hun werkzaamheden.

Het kerkbestuur hoopt dat de huidige vrieskou niet symbolisch is voor de nieuwe financiële regeling van onze landelijke kerk. In voorgaande berichten hebben wij opgeroepen om de vrijwillige bijdragen met tenminste € 50,00 te verhogen en hopen dat dit voor 2011 ook door een ieder kan worden gerealiseerd. Wij hopen daarmee als parochie voldoende financiële ruimte te creëren om te voldoen aan onze verplichte bijdrage aan de landelijke kerk. Naast deze zorg zijn wij voornemens om besluitvormende stappen te zetten in het proces van samenwerking tussen de beide IJmondparochies. Over het resultaat hiervan zullen wij u zeker berichten.

Velen van u zijn betrokken bij de voorbereidingen voor de Advents- en Kerstvieringen. Het kerkbestuur hoopt dat wij met velen het feest mogen vieren dat God onder ons is gekomen door de geboorte van zijn zoon Jezus. In die zin doen wij een beroep op uw gastvrijheid als parochielid om uitnodigend te zijn aan een ieder die tijdens de voorbereidende diensten en/of met de Kerstdagen de vieringen in ons kerkgebouw wil bijwonen. Een ieder is in dat verband meer dan welkom.

Gert Jan v.d. Hulst



BERICHTEN VOOR DE

ADELBERTUSPAROCHIE



Kerkdiensten

12-12	10.00 uur	3 ^e zondag van de advent – zondag <i>Gaudete</i> (blz. 15) viering van het 40-jarig huwelijksjubileum van <i>Johan en Liesbeth van der Laan-Wijker</i>
18-12	19.00 uur	gebedsdienst ter voorbereiding op het hoogfeest van Kerstmis in de kerk van de H. Engelmundus
19-12	10.00 uur	4 ^e zondag van de advent – zondag <i>Rorate Coeli</i> (blz. 17) afscheid van kerkmeester <i>Rob de Rijk</i>
24-12	22.00 uur	Kerstnacht (blz. 19) vanaf 21.45 uur <i>kerstsamenzang</i>
25-12	10.00 uur	Kerstdag (blz. 21)
26-12	10.00 uur	<i>H. Stefanus, diaken en eerste martelaar</i> eucharistieviering voor beide parochies in de kerk van de H. Engelmundus , Adelbertuskerk gesloten
31-12	19.00 uur	H. Sylvester, bisschop van Rome Lof van Oudjaar viering voor beide parochies in de kerk van de H. Adelbertus, Engelmunduskerk gesloten
01-01		<i>Naamgeving en besnijdenis van de Heer</i> géén viering
02-01	10.00 uur	zondag na Nieuwjaar (blz. 32)
09-01	10.00 uur	<i>Epifanie – Openbaring van onze Heer Jezus</i> <i>Christus aan de volken, “Driekoningen”</i> (blz. 36)
16-01	10.00 uur	2 ^e zondag na Epifanie A (blz. 40)
23-01	10.00 uur	3 ^e zondag na Epifanie <i>oecumenische viering van Schrift en Tafel in de</i> <i>PKN Engelmunduskerk in Velsen-Zuid,</i> Adelbertuskerk gesloten



website: www.adelbertuskerk.nl

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdienst van 12-12 (viering 40-jarig huwelijk van *Johan* en *Liesbeth van der Laan-Wijker*, 19-12 (afscheid van kerkmeester *Rob de Rijk*), 24-12 in aansluiting op de kerstnachtviering, 25-12 (kerstdag), op 02-01 (nieuwjaarsontmoeting) en op 16-01.

Collectes

De landelijke collecte voor de maand januari wordt gehouden op zondag 16-01. Deze collecte staat al vele jaren in het teken van het oecumenisch werk van onze landelijke kerk omdat in deze maand ook de traditionele *gebedsweek voor de eenheid der christenen* wordt gehouden.

De collecte draagt ertoe bij dat ook onze kerk aan haar taken binnen de oecumenische samenwerking in Nederland kan blijven voldoen. Vanouds is dat een van de belangrijke thema's in ons kerkelijk spreken. Let u ook op de nadere afkondiging voor dit thema.

Het kerkbestuur beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Voor dit doel, maar ook meer algemeen ten bate van ons kerkelijk werk zijn uw bijdragen natuurlijk ook op onze girorekening 3808341 t.n.v. oud-kath. Adelbertusparochie welkom.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoord-apparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)



Bij de kerkdiensten

Zondag 12-12, op de 3^e zondag van de advent, herdenken *Johan* en *Liesbeth van der Laan-Wijker* tijdens de eucharistieviering dat het 40 jaar geleden is dat zij in december 1970 in het huwelijk traden. Aansluitend op de dienst is er gelegenheid om het jubilerend bruidspaar geluk te wensen.

Zondag 19-12, de 4^e zondag van de advent, nemen we tijdens de eucharistieviering afscheid van *Rob de Rijk* als kerkmeester. Hij blijft echter als lector aan onze parochie verbonden. Het kerkbestuur zal zijn inbreng node missen. We blijven op zoek naar een opvolger in de ontstane vacature.

Vrijdag 24-12, kerstnacht, begint de traditionele *kerstsamenzang* voorafgaande aan de eucharistieviering om 21.45 uur. Aansluitend op de dienst is er koffiedrinken in het Adelbertuscentrum.

Zondag 26-12, de feestdag van de *H. Stefanus* en 2^e *kerstdag*, is er om 10.00 uur een eucharistieviering voor beide parochies in de kerk van de H. Engelmundus, de Adelbertuskerk blijft op die dag gesloten.

Vrijdag 31-12 besluiten we het jaar 2010 met een gezongen *Lof van Oudjaar* in de Adelbertuskerk en zullen we ook de parochianen van de H. Engelmundus welkom heten. De vesper begint om 19.00 uur. Celebrant zal oud-pastoor Koos van Oosterhout uit Egmond zijn.

Zondag 02-01 is er aansluitend op de dienst gelegenheid om elkaar een gezond en voorspoedig 2011 te wensen tijdens het koffiedrinken in het Adelbertuscentrum.

Vanuit de Adelbertus-pastorie

De adventstijd is weer begonnen en we bereiden ons geleidelijk op het hoogfeest van Kerstmis voor. Voor mij is dat nog steeds een van de mooiste periodes van het jaar ondanks dat het nu zo vroeg en lang donker is. *Advent* en *Kerstmis* zijn voor mij dan ook meer dan andere feestdagen verbonden met mijn kindertijd en jeugd in Duitsland. Ik zeg nog steeds dat het de *meest Duitse* van alle feesten zijn – al bedoel ik dat dan in een culturele of folkloristische zin, niet in een religieuze, want Kerstmis is natuurlijk universeel christelijk. Maar ik merk dat ik zeer gehecht ben aan de tradities.



Zo heb ik ook thuis een adventskrans (iets wat volgens mij in Nederland ongebruikelijk is) en komt de kerstboom op z'n vroegst op 23-12 in de kamer (omdat 24-12 te druk met andere dingen is) en blijft dan tot na "Driekoningen" staan. Ook zal ik niet gauw voor de kerstnacht een kerstkindje in de kribbe leggen.

Het feest heeft voor mij altijd een haast kinderlijke magie gehouden.

Ik zie dan ook telkens weer dat ik toch wel zeer aan een "gemarkeerde tijd" ben gehecht, voor mij is het belangrijk dat niet alles altijd kan en beschikbaar is, dan wordt eigenlijk elke dag hetzelfde.

In die zin ben ik ook tegen al die koopzondagen. Niet omdat ik mijn christelijk geloof aan iedereen wil opleggen zoals door critici gauw wordt geroepen maar omdat ik het mooi en belangrijk vind dat er verschillen tussen de dagen zijn, verschil tussen rusten en werken, verschil ook in de sfeer op de verschillende momenten van de week. De haast onwerkelijke rust die vroeger op zondag op de Amsterdamse grachten heerste zal nooit meer terugkeren sinds we met z'n allen voor het "mensenrecht op onbeperkt winkelen" hebben gekozen.



In de kerk hebben we het oude kerkelijk jaar samen met de Engelmundusparochie in een bijzondere viering op 21-11 afgesloten toen wederom het *Hoorns Byzantijns Mannenkoor* de aanwezigen van de Slavische kerkmuziek liet genieten. Het is de bedoeling om ook in 2011 met het koor onder leiding van hun dirigent Grigori Sarolea het kerkelijk jaar af te sluiten.

Mevrouw *Ute Scholz* heeft nu een aantal keren op zondag onze kerkdiensten begeleid en zij werkt zich langzaam in onze liturgie in. We hopen dat zij ons groepje organisten duurzaam zal versterken.



Binnenkort zal een groepje (oud-)kerkbestuursleden uit bede parochies samen met de pastores over de samenwerking in de IJmond gaan praten. Op deze manier hopen wij met nieuwe ideeën en “toekomstbestendig” de komende jaren in te gaan. De besprekingen zijn open en verkennend, er zit geen druk vanuit de landelijke kerk achter. We vinden het echter *zelf* zeer belangrijk om goed over de toekomst na te denken. Inmiddels zijn ook vanuit de parochie enkele suggesties en brieven ontvangen. Heeft u wensen of verzoeken of zij er andere aspecten die u belangrijk vindt: Schrijf een brief of stuur een mail aan pastoor of kerkbestuur. We zullen u in de toekomst op de hoogte houden!

Een aantal parochianen maken wat hun gezondheid betreft een moeilijke periode door. Mevrouw *Rina van Heck-Sloot* en mevrouw *Elly de Bie-Zwart* zijn door gezondheidsproblemen aan huis gebonden. Grote zorg is er over de gezondheid van *Teun Ham* en zijn vrouw *Wil*. Wil Ham werd in het Kennemergasthuis in Haarlem opgenomen en ook voor Teun Ham is het door onderzoeken en zijn steeds verder verslechterende conditie een zeer moeilijke tijd. De toekomst is voor beiden momenteel zeer onzeker. In onze gebeden en gedachten wensen we hen sterkte en goede moed juist op duistere momenten.

Gelukkig mochten we mevrouw *Bets Visser-Gravemaker* en ook mevrouw *Ank van Hesse-Hessels* inmiddels weer een aantal keren in de kerk begroeten en zijn we blij met hun verbeterde gezondheid.

In de adventstijd was en is het een goede gewoonte om aan hen en aan alle anderen die door ouderdom of ziekte aan huis gebonden zijn eens extra middels een kaart, een telefoontje of een bezoekje te denken.

Ik wens u allen een zinvolle adventstijd, een zalig kerstfeest en een gezond en gelukkig 2011 onder de zegen Gods,

vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat,
Robert Frede, pastoor



ALGEMENE BERICHTEN

Advent en Kerst met Christelijk Mannenkoor 'IJmuiden'

Op zondag 12 december staan ook 's avonds de deuren van de Ichthuskerk uitnodigend open. Want vanaf 19.00 uur is iedereen welkom voor de sfeervolle zangavond van Advents- en Kerstliederen in deze kerk aan de Snelliusstraat. De zangavond begint om 19.30 uur en het Christelijk Mannenkoor "IJmuiden" verleent haar medewerking. De toegang is vrij.

De begeleiding op orgel is in handen van Barend van de Kamp.

Aan het eind van de zangavond is er de mogelijkheid een financiële bijdrage te leveren in de schaalcollecte bij de uitgang. Uw vrijwillige donatie maakt het mogelijk om deze avonden te kunnen blijven organiseren. Er is gekozen voor een gevarieerd repertoire, zowel voor de koorzang als voor de samenzang. De liederen worden afgewisseld met korte teksten en gedichten.

Er is alles aan gedaan om er weer een sfeervolle zangavond van te maken. Iedereen is uiteraard van harte welkom. En: in deze tijd voor Kerst kunnen we de warmte van elkaars aanwezigheid toch niet missen? Samen "het" beleven. Het geheim van het licht midden in de winternacht. Het feest van een nieuw begin voor iedereen.

Wees welkom op 12 december vanaf 19.00 uur in de Ichthuskerk.

Kerstconcert met samenzang en beroemde artiesten

Zondagmiddag 19 december a.s. vindt er om 15.00 uur in de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat 40 te IJmuiden een bijzonder kerstconcert plaats met tevens samenzang van bekende kerstliederen.

Als speciale gasten zullen optreden de Letlandse violiste Sandra Strausa en de panfluitiste Liselotte Rokyta uit Tsjechië. Zij worden begeleid door pianist Arie Horst uit Hoogwoud en de Zaanse organist Dub de Vries. Deze beide muzikanten kregen onlangs in één jaar tijd 2 gouden cd's uitgereikt met geestelijke en klassieke muziek. Verder werken mee het mannenensemble van 17 mannenstemmen de "Geestmerzangers" uit Broek op Langedijk o.l.v. Kees Balder. De bariton Peter Schoon uit dit ensemble zal enige fraaie kerstmuziek ten gehore brengen..

De entree van dit bijzonder concert voor jong en oud bedraagt € 7.-, kinderen € 3.-. Kaartverkoop voor aanvang van het concert.



Kerstklanken in 'Het Kruispunt' met het Chr. Mannenkoor 'IJmuiden'

Op zondagavond 19 december verzorgt het Chr. Mannenkoor 'IJmuiden' een kerstoptreden met samenzang in kerkelijk centrum 'Het Kruispunt' in Velsbroek.

Op het programma staan veelal bekende kerstliederen uit binnen- en buitenland; een aantal liederen wordt gezamenlijk met de aanwezigen gezongen.

Medewerking aan deze avond verleent mevrouw Junko Sakakibara op orgel, terwijl mevrouw Jody van der Velde, pastor in Velsbroek, een korte meditatie verzorgt. De algehele muzikale en artistieke leiding is in handen van de vaste dirigent van het koor, de heer Klaas Koelewijn.

Deze koor- en samenzangavond begint om 19.00 uur.

De toegang is gratis; wel wordt tijdens het programma, ter bestrijding van de onkosten, een financiële bijdrage gevraagd.

Het adres van kerkelijk centrum 'Het Kruispunt' is: Zonbastion 3 Velsbroek (tegenover het winkelcentrum).

Kerstartikelen in de Gospel Boektek

In de Gospel Boektek aan de Kennemerlaan 224 in IJmuiden vindt u op dit moment een uitgebreid assortiment aan kerstkaarten, kerst- en kinderboeken, kerst-cd's en andere artikelen voor kerst.

Vanaf 23 november zijn ook de decemberpostzegels in de Gospel Boektek te verkrijgen, waarmee u uw Kerst- en Nieuwjaarswensen (maar ook andere gelukwensen) in december voordelig kunt versturen.

Koop uw kaarten en zegels bij de Gospel Boektek. Door uw kaarten en postzegels bij de Gospel Boektek te kopen, geeft u tevens steun aan deze winkel en aan het evangelisatiewerk dat daarvan uitgaat. Anders dan in andere winkels kunt u bij de Gospel Boektek kaarten kopen met de tekst Gezegend of Zalig Kerstfeest. De winkel heeft volop keuze uit CD's met kerstzanguitvoeringen van diverse koren en solisten. Ook aan Christelijke dagboeken en kalenders is een ruime keuze.

De Gospel Boektek vindt u aan de Kennemerlaan 224 in IJmuiden. De winkel is geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Tel.: 0255-512355.



Kerststal in de St. Agathakerk

In de kerk aan de Breestraat 93 in Beverwijk wordt ook dit jaar weer een mooie kerststal gebouwd. Een goede jaarlijkse traditie. Daarbij wordt ieder jaar gekozen voor een thema. Deze keer is gekozen voor:

'In de herberg was voor hen geen plaats'

Naast de kerststal worden nog enkele andere taferelen uitgebeeld.

Er is een folder die meerdere uitleg geeft over het thema en de diverse taferelen. Deze folder ligt bij de stal.

De kerststal is te bezichtigen alle dagen in de periode 1^e kerstdag tot en met zaterdag 8 januari 2011 van 12.00 tot 16.00 uur.

De toegang is gratis, maar van iedere bezoeker wordt toch een kleine bijdrage verwacht. De kosten worden immers steeds hoger.

Op 1^e kerstdag 's middags om 14.00 uur is er 'Kindje wiegen' en op 2^e kerstdag zal het Themakoor Staccato optreden.

Aangepaste gezinsdienst

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de kerstviering in het seizoen, waarin we het 40-jarig bestaan van de Aangepaste Gezinsdiensten vieren. Het thema van de dienst van de kerstviering in het feestelijk seizoen is:

'Midden in de winternacht ging de hemel open'

De dienst wordt gehouden op zondag 19 december in de Morgensterkerk, Vrijburglaan 2, Heemskerk. De aanvangstijd is om 15.00 uur.

De voorgangers zijn pastoor R. Frede en pastor E. Wigchert.

Rob Zeegers en Marion van der Horst- van Straten zullen de muzikale begeleiding verzorgen.

Aan de collecte kan deelgenomen worden in natura (fruit/bloemen) of met geld.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om na te praten bij een kop koffie, thee of een glas fris.

Als u vervoersproblemen heeft kunt u voor 18 decembr contact opnemen met mevr. R. de Vlieger-van Zandvoort, tel. 0255-530210.



Eerste Licht', Adventsoratorium

gecomponeerd door Teresa Takken op teksten van Marja Ligterink

In de vier donkere weken voor Kerstmis wordt van oudsher de Adventsperiode gevierd. Een tijd van inkeer. Een tijd waarin we het licht laten groeien en uitkomen bij de geboorte van Christus.

In de kerken zien we de kleur paars en elke week wordt er een extra kaars aangestoken als symbool van het in kracht toenemende licht.

Na vier weken, vier kaarsen, worden alle lichten ontstoken als teken van de geboorte van het Licht.

De bekende feesten Kerstmis, Pasen en Pinksteren hebben in de muziek en in de kerken prachtige liederen en oratoria opgeleverd.

Alleen de Adventsperiode lijkt hierin een donkere stilte. Slechts een enkel *Adventsoratorium* is geschreven en dan alleen nog in het buitenland.

Teresa Takken, bekend van onder andere de muziek die zij schreef voor *Stichting Nieuw Liedfonds* en het *Savitri-opus*, heeft hierin voorzien door een *Adventsoratorium* te componeren, 'Eerste Licht' genaamd.

'Eerste Licht' is geschreven op Nederlandse teksten van Marja Ligterink en wordt uitgevoerd door een voor dit doel samengesteld koor en klein orkest.

De melodieën en teksten vormen een ontroerend en hoopvol geheel.

De muziek maakt dat de woorden diepere bewustzijnslagen raken.

De teksten zijn eigentijds en volgen de metafoor van de schepping.

Advent wordt hier de periode van het ontwaken van het licht dat volmaakt wordt in de schepping van de nieuwe mens.

U kunt komen genieten van "Eerste Licht" op

zondag 12 december 2010 in Egmond aan Zee

bijdrage d.m.v. collecte

15.00 uur Oud Katholieke Parochie St. Agnes, Voorstraat 110-112

zondag 19 december 2010 in Oudorp

toegang 8 Euro p.p.

15.00 uur De Terp, Kerklaan 4

Nadere informatie op www.eerstelicht.nl en www.yoursongprojects.nl



AGENDA

17-12	16.00 uur	Oecumenische leeskring, Ichtusburcht
19-12	16.00 uur	CarolSERVICE in de Engelmunduskerk
21-12	15.00 uur	Bijbelkring in de Bolder
02-01	16.00 uur	Vesper en nieuwjaarsreceptie bisdom Haarlem
04-01	15.00 uur	Bijbelkring in de Bolder
04-01	20.00 uur	O.K. Mannenclub, nieuwjaarsborrel
07-01	16.00 uur	Oecumenische leeskring in de Bolder
08-01		Hollandse Avond in de Bolder
11-01	20.00 uur	Vrouwenkontakt A, jaarvergadering, kienen
18-01	15.00 uur	Bijbelkring in de Bolder
19-01	20.00 uur	Aktiva, schoonheidsspecialiste
21-01	16.00 uur	Oecumenische leeskring, Ichtusburcht
24-01	20.00 uur	Gespreksgroep boven het Kanaal

MUTATIEFORMULIER

(bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Nieuw tel.nr.

overige mededelingen.....

.....



*De redactie en alle medewerk(st)ers van
het kruispunt wensen u een zalig kerstfeest
en een voorspoedig en gezond 2011*



Bij de voorplaat:

*Nativity Window
Church of the Immaculate Heart of Mary
Carryduff, Belfast*



oud-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden
Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl
Pastoor M. Liebler- Münch en Pastoor H. Münch,
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260,
e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :	Sparrenstraat 46, IJmuiden
Engelmonduskerk:	Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder:	tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of 06-22879771, okbolder@gmail.com
Adelbertuscentrum:	tel. 0255-540039, b.g.g. 0255-517083 of 0255-512167

*Girorekening O.K. parochie
H. Engelmondus te IJmuiden*
girorek.nr. 52.39.65
bankrek.nr. 56.49.11.275

*Girorekening O.K. Parochie
H. Adelbertus te IJmuiden*
girorek.nr. 38.08.341
bankrek.nr. 68.97.11.255

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies
alleen* via gironr. 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleased worden bij mw. M. van de
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:
Uitvaartverzorgers: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Kruispunt: kopij inleveren voor 12 januari a.s. bij:
Mw. F. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,
Tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 24 januari 2011

