

The image features a dark, starry sky with a prominent four-pointed star. Below the sky, a silhouette of a person riding a horse is shown on a hill, with another figure standing beside it. The lower portion of the image is a stylized, golden-yellow graphic with horizontal lines. It includes a lighthouse on the left, a cross in the center, and a building on the right. The word "KRUISPUNT" is written in a bold, sans-serif font across the middle of this graphic.

KRUISPUNT

Aan het volk van God bij Sint Engelmundus en Sint Adelbertus...

Over een paar weken vieren wij Kerst. Overheerst door de drukte rondom Sinterklaas leven wij eigenlijk in de tijd van de Advent. Een tijd die voor velen zijn eigen waarde verloren heeft en alleen maar een tijd van voorbereiding op het kerstdiner is.

Maar wat is dan Kerst? Waarvoor staat dat feest dat wij in de nacht van de 24^e op de 25^e december vieren?

Er worden vele antwoorden gegeven. Ik probeer het dit jaar met het volgende antwoord:

Kerstmis is een feest tegen de trots en zelfverheffing.

In een oude vertelling vraagt een leerling aan zijn geestelijke leidsman: Waarom hebben mensen in vroeger tijden God gezien, en waarom zien zij Hem vandaag niet meer?

De oude man antwoordde: Dat komt omdat niemand zich vandaag de dag nog voldoende diep buigt.

Dit verhaaltje heeft veel met kerst te maken. Wie het kind ziet, dat op schilderijen of in kerststalletjes in de voerbak ligt, of door Maria in haar armen wordt gedragen, moet zich diep buigen. Hij of zij moet zich kleiner maken en zo op dit kind gaan lijken, en moet misschien zelfs op het kind gaan lijken dat hij zelf is geweest, lang geleden en dat hij bijna vergeten was. En wie Maria, de moeder van dit kind wil begrijpen, die moet iets van haar bescheidenheid of nederigheid aanvoelen en begrijpen.

In de grot in Bethlehem waar volgens de overlevering Jezus geboren is, is op de vloer een zilveren ster te zien. Die duidt de plek aan waar de voerbak gestaan moet hebben. De plek waar Jezus geboren werd en aan de wereld het licht heeft gegeven dat niet ondergaat. Deze grot is laag en ook de hoge kerk die boven de grot is gebouwd, kom je alleen maar in als je je klein maakt. De grote poort van deze zeer oude kerk is eeuwen geleden tot op een kleine opening, het oog van de naald, na dicht gemetseld. Je moet je diep buigen en klein maken om bij de plek te komen, waar God in de gedaante van een kind geboren is.





Dit kind uit die grot in Bethlehem dat tot de man van Nazareth opgroeide, heeft toen zijn aanhangers ruzie maakten over de vraag, wie de hoogste rang in het rijk der hemelen zou hebben, een kind bij zich geroepen en gezegd: Als jullie niet veranderen en worden als kinderen, kom je het rijk der hemelen niet eens in. Wie zich klein maakt als dit kind, die is pas de grootste in het koninkrijk der hemelen.

Ik wens u allemaal een goede voorbereiding en een zalig Kerst.
Pastoor Harald Münch



BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

Adventskrans

In de meeste oud-katholieke kerken is het ondertussen ook gebruikelijk dat in de adventstijd - dat zijn de vier weken die aan kerst voorafgaan – een adventskrans met vier witte of paarse kaarsen en paars lint versierd hangt. Op de eerste zondag van de Advent wordt een kaars aangestoken, met de tweede zondag van de Advent twee en ga maar zo door. Maar wie weet eigenlijk waar dit gebruik vandaag komt? Je hoort van alles daarover. Maar in dit geval is het gebruik historisch nauwkeurig te traceren.

In het jaar 1838 heeft de lutherse dominee Johann Wichern – hoofd van een beroemde diakonische inrichting in Hamburg – dit gebruik in zijn inrichting ingevoerd. Op een grote houten krans liet hij elke avond een kaarsje – beginnende vier weken voor kerst - onder gebed aansteken, 4 grote witte voor de zondagen en 19 kleine rode voor de werkdagen, in totaal 23 stuks. Met Kerst brandden dan alle kaarsen. Vandaar uit heeft zich dit gebruik over de hele wereld verspreid.

De adventstijd is een voorbereidingstijd op Kerst. Wij bereiden ons op de jaarlijkse gedachtenis voor dat God “in het vlees” tot ons is gekomen, God als mens onder mensen in Jezus. Maar het gaat niet in de eerste plaats om het terugkijken op een ver gebeuren. De geboorte toen is de basis dat Jezus Christus ook in onze dagen in ons eigen leven kan binnentreden. En om deze geboorte van Christus in ons eigen hart voor te bereiden houden wij als christenen deze adventstijd: Voorbereiding op de komst van Christus.

Oorspronkelijk was de adventstijd ook een vastentijd, weliswaar in een lichtere vorm op 12 november. Vandaar ook dat men in sommigen streken op 11 november een soort kleine carnaval viert. Maar wij houden het maar bij vier weken en dan ook zonder vasten. De geestelijke betekenis van de adventstijd blijft echter wel bestaan.

De derde zondag van de Advent heet vanouds “gaudete” – “verheugt u” want de helft van de voorbereidings-/vastentijd was achter de rug en de dagen tot de komst van de Heer begon men met blijheid af te tellen. Vandaar dat de liturgische kleur op deze zondag ook niet paars maar roze is.

Past. H. Münch



Kerstboom

Vaak kom ik de meest wilde verhalen over het ontstaan en de betekenis van de kerstboom tegen. Daarom bij deze een poging iets over de betekenis van dit christelijke symbool uit te leggen.

In de middeleeuwen ontstond in het noordwesten van Europa het gebruik om met Kerst zogenaamde 'paradijs-stukjes' op te voeren. Want op 24 december herdacht men niet alleen de geboorte van Jezus Christus maar ook de stamouders 'Adam en Eva'. Dus zette men een zogenaamde "paradijsboom" in de kerk. De paradijsboom staat voor de boom van goed en kwaad uit het paradijsverhaal in de bijbel. De kerstballen moeten de verboden vruchten voorstellen die Adam en Eva aten en zo ongehoorzaam werden tegen God. Het gevolg was dat zij het paradijs moesten verlaten en zo de dood over het hele menselijke geslacht brachten. Maar deze paradijsboom staat meteen ook voor een andere boom symbool. Want in het verhaal in de bijbel wordt nog over een tweede boom verteld: "de levensboom". Als jij van zijn vruchten eet blijf je eeuwig leven. De kerstboom staat dus ook voor het kruis waaraan Jezus gestorven is, maar in de verrijzenis de vrucht van het eeuwig leven (groene takken) voor ons heeft verworven. Vandaar dat in een kerksboom vaak ook noten worden opgehangen: buiten hard en dood maar binnen zacht en eetbaar. Onder de oppervlakte van het vergankelijke leven is de kracht van de verrijzenis in Christus al aanwezig. En de kaarsen staan voor het licht dat Christus ons in de donkerheid van ons leven na het verlies van het paradijs heeft gebracht. U ziet de kerstboom is niet een stuk sieraad maar een echte "Christusboom" die ons op zijn manier het evangelie verkondigt.

Past. H. Münch

Catechese

Het heeft even geduurd maar nu is het zo ver. Voor Kerst nog gaan wij voor de twee parochies samen met twee catechesegroepen van start. Op dinsdag 11 december om 16 uur in de pastorie op de Wilhelminakade voor de **vormelingen** door pastoor Harald Münch en op donderdag 13 december om 19 uur, ook in de pastorie op de Wilhelminakade, door pastoor Martina Liebler voor de **aanmeldingen**.

Past. H. Münch



De grote stilte

Wij moeten nog Kerst vieren maar de tijd blijft niet stil staan en de vastentijd begint dit jaar erg vroeg. Op woensdag 6 februari is het al weer aswoensdag. Wij, dat zijn pastoor Harald Münch, Jacob Brakenhof en Anneke Zwart, willen graag aan het begin van de vastentijd voor de beide parochies een bijzondere avond aanbieden, te weten een filmavond. Wij willen graag de film "De grote Stilte" laten zien.

"De grote Stilte" is de eerste film ooit over het leven in La Grande Chartreuse, de vestiging van de legendarische Kartuizer Orde in de Franse Alpen. De monniken leven aan de hand van eeuwenoude regels en rituelen. De Kartuizer Orde is de meest gesloten orde van de rooms-katholieke kerk en is bijna helemaal verborgen voor de buitenwereld.

Voor "de grote Stilte" is er in La Grande Chartreuse nog nooit gefilmd en de laatste foto's die er genomen zijn stammen uit de jaren 60... Geen dialogen, geen interviews en geen commentaren: de film zelf is het klooster in plaats van een klooster weer te geven.

Bereid u zich al vast op iets bijzonders voor.

Past. H. Münch

Jubileum-icoon

De Adelbertusparochie schonk de Engelmundusparochie een icoon ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van haar kerkgebouw.

De icoon hangt in de kerk, aan de linker zijwand, bij het sacramentsaltaar.

Bij de icoon de volgende uitleg:

In het midden staat de heilige Willibrordus, rechts naast hem de heilige Engelmundus en links naast hem de heilige Adelbertus.

De heiligen staan op het strand, de zee ligt achter hen. Allen dragen oosters-orthodoxe liturgische kleding.

Boven in de lijst staat 'Peregrinatio Pro Christo'. Dit was het christelijke ideaal van deze monniken van overzee: het verlangen om een pelgrim voor Christus te zijn en op reis te gaan om zijn evangelie te verkondigen in onbekende streken. Een gelovig avontuur!

De heilige Willibrordus is afgebeeld als bisschop. Hij draagt een 'omophorion' over zijn kazuifel, vergelijkbaar met het 'pallium' dat de



paus over zijn kazuifel draagt. Hij heeft de orthodoxe stola ('epitrahilion') om, die midden voor hangt. Op zijn rechterheup is een deel van het 'epigonation' zichtbaar, dit is een vierkant kledingstuk, dat het 'zwaard van de Geest', symboliseert, dat is het 'Woord van God' (Ef.6,17). Met zijn rechterhand zegent hij, in zijn linkerhand draagt hij een kerk.

De heilige Engelmundus is afgebeeld als abt. Hij draagt middenvoor de orthodoxe stola, heeft een mantel om (een 'mandya', die ook aan de onderkant wordt gesloten) en een abtenstaf in zijn hand. Zijn rechterhand maakt een zegenend gebaar. Aan zijn voeten staat het Lam Gods, een verwijzing naar het wapen van de gemeente Velsen.

De heilige Adelbertus is afgebeeld als diaken met een evangelieboek in zijn hand. Het omslag is versierd met een Keltisch kruis. Hij draagt de orthodoxe diakenstola ('orarion') over zijn rechterschouder met daarop de woorden 'Sanctus'. Aan zijn voeten staan een mandje met appels en een kroon, verwijzingen naar verhalen over hem, en naar zijn adellijke afkomst.

Waarom schenken de parochianen van de H.Adelbertus deze icoon aan hun jubilerende zusterparochie van de H.Engelmundus?

De icoon toont ons de heilige Willibrord. Hij kwam niet alleen naar de Lage Landen. Samen met zijn metgezellen verkondigde hij het evangelie van Jezus Christus in deze streken. Zij bundelden hun krachten in hun dienst aan God.

Deze icoon helpt met om vertrouwen naar de toekomst te kijken. De parochies van de H.Engelmundus en van de H.Adelbertus kunnen samen één vitale oud-katholieke geloofsgemeenschap in de IJmond zijn. Om iets van het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. Hier en nu.

Deze icoon is een venster op die werkelijkheid: in verleden, heden en toekomst dienstbaar zijn aan Gods Koninkrijk, geïnspireerd door het voorbeeld van de afgebeelde heiligen en geholpen door hun voorbede.

De icoon werd geschilderd door zusters van het Orthodoxe vrouwenklooster 'The convent of St.Elizabeth the Grand Duchess of Russia' in Etna, Californië, in de Verenigde Staten.



Dankbetuigingen

Met dankbaarheid zien wij terug op de kerkdienst waarin wij ons 50-jarig huwelijksjubileum mochten gedenken.

Wij danken God voor de 50 gelukkige jaren die ons geschonken zijn! Met een goed gevulde kerk, de vele felicitaties, geschenken, bloemen en kaarten gaf U aan dat U met ons verbonden wilt zijn .

Graag willen wij de aanwezigen, pastoor Frede, Rob de Rijk, de organist, het kerkkoor en de dames van het Adelbertuscentrum, die deze dag onvergetelijk maakten, hartelijk bedanken.

Het was hartverwarmend!

Corrie en Dick van Iren

Langs deze weg wil ik, mede namens Elly, iedereen bedanken voor de steun die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, in de vorm van telefoontjes, bezoeken en kaarten.

Het doet je goed te ervaren, dat er zo velen met ons meegeleefd hebben!

Ton Kuiter

Wij willen u hartelijk danken voor de vele blijken van medeleven die we hebben ontvangen bij het overlijden van mijn man, onze vader en grootvader Cornelis Smit.

Het heeft ons bijzonder goed gedaan en gesteund. Ook voor de mooie kerkdienst en het koor veel dank.

Namens kinderen en kleinkinderen,
M.C.Smit - Blonden

30 jaar Parochiekoor

Na ons 30-jarig koorjubileum gevierd te hebben tijdens de hoogmis op zondag 18 november, werden we in De Bolder toegesproken door dhr. Jaap Wijker namens het kerkbestuur. Hij sprak zijn waardering uit voor het Parochiekoor en bood, namens het kerkbestuur, koffie met gebak en een glaasje aan.

Verder ontvingen we een paar giften, en een bon voor iets lekkers bij de koffie op een repetitieavond. Hartelijk dank daarvoor!

We hopen de kerkdiensten nog een aantal jaren te kunnen en mogen opluisteren met onze koorzang!

Hartelijk dank namens het Parochiekoor, Elly Kuiter, voorzitter



Bolder Bazar 2007

Vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober 2007. Willekeurige dagen op de jaarkalender.

Effe niet... want op de 26e en 27e was de 54e editie van de Bolder Bazar in IJmuiden-West.

Betty Gouda verrichtte de aftrap op vrijdag om klokslag 13.30 uur.

Direct stroomde gebouw de Bolder en de Kerk vol met koop- en goklustigen. De OK verkopers waren in topvorm. Hier en daar enige lichte 'positieve' aandrang of zelfs wat lichte 'schoudermassage'. Alles overigens binnen fatsoenlijke perken maar de handel kwam goed op gang. Vooraf was enige angst dat de gigantische septembermaand de inzet van velen had beïnvloed maar die angst bleek ongegrond.

Grote namaaksigaretten aan het plafond voorzien van een felrood kruis stonden dit keer borg voor een rookvrije ruimte in de Bolder. Niet iedereen vond dit een goed idee maar helaas, geachte lezer, ook wij moeten mee. Achteraf gezien bleek dit een geslaagde actie aldus velen. Ook buiten zat de stemming er weer in. De Bloemstraat was voor even "Wallstreet" met tevreden verkopers en klanten. Jammer dat die laatste kinderbox niet weg ging, hij was zo schattig of is de verkoop op de valreep toch nog gelukt? Dat zou me niet verbazen.

Ook de met enige angst bekeken zaterdagavond met het rad bleek weer redelijk ouderwets met een aardig gevulde grote zaal. De oproepen vooraf hebben nut gehad.

Zaterdagavond laat zat een grote groep van "oitellippelde loiy" in de Bolderzaal in afwachting van de uitslag. De twee figuurlijk financiële zwaargewichten moesten zorgen voor het slotakkoord.

Bruto opbrengst afgerond: € 19.700 en een heel klein beetje. Een handvol tientjes onder het record van vorig jaar.

Vanaf deze plek wil ik iedereen: vrijwilligers, leveranciers, sponsors en uiteraard onze vele honderden klanten bedanken.

We kunnen opnieuw spreken van een "B-B-CLIMAX" in een "O-K-SAUSJE".

Tot slot de winnende lotnummers van de diverse loterijen;

Grote verloting:

18,60,79,228,321,362,368,384,548,649,672,766,779,821,977,1168,
1334,1341,1368,1449,1470,1563,1820,1907,1955,2057,2218,2417,
2620,2857,2915,2933,2952,2977,3074,3434,3550,3615,3687,3694,
3784,3819,3996,4019,4026,4094,4324,4393,4406,4438,4485,4596,
4852,4899,5075,5235,5351,5612,5649,5681,5709,6080,6164,6180,



6499,6553,6646,6710,6803,7235,7532,7574,7626,7679,7751,7916,
8338,8350,8454,8473.

Aktiva:

2849,3484.

Historische Kring:

2413,2765,10950.

Wijnen:

10136.

De zogeheten verdeelavond voor alle vrijwilligers en uiteraard belangstellenden heeft plaatsgevonden op 13 november 2007 om 20.00 uur in de Bolder.

Namens de BB commissie, Wim Kok.

Collecte DWIJ: Stichting Matthias

Op zondag 16 december is de uitgangscollecte bestemd voor de Stichting Matthias. Stichting Matthias maakt begeleid zelfstandig wonen mogelijk voor autistische jongeren vanaf 18 jaar. De jongeren zijn normaal begaafd, maar vallen door hun autisme overal 'buiten de boot'; voor hen is niets geregeld.

Stichting Matthias heeft sinds 2005 gelukkig de beschikking over een eerste woonlocatie, 'Obsidiaan' , in Broekpolder, waar nu 7 jongeren, met begeleiding op maat, zelfstandig wonen. Maar, zoals te verwachten viel, ontstond er direct een lange wachtlijst.

De stichting wil graag meer woonprojecten opzetten. Dat kan niet zonder uw hulp.

Deze jongeren verdienen echt uw steun ...

De woonlocatie 'Obsidiaan' levert dagelijks het bewijs, dat normaal begaafde autistische jongeren prima in staat zijn om, op hun manier, zelfstandig te wonen, en van het leven te genieten.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw steun!

Namens DWIJ, Jan van der Leek



HISTORISCHE KRING

De Historische Kring van de IJmondparochies heeft het laatste halfjaar beslist niet stil gezeten.

In het kader van 100 jaar Engelmundus heeft ons boekje Levende Stenen ook veel werk bezorgd aan Lidwien van Buuren en Henk Groen. We mogen concluderen dat het een zeer geslaagd project is, gezien de verkoopcijfers en de reacties die we er op kregen. Lidwien en Henk, vanaf deze plaats nogmaals onze hartelijke dank voor jullie tomeloze inzet!!

Het volgende project staat alweer op onze agenda, 40 jaar Adelbertus. Hiervoor hebben we ook weer een passend idee in onze gedachten, wat, dat blijft nog even een verrassing.

Met de pastoorswisselingen in de parochies is ook de Historische Kring "ververst".

Niet alleen pastoor Dick Schoon is vertrokken, de Heren Jack Visser en Jan ter Brugge vonden de (leef)tijd rijp om een punt achter hun historische carrière te zetten.

We hebben hen al uitbundig bedankt, maar toch mag hier nog eens gezegd worden dat we heel blij met alle drie de heren zijn geweest!

Vervangers zijn vrij snel gevonden, zelf zonder te hoeven zoeken of een oproep te doen!

De samenstelling van de Kring is nu als volgt:

Mariska Donker, voorzitter

Annedien van der Meer, secretaris

Jaap Wijker, penningmeester

Coen Tol, archivaris

Johannes van Riessen, lid

Wil Wijker, lid

Past. Robert Frede, lid

De eerste vergadering in de nieuwe samenstelling zit er al weer op, met frisse moed beginnen we dus aan de volgende klus: 40 jaar Adelbertus!

Wij zouden geen Historische Kring zijn als we geen oproep doen voor materialen.

Gaat u binnenkort een kast of de zolder opruimen, we houden ons altijd aanbevolen voor foto's, relikwieën, boekjes, posters enz. Oud of recent alles is welkom bij een van de leden.

Namens de Historische Kring, Mariska Donker



Midwinter Drie Koningenfeest

Ook zin in een lekker winterfeest zonder kou met koek en zopie? Wij nodigen u uit voor winterse gezelligheid op 5 januari na de vesper!

De werkgroep organiseert midden in de winter een feest met dans, spel en winterse lekkernij.

Geef u snel op bij fam.Rill (Snelliusstraat 89, 0255-521041) of fam.Groen (Kompasstraat 46,0255-523753), want vol is voll! (max 40 personen)

Oecumenisch Pastoral Café

Op dinsdagavond 23 oktober jl. stonden de deuren van het Oecumenisch Pastoraal Café wijd open. Er waren 35 parochianen en gemeenteleden uit de verschillende gemeenten en parochies aanwezig.

In de parochiezaal van Driehuis vertelde geestelijk verzorger van Huis ter Hagen, Willy Spaans, over haar werk en de geestelijke zorg in dit huis. Een telkens terugkerend thema in haar verhaal was het grote belang van de vele vrijwilligers die in Huis ter Hagen op allerlei gebied hun beste beentje voor zetten. Bij vrijwel elke activiteit zijn de vrijwilligers onmisbaar. In goed overleg met Willy en andere betrokkenen zorgen zij ervoor dat de vele activiteiten goed verlopen. Als voorbeeld geldt de zondagse dienst in de kapel van Huis ter Hagen.

Na het officiële gedeelte werd het nog gezelliger dan het al was. Was u niet op deze avond, dan hebt u wat gemist! Begin 2008 opent het Oecumenisch Pastoraal Café weer haar deuren. We hopen ons in de keuze van het onderwerp te richten op ouders met jonge kinderen. Maar jonge kinderen hebben opa's en oma's. En de grijze hoofden van nu zijn toch nog altijd de jeugd van vroeger! Dus een dergelijke bijeenkomst is voor iedereen interessant. Wij houden u op de hoogte!

ds. Kees Lous



Synode 2007: De prijs voor Wil Wijker ... bloemen voor Mariaka Donker

Publiciteitsprijs

Een aantal jaren geleden heeft mgr.A.J.Glazemaker de 'parochiebladprijs' ingesteld, die vorig jaar aan Kruispunt toegekend werd. De bedoeling van de prijs is enerzijds waardering te tonen voor het werk dat voor het parochieblad verricht wordt, en anderzijds publiciteit in en over de kerk en de parochies te stimuleren. Niet alleen parochiebladen hebben de prijs gekregen, ook websites.

Dit jaar viel de prijs weer in de IJmond: de Engelmundusparochie was erin geslaagd rondom het eeuwfeest van het kerkgebouw zoveel publiciteit te krijgen, dat er in de maand september bijna geen lokale krant opengeslagen kon worden, zonder dat er over de Engelmundusparochie en het eeuwfeest te lezen was. Dat was voor de jury reden voor een beloning.

Wil Wijker-Vis was als belangstellende bij de Synode aanwezig en kon namens de jubileumcommissie de 'bokaal' in ontvangst nemen.

Jubileumcommissie: van harte gefeliciteerd!

De 'bokaal' komt in de vitrinekast achter in de kerk te staan.

Verkiezing Collegiaal Bestuur

Onze kerk wordt bestuurd door het Collegiaal Bestuur, bestaande uit 1., 2. de bisschoppen, 3. de Thesaurier Generaal (penningmeester), 4. een geestelijke namens de Utrechtse geestelijkheid, 5. een geestelijke namens de Haarlemse geestelijkheid, 6. een leek, gekozen door de leken-synodalen van het aartsbisdom Utrecht, 7. een leek, gekozen door de leken-synodalen van het bisdom Haarlem, en 8. nog een leek, gekozen door alle leken-synodalen.

Nrs. 1 en 2 zijn de bisschoppen Wirix en Vercammen, nr. 3 is de heer Fred Hubers, nr. 4 is priester J.P.van der Steen, nr. 5 pastoor D.J.Schoon, nr. 6 mevrouw Adrie Paasen, nr. 7 de heer Edward Smit, nr. 8 mevrouw MarianneTanke-Keman.

Mevrouw Tanke is twee termijnen van 4 jaar lid geweest van het CB, en kon niet meer herkozen worden. Voor deze positie hadden zich mevrouw Mariska Donker en de heer Laurens de Reus kandidaat gesteld.



De kandidaten hadden een CV ingestuurd. Daarna heeft het bestuur van de Synode een functieomschrijving gemaakt. Daarop hebben de kandidaten toen ook nog gereageerd, en ze hebben zich ter Synode getoond.

Toen kon er gestemd worden.

Het was heel spannend! Iedere parochie brengt 1 stem uit, maar afhankelijk van het aantal parochianen is die ene stem 1, 3 of 5 stemmen waard. Het eind van het liedje was, dat Mariska met 2/3 van de stemmen gekozen werd. Dus: bloemen voor Mariska.

Mariska, van harte gefeliciteerd met deze overwinning! We wensen je sterkte, wijsheid, volharding en plezier bij het vervullen van deze taak in het bestuur van de landelijke kerk!

Fiete Smit-Maan

('Het lange verslag van de Synode 2008 verschijnt in het januarinummer van Kruispunt)

De Oud-Katholieke Jeugdkampen

zijn op zoek naar

Kampleiders (M/V)

Ben jij gezellig, enthousiast, actief, sportief, creatief en volgende zomer
18 jaar of ouder?

Kun je goed omgaan met kinderen tussen de 8 en 14 jaar?

En wil je deze kinderen een TOP week bezorgen?

Stuur dan snel een mailtje naar Roel Wijker, roelwijker@hotmail.com.

Roel kan je alles vertellen over hoe het is om kampleider te zijn
en wat er, als kampleider, van je verwacht wordt.

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze jeugdkampen, kijk dan snel
op:

www.okjeugdkampen.nl



KLEURPLAAT VOOR DE KINDEREN



©2005 - TheColoringSpot.com. All rights reserved.



BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE



Kerkdiensten

Woensdag om 9 uur mis, zaterdag 19 uur vespers en zondag 10 uur hoogmis met kinderkerk. Op 25 december ook crèche. Tussen haakjes de pagina van de schriftlezingen in het groene lectionarium.

- 9 dec. 10 uur 2de Advent (11)
- 16 dec. 10 uur 3de Advent (15)
- 22 dec. 19 uur avondwake
- 23 dec. 10 uur 4de Advent (17)
- 24 dec. 10 uur Kerstnachtmis (19)
- 25 dec. 10 uur 1ste Kerstdag met bijzondere aandacht voor de kinderen (21)
- 26 dec. 9.30 uur heilige Stefanus (24)
- 30 dec. 10 uur zondag na Kerstmis (29)
- 31 dec. 19 uur lof op Oudejaarsavond
- 1 jan. **Geen dienst**
- 6 jan. 10 uur gezinsviering Dreikoningen/Epifanie (36)
- 13 jan. 10 uur 1ste zondag na Epifanie (38)
- 20 jan. 10 uur 2de zondag na Epifanie (40)
- 27 jan. 10 uur 3de zondag na Epifanie (42)

Website: engelmundus.okkn.nl

Uitnodiging! Uitnodiging! Uitnodiging!

Drie bijzondere vieringen wil ik graag hier uitdrukkelijk vermelden. Maar niet alleen vermelden, ik wil u graag daarvoor ook van harte uitnodigen, en ik wil u vragen niet alleen te komen maar ook uw hele aanhang van kinderen en/of kleinkinderen en koffievisite mee te nemen, dus iedereen die met de feestdagen en in de vakantie bij u rondwarrelt.

Op **eerste kerstdag**, 25 december, om 10 uur zullen wij in de mis bijzondere aandacht aan de kinderen besteden.



Op zondag 6 januari om 10 uur zullen wij “Driekoningen, ofwel Epifanie” vieren met een **"gezinsdienst"** in de kerk.

Dus: doe uw best en laat de scharen toestromen!

Maar wat zou het hele kerstfeest voor zin hebben als wij niet eerst in onszelf keren en schoonmaak houden. Ik bedoel geestelijke schoonmaak. Ook ons hart moet klaar zijn voor de geboorte van Jezus Christus. Daarom wil ik u uitdrukkelijk attent maken op de **"avondwake ofwel algemene voorbereiding"** op zaterdag 22 december om 19 uur. Ook zaterdagavond kun je een keer een uurtje tijd maken voor God.

Ziekenzalving

De laatste tijd viel me op, dat zieke mensen in onze parochie soms schrikken als *het sacrament van de zieken ofwel ziekenzalving* ter sprake komt. Onbewust brengen ze het nog steeds in verband met het einde van het leven. Wat echter niet de bedoeling is.

De ziekenzalving is een gave van Jezus aan ons levende mensen. Zieke mensen moeten er door gesterkt worden. Door de ziekenzalving wordt de zieke mens in de nabijheid van Christus geplaatst. Gods altijd durende liefde wordt hem of haar toegezegd. Hij of zij krijgt door de zalving in geloof en hoop kracht om de ziekte te doorstaan.

De bedoeling is niet dat wij wanhopig en moedeloos worden, maar dat wij vrede en een zekere mate van berusting en gelatenheid verkrijgen. Op deze manier wordt bijgedragen aan de genezing en het herstel van de zieke mens. Want de tijden dat men dacht, dat een ziekte alleen maar een lichamelijke aangelegenheid is zijn voorbij.

Elke ziekte, elk lijden heeft twee kanten, het is een lichamenlijk en een geestelijk proces. En het ene raakt aan het andere. Zo kun je ook door de ziekenzalving misschien de lichamenlijke genezing bevorderen.

Uit het hele evangelie blijkt dat Christus niet bijzonder bezorgd is om ons sterven: Hem gaat vooral de levende mens ter harte! Dan zouden wij deze uitgestoken hand, tastbaar in het sacrament van de zalving der zieken, toch niet moeten weigeren!



Huisbezoek

Omdat mij de laatste tijd soms gevraagd is naar mijn beleid ten aanzien van huisbezoek, hierbij een kort antwoord.

Mijn bedoeling is in de loop van de tijd alle ingeschreven parochianen persoonlijk en in hun thuissituatie te leren kennen. Maar u begrijpt dat dit in een grote parochie niet een, twee, drie gerealiseerd kan worden. Dus even wat geduld.

Ten eerste probeer ik alle 70+'ers rondom hun verjaardag te bezoeken. In het begin zal ik van tevoren opbellen en een afspraak maken. Maar als wij elkaar al kennen, zal dat misschien ook gewoon op de dag zelf plaatsvinden.

Ten tweede wil ik voor Kerst nog een kennismakingsrondje bij de parochianen in de bejaarden- en verzorgingshuizen doen, waarbij deze eerste keer de bezoeken nog niet al te lang kunnen zijn.

Daarnaast doe ik gewoon een rondje door de parochie bij hen die ik toevallig tegenkom, en wanneer ik in mijn agenda een plek vrij heb.

Tenslotte heeft het bezoeken van zieken daarnaast altijd hoge prioriteit. Ik mag hopen, dat in de praktijk ook lukt, wat ik hier zo mooi opgeschreven heb!

Bijbelgroep

Wie heeft er zin zich bij de Bijbelgroep aan te sluiten?

Wij komen om de veertien dagen bij elkaar: 's maandagsmiddag om 15.30 uur in de pastorie op de Wilhelminakade. De volgende bijeenkomst is op 17 december. Wij gaan dit jaar aan de hand van uitgekozen bijbelverhalen uit het Nieuwe en Oude Testament de stemming en de betekenis van de verschillende tijden van het kerkelijke jaar bespreken.

Oecumenische leeskring

Wie het anders wil en graag zou willen horen hoe christenen van andere kerken denken, zijn van harte uitgenodigd voor de oecumenische leeskring. Dit seizoen lezen wij samen een boek over Jezus dat door een ongelovige is geschreven. Dat daagt "lekker" uit. De volgende keer komen wij op vrijdag 21 december om 16 uur in de Bolder bijeen.



Uit de liturgie

Het eerste wat bij de komst van nieuwe pastores meestal opvalt, zijn de veranderingen in de vieringen in de kerk. Nu zijn deze in ons geval niet revolutionair, maar het is toch goed ze even te noemen.

In overleg met het kerkbestuur hebben wij een **liturgisch-beraadgroep** opgericht die vier keer per jaar bijeenkomt om het liturgische reilen en zeilen in de parochie te bespreken. Leden van deze groep zijn de pastores Martina en Harald en verder Jannie Stam-Wijker, Sonja Gravemaker-Broek, Martijn van der Hulst, Roelof Jan Rill, Piet Schol en Antoinette van der Putten.

Misschien heeft u gemerkt, dat er door de misdienaars op het altaar op een ander moment gebeld wordt: namelijk, als de priester tijdens het eucharistisch gebed zijn handen over de gaven van wijn en brood uitstrekt. Hij bidt dan, dat de heilige Geest over deze gaven moge komen en deze maken tot het lichaam en bloed van Christus. De theologische vakterm voor dit stuk van het eucharistisch gebed is 'epiklese'. Sinds de middeleeuwen verbond men deze verandering in West-Europa met het uitspreken van de instellingswoorden door de priester. Maar al heel lang geleden hebben de Oud-Katholieke Kerken met elkaar afgesproken dat zij op dit punt toch weer de draad van de vroege kerk willen oppakken. Voor de vroege kerk had, in navolging van het Joodse zegengebed, het hele gebed zegenende kracht en dan vooral dankzij de kracht van de heilige Geest. Om dit te beklemtonen, laten de misdienaars op dat moment de altaarschellen horen. Nu zijn er om onbegrijpelijke redenen een paar eucharistische gebeden in ons kerkboek die deze bede om de heilige Geest niet duidelijk verwoorden. In zo'n geval voeg ik iets aan het eucharistisch gebed toe, zoals u misschien al gemerkt hebt.



BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



Kerkdiensten

- 16-12 10.00 uur 3^e zondag van de advent – zondag *Gaudete* (blz. 15)
23-12 10.00 uur 4^e zondag van de advent – zondag *Rorate Coeli*
(blz. 17)
24-12 **22.30 uur** Kerstnacht (blz. 19)
25-12 10.00 uur Kerstdag (blz. 21)
30-12 10.00 uur zondag na Kerstmis (blz. 29)
31-12 **19.00 uur** H.Sylvester, bisschop – Lof van Oudejaarsavond
06-01 10.00 uur Epifanie – H. Driekoningen (blz. 36)
13-01 10.00 uur 1^e zondag na Epifanie – doop van de Heer (blz. 38)
20-01 10.00 uur 2^e zondag na Epifanie, *oec. dienst in de
protestantse Engelmunduskerk in Velsen-Zuid
(ons eigen kerkgebouw blijft gesloten)*
27-01 10.00 uur Opdracht van de Heer in de Tempel – Maria Lichtmis
(blz. 508), *Optreden van de “Anglican Singers”*

website: www.adelbertuskerk.nl

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdiensten van 16 december en 25 december. Op 6 januari is er aansluitend op de eucharistieviering de Nieuwjaarsontmoeting van de parochie.

Bijzondere collectes

- 16-12 extra collecte voor diaconaal hulpwerk in eigen land (landelijk)
24-12 extra collecte



Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

Uit de Adelbertus-pastorie

In een nieuw huis heb ik altijd het gevoel dat ik er pas “echt woon” als er een keer kerstmis gevierd is en kerstboom en kerststal een plek hebben gevonden. Bijna is het nu zo ver, zij het dat ik volgens de traditie van mijn kindertijd de boom pas op 24 december optuig – en dan blijft hij natuurlijk tot na Driekoningen staan. Waarschijnlijk ben ik met deze gewoonte gemakkelijk te identificeren als een mens die in de Duitse kerstraditie is groot gebracht.

IJmuiden en omstreken, de Adelbertus-parochie en haar parochianen zijn me geleidelijk aan wat meer vertrouwd. Ik hoop in een van de volgende edities van het “Kruispunt” wat meer te kunnen schrijven over mijn waarnemingen en plannen voor de toekomst. Ook in het kerkbestuur kijken we vooruit en zullen nieuwe plannen vorm krijgen. Een zwaartepunt in activiteiten zal in elk geval rondom het 40-jarig bestaan in oktober 2008 liggen.

Voorgedragen door de IJmuidense synodalen werd onze parochiane Mariska Donker op de synode van 21 november jl. in het Collegiaal Bestuur van onze landelijke kerk gekozen. Ze volgt per 1 januari Marianne Tanke-Keman op die na twee termijnen niet meer herkiesbaar was. We wensen Mariska veel succes in haar nieuwe functie!

Graag wil ik u op deze plaats nog eens wijzen op de kerkdiensten met de feestdagen. De kerstnachtviering begint om 22.30 uur. Vanaf 22.15 uur is er samenzang van de kerstliederen – de echte “klassiekers” natuurlijk. Dinsdag 25 december is dan om 10.00 uur de feestelijke dienst van de kerstdag. Maandag 31 december is er om 19.00 uur de traditionele vesper met het Lof van Oudejaar.

Ik hoop velen van u tijdens de feestdagen te kunnen ontmoeten.

Ik wens u allen een gezegende en goede adventstijd,
Robert Frede, pastoor



Optreden “Anglican Singers”

Op zondag 27 januari vieren we de feestdag van de “Opdracht van de Heer in de tempel”, beter bekend als “Maria Lichtmis”. Met deze zondag wordt de feestelijke tijd van kerstmis afgesloten. Het kerkbestuur is verheugd dat ook dit jaar de “Anglican Singers” onder leiding van hun dirigent Martin van Bleek onze dienst extra luister bij willen zetten.

ALGEMENE BERICHTEN

Kerstpostzegels in de Gospel Boektiel

Koop uw decemberpostzegels dit jaar eens bij de Gospel Boektiel. Er zit namelijk een kleine marge op de verkoop van die zegels. De winkel is, zoals u weet, een initiatief van een aantal kerkgenootschappen in onze gemeente en verdient daarom ons aller ondersteuning. De Gospel Boektiel is gevestigd aan de Kennemerlaan 224.

Om te zingen naar de kerk

In het kader van “om te zingen naar de kerk” wordt u van harte uitgenodigd om mee te zingen tijdens de Kerstzangavond op 16 december om 19.30 uur in de Ichthuskerk Snelliusstraat 40.

Kerststal in de St. Agathakerk in Beverwijk

De kerststal is alle dagen te bezichtigen in de periode van eerste kerstdag tot en met zondag 6 januari van 12.00 tot 16.00 uur. Op tweede kerstdag zal het Themakoor Staccato optreden. De kerk is gelegen aan de Breestraat 93 in Beverwijk.

AGENDA

11 dec.	20.00 uur	Adelbertus Vrouwenkontakt, Adventsavond
17 dec.	15.30 uur	Bijbelgroep, pastorie E
19 dec.	20.00 uur	Aktiva, Adventsavond
21 dec.	16.00 uur	Oecumenische leeskring in de Bolder
8 jan.	20.00 uur	Adelbertus Vrouwenkontakt, jaarvergadering
15 jan.	20.00 uur	Oud-Katholieke Mannenclub
16 jan.	20.00 uur	Aktiva, lezing Organize
27 jan.	10.00 uur	Optreden Anglican Singers in Adelbertuskerk



OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden

Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler- Münch en Pastoor H. Münch,

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260,

e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :

Sparrenstraat 46, IJmuiden

Engelmunduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-537826

Adelbertuscentrum:

tel. 0255-540352, b.g.g. 0255-517083

of 0255-512167

Girorekening O.K. parochie

H. Engelmundus te IJmuiden

girorek.nr. 52.39.65

bankrek.nr. 56.49.11.275

Girorekening O.K. Parochie

H. Adelbertus te IJmuiden

girorek.nr. 38.08.341

bankrek.nr. 68.97.11.255

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies

alleen via gironr. 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleegd worden bij mw. M. van de

Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren voor **16 januari a.s.** bij:*

Mw. F. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,

Tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 28 januari 2008.



*Over de heuvels en stil in het dal
Daar staat een kribbe, een schamele stal
Over de bergen in 't wit van de nacht
Daar werd het wonder volbracht*

*Engelen bezingen het lied door de nacht
Christus geboren, de vrede gebracht
Feest in de hemel en feest op het veld
Feest op de aarde, de mare verteld*



*De redactie en alle medewerk(st)ers van
het kruispunt wensen u een zalig kerstfeest
en een voorspoedig en gezond 2008*

