



**PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND**  
Jaargang 54, nummer 2 juli-augustus 2012

### **Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus ...**

De langste dag ligt achter ons.

De zomer is begonnen, althans dat zegt de kalender ons – het leek op sommige dagen wel eerder herfst te worden...

En het is dus ook de tijd dat we veel naar weerberichten en andere dingen luisteren die ons moeten voorspellen hoe het zal gaan: het mooie of het minder mooie weer de komende dagen. Een soort moderne profeten lijken het soms wel wier naam ook wel eens vloekend wordt gebruikt als de BBQ dan toch in de nattigheid moet worden gehouden.

In het oude Israël moest men het zonder weerbericht stellen.

De vissers aan het meer van Galilea konden zelf wel zien of het meer er rimpelloos bij lag. Meestal was dat wel het geval. Volgens alle beschrijvingen is het een mooi meer, door de Arabieren ook wel het “oog van God” genoemd, omgeven door de regelmatig besneeuwde toppen van de bergen van de hoge Libanon. De Jordaan ontspringt er: voor de mensen dus een heilig gebied.

Maar van oudsher had dit meer ook een keerzijde, een bijna duivelse: het meer ligt erg diep, onder de zeespiegel, en bij koude valwinden van de hoogten van de Libanon kan het er behoorlijk spoken. De oerchaos van vóór de schepping lijkt dan terug te keren voor hen die er met hun

bootje op varen. En even later is alles weer over. Het meer ligt er weer rimpelloos bij, de rust is hersteld alsof er niets gebeurd was .... In de jonge kerk bestond de herinnering aan een hachelijk avontuur op het water van het meer.

Jezus en de vissers werden eens door zo'n koude valwind overvallen. De leerlingen vertelden er maar al te graag over, en de eerste christenen luisterden gretig. Het was zo herkenbaar. Het beeld is van alle tijden: een nachtmerrie over het leven zelf.

Een kleine boot op een rimpelloze, blauwe vijver die plotseling verandert in een schuimende grijze zee met huizenhoge golven. Zo leef je onbezorgd, en zo is alles om je heen vol dreiging en onzekerheid. Deze vertellingen over Jezus en zijn vissende discipelen die we vaker in de evangeliën tegen komen, gaan dus eigenlijk over de angst van mensen. En over de steun die zij konden vinden bij Jezus.

De eerste christenen droegen in hun hart ongetwijfeld hoop en geloof, maar zeker ook angst. Ze leefden in een omgeving die hen met minachting, soms met haat, bejegende. Door de Romeinen werden ze al gauw voor Joden aangezien, en daar had de Romeinse overheid na de Joodse opstand van 66 n. Chr. geen hoge dunk meer van. Door de Joden werden zij als verraders beschouwd, omdat ze niet hadden meegedaan aan het verzet tegen de Romeinse overheersing. Ze werden af en toe vervolgd, er is angst. De angst voor eenzaamheid en uitstoting. De angst verzwolgen te worden door haat, oorlog of ziekte. De angst om onbemind te zijn.

Angst heeft heel veel gezichten: vrees voor hoogte, diepte, om te vliegen, voor pleinen, water, honden, mensen, besmetting en pijn, maar alle angsten lijken voort te komen uit een oerangst: *de vrees verlaten te worden door mensen en ook door God. Het ultieme alleen-zijn; noem het doodsangst.*

We kunnen het zien bij de verhalen uit het evangelie naar Marcus, bijvoorbeeld bij Marcus 4, 35-41, die we in de komende periode in de kerk horen of zullen horen:

De storm van de angst woedt alom maar middenin het tafereel is een Mens. Hij ligt op een kussen op de voorplecht.

De boot is overvol. De banken voor de roeiers zijn bezet. Daarom ligt Jezus op een leren kussen op de voorplecht.

Marcus vertelt dit detail zeer nadrukkelijk en het lijkt alsof het zo bij zijn vermoedelijk bron – de visser Simon Petrus – in het geheugen was gegrift: de woeste storm en Jezus liggend op de voorplecht. Terwijl de elementen vernietigend te keer gaan, ligt hij te slapen als de rust zelf, een bron van kalmte, een betrouwbaar middelpunt. Wat Marcus dan laat zien, is hoe deze innerlijke rust zich tenslotte uitbreidt over het hele tafereel. De omgeving kalmeert, de storm bedaart.

*Jezus' nabijheid helpt om de grootste gevaren te trotseren, dat lijkt Marcus te willen zeggen.*

De eerste christenen vonden dit een zeer belangrijk verhaal.

Het gaat immers over hen. Zij zijn het die bang zijn. En zij zijn het die Jezus niet in hun midden hebben. Niet zo lijfelijk als de leerlingen tenminste; eerder slapend, onaanraakbaar. En zij troosten elkaar met het geloof dat ook zij zich veilig mogen voelen. Gehaat wellicht door de wereld, maar bemind door God.

Nu is dit verhaal dus niet meer het verhaal van de eerste groep leerlingen van Jezus, ook niet dat van de eerste christenen. Het is nu onze beurt, we worden uitgenodigd om dit verhaal tot ons eigen levensverhaal te maken. Als ons bootje ooit in woelig water komt, als de grond wellicht onder onze voeten lijkt weg te zakken, laat er dan midden in dit tafereel een *mens* zijn die misschien wel slaapt, maar die zo veel rust uitstraalt, dat wij ons tóch veilig weten.

Laat Jezus de Christus ook voor ons, ook voor mij telkens weer een bron zijn van innerlijke vrede die ons verbindt met God.

Midden in de gewelddadige elementen die woeden, ligt een kern van rust, een goddelijke macht, die uit chaos leven probeert te scheppen.

De apostelen herinnerden zich een tocht met Jezus in de boot. Ze waren bang voor het water, voor de storm en het onduidelijke geweld om hen heen, maar met Jezus erbij voelden zij zich veilig. En ze hebben dit verhaal opgeschreven voor alle bange mensen: *Op Jezus kun je vertrouwen.*

Robert Frede, pastoor

# BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

## Oud-Katholieke Mannenvereniging IJmond

Er is weer een gevarieerd programma samengesteld voor de OK Mannenclub.

**11 september 2012** hebben wij een korte ledenvergadering waarbij de heren Borst en Tol scherp op de centen zullen letten.

Daarna gaat Alex Blok uit Heiloo ons leren vliegen met een echte flight-simulator. Hopelijk is er niemand met vliegangst en vliegt De Bolder niet weg.

Op **9 oktober 2012** moeten wij om 10.00 uur 's ochtends in Amsterdam zijn bij De Nederlandsche Bank N.V. Wij gaan per boot en tram en een enkeling met ander vervoer. De parkeertarieven aldaar zijn (zeer)hoog en zwaar.

**13 november 2012** komt Pastoor Frede ons kond doen van zijn reis naar het verre China. De koffie wordt geserveerd met "sambal bei".

Nieuwjaar vieren wij ook deze keer weer **op 8 januari 2013** in De Bolder met een film over het oude IJmuiden, verzorgd door Henk Tol en uiteraard een flinke hoeveelheid vis.

Op **12 februari 2013** gaan wij met Pastoor Münch mee naar Griekenland en wel naar het schiereiland Athos. Hopelijk hebben wij bij De Nederlandsche Bank geleerd hoe wij met het Griekse geld om moeten gaan. De Breijderstichting komt ons op **12 maart 2013** iets vertellen over verslavingszorg. Op die avond wordt er geen alcohol geschonken om een begin te maken met verontslaving.

**9 april 2013** wordt het eng. In samenwerking met Henk Groen komt er dan iemand die gaat vertellen over spinnen en slangen en ik weet niet hoe dat uitwerkt.

Op **14 mei 2013** is het voornemen een bezoek te brengen aan het reddingswezen in Egmond.

Ook zullen onze magen daar rijkelijk gevuld worden in De Klok en is de verontslaving van de Breijderstichting weer vergeten. Vermoedelijk gaan wij met openbaar vervoer.

Het bestuur van de OK mannenvereniging

## **Bisdomsdag Haarlem**

23 Juni in Egmond aan Zee: 1 dag wind en vooral zon tussen vele dagen storm en regen! Ruim 80 mensen uit het bisdom, jong en oud, op de vooravond van de geboortedag van Johannes de Doper, Sint Jan.

Willekeurig samengestelde groepjes onder leiding van een Derper wandelden door het dorp, het duin en over het strand. De leiders vertelden bijzonderheden en anekdotes over het dorp en zijn voornamelijk oud-katholieke bewoners, en de wandelaars praatten met elkaar.

En dat was heel erg de bedoeling, opdat de deelnemers uit de verschillende parochies en ook nieuwe en oude oud-katholieken elkaar zouden leren kennen.

Op diverse posten stonden de pastoors opgesteld en gaven de lopende gesprekken nieuwe impulsen.

Pastoor Münch stond in een duinvallei en vroeg allen iets uit de natuur mee te nemen voor de presentatie aan het eind van de dag: een takje, een blad, een bloem, schelpen, iets dat verwees naar de schepping en naar de plaats van de mens daarin.

Op de begraafplaats vroegen de pastoors Schoorl en Smit de wandelaars hun gedachten of gevoelens op deze plaats onder woorden te brengen en op te schrijven, of ze te tekenen. Onder de oude bomen werden herinneringen opgehaald aan familieleden, bekenden, aan Lies Horstman-de Groot, Geert en Suze van Kleef Hillesum....

In de Prins Hendrikstichting waren de pastoors Dejonge en Albers in gesprek met twee bewoonsters over de zorg die zij in de Stichting ontvingen, en de zorg die zij aan hun gezinnen gegeven hadden, en nu ook gaven aan medebewoners. De wandelaars namen deel aan het gesprek, en keken in het bijzondere verzorgingshuis voor zeevarenden hun ogen uit.

Na de rooms-katholieke en de hervormde kerk kwam de oud-katholieke Agneskerk met de pastoors Scheltinga en Spaans aan de beurt. Wat is de mooiste plek in de kerk, voor een groepsfoto? En waarom dan?

Het waren steeds geen moeilijke vragen, maar er kon over doorgepraat worden. Leuk.

Op het strand stonden bisschop Schoon en pastoor Liebler uit te waaien, zoals Johannes de Doper aan de oever van de Jordaan. De oude Abraham leefde als nomade in de zandwoestijnen van het Midden Oosten. Hij ontving de belofte van God, dat zijn nageslacht talrijk zou zijn

als het zand aan de oever van de zee, en dat terwijl Sara ook al heel oud was. Ervaren wij, mensen van nu, ook nog wel eens zo'n onverhoopte en wonderbaarlijke belofte of toezegging van Godswege?

Met zand in de schoenen ploeterden de wandelaars het duin bij de vuurtoren op, waar de pastores Ploeger en Peijnenburg de wacht hielden. Welke inspirerende gedachte roepen de top van een duin, de toren, het licht van een vuurtoren op? De wandelaars schrijven ze in hun eigen boekje en in de boekjes van de tochtgenoten.

Na de lunch bood Kees van der Zwaard een prachtig een-mans programma rondom het leven van Johannes de Doper, over zijn geboorte, de prediking aan de Jordaan, de doop van Jezus en zijn onthoofding op bevel van koning Herodes: hij vertelde, speelde indringend en ingetogen, danste en zong meeslepend, aangrijpend en ontroerend.

In de eucharistieviering rondom de bisschop werd de geboortedag van Johannes liturgisch gevierd met actieve bijdragen van de kinderen.

De dag werd afgesloten met een barbecue met o.a. knapperige, gebakken sprinkhanen (waar Johannes de Doper in de woestijn ook van leefde, zij het niet gefrituurd). Best lekker!

Fiete Smit-Maan

(Voor foto's van de dag: [www.OKKN.nl/Nieuws/Honing](http://www.OKKN.nl/Nieuws/Honing) sprinkhanen en een stevig briesje)

## **Sinte Barbara en Sint Paulus**

De kerk is gezonden om in de wereld het evangelie te verkondigen in woord en evenzeer met zichtbare daden.

Sinds begin 2012 zijn de diaconale en missionaire organisaties van onze kerk gereorganiseerd. Er bestaan nu twee bisschoppelijke commissies voor missie en diaconaat:

**Sint Paulus** voor het buitenland en

**Sinte Barbara** voor het binnenland.

Over **Sinte Barbara** gaat dit bericht.

Als kerk kan je niet alleen met je eigen bestaan bezig zijn, je moet een duidelijke diaconale uitstraling naar buiten hebben.

In ons succesvolle Rotterdamse citypastoraat en het straatpastoraat in Leiden laten we als kerk zien dat we gemotiveerde christenen zijn in de stad, en dat er plaatsen zijn waar je je thuis kunt voelen en waar je veilig

bent. Voor degenen die dat zoeken – en hun aantal is niet gering en wordt steeds groter – wordt ook een veilige plek geboden voor ontmoeting met God.

In het citypastoraat draait het om laagdrempelige contacten met mensen in problemen. Het gaat er om zonder bijbedoelingen open te staan voor hun zorgen en vragen, en om hen weer op weg te helpen en gelukkiger te maken.

Dit zijn woorden van emeritus pastoor Hans Lippe uit Gouda. Hij is voorzitter van de nieuwe Ste.Barbara en wil met het bestuur graag ons oud-katholieke citypastoraat ook in plaatsen als Amsterdam, Eindhoven, Haarlem en Utrecht verwezenlijkt zien - als dit in de toekomst ook financieel mogelijk zou zijn.

Voor deze benadering vindt Hans bevestiging in het boek van Aartsbischop Joris Vercammen, die schrijft 'alleen door te luisteren naar wat mensen bezighoudt, kun je getuige van Gods liefde zijn'. En dat willen we immers; dat is toch onze opdracht?

Als dit belangrijke oud-katholieke city- en straat-pastoraat, en de ondersteuning van het luchthavenpastoraat op Schiphol en het Zeemanspastoraat in Vlissingen en misschien in de nabije toekomst activiteiten in de parochies U ter harte gaan, en U wilt helpen dit op te bouwen, dan is uw gift bijzonder welkom op ING 48.25.104, t.n.v. Oud-Katholiek Diaconaat Ste.Barbara te Amsterdam, waarvoor nu reeds hartelijk dank!

Hans Lippe, voorzitter [info@barbara.okkn.nl](mailto:info@barbara.okkn.nl)

Han Louman

Ineke Schenk

Hans Hendriks

## Dankbetuiging

Dat was het dan ...

Na vijftig jaar vond ik het tijd om te stoppen met zingen boven op het koor. Het was een moeilijke beslissing: een groot deel van mijn leven, en indertijd ook van dat van mijn man, ligt hier boven aan de hoge trap, die uiteindelijk de doorslag heeft gegeven om te stoppen. Het is een prachtig deel van mijn leven geweest. Ik heb het altijd met veel liefde,

maar vooral ook met veel plezier gedaan - want plezier hebben we zeker ook gehad.

Jongens en meisjes, wat zal ik het missen! Ik zal beneden mijn plekje wel weer vinden, maar ik zal nooit de geweldige, maar vooral mooie muziek vergeten, die ik mocht zingen onder leiding van onze geweldige Piet Schol.

Bedankt Piet, en alle koorleden voor de fijne vriendschap die ik ondervonden heb van jullie allemaal.

Blijf vooral zingen - ik zal het missen.

God bless you all!

Siena

Namens de familie willen wij u heel hartelijk bedanken voor uw medeleven en steunbetuigingen na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma en omi

**Willemina Karemaker-Wijker.**

Het gaf ons een goed gevoel tijdens deze verdrietige dagen.

Jan en Leni Karemaker

Met grote dankbaarheid kijken wij terug op een prachtige en stijlvolle viering van ons 65-jarig huwelijk in de kerk met pastoor Münch als voorganger. En natuurlijk ook met het koor. En daarna in De Bolder met onze medeparochianen. De hartverwarmende belangstelling deed ons beseffen hoe bijzonder het is om zo'n jubileum te mogen beleven. Vanaf deze plaats willen wij iedereen bedanken voor hun medeleven, felicitaties en geschenken in welke vorm dan ook.

Heel hartelijk dank!

Annie en Engel Gravemaker

**Leesbaarheid Kruispunt**

Eén lezer van Kruispunt heeft laten weten, dat deze nieuwe letter van Kruispunt voor hem minder goed leesbaar is dan de oude.

Vindt U dit ook en heeft U er hinder van: laat het weten aan de redactie (tel.: 0255 - 536961) of aan een pastoor.



# BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE



## Kerkdiensten H.Engelmundus

zon. 08-07	10.00 uur	eucharistie in Engelmundus
zon. 15-07	10.00 uur	eucharistie in Adelbertus
zon. 22-07	10.00 uur	eucharistie in Engelmundus
zon. 29-07	10.00 uur	eucharistie in Adelbertus
zon. 05-08	10.00 uur	eucharistie in Engelmundus
zon. 12-08	10.00 uur	eucharistie in Adelbertus
zon. 19-08	10.00 uur	eucharistie in Engelmundus
zon. 26-08	10.00 uur	eucharistie in Adelbertus
zon. 02-09	10.00 uur	eucharistie in Engelmundus, <i>verjaardag van kerkwijding</i>
zon. 09-09	10.00 uur	eucharistie in Adelbertus

**Website:** [ijmuiden.okkn.nl](http://ijmuiden.okkn.nl)

## Uit de parochie

Sinds begin juni heeft pastoor Harald Münch studieverlof. Hij zal zijn verlof in augustus onderbreken voor de vakantie en daarna zijn studie weer voortzetten. Vanaf begin oktober is hij weer gewoon aan het werk. Pastoor Münch verblijft een groot deel van de verlofperiode gewoon thuis maar is van zijn gewone pastorale, liturgische en bestuurlijke taken ontheven.

Voor het pastoraat ligt de vervanging in handen van pastoor Frede (tel. 0255-510771). Uiteraard kunt u met uw vragen ook bij één van de kerkmeesters terecht.

Op 11-06 namen we in het crematorium Westerveld in Driehuis afscheid van *Arie Wijker* die op 99-jarige leeftijd in het W.F. Visserhuis was overleden.

Op 09-06 overleed in Breezicht, op de leeftijd van 95 jaar, *Willemina Karemaker-Wijker*, weduwe van Lourens Karemaker. De eucharistieviering bij haar uitvaart vond op 14-06 in de Engelmunduskerk plaats. Aansluitend was de crematie op Westerveld.

We wensen de families troost en de ervaring van Gods nabijheid in deze moeilijke periode.

Hun gedachtenis zij ons tot zegen!

*Jannie Stam-Wijker* kon inmiddels gelukkig weer naar huis terugkeren waar zij verder hoopt te herstellen.

Zorg is er om mevrouw *Guurtje Gouda-Blok* in De Moerberg wier gezondheid gestadig achteruit gaat.

Zondag 24-06 vertelde Roxanna Fortman tijdens de gezamenlijke dienst van beide parochies in de Engelmunduskerk over haar ervaringen in het armenziekenhuis in Antigua in Guatemala waar zij een aantal weken gewerkt heeft. Op enthousiaste wijze en ondersteund door foto's die op de witte muur achter het altaar geprojecteerd werden, wist zij haar verslag tot leven te wekken. Heel duidelijk zichtbaar werd ook waaraan het geld dat door beide parochies bij elkaar is gebracht, werd uitgegeven: medische apparatuur, extra voedzame levensmiddelen, meters stof voor kussens en dekens. De presentatie werd nog verlevendigd door het jeugdkoor, dat toepasselijke en zelfs Spaanse liederen zong.

Heel mooi dat we vanuit IJmuiden zo concreet konden helpen in dit verre, arme, Midden-Amerikaanse land!

Zelf was ik de eerste drie weken van juni met vakantie en ik hoop dat ik in dit bericht niets ben vergeten☺

Ik hoop u dezer weken in één van beide kerken te mogen ontmoeten.  
Met hartelijke groet,  
Robert Frede, pastoor

## **In memoriam Willemina Karemaker-Wijker**

Op zaterdag 9 juni overleed Willemina Karemaker Wijker en op donderdag 14 juni hebben we voorafgaande aan haar crematie de uitvaartdienst gehouden.

Toen ik in 1961 als zestienjarige bij het Engelmunduskerkkor kwam, was zij al hoog en breed koorlid en iemand die met ferme tred ter kerke toog om daar haar partijtje mee te zingen.

Begin jaren zestig kwam het plan voor een tweede oud-katholieke IJmondparochie en werden er op diverse locaties 'boven het kanaal' kerkdiensten gehouden om de levensvatbaarheid van een tweede parochie in kaart te brengen.

Om deze samenkomsten muzikaal te ondersteunen, gingen Wil Karemaker en Antol Tol meerdere malen samen op tournee; Anton had hiervoor zelfs een portable orgeltje aangeschaft, dat in de auto paste.

Deze optredens leidden er zelfs toe, dat er mensen waren die dachten dat ze een echtpaar vormden.

Toen in 1968 het Adelbertus-centrum in gebruik werd genomen, is zij daar een aantal jaren koorlid geweest. Maar uiteindelijk keerde zij toch terug naar Engelmundus om daar tot op hoge leeftijd in het Kerkkor, en als alt in het in 1977 opgerichte Parochiekor, haar stem op verdienstelijke wijze te laten horen.

Ze was wars van vernieuwingen, maar daarin stond zij niet alleen, en ze had nogal eens commentaar op het Parochiekor-repertoire, maar na wat gepruttel deed ze toch altijd weer mee (en pikte zodoende ook nog wat vreemde talen op door de Engelse, Duitse en Latijnse liedteksten). Toch bleef haar passie het wekelijks zingen van de mis, de oude vertrouwde gezangen en zeker niet in de laatste plaats de vespers, waarbij zij als een heuse dirigente de toonwisselingen kenbaar maakte richting mede koorzangers en organist(e).

Ook was zij vele jaren van de partij als een oud-katholieke voorganger in één van de bejaardentehuizen de weeksluiting voor zijn rekening nam. Zij werd dan door de dienstdoende organist van huis gehaald en ook weer teruggebracht, en in de tussenliggende tijd gaf zij dan sturing aan de te zingen liederen.

Zij was een vrouw die met onvoorstelbare trouw en inzet zingend de kerk heeft gediend.

Piet Schol

## **Santiago de Compostela: Kom, laten we gaan ...**

Bij Aktiva vertelde Hans van de Pieterman in 2 uur, aan de hand van vele mooie dia's van landschappen, vergezichten, mensen, huizen, dorpen, kerken, wegen en paden zijn voettocht van 2.500 kilometer door Nederland, België en Frankrijk naar Santiago de Compostela in Spanje na.

Gezellig in De Bolder, kopje koffie er bij, luisteren naar een aanstekelijk verhaal: dat willen we ook ... laten we gaan...

In vijf jaar tijd, vijf keer een aantal weken, heeft hij de tocht naar het einde van de wereld volbracht.

Ver voor onze jaartelling, nog voor de Romeinen Europa beheersten, trokken mensen al naar de laatste en uiterste punt van de toen bekende wereld, Kaap Finis Terrae in Spanje. Daar voorbij was de zee, en daar achter viel je van de aarde af, daar gebeurden ijzingwekkende, onmenselijke en bovenmenselijke dingen, daar moest je vandaan blijven.

Die kaap bleef steeds pelgrims trekken, helemaal toen het lichaam van de heilige Jacobus, de halfbroer van Jezus, er op wonderbaarlijke wijze vanuit Jeruzalem terecht gekomen was.

Even wonderbaarlijk werd het lichaam er zo'n 700 jaar later in een grot terug gevonden; toen heersten de Moren in Spanje. Karel de Grote trok ten strijde om hen buiten de grenzen van zijn keizerrijk te houden. De heilige Jacobus steunde hem daarbij en verscheen op kritieke momenten, in het heetst van de strijd, als ridder te paard en vocht met getrokken zwaard mee - volgens de overlevering en vele schilderijen.

Pelgrims trokken uit heel Europa naar het graf van Sant-Jago, de heilige Jacobus, alleen, in groepen, mannen en vrouwen, arm en rijk, te voet en te paard, vrijwillig, maar ook als boetedoening of straf voor misdaden. Zij verlieten voor lange tijd huis en haard, trotseerden weer en wind, koude en hitte, de ongemakken en gevaren van de weg, bergen, afgronden, eindeloze wouden, moerassen, ziekte, uitputting, rovers, om te kunnen bidden op het graf van de heilige aan het einde van de wereld. Om een volle aflat te verwerven, die na overlijden vrije toegang tot de hemel gaf.

Overal in Europa zijn sporen van de pelgrims of de heilige te vinden in kerken en kapellen, kloosters, in de namen van plaatsen en wegen, bronnen, wonderverhalen. Zij worden de afgelopen decennia weer opgezocht, teruggevonden, bestudeerd en opgepoetst. De oude routes

worden beschreven, bewegwijzerd en in toenemende mate vooral belopen, befietst en zelfs met rolstoelen begaan.

Het aantal pelgrims neemt gestaag toe, met hoogtepunten in de heilige jaren, waarin de feestdag van Jacobus, 25 juli, op zondag valt. De wandelaars beginnen de tocht als sportieve uitdaging, als herbezinning op hun leven, uit devotie, als boetedoening, of als sponsorloop voor een goed doel.

Iedereen ervaart in die 100 dagen (of meer) van alle soorten motivaties en emoties wel iets in de afwisselende en prachtige, vaak ontzagwekkende natuur, in stralende zonsop- en -ondergangen, in de troosteloosheid van saaie wegen, de regen, de hitte, de eenzaamheid, de onzekerheid, de twijfel, vermoeidheid, honger, dorst, en ondervindt steun en troost van reisgenoten, in de sereniteit van een grote kerk of juist een simpel eeuwen oud kapelletje, bij gastvrije boeren en burgers en in de solidariteit van allen die dezelfde beproevingen ondergaan en doorstaan, en die ook nog dagen verder moeten met een zware rugzak en een tentje.

En dan is opeens na dagen, weken lopen, na jaren van voorbereiding het verhoopte doel bereikt: het graf van Jacobus de Meerdere, aan het einde van de wereld, kaap Finis Terrae.

Een veelbesproken tocht langs 's Heren wegen is volbracht.

De missie geslaagd, de prestatie geleverd. Einde ...

En dan: een nieuw begin - een heel nieuw begin vanuit een onvergetelijke ervaring.

Dat willen we ook...

Fiete Smit-Maan

## **VOOR BEIDE PAROCHIES**

**Oud-Katholiek - ja, fijn!**

### **400 JAAR (oud-)KATHOLIEK**

De kerk van pastoor Martina Liebler-Münch bestond op 4 juni 400 jaar. Het is de kerk van de H.Nicolaas in Krommenie.

In 1612, midden in de 80-jarige oorlog werd de oude kerk van Krom-

menie protestant. De katholieke eredienst werd verboden.

De katholieken lieten zich door de protestanten niet dwingen en gingen ondergronds. Zij richtten de schuur van een boerderij aan de Noorderhoofdstraat in tot schuilkerk. Door een smal steegje kwamen ze bij de zijdeur van de schuur en glipten daar ongezien naar binnen om de mis te vieren.

Aan de overkant van de straat is een doopsgezinde schuilkerk. Ook hun geloofsovertuiging was door de overheid verboden.

Ruim 100 jaar later, 1720 ongeveer, ontstonden er onder de ondergedoken katholieken conflicten over het geloof en over de beleving daarvan, die uitliepen op een conflict tussen Utrecht en Rome. De kwestie werd op de spits gedreven en de katholieken moesten kiezen: voor Rome of voor Utrecht, ofwel voor Utrecht en tegen Rome, of omgekeerd.

De schuilkerkparochie van Krommenie is nu oud-katholiek en koos toen dus voor Utrecht. (De naam oud-katholiek bestond toen nog niet) Kozen zij tegen Rome? Ik denk eerder, dat zij het geloof wilden houden, zoals zij het geleerd hadden, de mis wilden vieren, zoals zij altijd gedaan hadden, dat zij niet protestants en niet rooms, maar gewoon traditioneel katholiek wilden zijn, zoals ze altijd geweest waren.

Vanaf 1848 wordt het verbod op 'openbaar katholieke kerk-zijn' opgeheven en mogen katholieke kerken zichtbaar worden. Er zijn toen heel veel nieuwe, veelal neo-gotische, kerken gebouwd.

Maar ook toen hield de Nicolaas-parochie in Krommenie vast aan de kerk en het geloof van hun voorvaderen: zij bleven in de schuilkerk, die door de eeuwen heen steeds met liefde voor de kerk en toewijding aan de eredienst verfraaid was en voorzien van prachtige gewaden, liturgisch vaatwerk, smaakvol meubilair en een orgel. Echt niet meer alleen een 250 jaar oude schuur!

Maar nu wel 400 jaar een veilige en vertrouwde schuilkerk, waar in de viering van de eucharistie God trouw geëerd en gediend wordt.

Voor mij tastbare traditie van de oud-katholieke geest: een meer dan 400-jarige overlevering van trouw aan het geloof en de leer van de vaders (en moeders) op een vaste plaats. Daar word ik blij van.

Fiete Smit-Maan

Waar wordt of werd U blij van in de kerk? Belt U mij, dan maken we er voor deze rubriek een stukje van (0255 - 536961).

# BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



## Rooster van kerkdiensten

08-07	10.00 uur	6 <sup>e</sup> Znd na Pinkster (zondag 9 in reeks B) (blz. 305) <i>dienst in H. Engelmundus, <u>H. Adelbertus gesloten</u></i>
15-07	10.00 uur	7 <sup>e</sup> Znd na Pinksteren (10 in reeks B) (blz. 307)
22-07	10.00 uur	H. Maria Magdalena, de apostelgelijke (blz. 528) <i>dienst in H. Engelmundus, <u>H. Adelbertus gesloten</u></i>
29-07	10.00 uur	9 <sup>e</sup> Znd na Pinksteren (12 in reeks B) (blz. 312)
05-08	10.00 uur	Gedaanteverandering van de Heer (blz. 531) <i>dienst in H. Engelmundus, <u>H. Adelbertus gesloten</u></i>
12-08	10.00 uur	11 <sup>e</sup> Znd na Pinksteren (14 in reeks B) (blz. 317)
19-08	10.00 uur	Ontslapen van de H. Maagd Maria (blz. 533) <i>dienst in H. Engelmundus, <u>H. Adelbertus gesloten</u></i>
26-08	10.00 uur	13 <sup>e</sup> Znd na Pinksteren (16 in reeks B) (blz. 320)
02-09	10.00 uur	105 <sup>e</sup> verjaardag van kerkwijding van de kerk van de H. Engelmundus (blz. 557) <i>dienst in H. Engelmundus, <u>H. Adelbertus gesloten</u></i>
09-09	10.00 uur	15 <sup>e</sup> Znd na Pinksteren (18 in reeks B) (blz. 326)

website: [ijmuiden.okkn.nl](http://ijmuiden.okkn.nl)

## Koffiedrinken

Tijdens het gezamenlijke zomerrooster (10-06 tot en met 30-09) is op *alle* zondagen na de dienst in onze kerk koffiedrinken.

## Collectes

De landelijke collecte voor de maand juli wordt gehouden op zondag 15-07 en is bestemd voor *de publiciteit in onze landelijke kerk*. Het Collegiaal Bestuur schrijft in de aanbeveling:

*Een veel gehoorde verzuchting is dat onze kerk toch zo onbekend is. Niemand zit te wachten op een rel, waarmee de kerk in de belangstelling komt, maar positief nieuws haalt het nieuws niet. Bekendheid geven aan onze kerk zal allereerst in de plaatselijke parochies moeten gebeuren; daar is de kerk concreet aanwezig. Landelijk wordt dit werk ondersteund met de uitgave van verzorgde uitgaven, zoals het blad De Oud-Katholiek, de uitgaven ter bezinning in de Veertig-dagentijd, de Advent e.d. Verzorgde publicaties en een verzorgde website kosten tijd en geld. Er zijn ook voorstellen om met korte filmpjes speciale onderwerpen meer onder de aandacht te brengen, maar daar is ook geld voor nodig. Help onze kerk in de bekendheid te houden en steun deze collecte.*

De landelijke collecte voor augustus heeft als doel de *honoraria van de betaalde werkers in de Oud-Katholieke Kerk*. De aanbeveling voor deze collecte was bij het schrijven voor dit Kruispunt nog niet binnen. We verwijzen graag naar de afkondigingen van de desbetreffende zondag. Het kerkbestuur beveelt beide collectes van harte bij u aan.

## Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

## Vanuit de Adelbertus-pastorie

Op 09-06 overleed op 95-jarige leeftijd in Breezicht in IJmuiden *Willemina Karemaker-Wijker*, de (schoon-)moeder van Jan en Leni Karemaker-Zonneveld. Zij is verlost van de vele ongemakken die haar hoge leeftijd met zich mee brachten. De crematie, voorafgegaan door de eucharistieviering in de kerk van de H. Engelmundus, vond plaats op 14-06. Ons medeleven gaat uit naar de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Dat zij moge rusten in de vrede van de Heer!



Mevrouw *Jannie de Rijk-Stoker* vierde op 26-06 haar 90<sup>e</sup> verjaardag. Hoewel een geboren Egmondse is zij toch vooral verbonden met IJmuiden en in het bijzonder met onze Adelbertus-parochie waar zij vele jaren samen met haar man pastoor Dick de Rijk het gezicht van onze parochie naar buiten bepaalde.

Feest was het ook voor *Piet en Bien Donker-de Wilde* die tijdens de kerkdienst op 01-07 in de Adelbertus herdachten dat het 60 jaar geleden was dat zij in Delft in het huwelijk zijn getreden.

Een hartelijke gelukwens aan hen en aan allen die dezer dagen iets bijzonders te vieren hadden!

## **Bloemen**

**Bij een geboorte ontvangen we bloemen  
ze stralen bij 't wiegje, verblijd en verrukt.  
Hoe simpel maar rijk toch, is 't veldboeketje  
dat een kind zo liefdevol voor zijn moedertje plukt.  
Het bruidsboeket spreekt voor geluk in 'n nieuw leven  
dat is wat je elkaar samen wilt geven.  
Het is 't mooiste boeket wat je jouw liefste maar 1x geeft  
en hopen dat je samen héél lang leeft.  
Maar als we later onze ogen zullen sluiten  
dan---zullen de bloemen dienen als vrienden op ons graf  
als blijk van liefde voor wie je was.**

(ingestuurd door Marjoke de Koning)

Het rapport uitgebracht door onderzoekster mevrouw drs. Sylvia Grevel van de Radbouduniversiteit n.a.v. de door het KASKI gehouden enquête, is tijdens mijn vakantie gereedgekomen en zal begin juli door de stuurgroep vanuit de beide kerkbesturen worden besproken.

Aansluitend gaan de kerkbesturen zich erin verdiepen. Meer in het volgende Kruispunt (ik had het reeds voor dit nummer beloofd: maar een

goed rapport vergt ook enige lees- en schrijftijd ☺; en geduld – bij de pastoor – is een schone zaak...)

Ik hoop altijd dat ik de zon van de vakantie – dit jaar waren wij in het zeer zonnige Apulië in het Zuiden van Italië – mee naar huis kan nemen, zeker als ik hoor dat het hier tijdens onze afwezigheid niet zulk fraai weer is geweest, waarvan ook het wel erg hoog opgeschoten gras in de tuin getuigt. Op dit moment van schrijven lijkt het met het weer te gaan lukken. Laten we hopen dat we allen een zonnige periode tegemoet gaan – in meerdere betekenissen van het woord.

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat,  
Robert Frede, pastoor

### **Pastoor Frede afwezig**

Van 20-08 tot en met 29-08 is pastoor Frede wegens deelname aan de 43<sup>e</sup> Internationale oud-katholieke theologenconferentie in Neustadt/Weinstrasse afwezig.

De vervanging voor pastorale noodgevallen ligt in handen van pastoor Nico Schoorl (tel.: 035 – 6838882).

## **ALGEMENE BERICHTEN**

### **Martin Mans orgel improvisatieconcert in de Nieuwe Kerk te IJmuiden**

**op dinsdag, 10 juli om 20.00 uur.**

Een unieke gebeurtenis in de Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat : Martin Mans improviseert op verzoek !

Vanaf 19.30 uur kunnen orgelliefhebbers bij binnenkomst in de kerk een verzoek opgeven, waarna Martin Mans de verzoeken groepeert, improvisatie-ideeën uitwerkt en vanaf 20.00 uur zijn muzikale verrassingen laat horen!

De improvisaties op verzoek bestaan uit melodieën uit kerkbundels, musicals, maar ook Bach en Händel kunnen langskomen.

Toegangskarten à € 10,00 zijn voorafgaand aan het concert in de Nieuwe Kerk verkrijgbaar.

## LOTGENOTENDAG op 22 september RKZ

De lotgenotendag voor mensen die een dierbare verloren hebben door de dood, vindt plaats in het Rode Kruis Ziekenhuis.

Spreker is Klaas-Jan Rodenburg, directeur van het Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR).

Tijdens de lunch zijn er verschillende informatiestands.

In de middag is er de mogelijkheid om onder deskundige leiding in kleine groepjes met lotgenoten ervaringen uit te wisselen.

Aanmelden via [www.rkz.nl](http://www.rkz.nl) / agenda of bij geestelijk verzorger Ron Hopman van het RKZ, via telefoonnummer 0251 - 26 5112 .

De kosten bedragen € 5,-, inclusief lunch; ter plaatse te voldoen.

### AGENDA

11-09	20.00 uur	O.K.Mannenvereniging, De Bolder
09-10		O.K.Mannenvereniging, Amsterdam
22-09	14.30 uur	Seminariedag, Utrecht
29-09	15.00 uur	Start catecheseseizoen, De Rank
31-10	18.30 uur	Alphacursus, De Bolder
07-11	18.30 uur	Alphacursus, De Bolder
14-11	18.30 uur	Alphacursus, De Bolder

---

**MUTATIEFORMULIER** (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats: .....

Tel.nr. .... e-mail: .....

Nieuw adres: .....

Postcode en woonplaats: .....

Nieuw tel.nr. ....

overige mededelingen.....

.....

# OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

## *Pastores*

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden

Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: [frede@quicknet.nl](mailto:frede@quicknet.nl)

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

e-mail: [fam.munch@planet.nl](mailto:fam.munch@planet.nl)

## *Gebouwen*

Adelbertuskerk :

Sparrenstraat 46, IJmuiden

Engelmunduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of

06-22879771, [okbolder@gmail.com](mailto:okbolder@gmail.com)

Adelbertuscentrum:

tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080,

[okadelbertusbeheer@quicknet.nl](mailto:okadelbertusbeheer@quicknet.nl)

b.g.g. 0255-512167

*Bankrekening O.K. parochie*

*H. Engelmundus te IJmuiden*

Rabo 15.41.64.348

ING 523.965

*Bankrekening O.K. Parochie*

*H. Adelbertus te IJmuiden*

ING 38.08.341

ING. 68.97.11.255

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies*

**alleen** via ING 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

*Giften voor het Kruispunt:* bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleased worden bij mw. M. van de

Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

*Diakonale Werkgroep IJmond:* bankrek.nr. 56.48.40.289

*Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:*

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren voor 22 augustus 2012 bij:*

S.C. Smit-Maan, IJmuidersstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,

tel. 0255-536961, e-mail: [s.c.smitmaan@12move.nl](mailto:s.c.smitmaan@12move.nl)

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 3 september 2012.