

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 54, nummer 4 oktober 2012

Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus ...

Op de trap hier in de Adelbertus-pastorie hangt een plaatje zoals dat vroeger op scholen of in de catechisatie gebruikt werd. Nederlands van vóór de spellingshervorming van 1947 gaat samen met een zoete, maar duidelijke afbeelding: Jezus als lichte gestalte te midden van duister kijkende mannen, die hem kennelijk een loer proberen te draaien. Hun ge-laatsuitdrukking laat in elk geval niets goeds vermoeden.

Geef dan den keizer wat des keizers is en Gode wat Gods is.

Zo'n plaat maakt nog eens extra duidelijk, dat Jezus zich vaak in een uiterst moeilijke situatie bevond, als hij op vragen uit zijn omgeving antwoord moest geven.

Jezus is op het boven beschreven plaatje (Mattheüs 22, 15-22) in Jeruzalem en heeft met zijn prediking kennelijk erg veel succes. De hogepriesters en de schriftgeleerden maken zich zo veel zorgen om zijn optreden, dat zij het nodig vinden om hem met strikvragen in een politiek, en dus strafrechtelijk, moeilijke situatie te brengen. De vertegenwoordigers van de beide groepen, die met Jezus een gesprek zoeken, denken bij voorbaat dat het hun zal lukken hem in de val te lokken. De fari-zeeën, als machtige partij binnen het priestercollege in de tempel, kun-

nen hem in de eigen Joodse kring als ketter laten veroordelen of als verrader brandmerken. De Herodianen op hun beurt, beschikken als aanhangers van het regerende, en zwaar met de Romeinen collaborerende, Joodse vorstenhuis, over uitstekende contacten met die overheersers. Zij kunnen Jezus gemakkelijk laten oppakken en laten verdwijnen. De Romeinen hadden vaak genoeg laten zien, dat zij de machtigsten waren. Het is een merkwaardige alliantie, die Jezus de vraag naar de belasting stelt. Normaal gesproken zouden aanhangers van beide groepen niet bij elkaar over de vloer komen. Een Herodiaan kon immers niet werkelijk op de gezagsgetrouwheid van een farizeeër vertrouwen. Een aanhanger van de farizeeën kon bij de Herodianen nooit weten, of zij niet het huis van een Romein of een anderszins onrein iemand hadden betreden, zodat de farizeeër zelf door het contact ook onrein zou worden en de tempel niet meer in mocht gaan.

Jezus had dus alle rede om op zijn hoede te zijn. Als zij dan ook nog erg vriendelijk tegen hem zijn, voelt hij waarschijnlijk dat van boze opzet sprake is.

De denarie, die hij aan hen vraagt, staat voor de meest gehate belasting van het Romeinse gezag, het tributum capitis, de hoofdelijke belasting, die een ieder diende te betalen, en die rechtstreeks naar de goddeloze, de heidense keizer in het door en door verdorven Rome aan de overkant van de zee werd gestuurd. Voor de Joodse onderdaan een uiterst afschrikwekkend idee. Het geld diende daar niet het welzijn van de gemeenschap die het betaalde, maar alleen de keizerlijke regering, die het betalende volk onderdrukte. Elke willekeurige burger op straat had onmiddellijk het antwoord op de vraag van de farizeeën geweten: Natuurlijk was het eigenlijk niet toegestaan de belasting aan de keizer te betalen! Maar je had geen keus, je moest wel betalen! Maar toegestaan in de zin van religieus geoorloofd, dat je daar als Jood aan mee kon doen? Nou nee, eigenlijk niet. Helemaal niet, om precies te zijn.

Jezus was Jood en hij voelt met zijn volk. Maar hij kent uiteraard ook de realiteit waar dit volk in verkeert. De Romeinen maken in het land nu eenmaal de dienst uit. Hij geeft een slim antwoord. Zijn uitdagers kunnen er niets tegen inbrengen.

Op het eerste gezicht lijkt het, of Jezus hen met zijn antwoord vooral

ontsnapt is, en dat het antwoord niet zo'n religieus gehalte heeft. Niets minder is echter waar.

Met de vraag naar de beeltenis op de denarie, maakt Jezus duidelijk dat hij diep in de traditie van de rabbijnen geworteld is.

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Als man en vrouw schiep hij hen, zo wordt ons in Genesis bericht. Als God dan met zijn volk door de woestijn trekt en hen door Mozes vanaf de berg Sinaï de tien geboden laat overbrengen, bepaalt hij dat het voor een lid van het volk Israëel onmogelijk zal zijn een beeld van God te maken. Het gouden kalf wekt dan ook de toorn van Mozes en moet vernietigt worden. De mens is geschapen naar het beeld van God en mag dus eigenlijk ook niet afgebeeld worden. Heel lang kende het volk Israëel dan ook geen afbeeldingen van mensen en niet eens van dieren, zoals het heden nog bij moslims het geval is. Het volk onderscheidde zich daardoor van alle omringende volkeren. Steeds horen we in de verhalen van de profeten, dat er vreemde goden, altijd beelden, in het land waren. De farizeeën, die dagelijks in de Schriften lasen en studeerden, wisten dat uiteraard heel goed. Het geld van de Romeinen was dus niet alleen het geld van de onderdrukker, maar bovendien iets vervloekts, omdat het met een afgod, een beeltenis namelijk, gesierd was. Daar voegde het feit dat de keizer te Rome zich ook als God liet vereren, maar weinig aan toe.

Jezus zegt: Laat de afgodendienaren hun afgod. Geef die aan hen, zo lang als zij erom vragen. Het heeft met de eigenlijke dienst aan God, aan JHWH niets te maken. Je mag de belasting aan de Romeinen betalen, omdat die iets is, wat het wezen van ons geloof niet raakt.

Je moet aan God geven wat van God is. Het klinkt zo eenvoudig, dat je er niets tegen in kunt brengen, en toch is het moeilijk duidelijk te zeggen wat ermee nu eigenlijk bedoeld wordt.

Daarvoor moeten we waarschijnlijk weer terug naar het scheppingsverhaal, naar het gegeven dat we geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God. Het zou dus kunnen dat we aan God geven wat van God is, als we aan de mens geven wat van mensen is.

We zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, we zijn daarom nog niet gelijkwaardig aan God, een fundamenteel verschil. Maar omdat we de

mens kunnen leren kennen, omdat we weten wat onszelf gelukkig maakt, is het ook mogelijk om te leren zien, wat we aan God moeten geven. Jezus leert ons immers van onze naaste te houden zoals we ook van onszelf houden. Als we dat behartigen, als we aan onze naaste het goede doen, dan handelen we volgens de wil van God. We geven aan God wat hem toekomt. Een daad van naastenliefde aan onze buurman kan spreken van God, die op eenzelfde wijze van ons houdt.

Ik ben me ervan bewust dat ik de mens, onszelf, misschien iets te positief beschrijf. De wil om de naaste tot zijn of haar recht te laten komen, is immers vaak niet de voornaamste drijfveer van ons handelen. Maar is dat dan eigenlijk niet tegen de wil van God ?

Deze gelijkenis van Jezus werd in het verleden vaak in die zin uitgelegd, dat we maar gehoorzaam moesten zijn aan de burgerlijke overheid, en de regering geven wat haar toekomt, en dat we verder braaf naar de kerk moesten gaan om aan God te geven wat hem toekomt. Het is zeker niet verkeerd, het is zelfs noodzakelijk belasting te betalen, en zolang die gebruikt wordt tot nut van een ieder in onze samenleving, is het ook een christenplicht. De belasting functioneert nu anders dan ten tijde van Jezus en de Romeinse regering. Belastingontduiking is geen daad van verzet tegen een goddeloze regering, maar een misdrijf. De gelijkenis hoeft dus ook niet helemaal anders uitgelegd te worden. We kunnen echter onze plicht om na te denken over wat het betekent aan God te geven wat van God is, op deze wijze niet afkopen, maar moeten steeds opnieuw in onze omgeving kijken wat er te doen is. Er alleen op vertrouwen dat de overheid het wel voor ons doet, omdat we er voor betalen, is niet altijd genoeg.

Geef dan den keizer wat des keizers en Gode wat Gods is.

De grote lijnen mogen we dan misschien aan de overheid overlaten, maar voor onze omgeving, onze directe naaste blijven we zelf verantwoordelijk. Als we naar haar of hem blijven omkijken, dan doen we wat God in Jezus aan mensen deed en kunnen zo aan God geven wat hem toekomt.

Robert Frede, pastoor

BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES

Gemeentevergadering in de Adelbertuskerk

Op **maandag 15-10** vindt om 19.30 uur de Najaarsgemeentevergadering voor beide parochies plaats in de kerk van de H. Adelbertus. Op de agenda staan onder meer de Synode 2012 in Hilversum maar ook onderwerpen uit het parochieleven.

Agenda en bijlagen vindt u vanaf 07-10 achter in de kerk.

Het kerkbestuur verheugt zich op een goede opkomst.

Veel oud-katholieken zien de synodale structuur van onze kerk als een belangrijk positief kenmerk van onze kerk. Het zou fijn zijn als dat ook uit de gemeentevergadering zou blijken!

DWIJ-collecte voor Bijna Thuis Huis

Bijna Thuis Huis betekent eigenlijk 'bijna-net-als-thuis-huis'. Het is bedoeld als tijdelijk huis voor ernstig zieke mensen, voor wie geen genezing meer verwacht wordt, en die in het ziekenhuis uitbehandeld zijn. Soms is de situatie thuis niet geschikt voor de verzorging van een terminale patiënt. Dan kan een tijdelijk verblijf in het bijna thuis huis een mogelijkheid zijn: een kamer bijna net als thuis, ingericht met wat eigen spulletjes, alle ruimte voor bezoek, verzorging door familie en vrienden. Met op de achtergrond altijd toegewijde en behulpzame vrijwilligers. Het huis bestaat dankzij giften en wordt met giften in stand gehouden. Begin dit jaar is in Santpoort Noord, Wulverderlaan 1, 'De Heideberg' als Bijna Thuis Huis in gebruik genomen, omdat het eerste huis aan de Zeeweg voor woningbouw moest wijken.

De opbrengst van de DWIJ-collecte op 21 oktober is bestemd voor het Bijna Thuis Huis.

Namens DWIJ, Theo van Kouteren

Enquête van het blad "DE OUD-KATHOLIEK"

In de onlangs verzonden uitgave van de "OUD-KATHOLIEK" trof u behalve een oproep voor een vrijwillige bijdrage – van harte aanbevolen natuurlijk – ook een oproep voor een lezersonderzoek. In eerste instantie zou het fijn zijn als u dat middels het internet in zou vullen, maar er

bestaat ook de mogelijkheid een papieren versie bij het Bisschoppelijk Bureau (Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort) aan te vragen. U denkt wellicht: “Alweer zo’n enquête...” en dat is ook wel begrijpelijk, maar ik vraag u tóch om mee te doen om de OUD-KATHOLIEK nog beter te maken of het huidige niveau te handhaven. Sinds ik zelf in de redactie zit, weet ik hoe belangrijk reacties vanuit de kerk zijn.

Dus: **Vult u alstublieft de enquête in!**

Bij voorbaat dank namens de hele redactie,
Robert Frede, pastoor

Taizéviering in de Adelbertuskerk

Op dinsdag **30 oktober** vindt de tweede Taizéviering van dit seizoen plaats in de Adelbertuskerk. De viering begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een half uur. Centraal staan de bekende liederen uit de gemeenschap van Taizé, prachtige liederen die iedereen, jong of oud snel kan meezingen. Daarnaast is er ruimte voor stilte en bezinning. Iedereen is van harte welkom in dit oecumenische avondgebed. Vanaf 18.30 uur is er gelegenheid de liederen al vast samen te oefenen. De Taizévieringen zijn een gezamenlijk initiatief van de rooms-katholieke, oud-katholieke en protestantse kerken in Velsen en vinden elke laatste dinsdag van de maand plaats. De volgende viering vindt plaats op dinsdag 27 november.

Vasthouden of loslaten?

Voortbordurend op de column op www.ijmuiden.okkn.nl (onder het kopje Adelbertus/column) van september en naar aanleiding van wat opmerkingen hier en daar, is een deel van dit stukje bedacht; een vervolg dus eigenlijk op de column van september op de website.

De eerste zondag na de genoemde vakantie in de Engelmunduskerk hadden wij (Wil en Mariska) een kort gesprekje over A&E. Er zijn mensen, zo was ons opgevallen die altijd iets zeggen over het aantal Engelmundus- en/ of Adelbertusbezoekers tijdens een dienst in een van beide kerken, en dan in de trant van “zij en wij”.

Een van de laatste keren schoot zo'n opmerking in het verkeerde keelgat en is Mariska de spreker halverwege in de rede gevallen met de opmerking: ho, stop, nee, niet zeggen er waren er zoveel van Adelbertus/ Engelmundus, maar zeggen: Er waren veel mensen vandaag, wat zaten we lekker vol, hè? En dat zingt zo fijn! De dingen positief benaderen, geeft direct een veel fijner gevoel!

Beste mensen, het gaat toch niet om wij of zij, het gaat om ons allen te samen!! De maandagochtend na dit gesprekje zaten we samen aan een kopje koffie - ja Adelbertus en Engelmundus drinken regelmatig ook op gewone dagen een kopje koffie samen! - toen ons gesprek weer de richting van samengaan opging, en we besloten deze column te schrijven.

Als u dit leest weten we misschien al meer over het advies van het Kaski-onderzoek -, wij zijn erg benieuwd!

Er wordt nu toch al een aantal maanden flink gesproken over samengaan van beide kerken, over alle negatieve gedachten die hierover te zeggen zijn, en - ons inziens - te weinig over de positieve zaken die uit samengaan kunnen voortvloeien.

Wij moeten ons allemaal realiseren dat de IJmond al jaren in een wel heel riant positie verkeert, 2 kerkgebouwen, 2 parochies, 2 kerkbesturen! En dan ook nog 3 (deels part-time) pastores!

Wij wensen de stuurgroep, de kerkbesturen en de pastores veel wijsheid en sterkte in het proces. Veel - negatief - commentaar zal hun ongetwijfeld ten deel vallen en het lijkt ons voor hen beslist geen makkelijk gegeven om tot een goede en adequate oplossing te komen.

Waarom gaan wij naar de kerk, voor het gebouw, de uitstraling, de viering, het samenzijn, de pastoor, ons geloof in God? Laten we proberen hier voor onszelf een eerlijk antwoord op te geven en daar dan samen, positief mee verder gaan. Ons verzoek aan ons allen is dan ook, probeer uw eventuele negatieve gedachte eens om te zetten in een positieve gedachte. Het is makkelijk- en natuurlijk de mens-eigen - om vast te willen houden aan het oude vertrouwde, maar..... soms kan loslaten ook heel goed uitpakken: creatief worden met je eigen gedachten, oplossingen bedenken voor een probleem dat je voorziet.

Enkele vervelende opmerkingen/bevindingen: de Engelmundus is te duur, te groot, de Adelbertus is een zaaltje, geen kerk (gebouw-uitstraling). En van wat oudere mensen: "als we in A/E moeten gaan kerken, ga ik niet meer elke week, dat is me te ver weg". Het tijdens een gezamenlijke dienst - let wel tijdens de dienst -, tellen hoeveel A/E mensen er zijn. Afgezien van het storende feit dat dit soms al **pratend** tijdens de dienst gebeurt, is dit natuurlijk iets wat niet

hoort...

Een opmerking die we niet veel horen, ook niet in de enquête: wat gebeurt er met het kerkgebouw dat overblijft? Het loslaten wordt makkelijker als er een goede bestemming voor een van de gebouwen wordt gevonden, wat volgens ons wel eens heel moeilijk kan worden.

Gewoon, nou ja gewoon..... is natuurlijk te makkelijk, maar proberen anders te denken is al positief! Proberen het oude los te laten en iets nieuws proberen vast te houden! Creatief zijn in het bedenken van oplossingen voor de elementaire problemen.

Misschien is het toch wel waar dat we positief denken meer in onszelf moeten programmeren, en dat we er dan ook naar kunnen leven en mede hierdoor andere/ nieuwe uitdagingen in ons leven kunnen gaan opzoeken en ook aangaan. Het wordt tijd dat er een eind komt aan alle onnodige en vaak heftige discussies in het mompelcircuit.

Wij roepen daarom de kerkbesturen op om, ook als de resultaten van het Kaski-onderzoek op zich laten wachten, zelf binnen niet al te lange tijd met een voorstel naar de parochies te komen, zodat wij parochianen echt mee kunnen praten over de toekomst van de beide IJmondparochies en haar kerkgebouwen.

Het goede vasthouden en toch kunnen loslaten, dat lijkt ons een fantastische uitdaging voor de toekomst van de Adelmundus- of Engelbertusparochie in de IJmond!

Mariska Donker & Wil Wijker

AANNEMEN – de eucharistie vieren

Iedere zondag vieren we de eucharistie, en wie aangenomen zijn, nemen meestal deel aan de communie.

Op 4 november wordt een aantal jongeren aangenomen: na vele jaren lering mogen zij nu ook ter communie. Voor de aannemelingen en hun familie is het een belangrijke dag

Zo'n aannemen is een aanleiding om zelf ook nog eens stil te staan bij het eigen aannemen, bij het ter communie gaan, bij de eucharistie, bij de misviering. Wat betekent het voor ons zelf?

Pastoor Mattijs Ploeger in Haarlem heeft een cursus van zes avonden samengesteld over de eucharistie, over het hoe en waarom van de litur-

gie er om heen, en niet minder belangrijk, over de liturgische rol van de gemeenteleden.

Pastoor Ploeger begint de avond met een lezing, waarna er gelegenheid is om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

De cursus vindt plaats op de **maandagavonden 1 oktober, 5 november, 3 december, 4 februari, 4 maart en 8 april van 20.00 - 21.45 uur** in de gemeentezaal van de kathedraal in Haarlem, Kinderhuissingel 76. Voor de koffie/thee en de handleiding wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Pastoor Ploeger heeft de cursus vroeger eens in Krommenie gegeven. Een aantal IJmuidenaren heeft deze toen gevolgd en zij bevelen de cursus van harte aan. En niet alleen voor ouders, grootouders, ooms en tantes van de aannemelingen van dit jaar, maar voor alle aangenomen leden van de parochies.

Een folder met een gedetailleerd programma ligt achter in de kerken. Deze cursus is niet zo moeilijk als de theologenlezingen. We kennen de liturgische teksten al!

Belangstellenden zijn ook vanaf 5 november nog van harte welkom.

Oud-Katholiek ... ja fijn!

Een kaarsje aansteken

We deden het vaak, als we op vakantie waren, als we een kerk bezochten en bezichtigden. We waren onder de indruk van de stilte, de geur, het licht, de verheven, mysterieuze sfeer. We werden ontroerd door het gebouw, door altaren en beelden, tot eer van God gebouwd in de loop van jaren en eeuwen, gebeeldhouwd, geschilderd, liefdevol verfraaid, gerestaureerd, en zorgvuldig onderhouden tot de dag van vandaag. Er staan bloemen, dure bruidsarrangementen, gemengde bosjes uit de tuin of van het veld, soms plastic, er branden kaarsen. Mensen zitten of knielen, zijn stil voor Gods aangezicht, bidden.

We bedenken, hoe lang we al onderweg zijn, we realiseren ons, hoe goed we het hebben, we hopen op een behouden thuiskomst en steken een kaarsje aan.

Ik ben blij, dat het nu ook in onze IJmuidense kerken mogelijk is om een kaarsje

aan te steken.

Met een stil gebed, als een naaste een belangrijke operatie moet ondergaan.

Vol dankbaarheid als de ingreep geslaagd is.

Met een gebed om kracht, om tijdens een vakantie week op de Henri Dunant de verzorging en begeleiding van een ernstig zieke te kunnen volbrengen. De beloning voor de vrijwilliger is diens dankbaarheid.

Dat ik mijn man tijdens zijn lange ziekte tot aan zijn overlijden heb kunnen verzorgen, geeft me steeds weer een goed gevoel. Dat kan ik uiten door een kaarsje aan te steken.

Zo'n kaarsje is ook een antwoord op de kracht, die ik, ook van de mensen om mij heen, ontvang om vol te houden en door te gaan.

Ik ervaar, dat een kaarsje branden en een stil gebed me verder helpen in het leven.

Bets Visser-Zwaan

DANKBETUIGING

Zondag 16 september had ik mij voorgenomen om na vijf zondagen niet in de kerk te zijn geweest, eindelijk weer eens te proberen te gaan. Na een chauffeur geregeld te hebben, ging ik vrij ontspannen 'ter kerke'. Het eerste wat mij opviel, toen ik op mijn plaats was, waren de 2 schitterende boeketten op de altaartafel, en ik dacht 'Als je die toch eens aangeboden krijgt! Wat fantastisch!'

Bij de afkondigingen begon, vreemd genoeg, mijn hartje al een beetje te reageren, en ... ja hoor: Sonja kondigde het volgende af: de bloemen gaan vandaag naar Ans Poppe-Scholder en Piet Schol. Ik was werkelijk perplex; niet te geloven! Meestal wordt zo'n groot boeket gehalveerd, zodat meerdere parochianen verrast kunnen worden.

Ik wil de parochie heel hartelijk bedanken: ik ben er erg blij mee. Ik zal de bloemen koesteren tot het laatste blaadje en groene takje. Net zoals ik mijn oud-katholieke gevoelens blijf koesteren, ook al kan ik helaas niet meer zo actief deelnemen aan het leven van de parochie.

Ans Poppe-Scholder, De Moerberg

BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE



Kerkdiensten Engelmundus

zat.	06-10	19.00 uur	vesper
zon.	07-10	10.00 uur	eucharistie, bloemendienst, jeugdkoor, kinderkerk, crèche, koffie
woe.	10-10	09.00 uur	eucharistie, koffiedrinken
zat.	13-10	19.00 uur	completen
zon.	14-10	10.00 uur	eucharistie, jubileum parochiekoor, kinderkerk, receptie
woe.	17-10	09.00 uur	eucharistie, koffiedrinken
zat.	20-10	19.00 uur	vesper
zon.	21-10	10.00 uur	eucharistie, kinderkerk, koffiedrinken
woe.	24-10	09.00 uur	<i>eucharistie valt uit i.v.m. bazaar</i>
zat.	27-10	19.00 uur	<i>completen valt uit i.v.m. bazaar</i>
zon.	28-10	10.00 uur	eucharistie – Allerheiligen – kinderkerk
woe.	31-10	09.00 uur	eucharistie, koffiedrinken
vrij.	02-11	19.00 uur	eucharistie – Allerzielen – koffiedrinken
zat.	03-11	19.00 uur	gebedsdienst ter voorbereiding op het aannemen
zon.	04-11	10.00 uur	eucharistie – Aannemen – samen met Adelbertusparochie in Engelmunduskerk, koffiedrinken, kinderkerk, crèche
woe.	07-11	09.00 uur	eucharistie, koffiedrinken
zat.	10-11	19.00 uur	completen
zon.	11-11	10.00 uur	eucharistie, kinderkerk
woe.	14-11	09.00 uur	eucharistie, koffiedrinken
zat.	17-11	19.00 uur	vesper
zon.	18-11	10.00 uur	eucharistie, koffiedrinken
zon.	18-11	15.30 uur	Koopvaardijdienst, Nieuwe Kerk

Website: www.ijmuiden.okkn.nl

Woensdagochtend

Het seizoen is weer geopend en daarmee beginnen ook de kerkdiensten op woensdagochtend weer.

U bent van harte uitgenodigd voor een korte eucharistieviering om 9 uur, en daarna bijpraten bij de koffie.

Zaterdagavond

Ook de gebedsdiensten op de zaterdagavonden gaan weer van start. Elke zaterdagavond om 19 uur bent u uitgenodigd voor een gebedsdienst als voorbereiding op de zondag of in plaats van de zondag, als u zondag niet kunt komen, of gewoon maar zo.

In de vespers zingen het mannen- en het vrouwenkoor afwisselend voor.

Bijbelkring

2 Oktober is de Bijbelkring weer van start gegaan: dinsdags om de week om 14.00 uur in de pastorie. Wij bekijken samen de Bijbellezingen van de aankomende weken. Iedereen is welkom.

De eerstvolgende data zijn: 16/10, 30/10 en 13/11.

Oecumenische leeskring

In verband met het studieverlof van dominee Sylvia Neuféglise beginnen wij dit jaar pas na de herfstvakantie.

De eerste keer zal vrijdag **2 november** om 14.00 uur in De Bolder zijn. Wij lezen deze keer een klein en goed te begrijpen boek over de apostel Paulus.

Huiskamerkring

Dinsdagavond **16 oktober** om 20.00 uur staat er voor de eerste keer dit seizoen weer een huiskamer open voor de parochianen van beide parochies. Deze keer de huiskamer in de pastorie op de Wilhelminakade. Het is een open bijeenkomst waar iedereen kan aanschuiven, wanneer hij kan. De deelnemers kiezen zelf het gespreksonderwerp uit.

Aannemen - catechese/lering

Het is altijd een heel gedoe om voor catechese of lering een vrije plek in de agenda's van de leringkinderen en -jongeren te vinden.

Voorlopig hebben wij het volgende afgesproken:

de oudere groep komt op woensdag om 19.00 uur in de pastorie
de jongere groep komt ook op woensdag maar om 20.00 uur en ook in de pastorie.

We zijn al op 3 oktober begonnen, maar er is altijd nog ruimte voor kinderen en jongeren die alsnog willen aanschuiven.

De oudere leringgroep heeft een drukke maand voor de boeg.

Deze jongeren zullen op **zondag 4 november** in de eucharistieviering om 10.00 uur worden aangenomen, zij zullen tijdens de viering van de feestdag van de heilige Willibrord voor de eerste keer de communie ontvangen. Bij deze gelegenheid zullen de parochianen van de Adelbertusparochie en pastoor Robert Frede met ons meevieren.

Ter voorbereiding op het aannemen gaan wij van 20-10 tot en met 25-10 met elkaar naar onze bergboerderij in de Alpen.

Op zaterdag 3 november nodigt het kerkbestuur de aannemelingen en hun ouders om 17.00 uur in De Bolder uit voor een broodmaaltijd. Om 19.00 uur sluiten wij deze met een gebedsdienst in de kerk af. Voor deze gebedsdienst zijn ook alle andere parochianen en vrienden uitgenodigd om deze jongeren in gebed bij deze belangrijke stap te begeleiden.

Bijzondere collecte

In alle lidkerken van de Unie van Utrecht wordt deze maand een collecte gehouden om het werk van de Unie mogelijk te maken. Behalve voor het functioneren van de Internationale Bisschoppen Conferentie, de internationale oecumenische dialogen met andere kerken, is er ook geld nodig voor het opbouwen van de zogenaamde delegaatsgebieden, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk. Voor deze collecte is een aparte folder uitgegeven die in de parochie aanwezig is en kan worden meegenomen. Willen de Oud-Katholieke Kerken ook internationaal betekenis hebben en houden, dan is uw steun onontbeerlijk.

Alvast veel dank voor uw bijdrage in de extra collecte van november.

Mannenvereniging

Dinsdag **9 oktober** gaat de mannenclub naar De Nederlandse Bank in Amsterdam. Wij vertrekken om 8.28 uur met buslijn 82 van de Dennekoplaan in Zeewijk.

Op dinsdag **13 november** komen wij weer gewoon om 20 uur in De Bol-der bijeen, en neemt pastoor R. Frede ons mee op reis door China.

Koorjubileum

Dan mag ik hier ook een feest aankondigen.

Ons parochiekoor wordt 35 jaar oud. Wat een jonkie!

En dat willen we vieren! En wel in de eucharistieviering op **zondag 14 oktober**, waarbij ook de bisschoppen D.J. Schoon en A.J. Glazemaker aanwezig zullen zijn. Na afloop is de hele parochie uitgenodigd om de 'jarige' te feliciteren en het glas te heffen.

Aktiva – ook een jubileum!

Op woensdag **17 oktober** om 20.00 uur komt onze vrouwenvereniging Aktiva weer bijeen in De Bolder. Het is de jaarvergadering en tevens worden er afspraken voor de bazaar gemaakt.

Maar . . . er is ook een jarig, namelijk 45 jaar, en dat is Aktiva zelf.

Van harte gefeliciteerd!

En veel zegen voor jullie gemeenschap.

Alphacursus

Een team van leden van de hervormde gemeente van de Nieuwe Kerk en onze oud-katholieke parochie hebben voor dit najaar een geloofscursus voorbereid. Het gaat om wat christenen ten diepste en in wezen geloven: het ABC van het geloof. Er zijn drie avonden.

We beginnen steeds om 18.30 uur met een maaltijd in De Bolder.

Daarna volgen een geestelijke impuls en onderling gesprek.

De data zijn: **31 oktober**, 7 november en 14 november.

Iedereen is uitgenodigd: vaste kerkleden, vrienden, zoekenden – iedereen die interesse heeft!

GEZAMENLIJKE GEMEENTEVERGADERING

15 OKTOBER 19.30 UUR ADELBERTUSKERK

BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE



Rooster van kerkdiensten

07-10	10.00 uur	19 ^e Znd na Pinksteren (22 in reeks B) (blz. 335)
14-10	10.00 uur	20 ^e Znd na Pinksteren (23 in reeks B) (blz.337)
21-10	10.00 uur	44 ^e verjaardag van kerkwijding – oogstdienst (blz. 557) <i>mmv. het jongerenkoor van de IJmond-parochies</i>
28-10	10.00 uur	Allerheiligen (met de gedachtenis van Allerzielen) (blz.548)
04-11	10.00 uur	<i>gezamenlijke viering voor beide parochies in de kerk van de H. Engelmundus, <u>H. Adelbertus gesloten.</u> - aannemingszondag</i>
11-11	10.00 uur	24 ^e Znd na Pinksteren (27 in reeks B) (blz.345) - gedachtenis van de H. Martinus, bisschop van Tours
18-11	10.00 uur	25 ^e Znd na Pinksteren (28 in reeks B) (blz. 347)

website: www.ijmuiden.okkn.nl

Bij de vieringen

Zondag 21-10 zullen we de 44^e verjaardag van kerkwijding vieren, gecombineerd met de oogstdienst. Zoals ook in voorafgaande jaren zullen er bakjes met fruit worden gevuld, die aansluitend aan de kerkdienst bij oudere parochianen (en een enkele zorginstelling) bezorgd worden. Op de zondagen 07-10 en 14-10 vindt u achter in de kerk een lijst waar u namen op kunt vermelden van mensen waarvan u denkt dat zij een fruitbakje als groet van de parochie wel weten te waarderen. Daarnaast is er

natuurlijk ook nog de lijst van de secretaris van het kerkbestuur. U kunt fruit op zaterdag 20-10 in de ochtend (nader tijdstip wordt afgekondigd) in het Adelbertuscentrum inleveren. Zoals altijd hoopt het kerkbestuur weer op uw ruimhartige bijdrage aan deze actie.

Op de dag zelf zullen we na afloop ook nog het glas heffen op het jarige kerkgebouw J.

Zondag 28-10 vieren we de feestdag van *Allerheiligen* met de gedachtenis van *Allerzielen*. Achter in het kerkgebouw vindt u op zondag 14-10 en 21-10 weer de bekende lijsten waarop u de namen van uw dierbare overledenen kunt vermelden. Het maakt daarbij niet uit of iemand recent of reeds langer geleden gestorven is. Het gaat erom dat u degene mist en wilt herdenken.

Geeft u wel altijd voor- en achternamen op. Het is de gegeven voornaam waarmee we volgens de traditie bij God zijn gekend (de achternaam is een verplichting van de overheid sinds de Napoleontische tijd – niet minder belangrijk, maar in deze kerkelijke context minder relevant).

Zondag 04-11, de 23^e zondag na *Pinksteren*, blijft ons kerkgebouw gesloten en vieren we samen met de parochie van de H. Engelmundus als oud-katholieke gemeenschap in de IJmond dat er weer een aantal jongeren wordt aangenomen en dus aan de H. Communie deel gaat nemen. Met een grote opkomst maken we het tot een feest voor de hele gemeenschap: een belangrijk moment in het leven van de aannemelingen en dus ook voor ons!

Graag willen we er ook op wijzen dat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag 25-11 a.s. wederom het *Hoorns Byzantijns Mannenkoor* o.l.v. Grigori Sarolea onze gast zal zijn. Zegt het voort!

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerk op zondag 07-10, 21-10 (oogstdienst en 44^e verjaardag van kerkwijding) en op zondag 18-11.

Collectes

De landelijke collecte voor de maand oktober wordt gehouden op 14-10 en heeft als doel de *ontwikkelingssamenwerking waarin onze landelijke kerk deelneemt*. De aanbeveling voor deze collecte was bij het schrijven voor dit Kruispunt nog niet binnen.

Op zondag 18-11 is de landelijke collecte bestemd voor de *Unie van Utrecht*. Het Collegiaal Bestuur schrijft in de aanbeveling: *In alle lidkerken van de Unie van Utrecht wordt deze maand een collecte gehouden om het werk van de Unie mogelijk te maken. Naast het functioneren van de Internationale Bisschoppen Conferentie, de internationale oecumenische dialogen met andere kerken, is er ook geld nodig voor het opbouwen van de zogenaamde delegaatsgebieden, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk. Voor deze collecte is een aparte folder uitgegeven die in de parochie aanwezig is en kan worden meegenomen.*

Willen de Oud-Katholieke Kerken ook internationaal betekenis hebben en houden, dan is uw steun onontbeerlijk.

Het kerkbestuur vraagt uw aandacht ook nog voor de actie Kerkbalans 2012. Heeft u uw bijdrage al overgemaakt?

Wilt u iets extra's geven of toezeggen? Aarzel niet om bij zulke en andere vragen ook met de penningmeester contact op te nemen. Hij kan u zeker behulpzaam zijn. We lopen dit jaar nog een beetje achter met Kerkbalans – help ons de gaten te dichten!

Daarnaast kunt U ook een speciaal doel in de parochie steunen (bijvoorbeeld de altaarbloemen of liturgisch vaatwerk).

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)



Kruispunt oktober

Herkent u dit plaatje van een bezorgde penningmeester?

Dan begrijpt u vast wel dat zij uw steun nodig heeft.

Bankrekening 841069824 t.n.v. Kruispunt

Vanuit de Adelbertuspastorie

Na de laatste gezamenlijke dienst met de Engelmundusparochie bleek de trapleuning in de kerk ineens los te zitten. Een gevaarlijke situatie – veel mensen hebben de trapleuning immers hard nodig om veilig van beneden naar boven en om ook weer omgekeerd huiswaarts te kunnen gaan. In mijn geest zag ik al een kostbare en ingrijpende reparatie opdoemen – zulke dingen moeten immers deskundig worden hersteld! Maar gelukkig werd het geheel al dezelfde week door *Koos van Heijst* weer deskundig hersteld. Namens het kerkbestuur heel veel dank voor dit snelle optreden!

Het parochie-uitstapje naar Schiedam, georganiseerd door Jacob Brakenhoff, op 16-09 jl. was een groot succes, de bus was tot op de laatste plek bezet. De parochie Schiedam onthaalde ons gastvrij in haar prachtig gerestaureerde kerk op de Dam en de rondvaart door de stadsgracht van Schiedam was eveneens interessant, en mede dankzij de luchtige uitleg door de gids ook zeer boeiend. Zelfs het weer was de parochie gunstig gezind. Heel mooi om te zien dat je ook als kleine parochie met veel ouderen – zoals Schiedam – mede met de hulp van de landelijke kerk een goed kerkelijk leven kunt handhaven.

Thuis in het Adelbertuscentrum hadden *Johan* en *Liesbeth van der Laan-Wijker* alles in gereedheid gebracht voor een gezellige maaltijd. Ook voor hen veel dank!

We kijken uit naar de uitstap van 2013 J

Op 15-10 is er om 19.30 uur de **najaarsgemeentevergadering** voor beide parochies in onze kerk. We vergaderen in de kerk omdat het Adelbertuscentrum die avond (met een langlopend contract) verhuurd is – de schoorsteen moet ook roken, zou mijn grootvader hebben gezegd. Er is dus plek voor een ruime hoeveelheid parochianen J . Het kerkbestuur hoopt op een goede opkomst!

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat,
Robert Frede, pastoor

Uitstapje naar Schiedam met de Adelbertus Parochie

Het jaarlijkse uitstapje van de Adelbertus ging dit keer naar de parochie in Schiedam. Om 09.00 uur stapten we met 50 parochianen in de bus, dus volle bak.

We troffen het met het weer, wel wat fris, maar DROOG!

Piet was onze buschauffeur vandaag, hij stuurde zijn bus behendig door de smalle straatjes. Het was erg krap, maar zijn stuurmanskunst was geweldig! Piet onze complimenten en de volgende keer mag je gewoon weer met ons mee!

Om even over tien kwamen we aan bij de parochie van de H.H. Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius. Dat zijn wel drie bekende namen voor één kerk. Onze reisgids en organisator Jacob Brakenhoff heeft op de heenreis héél goed en duidelijk verteld, hoe dit gekomen is. U kunt het nalezen op de website www.okkn-schiedam.nl

We werden hartelijk onthaald door de parochianen aldaar. De dienst begon om 10.30 uur en de voorganger was pastoor Jan de Haan. Medewerking verleende de Ichthuscantorij uit Vlaardingen en dat klonk mooi. En dat, samen met een volle kerk, geeft een goed gevoel in een mooie dienst!

Pastoor De Haan vertelde in zijn welkomstwoord, hoe deze parochie tot stand was gekomen. Ik heb inwendig wel even gelachen, want onze Jacob had dit al uitgebreid in de bus verteld en alles klopte met wat Jacob had gezegd!

Na de dienst kregen we koffie /thee, melk of karnemelk aangeboden en konden we binnen, of buiten in de pastorietuin, onze meegebrachte broodjes nuttigen. Het was ondertussen lekker weer geworden. Over en weer werden gesprekken gevoerd, want ook daar waren natuurlijk weer bekenden die elkaar op deze dag ontmoeten - het was gewoon één familie.

Na de mensen te hebben bedankt voor hun gastvrijheid, gingen we richting de molen "De Nieuwe Palmboom" want daar lag de fluister rondvaartboot - dat was ± 10 minuten lopen, (dus even de benen gestrekt). Deze rondvaart werd ons namens het Adelbertuskerkbestuur aangeboden en daarvoor werd wel even geapplaudisseerd: hartelijk bedankt kerkbestuur! Op de fluisterboot werden we door de grachten

van Schiedam geloodst, waarbij de begeleidster ons veel vertelde over de geschiedenis van Schiedam. En natuurlijk over de jeneverstokerijen, die er waren en er nog zijn. Dat konden we nu nog ruiken! Wat een heerlijke lucht!

Om 14.45 uur waren we terug en konden we wat gebruiken in de molen of nog even de stad in, op zoek naar die jeneverproeverij, want pas om 15.45 uur ging de bus weer huiswaarts. We waren allemaal op tijd, en nuchter, en mochten de bus in. Pastoor Frede bedankte Piet de chauffeur voor de goede reis. Om 17.00 uur arriveerden we bij de kerk waar in het Adelbertuscentrum de borrel en het buffet klaarstonden, voorbereid en gerealiseerd door Johan en Liesbeth van der Laan.

Pastoor Frede bedankte Jacob voor zijn inzet voor deze geslaagde dag en verblijdde hem met een fles vluchtig nat uit ... Schiedam. Ook Johan en Liesbeth werden bedankt en kregen dezelfde attentie.

Ik denk dat ik namens alle parochianen spreek, als ik Jacob bedank voor deze dag: het was voor hem de 1^e keer: Jacob je bent geslaagd, je mag het volgend jaar weer doen.

Natuurlijk ook Johan en Liesbeth bedankt voor de wijze waarop zij ons elk jaar weer verblijden met drankjes en hapjes.

Dit alles meegemaakt en met plezier beschreven door een oecumenische passagier,
Aad de Koning

ALGEMENE BERICHTEN

Om te zingen naar de ICHTHUSkerk

Op zaterdag **13 oktober 2012** is er weer een zangavond in de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat 40 in IJmuiden.

Er worden prachtige liederen uit allerlei bundels gezongen.

Zin om een klein uurtje geestelijke liederen te zingen? Zorg er dan voor dat je die avond aanwezig bent.

Jan Schotvanger praat de liederen aan elkaar en leidt de samenzang.

Ary Rijke bespeelt het orgel.

De avond begint om 19.30 uur en de kerk is om 19.00 uur open.

Iedereen is hartelijk welkom .

Concert van 3 mannenkoren in de Petrakerk te IJmuiden

Drie mannenkoren uit Noord-Holland geven op **13 oktober** om 20.00 uur een concert in de Petrakerk: Chr.Mannenkoor De Lofstem uit Broek op Langedijk onder leiding van Aldert Fuldner, het Chr.Mannenkoor Den Helder onder leiding van Aad de Jong en het Chr.Mannenkoor IJmuiden onder leiding van Klaas Koelewijn. De koren zingen afzonderlijk kerkmuziek en populaire melodiën, maar de finale zingen zij samen!

De koren worden ondersteund door Junko Sakakibara op orgel en piano en de jachthoorgroep Het Groene Hout.

Toegangskarten zijn à € 8,-, inclusief een consumptie in de pauze, te bestellen via tel.: 023 - 5373281 of 023 - 5378863

Aangepaste Gezinsdienst

Op **21 oktober a.s. om 15.00 uur** wordt de tweede aangepaste gezinsdienst voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie en begeleiders in het seizoen 2012 - 2013 gehouden.

De dienst vindt plaats in **Het Kruispunt**, Zon Bastion 3, Velsbroek.

Het jaarthema dit seizoen is "*Met een naam en een gezicht*". Het thema van deze dienst is '*Breken en delen.*'

Voorgangers: ds. Marianne Vonkeman en pastor Engelbert Wigchert.

Aan de collecte bijdragen, kan met geld en met gaven in natura, zoals fruit of bloemen. Het geld wordt gebruikt voor de onkosten van de diensten; bloemen en fruit gaan naar zieken in de regio.

Na afloop is er gelegenheid voor napraten en ontmoeting bij koffie, thee en limonade.

Najaarsconcert Christelijke Oratorium Vereniging

Op vrijdag **9 november** geeft de COV IJmuiden in de Nieuwe Kerk, onder leiding van Piet Hulbos zijn najaarsconcert.

Op het programma staan: Mis in D-majeur van Antonín Dvořák; Mirjams Siegesgesang; Fantasie in f-moll, en Magnificat van Franz Schubert.

Aanvang: 20.00 uur, kerk open vanaf 19.15 uur.

Toegang: € 20,-, te bestellen via telefoon 0255 - 525693

zie ook: www.cov-ijmuiden.nl

Katholieken timmeren aan de weg

In de eerste weken van november, rondom de feestdag van de H. Willibrord, apostel der Nederlanden, vinden twee opmerkelijke bijeenkomsten plaats van en over katholieken en katholiciteit. Jawel, zowel oud-katholieken als rooms-katholieken zijn er intensief bij betrokken.

Rondom en na het 2^e Vaticaans Concilie, dit jaar 50 jaar geleden, is een intensieve en veelbelovende dialoog van rooms- en oud-katholieken begonnen. Die heeft tot interessante en veel belovende verklaringen en documenten geleid, maar uiteindelijk niet tot officiële toenadering. De verhoudingen verkilden.

Maar begin deze eeuw namen jongere theologen de dialoog weer op, wat resulteerde in een document 'Kerk en kerkelijke gemeenschap'. Hiervan is nu een voor leken toegankelijke publieksversie gemaakt 'Op weg naar verzoening en genezing'.

Rondom dit document vindt op **9 november** om 13.30 uur in Utrecht een bijeenkomst plaats voor iedereen 'die een verlangen koestert naar de zichtbare eenheid van de christelijke kerken'. Vertegenwoordigers van beide kerken, bisschoppen, theologen, pastores, studenten spreken met elkaar over het document.

Voor meer informatie: www.oecumene.nl; Nederlandse katholieken op weg naar verzoening

Op **3 november** van 10.30 – 15.30 uur, ook in Utrecht, wordt het 'Katholiek Appèl' gepresenteerd, opgesteld door acht theologen uit verschillende kerken, onder wie 'onze' pastoor Henk Schoon, zijn vrouw ds. Idelette Otten, mgr. Joris Vercammen en predikanten van diverse kerken. Zij verwijzen naar de instrumenten die de vroege kerk heeft ontwikkeld om de katholiciteit te bewaren: de Bijbel, het Credo en een ambt van Episkopè, deze drie te samen.

Mgr. Vercammen zal het 'Appèl' presenteren, bisschop Gerard de Korte van Groningen-Leeuwarden, ds. Arjan Plaisier, scribe van de PKN en ds. Willem Smouter van de Evangelische Alliantie zullen er op reageren.

Geïnteresseerden kunnen zich voor 1 november opgeven via buro@okkn.nl of per telefoon 033-4620875. Kosten € 15,- incl lunch.

Meer informatie: www.forumkatholiciteit.nl

AGENDA

09-10		Mannenvereniging, excursie, Amsterdam
15-10	19.30 uur	Gemeentevergadering voor A en E, Adelbertus
15-10	20.00 uur	Draaiboek Bolderbazar doornemen, De Bolder
16-10	14.00 uur	Bijbelkring, Pastorie E
16-10	20.00 uur	Huiskamerkring, Pastorie E
17-10	20.00 uur	Aktiva, jaarvergadering, De Bolder
21-10	na de kerk	proefdraaien Matrix-loterij
26-10		Bolderbazar
27-10		Bolderbazar
30-10	14.00 uur	Bijbelkring, Pastorie E
30-10	19.30 uur	Taizéviering, Adelbertus
31-10	18.30 uur	Alphacursus, De Bolder
02-11	14.00 uur	Oecumenische Leeskring, De Bolder
05-11	20.00 uur	Cursus Liturgie, Haarlem
07-11	18.30 uur	Alphacursus, de Bolder
13-11	14.00 uur	Bijbelkring, Pastorie E
13-11	20.00 uur	Mannenvereniging over China, De Bolder
14-11	18.30 uur	Alphacursus, De Bolder
21-11	20.00 uur	Aktiva, Sinterklaasavond
27-11	19.30 uur	Taizéviering, Adelbertus
03-12	20.00 uur	Cursus Liturgie, Haarlem

MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/ gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Nieuw tel.nr.

overige mededelingen

.....

OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden

Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :

Sparrenstraat 46, IJmuiden

Engelmunduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of

06-22879771, okbolder@gmail.com

Adelbertuscentrum:

tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080,

okadelbertusbeheer@quicknet.nl

b.g.g. 0255-512167

Bankrekening O.K. parochie

H. Engelmundus te IJmuiden

Rabo 15.41.64.348

ING 523.965

Bankrekening O.K. Parochie

H. Adelbertus te IJmuiden

ING 38.08.341

ING. 68.97.11.255

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies

alleen via ING 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen gelegegd worden bij mw. M. van de

Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:

Uitvaartverzorgster: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Kruispunt: kopij inleveren voor bij: 31 oktober 2012

S.C. Smit-Maan, IJmuidenstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,

tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 12 november 2012

