





PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 54, nummer 9 maart/april 2013

**Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus met Pasen . . .**

Christus is verrezen! Hij is waarachtig verrezen!

Maria van Magdala gaat naar het graf toen het nog donker was. Dit is het donker van de wereld. In feite echter dringt dit donker ook gemakkelijk het hart van de mens binnen en maakt het somber, zodat het leven er niet meer kan stralen.

In deze wereld lijkt het geweld steeds te overwinnen.

Het lijkt de slimme diplomatie te overwinnen zoals Pilatus die toepast. Niet veroordelen, maar ook niet bevrijden.

Insgelijks gaat het ons wanneer we niet voor de 'Partij van de Liefde' willen kiezen omdat we de gevolgen niet willen accepteren; niet bereid zijn de prijs te betalen.

In deze wereld behaalt de zege de dertig zilveren munten van Judas, ook al moeten we ervoor veel moois en goeds verlaten.

Het overwint het vermoordend geweld van de anonieme massa, waarin we ons gemakkelijk kunnen verbergen.

In wezen overwint de lafheid van de discipelen.

Jezus is een 'loser', een verliezer.

In het donker is iedereen alleen, zoals Jezus alleen was, toen hij werd gearresteerd.

Nauwelijks is Maria van Magdala bij het graf aangekomen of ze ziet dat de steen bij de ingang is weg gewenteld, een steen zwaar als de dood. Ze hebben de Heer uit het graf gehaald en ze weten niet waar ze hem hebben gebracht.

Alle hoop lijkt verdwenen, in het niets opgeslokt.

Heeft het kwaad overwonnen?

De discipelen haasten zich naar het graf. Deze haast is een passend zinnebeeld voor het verlangen van elke discipel en heel de wereld, die een toekomst nodig hebben, die de Heer nodig hebben, de eeuwigheid, iets wat niet bedriegt en nooit eindigt.

Met de verrijzenis wordt alles anders. Het hart begint zich te haasten. De gevoelens komen op krachten. Ook wij kunnen opnieuw beginnen te lopen.

We kunnen opnieuw de andere tegemoet treden. Het leven is niet voorbij. De hoop ligt niet in het verleden.

Het geluk van Pasen bestaat niet zonder de pijn van het kruis; is de overwinning op deze pijn.

Geluk is geen leven zonder klachten, maar veeleer door de liefde gedroogde tranen.

Liefde heeft haast om de geliefde in te halen.

Johannes haalt Petrus in en is het eerst bij het graf.

Hij zag en hij geloofde.

Pasen komt om de deuren van de harten te openen, die door het verdriet, door het gevoel van mislukking, zijn gesloten.

Christus is verrezen!

Hij is waarlijk verrezen!



BERICHTEN VOOR DE PAROCHIE

In memoriam Albert Zwart

Op zaterdag 2 maart overleed in Velsersduin IJmuiden op de leeftijd van ruim 91 jaar *Albert Zwart*, echtgenoot van Hennie Zwart-Vredenburg met wie hij meer dan 65 jaar getrouwd was.

Albert Zwart, geboren in Egmond, maar eigenlijk zijn hele leven verbonden met IJmuiden, was een trouwe en toegewijde parochiaan. Zelfs toen hij met zijn vrouw naar het W.F. Visserhuis was verhuisd probeerde hij in het begin nog om de diensten in de Adelbertuskerk te blijven bezoeken. De laatste jaren werd zijn bewegingsruimte en mobiliteit steeds minder en begonnen de jaren zwaar te wegen. In volle overgave is hij uiteindelijk overleden.

Vrijdag 8 maart vond de gebedsdienst en de aansluitende crematie op Westerveld in Driehuis plaats.

Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Hennie en hun kinderen en kleinkinderen.

Moge hij rusten in de vrede van de Heer!

1888 – 2013

Op 24 juni 1888 werd de eerste oud-katholieke dienst voor vissers-families uit Egmond in een zaal van café Willem Barendsz in IJmuiden gehouden, in zekere zin het begin van de oud-katholieke parochiegemeenschap in de IJmond. Het begin is uitvoerig beschreven in “O zoons en dochters...” het geschiedenisboek dat ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum in 1988 door de Historische Kring werd gepubliceerd.

Op zondag 30 juni a.s. zullen we met een feestelijke dienst in de Engelmunduskerk, waarin de bisschop van Haarlem, mgr.dr. Dirk Jan Schoon, zal voorgaan, aan dit begin herinneren.

Aansluitend op de dienst is er een feestelijk samenzijn in de Bolder.

Graag willen we zo veel mogelijk (oud-)parochianen in de dienst begroeten. Houd de dag dus vrij in uw agenda en vertel het verder, ook en met name aan uw kinderen en kleinkinderen, aan mensen die naar

elders verhuisd zijn, aan mensen die vroeger betrokken waren (en nu wellicht minder). We willen er graag een grote reünie van maken!

Met deze dienst beginnen we tevens een reeks van extra activiteiten in de parochie die we op 18 mei 2014 met een feestelijke dienst t.g.v. 50 jaar Adelbertusparochie zullen afsluiten.

Binnenkort hoopt het voorbereidende comité een lijst van activiteiten te kunnen publiceren.

Oud-katholiek worden en zijn

De eerder aangekondigde cursus (van vier avonden) met als thema "Oud-katholiek worden en zijn", die door de landelijke kerk is ontwikkeld en onder leiding van Erna Peijnenburg en pastoor Frede gegeven zou worden is wegens gebrek aan belangstelling afgelast.

Op de eerste avond was slechts één deelnemer verschenen terwijl er een afmelding van twee mensen was. Het kerkbestuur gaat zich bezinnen of en hoe dit aanbod nog eens herhaald gaat worden. Wordt dus vervolgd.

Jongerenkoor

In het begin van het jaar hebben we met Antoinette en Wim overleg gepleegd over de toekomst van het jongerenkoor. We hebben het besluit genomen het over een andere boeg te gooien. In plaats van dat het jongerenkoor op bepaalde zondagen van te voren wordt ingeroosterd willen ze nu meer 'projectsgewijs' werken. Dat betekent dat ze zich af en toe op een bepaalde dienst willen voorbereiden, waarvoor zij dan een uitgebreide bijdrage kunnen leveren.

Voor de eerste keer hebt u daarvan op de zondag voor Palmzondag van kunnen genieten, waarin de jongeren een soort 'passiespel' hebben opgevoerd.

OK-volleybaltoernooi

Ook in 2013 is er weer een OK-volleybaltoernooi op de 2e paasdag. Dit jaar is dat op 1 april en zal het toernooi plaatsvinden in Egmond aan Zee.

Voorgaande edities hebben ons al laten zien dat de volleybaldag een populaire OK-activiteit is. Wij rekenen er dit jaar dan ook op dat jullie met massa's naar de Egmondse kust trekken om daar te strijden voor de meest begeerde prijs van Oud-Katholiek Nederland.

Om je op te geven met je team kan je mailen naar wijker.roel@gmail.com. Mocht je geen team hebben maar wel graag mee willen doen, geef je dan individueel op. Wij plaatsen je dan bij een team of maken er één als er voldoende individuele aanmeldingen zijn.

Uiteraard is iedereen welkom. Je kan meedoen met de wedstrijden of je favoriete team aanmoedigen. De kampleiding van de Jeugdkampen organiseert dit jaar de volleybaldag. Het thema van de kampen van dit jaar willen wij graag terug laten komen gedurende de dag. Het thema is "In de ruimte". Trek je astronautenpak aan, wees het zonnetje in huis en plak een lichtgevende ster op je voorhoofd. Voor de meest originele supporter is er een bijzondere prijs.

Uiterlijke inschrijfdatum is **25 maart**. Zorg dus dat je voor die tijd je team of jezelf hebt aangemeld zodat er een programma en wedstrijdschema gemaakt kunnen worden. Het toernooi wordt gehouden in Sporthal De Watertoren in Egmond aan Zee.

Het programma is als volgt:

10.00 uur Viering in de Oud-Katholieke kerk - Aansluitend koffie en thee in het Verenigingsgebouw

12.00 uur De sporthal is open

12.30 uur Opening door Pastoor Rudolf Scheltinga

12.45 uur Start eerste wedstrijden

16.00 uur Prijsuitreiking door Pastoor Rudolf Scheltinga

Tijmen Westerman, Roel Wijker en Hedwich van der Steen
(Volleybaldagcommissie van de Oud-Katholieke Jeugdkampen)



ONTMOETINGS DAG

VOOR

**ORTHODOXEN, ANGLICANEN,
OUD-KATHOLIEKEN, ORIËNTALEN
EN
VERDERE BELANGSTELLENDEN**

Thema: De mens in de schepping

- Datum: 13 april 2013
- Tijd: 10.30 – 16.00 uur
- Plaats: “De Driehoek”, parochiecentrum van de Oud-katholieke kathedraal, Willemsplantsoen 1c, Utrecht (op loopafstand van C.S.)
- Sprekers
 - Bisschop Polycarp (Syrisch-orthodoxe Kerk)
 - Joris van Ael (ikonenschilder/België)
 - Jan Jorrit Hasselaar (docent Universiteit Wageningen)
 - Vertegenwoordiger anglicaanse parochie Den Haag

Ook zullen er groepsgesprekken plaatsvinden.

De dag wordt besloten met het vieren van de vesper, waarin Aartsbisschop Joris Vercammen en bisschop Athenagoras zullen voorgaan.

● Bijdrage : € 10 p.p. (inclusief koffie/thee en lunch), ter plaatse te betalen

● Aanmelden bij de coördinatoren:

-Pastoor Harald Münch: e-mail: fam.munch@planet.nl
Tel.: 0255-515260 of 06-30126877

-Marina van der Waag: e-mail: mcjvanderwaag@gmail.com
Tel.: 020-6113588 of 06-17857683

De parochie onderweg

De titel van deze rubriek is op en na 1 januari 2013 slechts weinig veranderd, maar toch! Het zit in de nuance, want “De parochie(s) onderweg” is veranderd in “De parochie onderweg”. Daadwerkelijk samen als parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus i.o. Een stap die door sommigen al veel eerder had kunnen worden gezet en voor anderen komt de stap toch nog onverwacht en is men aarzelend. Toch is die stap genomen om samen een actieve en vitale Oud-Katholieke parochie in de IJmond te zijn en te blijven.

Vanaf 1 januari is er sprake van één kerkbestuur, waarbij ondergetekende als voorzitter is gekozen. Alle zittende kerkbestuursleden zullen geleidelijk eigen taken en verantwoordelijkheden op zich nemen, waarbij ons beleidsplan (denk aan de uitwerking Kaski-onderzoek) vooralsnog een belangrijke plaats inneemt. Organisatorisch zijn de verantwoordelijkheden uitgezet voor het beheer van onze twee gebouwen. Belangrijk omdat onderhoud en beheer twee belangrijke en onmisbare taken zijn voor het bestuur. Zo is de tandartsenpraktijk uit het Adelbertuscentrum vertrokken en zijn wij op zoek naar een nieuwe huurder. Niet onbelangrijk gelet op de huurinkomsten voor het Adelbertuscentrum. Wie mogelijkheden weet, trek aan de bel! Zeker voor startende ondernemers kan dit een oplossing zijn of voor wie een atelierruimte zoekt. Voor de Engelmunduskerk geldt dat de raampartij aan de voorzijde van de kerk gerestaureerd, c.q. vernieuwd is en voorzien van dubbelglas. Het is met waardering voor de aannemer een werkelijk kunststukje geworden van vakmanschap. Met deze ingreep voorkomen wij schade aan de voorgevel, want corrosie liet sponningen uitzetten waardoor stenen en voegen onder druk werden gezet. Daarnaast zal het een aanmerkelijk bezuiniging zijn op de verwarmingskosten. De koorleden zijn de eersten die dit merken door de meer aangename omgevingstemperatuur bij het orgel.

Binnen het kerkbestuur zijn een aantal leden die aan het eind van hun bestuurstermijn zijn gekomen. U zult dit in de komende maanden via de afkondigingen zeker vernemen. Wij hopen dat extra verlengingen in een aantal gevallen de continuïteit van uw bestuur waarborgt. In één geval is dat niet mogelijk. Per 1 maart is Marcel van der Wel na een bestuurs-

periode van 10 jaar onherroepelijk aan het einde van de termijn gekomen. Een hartelijk dank gaat uit naar zijn inzet en op passende wijze zal daar binnen het Adelbertus aandacht aan worden besteed. Het kerkbestuur waardeert het in het bijzonder dat Marcel bereid is om verantwoordelijk te blijven voor beheer en onderhoud van het Adelbertuscomplex. Wij weten dat dit daarmee in vertrouwde handen blijft. Erg blij zijn wij met het feit dat Mariska Donker bereid is gevonden om aan te schikken aan de bestuurstafel. Met haar ervaren inzet zijn en blijven wij gelukkig op volle sterkte.

In toenemende mate wordt door onze parochie aandacht besteed aan de Veertigdagentijd. Dank voor al die vrijwilligers die energie steken en meewerken aan de diverse themagespreksbijeenkomsten en vieringen waarbij onze kinderen centraal staan, de oecumenische avondgebeden, het Taizégebed, de gezamenlijke viering van Aswoensdag met ds. Mak als gast, de filmavond en het prachtige passieconcert o.l.v. Anja van der Ploeg met een kerk vol bezoekers en tot slot een lokaal bestemd Vastenoffer aan het Noodfonds voor Velsenaren. Samen op weg naar Pasen, het geeft een goed gevoel.

Besprekingen zijn gaande om in oktober vorm te geven aan een radio-dienst voor het IKON. Een mogelijkheid om de IJmond weer eens op andere wijze van zich te laten horen. Een gelegenheid die wij van harte benutten.

Tot slot een oproep aan allen om zich beschikbaar te stellen voor deelname aan werk- en themagroepen om gezamenlijk vorm te geven aan ons beleid op gebied van o.a. diaconie, vieringen, gemeenschapsleven en jongerenprojecten.

Wij wensen u allen een gezegend Pasen.

Namens uw kerkbestuur,
Gert Jan v.d. Hulst



Bedankjes

Lieve parochianen,

Nu er een paar maanden verstreken zijn en ik mijzelf weer wat beter ga voelen, wil ik u allen van harte bedanken voor de mooie kaarten met een inhoud vol lieve woorden en alle telefoontjes. Het maakt je zo blij!

Ik heb zelfs van een buurjongen van vroeger een bos rozen gekregen. Zijn naam? A.B., nu dan kun je nagaan!

Er staat soms in het kruispunt: waarom Oud-Katholiek?

Wel, als je zo veel warmte ervaart, dan wil je toch niets anders zijn.

Thea Carati-van Pel

Beste medeparochianen

Hierdoor wil ik iedereen bedanken voor de blijken van belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna thuis. De kaarten, bloemen en telefoontjes hebben mij goedgedaan en het heeft het gevoel versterkt mij zo verbonden te voelen met u allen.

Ali Schutte-van Pel

Voor de blijken van belangstelling na mijn knieoperatie wil ik u bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, bezoek en de mooie altaarbloemen. Het geeft mij extra motivatie om nu goed te revalideren.

Theo van Kouteren.

Catechesatie

De catechesatie- of leringgroepen gaan nog steeds door. Elke woensdag, behalve in de vakantieweken, komt om 19.00 uur de jongere groep bijeen. Zij worden op het aannemen voorbereid en om 20.00 uur komt de oudere groep die voor het H. Vormsel gaat.

Bijbelkring

De Bijbelkring komt op dinsdag 2 april en dinsdag 16 april om 14.00 uur bijeen in de pastorie op de K. Wilhelminakade. We bespreken dan de lezingen van de komende zondagen.

Lezing pastoor Harald Münch

Ondertussen heeft hij al bij verscheidene gelegenheden een lezing met muziek en beelden over zijn reis naar de heilige berg Athos gehouden. Dinsdag 16 april houdt hij deze lezing ook voor leden en vrienden van de oud-katholieke gemeenschap in de IJmond.

Iedereen is van harte uitgenodigd om 20.00 uur in de Bolder.

Vrouwenverenigingen

De vrouwenverenigingen Aktiva en vrouwencontact Adelbertus komen op woensdag 17 april om 20.00 uur voor een gezamenlijke avond in de Bolder bij elkaar.

Oecumenische leeskring

Op de vrijdagen 19 april en 3 mei is er weer een bijeenkomst van de oecumenische leeskring, s' middags om 14.00 uur.

We lezen op het moment een boek van de Joodse nobelprijswinnaar voor de vrede Elie Wiesel over belangrijke figuren uit het Oude Testament.

Gemeentevergaderingen

In week 17 houden we onze twee gemeentevergaderingen.

Op maandag 22 april om 20.00 uur in de Bolder en op woensdag 24 april om 20.00 uur in het Adelbertuscentrum.

Misdienaarsuitje

Na de kerkdiensten om 10.00 uur in de Adelbertus- en Engelmunduskerk op 21 april vertrekken de misdienaars voor hun jaarlijks uitje.

Opgave graag bij Mariska Donker of Roelolf Jan.

Huwelijksinzegening

In de eucharistieviering op zondag 28 april om 10.00 uur zullen Vincent Looij en Bregje van der Hulst hun huwelijk laten inzegenen in de Engelmunduskerk.

Hun huwelijk hebben ze in december al burgerlijk gesloten.

Dauwtrappen

Op donderdag 9 mei 2013 gaan wij om 06.00 uur des morgens de paden op en de lanen weer af. Het jaarlijkse dauwtrappen op Hemelvaartsdag begint bij de Bolder (Bloemstraat) en zal deze keer eindigen in het Adelbertuscentrum, al-waar een heerlijk ontbijtje klaar staat.

De route zal dit jaar door Harald en Martina Münch uitgestippeld worden. Opgeven kan via het formulier wat achterin de kerk ligt of even mailen naar r.rill@quicknet.nl.

Doe dit wel voor 4 mei a.s., anders staat er geen ontbijtje voor je klaar!

De Werkgroep

Seniorenmiddag

Hierbij nodigen wij alle senioren uit voor de seniorenmiddag op woensdag 22 mei 2013. Om 15.00 uur bent u van harte welkom voor de kerkdienst in de H. Engelmunduskerk. Voorganger is pastoor R.Frede.

Na afloop is er een gezellig samenzijn in de Bolder. En wij gaan kienen.

De middag zal om 17.45 uur eindigen.

Medio april ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor deze middag.

Heeft u geen vervoer? Wij zorgen hiervoor!

Voor informatie:

Sonja Gravemaker, tel: 0255-533309, sonja.gravemaker@gmail.com

Anneke Zwart, tel: 023-5491140, annekezwart@hotmail.com

Namens de seniorencommissie,

Anneke Zwart

Geloofscursus

Vanwege het grote succes van de geloofscursus in het najaar willen wij dit project met de Hervormde gemeente van de Nieuwe Kerk dit voorjaar vervolgen.

Hier hebt u alvast de data voor uw agenda (verdere informatie komt nog in het kruispunt van mei):

Woensdag 29 mei, woensdag 5 juni en woensdag 12 juni om 18.30 in de Bolder. We beginnen met een maaltijd en eindigen om 21.30 uur.

Oud-Katholieke jeugdkampen

Geef je nu op via www.okjeugdkampen.nl

Landkamp 2013 wordt Space Camp: 8 t/m 14 jaar. Dit kamp vindt plaats van 27 juni t/m 3 augustus en kost € 75,-. Opgave voor 1 juni 2013.

Zakamp oftewel Zomer Astronomisch Kamp: 15 t/m 19 jaar.

Dit kamp is van 3 t/m 10 augustus 2013 en kost voor deelnemers tot 18 jaar € 120,- en voor 18- en 19-jarigen € 220,-. Opgave voor 1 juni 2013.

Zeilkamp blijft gewoon Zeilkamp: 18 jaar en ouder. Dit kamp duurt van 3 t/m 7 juli 2013 en kost €120,-. Opgave voor 1 mei 2013.

Bazar 2013.

De Bolder Bazar 2013 zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober 2013.

Met elkaar beleven we dan de 60e editie van dit parochiefeest, zo heeft de BB commissie in haar eerste vergadering besloten.

De start van de Bazarweek heeft plaats na de Hoogmis op zondag 20 oktober in de Bolder, wanneer we samen de eerste matrixverloting houden.

de BB commissie.

Oud-Katholiek ... Ja fijn!

Sacrament van de zalving der zieken

De column van Fiete Smit in het vorige Kuispunt riep bij mij de herinnering op aan het sacrament van de zalving der zieken, of te wel het 'bedienen'.

Dat ging vroeger als volgt: bij de afkondigingen aan het begin van de zondagse eucharistieviering werd onze voorbede voor een ernstig zieke gevraagd en werd vermeld wanneer de ziekenzalving werd toegediend en ook werd in die dienst voor de zieke gebeden. Je wist dan bijna zeker dat die zieke ook ging overlijden. In de jaren tachtig werd ook, tijdens de zondagse eucharistieviering, aan parochianen die een ingrijpende operatie of iets dergelijks moesten ondergaan, ter bemoediging de ziekenzalving gegeven. Toen verdween ook de directe associatie met de dood.

Het mooie van de afkondiging vooraf aan de ziekenzalving was, net als bij het maandelijks noemen van de namen van de zieken, dat de parochie zich betrokken voelde bij de zorg en het verdriet van medeparochianen en hun familie.

Praktisch kunnen we meestal niet helpen, maar we kunnen wel meeleven en voor de zieke bidden.

Uit ervaring weet ik dat de ziekenzalving ook voor de familie van de zieke een grote steun en troost kan zijn.

Ik weet niet of de ziekenzalving tegenwoordig nog toegediend wordt. Is het een privé gebeuren geworden of is de parochie zo gezond?

We horen of lezen er eigenlijk nooit meer over.

Misschien kan een van de pastoors ons via het Kruispunt wat 'bijpraten'?

Wil Wijker-Vis



BERICHTEN RONDOM

DE ENGELMUNDUSKERK



Kerkdiensten

za. 23-03	19.00 uur	gezamenlijke dienst van voorbereiding in de Engelmunduskerk
zo. 24-03	10.00 uur	Palmzondag, eucharistieviering met palmwijding, kinderkerk, crèche
wo. 27-03	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
do. 28-03	19.00 uur	Witte Donderdag , eucharistieviering
vr. 29-03	15.00 uur	Goede Vrijdag , kruisweg
vr. 29-03	19.00 uur	Goede Vrijdag , heilig ambt
za. 31-03	21.00 uur	Paasnachtviering , koffiedrinken
zo. 01-04	10.00 uur	Paaszondag , eucharistieviering, kinderkerk, crèche, eieren zoeken
ma. 02-04	10.00 uur	Paasmaandag , eucharistieviering
za. 06-04	19.00 uur	vesper, mannenkoor
zo. 07-04	10.00 uur	eucharistieviering, kinderkerk
wo. 10-04	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za. 13-04	19.00 uur	completen/avondgebed
zo. 14-04	10.00 uur	eucharistieviering, kinderkerk, crèche, koffiedrinken
wo. 17-04	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za. 20-04	19.00 uur	vesper, vrouwenkoor
zo. 21-04	10.00 uur	eucharistieviering, kinderkerk
wo. 24-04	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za. 27-04	19.00 uur	completen/avondgebed
zo. 28-04	10.00 uur	eucharistieviering, kinderkerk
wo. 01-05	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken
za. 04-05	19.00 uur	vesper, mannenkoor
zo. 05-05	10.00 uur	eucharistieviering, kinderkerk, crèche, koffiedrinken
wo. 08-05	09.00 uur	eucharistieviering, koffiedrinken

Vanuit de Engelmundus-pastorie

Omdat in de afgelopen maanden vaker ouders met kleine kinderen tijdens de kerkdiensten in de Engelmunduskerk aanwezig zijn, die nog te jong zijn voor de kinderkerk, hebben we besloten de crèche weer nieuw leven in te blazen.

Twee maal per maand houden we in de woonkamer van de pastorie crèche. Op de eerste en derde zondag van de maand, tevens koffiezondag, en op de grote feestdagen.

De crècheleider(s) zijn er vanaf 9.45 uur aanwezig.

De ploeg bestaat uit Corina van Wijk, Andinate Haile, Janna Gouda, Edith Luiting en Bregje van der Hulst (coördinator), tel. 0255-513290.

Uit de ziekenploeg van de Engelmunduskerk valt het volgende te vermelden.

Nogal plotseling en met ernstige nierklachten moest A. Schutte-van Pel een poosje geleden in het ziekenhuis worden opgenomen en daar een aantal dagen verblijven. Na een reeks van onderzoeken en aanpassing van haar medicijnen is zij weer thuis.

Lieny Schol-Zwart is onlangs ambulante in het ziekenhuis aan haar hand geopereerd. De operatie verliep voorspoedig en nu is het wachten op herstel.

Theo van Kouteren herstelt langzaam van zijn knie-operatie in het begin van het jaar. Maar hij moet nog steeds naar de fysiotherapeut en heeft last van pijn.

Paaszondag zal er in de Engelmunduskerk na de eucharistieviering om 10.00 uur zoals vanouds voor alle jonge en oude kinderen de gelegenheid zijn om paaseieren te zoeken.



Ten slotte wil ik alle vrijwilligers van harte danken voor hun inzet in de Goede Week. Dankzij hun inzet mochten we de belangrijkste week van het hele kerkelijke jaar, centrum van ons geloof, waardig en inspirerend vieren.

Met hartelijke groet en veel zegen,
pastoor Harald Münch

BERICHTEN RONDON DE ADELBERTUSKERK



kerkdiensten

- 23-03 19.00 uur gezamenlijke dienst van voorbereiding in de Engelmunduskerk
- 24-03 10.00 uur *Palmzondag* – begin van de *Goede Week C* (blz. 394)
- 25-03 19.30 uur wijding van de H. Oliën in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria aan de Kinderhuis-singel te Haarlem
- 28-03 19.30 uur Witte Donderdag (blz. 91)
- 29-03 19.30 uur Goede Vrijdag (blz. 406 en blz. 97)
- 30-03 20.30 uur *Paaswake*
- 31-03 10.00 uur 1^e zondag van Pasen (blz. 117)
- 01-04 10.00 uur Maandag in de Paasweek (blz. 119)
Gezamenlijke viering in de Engelmunduskerk, Adelbertuskerk gesloten
- 07-04 10.00 uur 2^e zondag van Pasen, zondag *Quasimodo Geniti C*, ook “Beloken Pasen” genoemd (blz. 409)
- 14-04 10.00 uur 3^e zondag van Pasen, zondag *Jubilate C* (blz. 413)
- 21-04 10.00 uur 4^e zondag van Pasen, zondag *Misericordia Domini C*, ook “zondag van de goede herder” genoemd (blz. 416)
- 23-04 19.30 uur oecumenisch Taizégebed
- 28-04 10.00 uur 5^e zondag van Pasen, zondag *Cantate C* (blz. 418)
- 05-05 10.00 uur 6^e zondag van Pasen, zondag *Vocem Iucunditatis C* (blz.421)
- 09-05 9.30 uur Hemelvaart van de Heer
oecumenische viering van Schrift en Tafel, Engelmunduskerk gesloten

website: ijmuiden.okkn.nl

Bij de vieringen

Zaterdag 23-03 is er om 19.00 uur in de kerk van de H. Engelmundus de voorbereidingsdienst van boete en vergeving. Voorgangers zijn de pastores Münch en Frede. Deze dienst is in de plaats gekomen van de oude voorbereiding op het hoogfeest, namelijk de biecht voor Pasen, en heeft een vaste plaats in het parochieleven weten te handhaven. Een moment van stilte voor de Goede Week.

Zondag 24-03 begint met de viering van Palmzondag de *Goede Week*.

Donderdag 28-03 herinneren wij in de eucharistie om 19.30 uur aan het avondmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn dood met zijn discipelen had. Aansluitend wordt het altaar ontruimd en verlaten we in stilte de kerk.

In de gebedsdienst van Goede Vrijdag 29-03 ligt de nadruk op de Schriftlezingen en het gebed van de gemeente. We vieren op deze dag geen eucharistie, een gewoonte die na de liturgische hervormingen van het midden van de vorige eeuw vrij algemeen ingang gevonden heeft.

Zaterdag 30-03 begint de viering van de Paaswake in de dan nog donkere kerk om 20.30 uur.

Zondag 31-03 vieren we het hoogfeest van *Pasen*. Houdt u rekening met het begin van de zomertijd! (een uur vooruit).

Graag willen we u ook al attenderen op de oecumenische viering van Schrift en Tafel op Hemelvaartsdag.

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerkdienst op zondag 24-03, zaterdag 30-03 (paaswake), zondag 31-03 (Pasen), zondag 07-04, zondag 21-04 en zondag 05-05.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597.

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur).

Collectes en andere bijdragen

De landelijke collecte tot en met 24-03 (Palmzondag) is bestemd voor het vastenoffer, in ons geval is dat het *Noodfonds Velsen*. U kunt daarover meer in het vorige KRUISPUNT lezen.

De landelijke extra collecte voor de maand april wordt gehouden op zondag 18-04 en is bestemd voor *de opleidingen van de oud-katholieke kerk*. Het Collegiaal Bestuur schrijft in de aanbeveling:

Een kerk die zich zelf serieus neemt, zal ook haar opleiding serieus nemen. Niet alleen de veelzijdige toerusting van toekomstige ambtsdragers maar ook het wetenschappelijk werk is daarbij belangrijk. Zowel voor het eigen verstaan als voor de legitimatie naar de buitenwereld toe is het van levensbelang dat er op gezette tijden wetenschappelijke publicaties over het oud-katholicisme in de brede zin het licht zien. Het seminarie kost geld, veel geld, dat maar ten dele door de overheid ter beschikking wordt gesteld. Naast bijdragen in de tekorten door verschillende kerkelijke fondsen is uw steun daarom hard nodig. Uw bijdrage in de collecte van april is van blijvende betekenis. Dank daarvoor.

Het kerkbestuur beveelt deze doelen dan ook van harte bij u aan. U kunt uiteraard ook bijdragen via onze bankrekeningen.

Vanuit de Adelbertus-pastorie

Op deze plek wil ik graag nog eens extra wijzen op de maandelijkse Taizé-vieringen die op de laatste dinsdag van de maand (maart en april vormden uitzonderingen) in de kerk van de H. Adelbertus worden gehouden. Het is een trouwe maar ook kleine groep uit verschillende tradities die er samenkomt onder de leiding van steeds wisselende voorgangers. Het avondgebed is kort (ca. 30 minuten) zodat er nog voldoende tijd voor andere activiteiten op de avond overblijft. De enthousiaste zangers kunnen om 18.30 uur de liederen samen met ds. Ben Helmers oefenen. Het is een plezierige wijze om het ritme van de week eens te doorbreken. Welkom dus!

De oecumenische avondgebeden in de veertigdagentijd vonden ook dit jaar weer hun doorgang in de PKN Engelmunduskerk in Velsen-Zuid. Centraal stonden de zeven werken van barmhartigheid. Zelf mocht ik

“de vreemdelingen herbergen” voorbereiden, een uitdagend thema in onze tijd waarin we veel over gesloten grenzen en een “vol Nederland” horen en lezen en er soms ook zelf zo over spreken. Voor mij – ooit ook een vreemdeling in dit land – een mooi onderwerp om over te denken en een overweging daarover te schrijven. Johannes van Riessen bereidde het avondgebed met als thema “de gevangenen bezoeken” voor.

Het vastenoffer 2013 loopt op dit moment van schrijven nog. Ik hoop dat het ons lukt om een aardig bedrag bij elkaar te krijgen – ook omdat uit het KASKI-onderzoek bleek dat de parochianen eigenlijk graag wilden, dat we ons meer met de plaatselijke sociale noden bezig zouden houden. Diaconaat werd als een belangrijk punt opgegeven. Hopelijk blijkt dat nu ook.

Enkele parochianen waren aanwezig bij de afscheidsdienst voor *Albert Zwart* op 8 maart jl. in het crematorium Westerveld in Driehuis. Het was goed om te ervaren dat de gemeenschap, waarmee hij zich zo vele jaren verbonden wist, hem niet was vergeten. In onze gebeden willen we ook *Hennie Zwart-Vredenburg* gedenken die in Velsersduin IJmuiden wordt verzorgd.

Mevrouw *Betsy Kops-de Haan* verhuisde van haar woning aan het Burgemeester Weertplantsoen naar Huis ter Hagen. We wensen haar een goede tijd in de nieuwe woonomgeving.

Mevrouw *Corrie Heilig* hoopt binnenkort naar het dienstencentrum Zeewijk te kunnen verhuizen.

In Velsersduin Driehuis revalideert mevrouw *Willemijn van der Zee* na een eerdere opname in het ziekenhuis. We wensen haar een spoedig herstel!

Bij het schrijven voor dit KRUISPUNT lijkt de winter nog steeds niet overwonnen; vanmorgen toen ik de gordijnen opende was weer alles wit. Maar het groen, de eerste krokussen breken er toch doorheen...het voorjaar komt er aan.

Ik wens u allen goede en gezegende Paasdagen in IJmuiden en daarbuiten, vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat, Robert Frede, pastoor



ALGEMENE BERICHTEN

Om te zingen naar de ICHTHUSkerk

Op zaterdag 23 maart 2013 is er weer een zangavond in de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat 40 in IJmuiden.

Er worden prachtige liederen uit allerlei bundels gezongen.

Zin om een klein uurtje geestelijke liederen te zingen? Zorg er dan voor dat je die avond aanwezig bent. Jan Schotvanger praat de liederen aan elkaar en leidt tevens de samenzang.

Ary Rijke, de vaste organist voor deze avonden, bespeelt het orgel.

De avond begint om 19.30 uur en de kerk is om 19.00 uur open.

Iedereen is hartelijk welkom .

COMMISSIE AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN IJMOND

Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst. Deze diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en begeleiders. Ook belangstellenden zijn welkom!

Op 7 april a.s. is de vijfde viering in dit seizoen van de aangepaste gezinsdiensten met het jaarthema: "*Met een naam en een gezicht*"

Het thema van de dienst is "En zij herkende hem".

De dienst wordt gehouden in de Morgensterkerk, Vrijburglaan 2 te Heemskerk. De dienst begint om **15.00 uur**. De voorgangers zijn pastoor R. Frede en pastor E. Wigchert.

Het orgel wordt bespeeld door dhr. J.Marechal en Rob Zeegers.

Zoals altijd kunt u aan de collecte deelnemen door een bijdrage in natura (met fruit / bloemen) of met geld. Het fruit en/of bloemen zijn voor de zieken in de regio.

Na afloop van de dienst kunnen we met elkaar napraten onder het genot van een kopje koffie/ thee of een glaasje fris met wat lekkers.

Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat! Neem hierover vóór 6 april a.s. contact op met mevr. Riet de Vlieger, tel. 0255 - 530210.

AGENDA

01-04	12.00 uur	O.K. Volleybaltoernooi in Egmond aan Zee
02-04	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie E
08-04	20.00 uur	Lezing Mattijs Ploeger in de Kathedrale Kerk, Kinderhuissingel 76, Haarlem
09-04	20.00 uur	O.K. Mannenvereniging IJmond
13-04	10.30 uur	Ontmoetingsdag in Utrecht
16-04	14.00 uur	Bijbelkring, pastorie E
16-04	20.00 uur	Lezing past. H. Münch in de Bolder
17-04	20.00 uur	Gezamenlijke avond vrouwenverenigingen in De Bolder
19-04	14.00 uur	Oecumenische leeskring
21-04		Misdienaarsuitje
22-04	20.00 uur	Gemeentevergadering in de Bolder (E)
24-04	20.00 uur	Gemeentevergadering in het Adelbertuscentrum
03-05	14.00 uur	Oecumenische leeskring
08-05		Adelbertus Vrouwenkontakt, jaarlijks uitje
09-05	06.00 uur	Dauwtrappen
14-05		O.K. Mannenvereniging IJmond, uitstapje Egmond
15-05		Aktiva, jaarlijks uitje

MUTATIEFORMULIER

(bij wijzigingen van adres/gezins situatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Tel.nr.

Overige mededelingen:

.....
.....
.....

Parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus i.o.

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden

Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :

Sparrenstraat 46, IJmuiden

Engelmunduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of

06-22879771, okbolder@gmail.com

Adelbertuscentrum:

tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080,

okadelbertusbeheer@quicknet.nl

b.g.g. 0255-512167

Bankrekening O.K. parochie

H. Engelmundus te IJmuiden

Rabo 15.41.64.348

ING 523.965

Bankrekening O.K. Parochie

H. Adelbertus te IJmuiden

ING 38.08.341

ING. 68.97.11.255

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies

alleen via ING 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleege worden bij mw. M. van de

Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafnisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Kruispunt: kopij inleveren voor voor 17 april 2013 bij:

S.C. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,

tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 29 april 2013.