



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND

Jaargang 54, nummer 10

mei 2013

Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus ...

Vraag mensen, wat christenen met Pinksteren vieren, en de kans is heel groot dat zij hier het antwoord op schuldig moeten blijven. Vraag hen wat *liefde* nou eigenlijk is, dan is het antwoord ongeveer gelijk. Hooguit wordt er wat gegist. Hoe kun je met woorden het woordeloze vatten?

Pinksteren is het grote feest van de liefde.

Adem mijn adem, voel wat ik voel, en ik zal jou zijn... en je zult mij zijn, vrij zijn...zo luidt ergens een liedtekst.

Johannes schrijft in zijn evangelie dat Jezus, toen hij stierf, zijn geest gaf. Wanneer Jezus na zijn verrijzenis aan de leerlingen verschijnt, blaast hij over hen en zegt: "Ontvang de heilige Geest".

Pinksteren gaat dus over het raadsel, dat God de mensen zijn liefde verklaart. Hij blaast de relatie leven in en versiert daarbij de mensen met het mooiste juweel dat er is: het licht van de liefde.

Maar zo licht was het níet bij het begin van die eerste Pinksterdag. Er heerst een beklemmende sfeer van angst en onzekerheid. Eigenlijk kon je het geen leven meer noemen, het bestaan van Jezus' leerlingen op dat moment. Zij zijn bang, ontdekt te worden, bang voor arrestatie en bang ook voor de dood. De storm die in hèn woedt, manifesteert zich vervolgens in een geraas dat het hele huis waarin zij zich bevinden,

vervult. Vindt dit plaats in een woonhuis, of gaat het om de tempel, het huis van God?

Het verandert hen en brengt hen van donker naar licht.

De Pinksterstorm verwijst in zijn hevigheid naar de chaos die volgens het boek Genesis bij de schepping heerste, toen God uit de duisternis het licht te voorschijn riep.

Die storm mag ons ook herinneren aan de angst die de Israëlieten voelden bij de berg Sinai. Daar daalde God uit een wolk van bliksem en hemelvuur af om het volk de Wet – de tien geboden – te geven. “Ik geef je mijn Woord” anders gezegd: licht in de duisternis en weg ten leven. En op de dag van Pinksteren zien we tongen van vuur die zich op de hoofden van de leerlingen neerzetten.

Zij die eerst als de dood waren, ontvangen nu geestkracht en worden bezield met het Licht van het begin.

Dit is het Licht dat Mozes uitstraalde toen hij de Wet ontving – toen zijn kleren en zijn gelaat blinkend waren van wit Licht, toen hij in het leger van de Israëlieten terugkeerde – het Licht dat Jezus als geen ander door zijn optreden en zijn woorden uitstraalde.

De leerlingen schreeuwen het uit en vertellen over de grote daden van God: daden van licht, leven en liefde.

De verzamelde mensen in Jeruzalem zijn verbijsterd, want iedereen verstaat het in de taal van zijn eigen geboortestreek. De taal dus van ieders begin, de taal van zijn kindertijd, zijn jeugd. Zelfs een kind kan het dus begrijpen. Het is een boodschap die binnenkomt in je hart, en die je thuis brengt.

Het is als op een dag – iedereen heeft wel eens zo’n dag – dat alles klopt en alles goed is. Zo’n moment van licht en zekerheid, dat voelt als de dageraad van de eeuwigheid.

Je hebt geen angst meer en kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. Je weet zeker: *Ik ga ervoor – wat er ook komen mag.*

Dat is Pinksteren: *varige bezieling.*

Maar het is natuurlijk moeilijk om vol te houden wanneer de twijfel gaat knagen.

Wanneer de wereld je voor gek verklaart, omdat je trouw wilt blijven

aan Gods droom van liefde.

Het is dan ook niet ter wille van de Wet – dat je altijd en in alles de geboden van God moet volgen - dat bijvoorbeeld de apostel Paulus zo fel tegen de uitingen van een zondig leven streed. De kern van zonde is immers, dat door die zonde – door dat leven dat anders is dan God het voor zijn mensen heeft bedoeld – de *band van liefde* tussen God en de mensen beschadigd kan worden, en in de regel de band tussen mensen onderling ook inderdaad schaadt.

De Geest die Jezus aan de leerlingen belooft te sturen, is de *Geest der Waarheid*". Die is hetzelfde als het "Licht van het begin", want hij zal ons leiden naar God, die liefde is.

Maar tegenover *de liefde* staat niet *de haat*, maar de *angst*. Want het is de angst die ons verhindert lief te hebben.

Adem mijn adem, adem je vrij zo zegt God in het Paradijs (Gen. 2, 7).

En in psalm 104 kunnen we lezen:

Geef uw adem en uw schepselen worden herschapen.

En de psalmist vervolgt daarom:

Ik zing voor de Heer zolang ik besta. Mijn lied zal hem behagen en ik vind vreugde in de Heer.

Robert Frede, pastoor

BERICHTEN en AANKONDIGINGEN

Dauwtrappen vanaf het Adelbertuscentrum

Op Hemelvaartsdag, 9 mei, gaan we weer dauwtrappen!

Dauwtrappen doe je 's morgens vroeg als de vogels net beginnen te fluiten. Een goed begin van een prachtige Hemelvaartsdag!

Komt allen om **06.00 uur** naar het **Adelbertuscentrum**, Sparrenstraat.

Dan vertrekt de karavaan per fiets naar een mooie locatie voor een wandeling!

Als we moe en uitgewandeld naar het centrum terugkeren, staat ons - voor een billijk bedrag - een heerlijk ontbijt te wachten.

Aanmelden voor het ontbijt op de lijsten achterin de kerken, of **vóór** alleruiterlijkst **maandag 6 mei** bij fam. Münch, tel.: 0255 - 515260

JONGERENDAG BISDOM HAARLEM IN IJMUIDEN

Na jongerendagen in het bisdom Haarlem in Enkhuizen, Egmond, Amsterdam, is dit jaar IJmuiden aan de beurt op zaterdag 15 juni 2013 in De Bolder:

Matties: van tijd tot tijd

Gezelligheid, vertrouwen, delen!

Kom dit jaar gezellig naar de bisdomsdag die in het teken staat van vriendschap!

Dit jaar in IJmuiden.

Wat zijn echte matties en wat doe je met je vrienden?

Kom dit jaar ook en:

**doe mee aan leuke activiteiten
eet lekker mee bij de barbecue**

Ben jij tussen de 7 en 17 jaar,

schijf je dan in vóór 15 juni 2013

bij Harald Münch: fam.munch@planet.nl

of Rick de Ronde: rick-de-ronde@hotmail.com

Natuurlijk mogen jullie ouders mee eten bij de barbecue. Voor de barbecue vragen we een bijdrage van € 5,- p.p. en maximaal € 15,- per gezin.

(Mochten de kosten een probleem zijn, neem dan contact op Harald Münch of Rick de Ronde)

De O.K.Mannenvereniging

sluit op 14 mei het seizoen af met een excursie naar Egmond. Wij bezichtigen ondermeer de vuurtoren en het botenhuis van de Reddingsmaatschappij. We vertrekken om 14 uur.

Collecte Diakonale Werkgroep IJmond

Op 19 mei is de uitgangscollecte bestemd voor de Stichting Wiesje. Eind 1999 is de Stichting Wiesje opgericht en bouwt aan zorg voor mensen met dementie in Suriname. Sinds de oprichting is er veel gebeurd. Zo is in 2005 de eerste dagvoorziening geopend voor 15 deelnemers.

De Stichting staat nu aan de vooravond van de bouw en het beheer van een wooncentrum + tweede dagvoorziening + kenniscentrum met een bibliotheek en een documentatiecentrum.

Met de opbrengst van de collecte willen wij hier een klein steentje aan bijdragen.

Namens DWIJ

Jan van der Leek

Seniorenmiddag

Hierbij nodigen wij alle senioren uit voor de seniorenmiddag op **woensdag 22 mei 2013**.

Om 15.00 uur bent u van harte welkom in de H. Engelmunduskerk voor de kerkdienst. Voorganger is pastoor R.W.Frede.

Na afloop is er een gezellig samenzijn in de Bolder: wij gaan kienen!

De middag zal om 17.45 uur eindigen.

Voor 1 mei ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor deze middag.

Heeft u geen vervoer? Wij zorgen hiervoor!

Voor meer informatie,

Sonja Gravemaker, tel: 0255-533309;

e-mail: sonja.gravemaker@gmail.com

Anneke Zwart, tel: 023-5491140;

e-mail: annekezwart@hotmail.com

Namens de seniorencommissie,

Anneke Zwart

Vrouwenvereniging Aktiva

sluit het seizoen af met een excursie, en wel op woensdag 15 mei.

Oecumenische leeskring

komt vrijdag 3 mei voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar en wel om 14.00 uur in de Rank. Op vrijdag 17 mei gaan we 's avond samen eten.

Huiskamerkring

op dinsdag 21 mei om 20.00 uur voor alle vrienden en leden van onze oud-katholieke gemeenschap bezuiden het kanaal, in de huiskamer van pastoor Münch, Kon. Wilhelminakade 117.

Taizé-gebed

op dinsdag 28 mei om 19.30 uur in de Adelbertuskerk. Allen welkom!

1888 – 2013: 125 Jaar Oud-Katholieken in de IJmond

Op zondag 30 juni zullen we tijdens **een feestelijke kerkdienst** in de kerk van de H. Engelmundus herdenken dat het 125 jaar geleden is dat de eerste oud-katholieke kerkdienst in het toen nog jonge IJmuiden werd gehouden.

De dienst begint om 10.00 uur.

Celebrant is onze bisschop, Dirk Jan Schoon.

Het zou erg leuk zijn als er zoveel mogelijk (oud-)parochianen bij deze dienst aanwezig zouden kunnen zijn. Vertelt u het dus door aan familieleden elders, aan mensen die vroeger meer betrokken waren, aan vrienden en belangstellenden! Tijdens het aansluitende koffiedrinken in De Bolder is er volop gelegenheid om oude herinneringen op te halen en nieuwe contacten te leggen!

De voorbereidingsgroep voor het **feestjaar 125 Jaar Oud-Katholieken in de IJmond** is volop bezig met de verdere invulling van een jaarprogramma met diverse en gevarieerde activiteiten voor jong en oud.

Mocht u dit specifieke doel ook financieel willen steunen, dan kan dat met een gift op een van de rekeningen achter op dit Kruispunt o.v.v. "feestjaar".

1888 – 2013: 125 Jaar Oud-Katholieken in de IJmond

29 juni : Open Engelmundusdag – Rondom d'Engelmundus

Beste mensen,

We stellen het zeer op prijs dat jullie zonder restricties mee willen doen aan de creatieve **Open Engelmundusdag op 29 juni a.s.**

Het thema is: "**Rondom d' Engelmundus**".

De kerk is open van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Je mag meerdere werkstukken maken, maar kies er één uit dat jij het beste vindt.

We proberen die te veilen, en de opbrengst is voor de kerk. Op wat voor manier zien we nog wel.

We nemen ons eigen schilder- en tekenmateriaal.

Het is pas professioneel als je het werkstuk meteen inlijst. Voor lijsten en passe-partouts is een budget beschikbaar.

We schilderen en tekenen achter in de kerk. Daar hebben we een paar grote tafels neergezet.

Voor koffie, thee en broodjes wordt gezorgd, desnoods in eigen beheer. Iemand die ondertussen muziek kan maken, is welkom.

Na afloop worden de werkstukken onder het genot van een glaasje wijn geëxposeerd in de kerk.

Deelnemers zijn onder meer:

Wim Kok - Anneke Stam - Berthil Visser - Joke Wennis - Luke Huitema en kinderen - Jan Visser (in liefdevolle herinnering) - Corry Vellinga - Cees van der Oord.

Waarschijnlijk, en dat is ook de bedoeling, kan je bezoek verwachten.

Het kerkbestuur verzorgt publiciteit in de plaatselijke pers.

We maken er een leuke dag van!

Nader bericht krijgen jullie nog van

Cees van der Oord

De parochie onderweg

Velen van ons zijn de afgelopen weken druk doende geweest met vieringen binnen de Veertigdagentijd. Een inspirerende periode met de viering van Pasen als afronding en hoogtepunt. Opmerkelijk was het Passieconcert: in één woord uit te drukken, namelijk 'prachtig'! Zeker het overwegen waard om hier een jaarlijkse traditie van te maken. Zoals al eerder vermeld, hebben wij bestuurlijk afscheid genomen van Marcel van der Wel. Zijn opvolgster Mariska Donker is inmiddels al een vertrouwde persoon in ons gezelschap. Wij verwachten voor het komend jaar, gelet op de benoemingstermijnen, geen veranderingen in het bestuur en hopen slagvaardig verder te gaan. Dat zal zeker moeten, want ook binnen onze parochie merken wij een afnemende financiële bijdrage. Dat vraagt ons aller aandacht!

Om beleidsmatig nieuwe wegen in te slaan, zijn werkgroepen samengesteld om nieuwe parochiële wegen en paden voor de toekomst te bedenken. Basis is het Kaski-rapport. Een dringende oproep aan allen die zich aan de parochie verbonden weten om zich in te schrijven als lid van één van de werkgroepen.

Pastoraat / diaconaat: items zijn o.a. WMO-overleg, armoedeonderzoek, alleengaanden, oecumenische leeskring(en), huiskamergesprek(ken), geloofs-informatie, gespreksgroepen m.b.t. existentiële thema's, doelgroep leden tot 50 jaar, filmavonden.

Aanmelden bij één van de pastores, Harald Münch of Robert Frede.

Liturgie / spiritualiteit: items zijn o.a. liturgische commissie, ontwikkelen andersoortige diensten, voorbereiden kerkdiensten, jaarprogramma.

Aanmelden bij één van de pastores, Harald Münch of Robert Frede

Jeugd / jongerenbeleid: items zijn o.a. jeugdcommissie, lering en aannemen, Activiteiten 20- en 20+, landelijke activiteiten.

Aanmelden bij Rick de Ronde, tel.: 06-23706364.

Gemeenschapsleven: items zijn o.a. voorbereiden jubileum, rouw en trouw, vrouwenvereniging Aktiva, Adelbertus Vrouwen Contact, mannenvereniging, parochieberaad, werkgroep/driekoningenavond.

Aanmelden bij Sonja Gravemaker, tel.: 0255-533309 of Loes Korbee, tel.: 06-23532887.

Public Relations: : items zijn o.a. Ikon, parochiegids, activiteitenbrochure, website, Kruispunt, contacten regionale pers, lokale en regionale radio/TV en kabelkranten, informatieve brochures (bv. 'Wat zie ik in een kerk').

Aanmelden bij Gert Jan van der Hulst, tel.: 06-53184046.

Gebouwenbeheer: items zijn o.a Engelmunduskerk en De Bolder, Adelbertus-complex.

Aanmelden bij Dick Gouda, tel.: 06-10600557 of Mariska Donker, tel.: 023-5392080.

Tot slot een oproep voor een aanvulling voor ons kerkbestuur. Wij hebben open staan een vacature voor **Public Relations**. Heeft u interesse om mede verantwoordelijkheid te dragen voor onze parochie, dan kunt u informatie opvragen bij Gert Jan van der Hulst, tel.: 06-53184046.

Voor een slagvaardige parochie in de IJmond vraagt het kerkbestuur dringend uw deelname aan één van de genoemde werkgroepen.

Namens uw kerkbestuur,

Gert Jan van der Hulst

Verslag van een bliksembezoek aan Athos

Pastoor Münch reisde vorig jaar met zijn vier zoons naar de heilige berg Athos in het noorden van Griekenland. Zonder mevrouw Münch? Ja, want op deze heilige berg zijn geen vrouwen, zelfs geen vrouwelijke dieren.

Maar ook niet alle mannen kunnen er zomaar naar toe. Oosters-orthodoxe christenen kunnen er vrij gemakkelijk komen, katholieke christenen kunnen visa aanvragen voor maximaal vijf dagen. Wie geen christen is, krijgt geen visum. De controle is streng.

In de zesde, zevende eeuw van onze jaartelling vluchtten diep gelovige grieks-orthodoxe christenen voor vervolging naar het onherbergzame schierleiland Athos. Het is met een smalle corridor met het vaste land verbonden, en ligt verder met steile kliffen en rotsen in de Middellandse Zee. Het was niet waar-

schijnlijk, dat vervolgers de vluchtelingen hier zouden vinden.

Daarnaast bestonden er in de oosterse vroeg-christelijke kerk kluizenaars, die zich terugtrokken uit de maatschappij, veelal in de woestijn, om daar ongestoord een op God gericht leven te leiden met gebed, meditatie, Bijbellezing en zonder wereldse afleiding en verleiding.

Vanuit die gedachte hebben honderden jaren lang steeds weer mannen zich op de Athos teruggetrokken. Velen leefden in groepen en kloosters – het eerste klooster is ruim 1000 jaar geleden gesticht – en nog steeds wordt er dagelijks de urenlange liturgie gevierd en worden, verdeeld over dag en nacht, de getijden gebeden en gezongen.

Wie in zo'n oude traditie gelooft en leeft, zal eerder geneigd zijn alles bij het oude, deels heel erg oude, te laten, dan nieuwigheden in te voeren.

De mannen van Münch waren dan ook verbaasd, en misschien zelfs teleurgesteld, dat er mobieltjes waren met bereik, zonnepanelen, moderne 8-persoons busjes, betonmolens en enorme bouw- en hijskranen.

De vrome samenleving op de Athos heeft in de loop der eeuwen perioden van grote bloei en heiligheid gekend, maar ook perioden van verval. Tegen het einde van de jaren '80 van de vorige eeuw, was het heel droevig gesteld met de heilige berg. Maar na de val van de Berlijnse Muur en het uiteenvallen van de Sovjet Unie en het hele Oostblok beleefden de oosters-orthodoxe kerken overal een geweldige opleving, die doorwerkt tot op de Athos. Er komen jonge monniken, eeuwen oude, vervallen kerken en verlaten kloosters worden met moderne middelen en materialen hersteld en vullen zich weer met liturgie, lofprijzing, kaarsen, wierook en monniken.

Pelgrims uit de hele wereld trekken naar de Athos. Monniken van de Athos zijn biechtvader of geestelijk leidsman van gelovigen ver weg en onderhouden het pastorale contact via face-book en internet.

Maar om van één klooster naar een ander te komen, moesten de mannen van Münch wel urenlang met hun zware rugzakken en in de brandende zon zwoeven over de eeuwenoude muilnierpaden, waarlangs al het verkeer loopt, en waarlangs voorheen ook al het bouw materiaal steen voor steen en balk voor balk naar boven gedragen werd.

Het bliksembezoek van slechts 5 dagen aan de heilige berg Athos, aan een verre, totaal andere wereld van meer dan duizend jaar levend en levendig oosters orthodox christendom, liet de mannen van Münch in verwondering, en de toehoorders in De Bolder in verwarring achter.

Fiete Smit-Maan

RONDOM DE ENGELMUNDUSKERK



Kerkdiensten

za.	04-05	19.00 uur	<i>vesper valt uit i.v.m. dodenherdenking</i>
zo.	05-05	10.00 uur	dienst van Schriftlezing en Gebed, kinderkerk, crèche, koffiedrinken
wo.	08-05	09.00 uur	valt uit
do.	09-05	9.30 uur	Hemelvaart, kerkdienst in de Adelbertuskerk dauwtrappen vanaf en ontbijt in het Adelbertuscentrum,
za.	11-05	19.00 uur	completen/nachtgebed, doop van Anja van Vliet
zo.	12-05	10.00 uur	eucharistie
wo.	15-05	09.00 uur	eucharistie, koffiedrinken
za.	18-05	19.00 uur	<i>vesper valt uit</i>
zo.	19-05	10.00 uur	Pinksteren , eucharistie, kinderkerk, crèche, koffiedrinken
zo.	26-05	10.00 uur	eucharistie, laatste keer kinderkerk voor de zomer
zo.	02-06	10.00 uur	oecumenische dienst in de Pieterkerk of om 10.00 uur eucharistie in de Engelmunduskerk
zo.	09-06	10.00 uur	eucharistie
zo.	16-06	10.00 uur	eucharistie

Website: www.ijmuiden.okkn.nl

Uit de Engelmunduspastorie

Als je met een beetje humor naar de **ziekenboeg** kijkt, zou je kunnen denken, dat benen de zwakke plek van de oud-katholieken in de IJmond zijn. Het was zo erg, dat de pastoor op een gegeven moment niet meer wist of het om iemands rechter- of linkerbeen, dan wel om heup of knie ging.

De stand van zaken is bij het schrijven van dit Kruispunt als volgt: de operatie van de knie van Ans Poppe is eigenlijk voorspoedig verlopen, maar de genezing valt erg tegen. De knie is heel erg opgezet door vocht, en Ans heeft veel pijn.

Toni Krijgsman verblijft na haar operatie in Velsersduin/Driehuis; haar herstel verloopt voorspoedig.

Bets Visser-Zwaan heeft een pijnlijke ontsteking in haar knie en moet rust houden. Voorlopig moeten we dus haar kostersdiensten missen.

Ernstiger is het met Jopie Verkerk-Broekhuizen gesteld. Afgelopen zondag is zij gevallen en heeft haar dijbeen zo ernstig gebroken dat ze dinsdag daarop geopereerd moest worden.

En net bereikt ons het bericht dat Tiny van Kouteren door een longontsteking aan bed is gekluisterd.

Met Pinksteren, zondag 19 mei, vieren we een gezinsdienst waarvoor alle ouders en grootouders met hun kinderen en kleinkinderen uitgenodigd zijn.

Na Pinksteren stoppen we dan met alle groepsbijeenkomsten en de zaterdagavond- en woensdagochtendiensten en is er zomerreces.

Op 2 juni is er een oecumenische dienst in de rooms-katholieke Sint Pieterkerk in IJmuiden-West gepland. Maar omdat de personele bezetting in onze protestantse en rooms-katholieke zusterparochies op het ogenblik krap is, weten we niet of deze doorgang vindt.

Als de oecumenische dienst niet doorgaat, is er een eucharistieviering in de Engelmunduskerk.

Let op de afkondigingen!

Berichten voor de parochie

Behalve een mooie en inspirerende Goede Week en Pasen hadden wij het verder in april nogal druk met het **'huwelijksleven'**.

Zondag 21 april herdachten Marja en Gert Jan van der Hulst dat zij 25 jaar geleden hun huwelijk hadden gesloten. En een week later werd het huwelijk van hun dochter Bregje met Vincent Looij tijdens de eucharistieviering op zondag ingezegend.

Beide bruidsparen wensen we Gods zegen op hun verdere levensweg.

WMO-overleg kerken – gemeente Velsen

Vanwege de onrust, die ontstaat door de aangekondigde bezuinigingen op sociaal gebied, wil de gemeente Velsen graag in gesprek komen met burgers die bij de kerken betrokken zijn.

Op woensdag 29 mei 2013 komen leden van alle kerken en vertegenwoordigers van de gemeente Velsen van 17.00 – 19.00 uur voor het zogenaamde **WMO-overleg** in het Adelbertuscentrum bijeen.

Bolderavonden

Na de succesvolle reeks geloofsavonden samen met de Nieuwe Kerk in november, starten we eind mei een nieuwe reeks. De bijeenkomsten zijn op de woensdagen 29 mei, 5 juni en 12 juni en we noemen ze **'Bolderavonden'**.

De avonden beginnen om 18.30 uur met een warme maaltijd in de Bolder en eindigen om 21.30 uur. Daartussenin is veel ruimte voor gesprek, ontmoeting en verdieping.

De onderwerpen zullen deze keer zijn: gemeenschap, Jezus, en 'mijn geloof'.

Iedereen is van harte welkom, kerkelijk of niet, gelovig ook niet, zoekend of niet.

DANKBETUIGING

Heel hartelijk dank voor uw vriendelijke en opbeurende woorden en goede wensen bij het bereiken van mijn 70-jarige leeftijd.

Het was niet gemakkelijk, maar nu gaat het wel weer.

Fiete Smit-Maan

Pinksteren

**Wij bidden U, o heil'ge Geest
vervul ons hart geheel en al,
opdat het weer zo worden zal
als op het eerste Pinksterfeest.**

**Ontvlam de liefde voor elkaar,
zodat uw eenheid voortbestaat
in onze wil, in woord en daad:
maak ons belijden zichtbaar waar.**

**Stem, die in stilte wordt gehoord,
U die ons nieuw maakt, telkens weer,
komt toe aanbedding, dank en eer!
Verwek in ons het godd'lijk Woord.**

**Dank zij de Geest, die bij ons is,
eer aan de Vader, keer op keer
door zijn Messias, onze heer,
tot eeuwige gedachtenis.**

OKG 678

Appartement te huur

Per 01-05 a.s. is in het kerkelijk complex van de H. Adelbertus een twee-kamer-woning te huur. Het betreft een woning op de begane grond en is daarom in het bijzonder geschikt voor oudere mensen; anderen mogen echter ook reageren.

Mocht u belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met pastoor Robert Frede (tel. 0255-510771; frede@quicknet.nl) zodat u nadere informatie over de huurprijs etc. kunt ontvangen.

Leden van de oud-katholieke parochies hebben voorrang bij de toewijzing van de woonruimte.

RONDOM DE ADELBERTUSKERK



Rooster van kerkdiensten

28-04	10.00 uur	5 ^e Znd van Pasen, zondag <i>Cantate C</i> (blz. 418)
05-05	10.00 uur	6 ^e Znd van Pasen, zondag <i>Vocem Iucunditatis C</i> (blz.421)
09-05	<u>9.30 uur</u>	Hemelvaart van de Heer, oecumenische viering van Schrift en Tafel, <u>Engelmunduskerk gesloten</u>
12-05		7 ^e Znd van Pasen, zondag <i>Exaudi</i> – “zondag van de weeskinderen” C (blz. 427), gezamenlijke dienst in de kerk van de H. Engelmundus, <u>Adelbertuskerk gesloten</u>
19-05	10.00 uur	Pinksteren C (blz. 429)
26-05	10.00 uur	1 ^e Znd na Pinksteren – feestdag van de allerheiligste Drieëenheid – <i>Trinitatis C</i> (blz. 431)
28-05	19.30 uur	oecumenisch Taizégebed
02-06	10.00 uur	2 ^e Znd na Pinksteren (4 in reeks C) (blz. 441)
09-06	10.00 uur	3 ^e Znd na Pinksteren (5 in reeks C) (blz. 444)
16-06	10.00 uur	4 ^e Znd na Pinksteren (6 in reeks C) (blz. 446)

website: ijmuiden.okkn.nl

Bij de vieringen

Donderdag 09-05 is er op de feestdag van *Hemelvaart* om 9.30 uur een oecumenische viering van Schrift en Tafel in onze kerk. Deze viering kent een lange traditie in IJmuiden. Voorgangers zijn ds. Barbara de Groot (PKN Engelmundus), mevrouw Toos Bouten (RK parochies) en

pastoor Robert Frede. Dit jaar viert ook de de Engelmundusparochie met ons mee.

Het dauwtrappen begint dit jaar om **06.00 uur** bij het Adelbertuscentrum en eindigt daar met een ontbijt.

Als u na het dauwtrappen mee wilt ontbijten, meldt u dan **voor uiterlijk 6 mei** aan bij pastoor Harald Münch (tel. 0255-515260).

Zondag 12-05 blijft de Adelbertuskerk gesloten en is er een gezamenlijke dienst in de kerk van de H. Engelmundus.

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerk op zondag 05-05 (Bevrijdingsdag), donderdag 09-05 (Hemelvaart), zondag 19-05 (Pinksteren), zondag 02-06 en zondag 16-06.

Collectes en andere bijdragen

De landelijke extra collecte voor de maand mei wordt gehouden op zondag 19-05 (Pinksteren) en is bestemd voor *de missie Sint Paulus*. Helaas was bij het schrijven voor dit Kruispunt nog niet bekend voor welk specifiek doel de missie deze collecte heeft bestemd. Let u derhalve goed op de afkondigingen. De missie is in onze kerk vooral bekend door haar doeltreffende acties voor de Filippijnen en de Anglicaanse kerk in Afrika en heeft uw steun hard nodig!

U kunt uiteraard ook bijdragen via onze bankrekeningen.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

Pastoor Frede afwezig wegens conferentie in Duitse zusterkerk

Pastoor Frede neemt van 13-05 tot en met 17-05 deel aan de jaarlijkse pastores-conferentie van onze Duitse zusterkerk in Neustadt/Weinstrasse. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met pastoor Martina Liebler-Münch en pastoor Harald Münch.

Vanuit de Adelbertus-pastorie

We mochten ook dit jaar in de Goede Week en met Pasen weer mooie vieringen met elkaar beleven. Omdat de zomertijd nog niet was ingegaan was het echt donker in de kerk, toen we met de Paaswake begonnen. Voor mij is het één van de meest speciale vieringen in het kerkelijk jaar – en dat was het al voordat ik pastoor werd. Ik ben daarom ook altijd heel terughoudend met lichtrituelen rondom andere kerkelijke feesten. De kracht van deze nacht en dit doorgeven van het licht wil ik eigenlijk door niets laten verzwakken.

Graag wil ik een ieder voor zijn/haar bijdrage bij de voorbereiding en tijdens de uitvoering van alle vieringen bedanken! Het is een goed gevoel om met een betrokken groep gemeenteleden en gasten deze bijzondere tijd in ons kerkelijk jaar te vieren!

Mevrouw *Stien Komdeur-Smoor* zal definitief in Velsersduin IJmuiden blijven wonen nu terugkeer naar haar huis bij nader inzien toch niet haalbaar bleek.

Mevrouw *Corrie Heilig* kon inmiddels haar nieuwe appartement in het dienstencentrum Zeewijk betrekken. Ze had al enige tijd naar de verhuizing uitgezien.

We wensen hun een goede tijd in hun nieuwe woonomgeving. Gelukkig werd het niet alleen licht in de Paaswake: ook de natuur lijkt uit haar winterslaap te ontwaken. Het merelpaar dat nu reeds een aantal jaren in de klimop in onze tuin zijn nest bouwt, is in elk geval terug op zijn stek en lijkt zich op een warme zomer voor te bereiden (althans dat hopen wij dan). Ik hoop dat ook u veel goede en mooie tekenen om u heen kunt zien.

Ik wens u allen mooie lentedagen,
in IJmuiden en daarbuiten,
vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat,
Robert Frede, pastoor

Dienst van Schriftlezing en Gebed.

Wat een mooie en fijne dienst weer op zondag 14 april in onze Adelbertuskerk.

Wat mogen we ons toch “gezegend” weten, dat onze lectoren Rob en Johannes zo'n mooie dienst kunnen brengen in onze parochie.

Een heel aansprekende overdenking.

En een gezongen zegenwens die je elkaar als parochianen toe zingt:

Vrede wens ik je toe.

Liefde wens ik je toe.

Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.

Vrede wens ik je toe.

Zegen wens ik je toe.

Dat er mensen zijn met wie je kunt delen .

Zegen wens ik je toe.

Als je dit kunt zingen met elkaar, dan ben je toch “gezegend”!

Marjoke de Koning

ALGEMENE BERICHTEN

De Onafhankelijke Filippijnse Kerk getuigenis en strijd voor gerechtigheid en vrede

Dr. Eleuterio Revollido, rector van het theologische seminarie Aglipay , is momenteel in Nederland voor studieverlof. Hij houdt een lezing - in het Engels - over zijn kerk op 14 mei 2013, om 19.30 uur in Amersfoort, Kon. Wilhelminalaan 3.

De Oud-Katholieke Kerken hebben sinds 1965 kerkelijke gemeenschap met de Filippijnse Kerk. Pastoor W.H.de Boer heeft er van 1988-1990 als docent gewerkt. De Missie St.Paulus heeft vele projecten van de kerk ondersteund, zoals scholen, studiebeurzen. Mgr.Vercammen stimuleert sinds 2000 samenwerking op theologisch gebied.

Dr. Revollido vreesde enige jaren geleden voor zijn leven en veiligheid en vluchtte naar Europa. Hij kon in Europa blijven, maar verkoos terug te gaan naar zijn land, zijn kerk en zijn seminarie.

Aanmelden voor de lezing bij p.b.a.smit@uu.nl

Werkweek Oud-Katholieke Spiritualiteit 2013

Onder leiding van aartsbisschop Joris Vercammen vindt van 3-7 juni in Doetinchem een internationale werkweek plaats over:

'Oud-Katholiek zijn' betekent ...

De kosten bedragen € 270,-. De voertaal is Duits.

Voor meer informatie: www.OKKN.nl

Aanmelding tot uiterlijk 15 mei: buro@OKKN.nl

AGENDA

03-05	14.00 uur	Oec. Leeskring, de Rank
09-05	06.00 uur	Dauwtrappen, Adelbertuscentrum
14-05	14.00 uur	Excursie O. K. Mannenvereniging
14-05	19.30 uur	Lezing Filippijnen, Amersfoort
15-05		Excursie Aktiva
21-05	20.00 uur	Huiskamerkring, Kon. Wilhelminakade 117
22-05	15.00 uur	Seniorenmiddag, Engelmunduskerk
29-05	17.00 uur	WMO-overleg kerken – gemeente Velsen, Adelbertuscentrum
29-05	18.30 uur	Bolderavond – Geloofsgesprek, De Bolder
05-06	18.30 uur	Bolderavond – Geloofsgesprek, De Bolder
12-05	18.30 uur	Bolderavond – Geloofsgesprek, De Bolder
15-06		Bisdomsdag Haarlem, De Bolder

MUTATIEFORMULIER

(bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën deponeren)

Naam:.....

Huidig adres:.....

Postcode en woonplaats:

Tel.nr. e-mail:

Nieuw adres:

Postcode en woonplaats:

Nieuw tel.nr.

overige mededelingen

.....

Parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus i.o.

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden

Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260

e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :

Sparrenstraat 46, IJmuiden

Engelmunduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of

06-22879771, okbolder@gmail.com

Adelbertuscentrum:

tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080,

okadelbertusbeheer@quicknet.nl

b.g.g. 0255-512167

Bankrekening O.K. parochie

H. Engelmundus te IJmuiden

Rabo 15.41.64.348

ING 523.965

Bankrekening O.K. Parochie

H. Adelbertus te IJmuiden

ING 38.08.341

ING. 68.97.11.255

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies

alleen via ING 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824

Busjes kunnen geleased worden bij mw. M. van de

Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Kruispunt: kopij inleveren vóór 22 mei 2013 bij S.C. Smit-Maan, IJmuid-

derstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden, tel. 0255-536961,

e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 3 juni 2013.