



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 56, nummer 1 juni 2014

Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus ...

Als er veel over iemand gesproken wordt, dan kan het zijn dat je erg nieuwsgierig wordt naar die persoon.

Zo vroeg een kind tijdens een lange en uitgebreide rondleiding door een kerkgebouw: “Jullie hebben het altijd maar over God, maar wie is die God nu eigenlijk?” En een ander antwoordde bijna even wijsgerig: “God is een gevoel.”

Het kind zei dus niet wie of wat God was, maar hoe hij God ervoer in het leven, hoe God hem was uitgelegd, wat God wellicht met hem deed.

Ik denk dat de meest gangbare manier om over God te spreken, is, dat je vertelt wat God ons al dan niet doet.

*God is mijn hulp,
God is mijn troost,
mijn alles,
God is ver weg en soms dichtbij.*

Wanneer we horen dat God afdaald uit de wolk om met Mozes te spreken, horen we de Heer zelf zijn naam uitspreken.

Die naam vertelt ook wat hij is ten opzichte van de mensen: barmhartig en medelijdend, groot in liefde en in trouw. Daar waar barmhartigheid en medelijden zijn, liefde en trouw, daar komt de mens dicht bij God.

Maar Mozes vraagt nog iets meer aan God, hij vraagt of God zich nog meer wil onthullen aan de mensen, wat meer van achter de wolk tevoorschijn wil komen. Daar heeft het volk behoefte aan.

Na de bevrijding uit Egypte zijn ze tot stilstand gekomen en is er geen noodzaak meer voor een God die hen bevrijdt. In het hart van de woestijn aan de voet van de Sinai is hun leider de berg opgegaan en vertoeft in de wolken, daar hebben zij dus weinig aan.

Hoe moeten ze verder? Waar hebben ze nu behoefte aan? Ze hebben behoefte aan een God die met hen meetrekt door de woestijn. Maar die is of lijkt afwezig.

Dan zit er dus niets anders meer op dan zelf maar een beeld te maken. Ze maken een beeld van de kostbare dingen die ze nog uit Egypte hebben kunnen redden. Wanneer je het kostbaarste van ieder bij elkaar legt dan moet dat kracht geven en vooruit helpen. Ze doen het voor de hand liggende. Ze maken een stierenbeeld, een beeld van kracht en van vruchtbaarheid. Als ze maar krachtig en vruchtbaar zijn, dat zal hen vooruit helpen.

Mozes ontsteekt in woede en gooit dat beeld te pletter. God heeft zichzelf bekend gemaakt, niet in een kostbaar beeld, een ding, maar in een naam. Een naam die uitdrukt dat hij er voor hen wil zijn, met hen mee wil trekken.

God wil niet, en ik denk dat eigenlijk ook geen mens dat wil, tot een ding gemaakt worden, dat je naar geloven kunt gebruiken tot je eigen welzijn. De aanwezigheid en het meetrekken van God wordt daarna gesymboliseerd in de wolk. De wolk boven de ark van het verbond.

In de geloofsbelijdenis spreken we over de Vader als Schepper van hemel en aarde. Spreken we ons geloof uit dat we niet een Vader hebben die het allemaal wel even voor ons op gaat knappen. We belijden daarin dat we onze eigen maker niet zijn. Dat het ons verplicht om met eerbied en verantwoordelijkheidsgevoel met de schepping om te gaan.

Dan geloven we niet in een God, de Zoon, die we zo graag op onze menselijke maat willen snijden. Maar dat liefde en trouw, door lijden en dood heen, aan ons geschonken worden en ons leven geven. Dat die ons op de weg zetten om in zijn voetspoor compassie met de mensen te hebben, met de mens die ons vragend aanziet, een beroep op ons doet.

Dan geloven we niet in een God, een Geest, omdat we dan geweldige mensen zouden zijn. Maar dat we ondanks onszelf niet gevangen hoeven te blijven in angst en in benauwdheid van leven, dat zelfs de grens van de dood ons niet hoeft te beklemmen.

De Geest die zoveel ruimte en volheid van leven geeft, die de onmetelijke ruimte van God laat zien.

Het gaat niet om oordelen en veroordelen, maar dat het verstarde weer tot leven komt. Adem krijgt om te leven.

Is God dan een gevoel?

Ik zou zeggen: “Nee” of tenminste niet alleen maar.

God is de niet te vatten werkelijkheid, die een naam gekregen heeft in *Vader, Zoon en Geest*.

Bij wie je ook begint, het gaat om dezelfde God, waar je warm voor kunt lopen.

Die allesomvattend en toch ook deelbaar is.

Die leven geeft en ons vraagt om te delen.

Te delen van wat je zelf als schepsel hebt ontvangen.

Te delen van de nieuwe kansen die je steeds weer krijgt.

Te delen van de geest die je open en warm maakt.

Met een hartelijke groet van hart tot hart,

Robert Frede, pastoor

Er is geen weg naar de vrede

Vrede is de weg

Mahatma Ghandi

Rooster van kerkdiensten

08-06	Pinksteren A (blz. 139)
10.00 uur	H.Adelbertus
10.00 uur	H.Engelmundus kinderkerk
15-06	1^e zondag na Pinksteren Feestdag van de allerheiligste Drieëenheid – Trinitatis A (blz. 141)
10.00 uur	H. Adelbertus
10.00 uur	H. Engelmundus kinderkerk
22-06	2^e zondag na Pinksteren (7 in reeks A) (blz. 157)
10.00 uur	H.Adelbertus Sacramentsdag – feest van het heilig lichaam en bloed van Christus
10.00 uur	H.Engelmundus kinderkerk

'Bach in de Binnenstad' op zaterdag 14 juni 2014

Het Haarlems Bachensemble, onder leiding van Mark Lippe, organist in de oud-katholieke kerk van Gouda, en met de solisten Daniël van Kessel (tenor), en David Visser (bariton), geeft op 14 juni 2014 om 17.00 uur een concert in de Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, Haarlem.

Zij brengen tot uitvoering van Johann Sebastian Bach de Cantate 'Du Hirte Israel, höre' (BWV 104), en een concert voor twee violen, strijkers en continuo (BWV 1043).

En van Johann Christoph Bach het motet 'Der Gerechte, ob er gleich zu zeitig stirbt'.

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (met een richtbedrag van € 12,50 p.p.).
www.haarlemsbachensemble.nl

29-06		HH. Petrus en Paulus, apostelen (blz.526)
	10.00 uur	H. Adelbertus
	10.00 uur	H. Engelmundus kinderkerk

begin van het zomerrooster: kerkdienst is telkens in de aangegeven kerk, het andere kerkgebouw is gesloten

06-07		4^e zondag na Pinksteren (9 in reeks A) (blz. 161)
	10.00 uur	H. Engelmundus
13-07		5^e zondag na Pinksteren (10 in reeks A) (blz. 163)
	10.00 uur	H. Adelbertus
20-07		6^e zondag na Pinksteren (11 in reeks A) (blz. 166)
	10.00 uur	H. Engelmundus
27-07		7^e zondag na Pinksteren (12 in reeks A) (blz. 168)
	10.00 uur	H. Adelbertus
03-08		8^e zondag na Pinksteren (13 in reeks A) (blz. 170)
	10.00 uur	H. Engelmundus

Aangepaste Gezinsdienst

Op **15 juni** wordt de laatste dienst in het seizoen gehouden met het jaarthema : **“Droom van God”** . Het thema is **”1 + 1 + 1 = 1”**.

De dienst is om 15.00 uur in de **Laurentiuskerk**, Fidelishof 30, IJmuiden. Voorganger is Ds. Marianne Vonkeman. Organisten zijn dhr. Joop Marechal en ass. organist Rob Zeegers.

U kunt aan de collecte bijdrage met geld of met fruit of bloemen. Fruit en bloemen zijn voor de zieken in de regio. Geld wordt gebruikt voor de organisatie van de Aangepaste Gezinsdiensten IJmond.

Na afloop van de dienst kunnen we met elkaar napraten onder het genot van een kopje koffie/thee of een glaasje fris met wat lekkers.

RONDOM DE ADELBERTUSKERK



Bij de vieringen

Zondag 08-06 vieren we het *hoogfeest van Pinksteren*, een belangrijk moment in het kerkelijk leven: is toch onze opdracht gegrond in de zending van Jezus aan zijn discipelen en door de Heilige Geest. Het is in het beleven van mensen wat op de achtergrond geraakt – wellicht ook omdat de dag niet wordt ondersteund door een boom (Kerstmis) of de natuur (met hazen en eieren). De liturgische kleur rood onderstreept de bijzondere positie van deze dag.

Zondag 15-06 vieren we de *feestdag van de allerheiligste Drieëenheid – Trinitatis* wellicht een nog abstractere dag dan Pinksteren. De Drievuldigheid blijft een complex gegeven dat voor vele (niet-)christenen tot verwarring leidt. In de preek hopen we wat licht in het duister te brengen.

Zondag 06-07 begint het zomerrooster van de IJmuidense parochie's: We kerken om en om in de Adelbertus of Engelmundus. Let u goed op het dienstenrooster.

Zondag 31-08 is de laatste van deze gezamenlijke diensten.

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerk op zondag 08-06 (Pinksteren), op zondag 15-06, zondag 29-06, op zondag 13-07 en op 27-07.

Collectes en andere bijdragen

De landelijke collecte voor de maand mei wordt gehouden op zondag 15-06 en is bestemd voor de *kerkgebouw in Nederland*. Het Collegiaal Bestuur schrijft in de aanbeveling:

Hoe vitaal zijn wij als parochie en hoe aantrekkelijk voor hen, die God zoeken of zich niet meer thuis voelen in hun eigen kerk? Wanneer we zelf in ons geloof groeien, kunnen wij ook de vreugde van het geloof met anderen delen.

Precies daarover gaat het ook als we het over kerkopbouw hebben: van de kerk opnieuw een beweging maken. Dat moet in de parochies gebeuren, maar dat gebeurt ook door het nemen van verschillende, goedgekozen en goedgerichte nieuwe initiatieven.

In deze nieuwe initiatieven wordt de waarde van het Oud-Katholiek- zijn als het ware opnieuw ontdekt. De inspiratie van het begin komt er weer opnieuw tot leven. En daarmee doen we allemaal ons voordeel...

Aan dergelijke initiatieven zijn natuurlijk kosten verbonden. We doen dan ook een beroep op u om royaal deze collecte te gedenken.

Uw kerkbestuur sluit zich bij deze aanbeveling aan.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

Uit de Adelbertus-pastorie

Nog helemaal onder de indruk van de mooie viering van het 50-jarig bestaan van de Adelbertusparochie schrijf ik dit stuk voor het Kruispunt. Het was een dienst in de beste IJmond-traditie met veel en goed gezongen liederen en deelname vanuit zowel "A" als ook "E", wat goede hoop op de toekomst in de IJmond voeding geeft. De bisschop ging in zijn preek concreet in op geloven in onze tijd en omgeving en gaf daarbij ook ruime aandacht aan ons proces van samengaan. Zeker ook stof om over na te denken als we verder gaan op de ingeslagen weg en op de komende gemeentevergaderingen beslissingen moeten nemen.

De barbecue in de kerktuin werd door iedereen als zeer geslaagd beleefd, het warme zomerse weer gaf iedereen een goed gevoel.

Je zou bijna kunnen denken dat in de hemel – bij de dienst die het weer bepaalt - iemand zit die de oud-katholieken zeer welgezind is.

Hartelijke dank aan iedereen die tot het welslagen van deze dag in het bijzonder heeft bijgedragen: De leden van de jubileumcommissie, de

zangers en organisten, de voorbereiders in het centrum op zaterdag, de opruimers op maandag, de mannen aan de barbecue en uiteindelijk aan allen die er met hun aanwezigheid het nodige aan hebben toegevoegd!

Helaas moesten we op deze dag *Corrie van Iren-Zwart* missen die enkele dagen daarvoor in het RKZ werd opgenomen maar inmiddels gelukkig weer thuis verder aan haar herstel kan werken. Ook *Corrie Heilig* was een korte periode opgenomen maar mocht snel weer naar huis.

Onze gedachten en gebeden gelden ook hen die door ouderdom of ziekte aan huis gebonden zijn en die hier niet genoemd willen worden.

Met Pinksteren in zicht krijgt het kerkelijk leven in de IJmond een “zomers tempo”. Ik wens u goede dagen in IJmuiden en daarbuiten,

Vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat,

Robert Frede, pastoor

Een avondje uit voor de dames van het Adelbertus vrouwencontact

7 Mei was het dan eindelijk zover: een avondje uit. Om 6 uur was het verzameltijd in de Adelbertus. Om 6.15 uur gingen wij op weg naar voeder-tijd met de gereed staande auto's (normaal is er tekort, nu een overvloed). Om 6.30 uur kwamen wij aan bij 'Wok For You' in IJmuiden. Bij binnenkomst was er geroezemoes onder de dames, was hij het nou wel of niet? JA dames, het was inderdaad onze eigen Hans Klok. Toen de jassen waren opgehangen en alle dames aan tafel zaten, kon de opening gedaan worden en werd er geproost op een gezellige avond. Hierna gingen de dames rustig hun eigen gangetje: de ene begon met soep, de ander met wat kleine hapjes. Het voorgerecht was binnen, en het hoofdgerecht kon beginnen: men kon wokken met lekkere sauzen of gewoon een tongetje halen van de plaat. Al gauw waren alle dames lekker aan het pikkelen en beppen. Nadat de meesten toch wel meerdere keren hadden gelopen om een heerlijk bordje eten te halen, werd het voor anderen toch wel tijd voor een toetje. Dit kon door de dames naar hartelust zelf klaar gemaakt worden, er was heerlijk ijs, met slagroom, saus, en ook discodip, vruchten en ja, zelfs appeltaart met koffie. Om 8.15 uur waren alle dames voldaan en misschien zaten sommigen zelfs een beetje vol. Na het slotwoord was het tijd om naar huis te gaan. Al met al kan ik zeggen dat we een geslaagde avond-uit hebben gehad, die zeker voor herhaling vatbaar is.

RONDOM DE ENGELMUNDUSKERK



Bij het schrijven van deze regels merk ik dat het seizoen op zijn einde loopt.

De meeste activiteiten stoppen. Begin oktober zullen zij weer opgepakt en voortgezet worden.

Het aantal eetafspraken neemt toe waarmee wij een aantal activiteiten afsluiten.

En de eerste plannings voor het komende seizoen worden gemaakt.

Voor al het jubileumjaar '125 jaar oud-katholieke gemeenschap en 50 jaar parochie Adelbertus' met talloze activiteiten heeft in het afgelopen seizoen het leven van de parochie in zijn greep gehouden. We kunnen alleen maar bijzonder dankbaar zijn voor al de inzet van de leden van de ***jubileumcommissie***.

De oecumenische leeskring is gestopt, de bijbelkring ook.

En bijna op het einde van het seizoen hebben we nog twee zeer inspirerende avonden met deelnemers uit onze parochie en de hervormde gemeente met als thema '***Eten met Onze Vader***' mogen houden. Na een uitstekende maaltijd en na een inleiding door pastoor Münch gingen tussen de 15 en 20 mensen in gesprek over het Onze Vader.

De ***jongerencatechese*** gaat wel nog een paar weken door. We komen in de pastorie op de Wilhelminakade op 4 juni, 18 juni en 2 juli om 19.15 uur bijeen.

U was gewend dat er op zaterdagavond in de kerk vespers, dan wel complete ten werden gezongen. In het komende seizoen zullen wij van die traditie afstappen.

In de toekomst zullen in de Advent en in de Vastentijd op elke zaterdagavond om 19.00 uur de *vespers* worden gezongen, om beurten door het mannen- en vrouwenkoor. Daardoor krijgt de voorbereidingstijd op de hoogfeesten van Kerst en Pasen een bijzonder accent.

Uit de *zielenboek* valt te melden dat Jo Prins voor revalidatie in Velsersduin/Driehuis verblijft.

En Jan Blokland is weer thuis is. De operatie is geslaagd; nu moet hij herstellen.

Drie keer hebben we in de afgelopen periode van mensen, die min of meer bekend waren in de parochie, afscheid moeten nemen. Alle drie de keren heeft het afscheid niet plaatsgevonden in onze kerk maar in het crematorium of op de begraafplaats.

Op maandag 12 mei hebben wij om 10.30 uur afscheid genomen van **Klazina Broek-Dekker** in het crematorium 'Westerveld'. Ze was op 7 februari 1918 te Egmond aan Zee geboren. Na haar verhuizing naar IJmuiden heeft zij tientallen jaren in de Lekstraat gewoond. Sinds 3 jaar verbleef zij in het verpleeghuis 'De Houttuinen'.

Om 12 uur hebben wij **Cornelia de Goede**, uit de Bloemstraat 28, die op een leeftijd van 61 jaar aan kanker is overleden, naar haar laatste rustplaats op het oud-katholieke gedeelte van Duinhof gebracht. Met een kleine groep maar in een goede sfeer hebben wij van haar afscheid genomen.

Een paar weken eerder, kort na het overlijden van haar zus, hebben wij ook van **Jo Zwemmer** in het crematorium 'Westerveld' afscheid genomen. Ze was op 13 december 1919 te IJmuiden geboren. Ze was na een lang leven gewoon op.

Mogen Klazina, Cornelia en Jo rusten in vrede en eeuwig verblijven in het licht van God.

Wij wensen u allemaal een fijne zomer en hopen elkaar nog veel op zondag in de kerk te zien,
pastores Martina Liebler-Münch en Harald Münch



De parochie onderweg

Wat waren wij geluksvogels om op zo'n mooie dag gezamenlijk het 50-jarig bestaan van de Adelbertusparochie te kunnen vieren!
Met dankbaarheid kunnen wij terugkijken op een feestelijke eucharistieviering, een geslaagde receptie en een fantastisch georganiseerde barbecue. Dank aan onze gastvrouwen en gastheren die deze middag hebben georganiseerd. Dank ook aan allen die dit feest hebben meegevierd.

Uit het kerkbestuur is te melden, dat er voorspoedig gewerkt wordt aan de samenstelling van de verschillende werkgroepen die na de zomer tot afronding zal komen. Over de uitkomst hiervan zult u uitgebreid worden geïnformeerd tijdens twee inloopavonden die worden georganiseerd op maandag 1 september en maandag 13 oktober. Tijdens deze avonden kan een ieder zich voorbereiden op de gemeentevergaderingen in elk van beide parochies met het oog op besluitvorming over het al dan niet definitief samengaan. Over de juiste datum in de tweede helft van oktober zult u nog worden geïnformeerd.

In juni komt een oecumenische werkgroep bijeen die zich zal oriënteren op een mogelijk jaarlijkse gemeenschappelijke viering of een evenement rond Engelmundus. Hierbij zijn de gemeenten van de 3 Engelmunduskerken uit Velsen-Zuid, Driehuis en IJmuiden betrokken.
Een ander evenement in september is natuurlijk het Internationale Oud-Katholieken Congres in Utrecht, gecombineerd met het 125-jarig jubileum van de Unie van Utrecht. Ik hoop dat velen van ons aan dit congres zullen deelnemen om elkaar en de vele internationale gasten vanuit verschillende Europese landen te ontmoeten.

Binnenkort zullen wij binnen de parochie een stagiaire mogen ontvangen.

Age Kramer zal onder mentorschap van pastoor Münch gedurende 10 uur per week stage lopen. Wij heten hem van harte welkom. Een andere gebeurtenis waar wij naar uitkijken is een priesterwijding in de Engelmunduskerk, later dit jaar. Prachtig dat wij als parochie hierbij betrokken worden en letterlijk van harte onze deuren open stellen. De komende zomermaanden wensen wij een ieder een goede zomer, thuis of op vakantie.

Namens het kerkbestuur,
Gert Jan v.d. Hulst

Gemeenteavonden over het Congres

Voor wie het Kruispunt een beetje met aandacht leest, op de website van onze landelijke kerk kijkt (www.okkn.nl) of regelmatig naar de kerk gaat en daar naar de leestafel kijkt is het wel duidelijk:

Vanaf donderdag 18-09 wordt in Utrecht het 31^e Internationale Oud-Katholieken-Congres gehouden. Een van de hoogtepunten zal daarbij de plechtige viering van het 125-jarig bestaan van de Unie van Utrecht van de oud-katholieke bisschoppen (en kerken) op zaterdag 20-09 zijn.

Maar wat is dat nou eigenlijk zo'n oud-katholieken congres? En sinds wanneer bestaat het? Hoe leuk is het? Wat word ik er wijzer van?

In de IJmond gaan we er twee thematische avonden aan wijden:

Donderdag 12-06 om 20.00 uur in het Adelbertuscentrum:

Het Internationale oud-katholieken-congres: Wat is de geschiedenis, hoe zijn ze ontstaan, wat zijn de veranderingen in de afgelopen jaren. En wie zijn die andere oud-katholieke kerken eigenlijk? (ter lezing aanbevolen: Het laatste nummer van de OUD-KATHOLIEK)

Maandag 01-09 om 20.00 uur in De Bolder:

Het Congres in Utrecht: Wat gaan we nu eigenlijk doen? Een avond rondom de thema's van het Congres en met ruimte voor praktische vragen.

In beide kerkgebouwen liggen folders zowel voor het “gewone” congres als ook voor het jongerencongres.

Voor vragen kunt u terecht bij pastoor Robert Frede en bij Jaap en Wil Wijker-Vis die ook nauw bij de organisatie betrokken zijn.

Het gaat dit jaar weer gebeuren: **DE BOLDERBAZAR !!**

Nu we allemaal bekomen zijn van de fantastische afsluiting van het jubileumjaar van onze parochies gaan we weer van start met de voorbereiding van het volgende feest:

de **BOLDERBAZAR** op **vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober**

Zet het alvast in uw agenda.

Natuurlijk zullen we er weer een feest van maken, een **feest van elkaar zien en gezellig samenzijn**. Ook een feest waar je heerlijk kunt genieten van een gebakken visje, van lekkere koekjes en gebakjes. Naast de vertrouwde rommelmarkt, cd's, boeken, kleding en nog veel meer, hopen we dit jaar ook leuke **nieuwe stands** aan u te presenteren.

Wat? ... Dat houden we nog even geheim.

Aan het einde van de twee dagen hebben we een gezamenlijke **maaltijd** en draaien we het **Rad van Avontuur** waarbij u in de prijzen kunt vallen.

De **matrixverlotingen** zullen al starten op de zondag 19 oktober.

Het is slim om alvast te reserveren voor de maaltijd. De kaarten zijn zoals vorig jaar € 15,- en te reserveren bij Anita Kok en ondergetekende.

Zin om mee te helpen met de organisatie? We kunnen altijd extra hulp gebruiken, dus laat het me even weten.

Wij hebben er zin in!

De Bolderbazar-commissie

Jan Pieter Schoon 06-20959406 (j.p.schoon@fenestra.nl)

SUPPORTER VAN VIJF – Tussenstand

Ja, er is gereageerd op mijn oproep om de Kerkbalans bijdrage met 5 procent te verhogen. Er zijn mensen die hun bijdrage alsnog, spontaan, hebben verhoogd. En er zijn mensen die zich als Supporter van Vijf hebben aangemeld. Hiep, hiep, hoera! en dank u wel!

Ik heb ook verontruste parochianen aan de telefoon gehad. Zij maken zich zorgen over anderen die niet mee zouden kunnen doen, gewoon omdat hun beurs het niet toelaat. Even voor de duidelijkheid: Het gaat om een verhoging van vijf procent. Géén grote bedragen dus. Als iemand zijn uit zijn smalle beurs gegeven eurootje verhoogt naar € 1.05 dan kan hij zich met hetzelfde recht Supporter van Vijf noemen als die ander die zijn bijdrage van honderd euro met € 5.00 verhoogt.

Misschien hebt u zich hierom nog niet aangemeld. Of door de voorjaarsvakantie, de drukte rond het Adelbertus-jubileum of omdat u er toch nog even over wilde denken. Misschien was u het gewoon vergeten?

Het kan nog steeds. Ik hoop dat u het doet!

Hans van de Pieterman.

“Supporter van Vijf” worden doe je zo:

Als je je Kerkbalans-briefje

- *al hebt ingeleverd met een verhoogd bedrag:*

Geef alsnog door aan Jan Pieter Schoon dat je “Supporter van Vijf” bent.

- *al hebt ingeleverd zonder verhoging:*

Geef dan aan Jan Pieter door dat je “Supporter van Vijf” wordt en alsnog verhoogt met vijf procent.

- *nog niet hebt ingeleverd:*

Doe dat dan meteen. Verhoog het bedrag met 5% en zet er op dat je “Supporter van Vijf” bent.

U mag het ook aan een van de andere kerkbestuursleden doorgeven. Die zorgt dan dat het bij Jan Pieter terecht komt.

Vergeet niet ook uw (automatische) bank-overschrijvingen aan te passen

Pelgrimstocht 'Op zoek naar de bron'

De oud-katholieke kathedraal van Ste Gertrudis in Utrecht is 100 jaar geleden ingewijd. Om dit jubileum te vieren worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Van 11 tot 15 mei was er een pelgrimstocht van Utrecht naar Katwijk aan Zee, waar de heilige Willibrord in 690 aankwam om in de Lage Landen het evangelie te verkondigen.

Dit idee sprak mij aan. Na het ochtendgebed en de zegen van aartsbisschop Joris heb ik samen met zo'n 32 deelnemers deze 80 kilometer van Utrecht via Maarssen-Kamerik-Aarlanderveen-Leiden-Oegstgeest naar het eindpunt Katwijk aan Zee gelopen. De oud-katholieken en de andere belangstellenden maakten deze pelgrimstocht voor mij tot een boeiende en mooie voettocht. De ontmoetingen lieten mij zien hoe veelkleurig mensen hun relatie met God en met een geloofsgemeenschap ervaren. Ondertussen liepen wij door het Groene Hart van Nederland in regen en zonneschijn.

In Utrecht bezochten wij de voormalige oud-katholieke kerken H. Maria Minor, nu Biercafé Olivier, en de Sint Jacobus, nu een mooi en heel ruim woonhuis. Onderweg werden ons vragen meegegeven om zelf over na te denken én er samen over van gedachten te wisselen.

Dat medepelgrims kunnen snurken, ontdekte ik tijdens de overnachtingen en één keer heb ik mijn matras opgenomen (zoals in Marcus 2,9) en ben naar een woonkeuken uitgeweken... (ik snurk niet!).

Op verschillende plaatsen werden wij zeer gastvrij ontvangen door de rooms-katholieke pastoor en zijn parochianen: hartverwarmend!

Het weer bleef wisselvallig, maar onze tred standvastig!

Onze tocht voerde ons door Leiden, waar we werden ontvangen door de oud-katholieke parochie. De vijfde en laatste dag begon met een morgengebed in het Groene PKN kerkje dat ook de naam van Willibrord draagt. Later die dag kwamen wij aan in Katwijk aan Zee, bij het strand waar ooit Willibrord (...en Adelbert en Engelmund) voet aan land zette om aan zijn ongewisse missie te beginnen.

Pastoor Leen Wijker kwam ons hier tegemoet. Hem viel de eer te beurt een zwerfkei(tje) te onthullen met de inscriptie 'Willibrord 690', die we mochten neerleggen bij de strandafgang samen met de steentjes dat we zelf hadden meegenomen: symbool voor wat ons 'bezwaart' en de 'last' die we na onze voettocht hier konden neerleggen en achterlaten. Het gemeentebestuur van Katwijk onderzoekt mogelijkheden om de aankomst van de heilige Willibrord te markeren.

Misschien is deze gedenksteen een goede aanzet!

Na een lunch kreeg iedere deelnemer een oorkonde uitgereikt namens het Metropolitan Kapittel van Utrecht.

Door de individuele ontmoetingen heb ik weer eens ervaren dat onze geloofs-gemeenschap wortelt in een mooie traditie, dankzij de dappere geloofsverklaring van mensen als Willibrord.

Ik heb de organisatoren en mijn medepelgrims bedankt en gezegd dat ik mij een gezegend mens heb gevoeld. Misschien durven wij door dezelfde Geest die Willibrord en zijn metgezellen heeft aangemoedigd, voor andere mensen tot zegen te zijn.

Een manier waarop wij dat kunnen doen is: uit ons hart over ons geloof durven spreken. Net als Willibrord.

Rob de Rijk

Foto's (veel!) van de pelgrimstocht kunt u vinden op de website van de oud-katholieke kerk (www.OKKN.nl) en 'door te klikken' naar de website van de parochie Utrecht.



Sta op en kom

Sta op en ga

- 1. Sta op en kom** naar het Internationale Oud-Katholieken Congres in Utrecht: we vieren dat we met z'n allen oud-katholiek zijn.
- 2. Sta op en ga** naar je eigen stad en land: om daar in een kleine of grote parochie of de diaspora oud-katholiek te zijn.

Tijdens de congresdagen hebben we het er met elkaar over, hoe we oud-katholiek kunnen zijn op de plaats waar we staan, wonen en leven. En dan met name in de 20 workshops **op vrijdag 19 september** onder leiding van deskundigen met zeer uiteenlopende kennis en ervaringen

(zie www.okcongres2014.com > programma > vrijdag 19 september > 'document' (in rood in de tekst) aanklikken > toelichting bij de workshops;
of: www.okcongres2014.com > programma > vrijdag 19 september > dagprogramma > workshops en activiteiten > schema met leiders, thema's en talen)

Een indrukwekkende lijst met wel zeer verschillende onderwerpen! Er is eigenlijk geen onderwerp bij, waarover ik bij nader inzien niet meer zou willen weten. Helaas kun je op die dag toch maar twee workshops doen!

Hoe kan een kleine groep gelovigen een echte gemeenschap worden (nr. 10, 19)?

Over relaties met zusterkerken ver weg (nr. 7, 12 – Filippijnen)
De invloed van christelijke partijen is sterk afgenomen. Kunnen gelovigen toch een politieke inbreng hebben (nr. 8, 15)?

Kunnen gelovigen een rol spelen in de medische wereld, in de zorg (nr. 2, 5, 9, 14)?

Persoonlijk, lijfelijk, tastbaar, creatief het geloof tot uitdrukking brengen met schilderen, dansen, spelen, zingen (nr. 3, 4, 6, 11, 13).

Verbindingen zoeken met andere kerken en godsdiensten veraf en ook dichtbij (nr. 1, 15, 21)

Met kinderen de natuur in: nr. 16 – inleiding over waarom en hoe; nr. 17 – op excursie langs de Utrechtse singels.

Over de financiële crisis, en over de gevolgen, ook voor kerken en parochies (nr. 18)

En tot slot – misschien wel de spannendste – 'Samen vreugdevol op weg' over de praktijk van 'christen zijn in een moslimland' (Bosnië Herzogewina).

Bij de aanmelding voor het congres, voor het hele congres of voor een dagkaart, kan de voorkeur voor workshops aangegeven worden.

Of er voor iedereen plaats zal zijn in de workshops van zijn keuze ...?

Hoe vroeger de aanmelding, des te groter de kans dat er plaats is.

Nederlanders zijn dit congres in het voordeel: van de 20 workshops zijn er 14 met een Nederlandstalige gespreksleider (en met een vertaler voor een andere taal).

Vóór al de workshops uit, is in de Domkerk een theatervoorstelling over 'Zoeken en gevonden worden'. Uitgangspunt is het verhaal over de apostel Filippus, die uitgestuurd wordt en bij de Jordaan de Ethiopische hovelving vindt, die gedoopt wil worden (Hand. 8: 24-40).

En nà al de workshops spreekt prof. dr. John Chryssavgis in de Domkerk nog over geloven als verbondenheid 'Het is God om mensen te doen'.

Na afloop daarvan verplaatst het hele congres zich naar Museum Catharijneconvent voor een warm buffet en bezichtiging van het museum.

Op **zaterdag 20 september** is de grote en feestelijke pontificale eucharistieviering vanwege de herdenking van 125 jaar de Unie van Utrecht.

Je kunt/mag workshops niet hoger waarderen dan de eucharistieviering.

Maar als ik een dagkaart zou willen kopen, zou ik aarzelen tussen de vrijdag en de zaterdag. Vrijdag lijkt mij de zwaarste congresdag.

Ik meld me aan voor het hele congres: probleem opgelost!

Fiete Smit-Maan

Voor alle verdere informatie en aanmelding: www.okcongres2014.com

AGENDA

04/06	19.15 uur	Lering, Pastorie E
12/06	10.00 uur	Koffie-ochtend, Wijkcentrum Velsen-Zuid
12/06	20.00 uur	Inleiding Congres deel 1, Adelbertuscentrum
18/06	19.15 uur	Lering, Pastorie E
23/06	20.00 uur	Programmawerkgroep, pastorie E
02/07	19.15 uur	Lering, Pastorie E
10/07	10.00 uur	Koffie-ochtend, Adelbertuskerk, IJmuiden-Oost
14/08	10.00 uur	Koffie-ochtend, Parochiezaal, Driehuis
01/09	20.00 uur	Inleiding Congres deel 2, De Bolder
01/09		Inloopavond bij kerkbestuur
13/10		Inloopavond bij kerkbestuur
20/10	20.00 uur	Gemeentevergadering E, De Bolder
20/10	20.00 uur	Gemeentevergadering A, Adelbertuscentrum
10/11	20.00 uur	Gemeentevergadering A+E. De Bolder

Lofzang op Drievuldigheid

**Halleluja, lof zij de Heer!
Aanbidt de Vader, geeft Hem eer,
de Schepper aller dingen!
De roem van zijn barmhartigheid,
zijn wijsheid, macht en majesteit
moet alle schepsel zingen.**

**Halleluja, lof zij de Zoon,
gedaald van 's hemels hoge troon
tot heil der stervelingen!
Hem die voor onze zonden stierf,
ons 't leven door zijn dood verwierf,
moet alle schepsel zingen.**

**Halleluja, de Geest zij eer!
Als in zijn tempel daalt Hij neer
in 't hart van stervelingen!
Hem, die ons troost en leert en leidt,
en voor de hemel toebereidt
moet alle schepsel zingen.**

**Halleluja, lof zij de Heer!
Gelijk door eng'len word' U eer
gebracht door stervelingen!
Heer, driemaal heilig, wees geëerd;
U, die het gans heelal regeert,
moet alle schepsel zingen.**

Oud-Katholiek Gezangboek 687

PAROCHIE van de H.H. ADELBERTUS en ENGELMUNDUS i.o.
website: www.ijmuiden.okkn.nl

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden
tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260,
06-30126877, e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen:

Adelbertuskerk	Sparrenstraat 46, IJmuiden
Engelmonduskerk	Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder	tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-757346 of 06-22879771, okbolder@gmail.com
Adelbertuscentrum	tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080, okadelbertusbeheer@quicknet.nl b.g.g. 0255-512167

*Bankrekening O.K. parochie
H. Engelmondus te IJmuiden*
NL56 RABO 015 41 64 348
NL62 INGB 0000 5239 65

*Bankrekening O.K. Parochie
H. Adelbertus te IJmuiden*
NL86 INGB 0003 8083 41
NL21 INGB 0689 7112 55

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies **alleen** via*
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24
Busjes kunnen geleegd worden bij mw. M. van de
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL27 ABNA 0564 8402 89

Oud-Katholieke Begrafnisvereniging:

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren **vóór 25 juni 2014** bij S.C. Smit-Maan,*
IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden, tel. 0255-536961 ;
e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 7 juli 2014.