



PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 56, nummer 5 november 2014

**Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus ...**

De heilige Willibrordus is na Sinterklaas volgens mij de meest geliefde heilige in onze Nederlandse oud-katholieke kerk. Zelden wordt zijn feestdag overgeslagen en zeer veel oud-katholieken zijn zich ervan bewust dat Joris Vercammen de opvolger van de heilige Willibrordus op de bisschoppelijke stoel in Utrecht is – al had dat toen zeker nog een andere betekenis dan nu, minder democratisch waarschijnlijk en meer uitgaand van het persoonlijk gezag van de mens Willibrordus.

Hier in de IJmond hebben we een extra reden om de feestdag te herdenken. Adelbertus en Engelmundus – ook al is van de laatste niet helemaal zeker of hij werkelijk heeft bestaan – waren volgens de traditie immers metgezellen van Willibrordus en in onze streek heeft behalve de Adelbertusakker met zijn putje ook Heiloo een bron die op een heilige teruggaat (en niet op Maria zoals velen geneigd zijn te denken) in het geval van Heiloo op Willibrordus.

Maar waarom herdenken wij deze man?

Omwille van onze *Nederlandse identiteit*? Dat zou dan wellicht in sommige politieke discussies goed passen maar het heeft toch echt niets te maken met onze praktijk van herinneren.

Wij herdenken onze voorvaderen uit respect – zeker – maar ook omdat we hopen en denken dat we van hun werken en doen iets kunnen

opsteken voor ons leven nu. Op deze wijze staan de heiligen in de traditie tussen ons en God – die toch als zeer ver weg werd beleefd. De heiligen waren mensen als u en ik en het was hun gelukt wat u en mij vaak niet lukt – namelijk een leven te leiden dat in bijna alle aspecten welgevallig was in de ogen van God.

Willibrordus geboren in Engeland en onderwezen in Ierland trok vanuit zijn klooster met een aantal getrouwen naar het vaste land – vermoedelijk is hij in de buurt van het huidige Katwijk aangekomen – en verkondigde de bevrijdende boodschap van Jezus aan de mensen die hier leefden en die – het moet eerlijk gezegd – niet écht zaten te wachten op deze boodschap. Er moest de nodige weerstand overwonnen worden en de eerste christenen bleven in Holland een kleine groep die zich geleidelijk uitbreidde. De schilderijen die we soms zien van grote groepen mensen die massaal en dan ook nog vrijwillig door groepen priesters werden gedoopt zijn toch waarschijnlijk een vrome overdrijving van kunstenaars.

Het zou voor ons eigen gevoel af en toe beter zijn om de religieuze wereld van vroeger niet al te zeer te idealiseren. Het heidendom van de mensen in het huidige Holland voldeed waarschijnlijk net zo goed aan de dagelijkse behoeftes van de meeste mensen zoals de a-religiositeit die velen vandaag tentoonspreiden dat ook doet. Er was waarschijnlijk helemaal geen grote behoefte aan het christendom. Onze voorouders zaten ongetwijfeld *niet* op de toppen van de duinen te wachten wanneer *eindelijk* de eerste christelijke zendelingen zouden komen.

Maar: Willibrordus en de zijnen waren overtuigd van hun boodschap en met hun manier van leven spraken zij mensen aan. En er waren natuurlijk dingen die zij anders deden of waarover zij anders spraken: In het christendom had iedereen een eigen waardigheid *door alle verschillen in rang en stand heen*. Ook vrouwen waren in hun ogen mensen en het was niet zo dat alleen maar mocht eten (en dus leven) wie sterk was – zoals dat bij veel Germaanse cultussen was. In Christus was bij hen iedereen vrij en deze boodschap maakte hen vreugdevol en enthousiast. Willibrordus straalde uit dat hij erin geloofde, zijn metgezellen leefden samen met hem uit deze boodschap en dát – niets anders – sprak de mensen aan. Uiteraard is dat later ongetwijfeld ook wat minder subtiel gegaan bij de bekering van de heidenen maar de eerste gelovigen, *zij waren door deze boodschap geraakt* – de boodschap dat ieder mens uit zichzelf waarde heeft.

Wij leven nu in een cultuur die door het christendom met zijn nadruk op de menselijke waardigheid is bepaald – we kunnen ons dat eigenlijk niet meer anders voorstellen. Hoe anders dat ook kan zijn is mij vele jaren geleden eens duidelijk geworden toen ik op Sicilië de opgravingen van een antiek theater bezocht: Er waren aan de rand van die kleine grachtjes gemaakt daar kon – vertelde de gids ons – het bloed en alle troep van die gedode gladiatoren met water weggespoeld worden. Toen werd mij ineens duidelijk hoe radicaal het christendom was in zijn beklemtoning de waarde van het individuele menselijk leven – als is het individu in onze moderne zin nog weer van latere tijden. Daar ging het dus om: Iedereen is er een en mag leven en heeft waarde: *Zo'n boodschap ging er bij onze wilde voorvaderen natuurlijk ook in.* Willibrordus leefde voor wat hij verkondigde – net als Jezus dat heeft gedaan en zo sprak hij tot de mensen hier.

Bij het feest van Willibrordus hoort in onze traditie ook de gelijkenis van de talenten. En dan krijg ik het altijd een beetje warm: *Welke knecht ben ik nu?* En in het licht van alle krimpscenario's in onze landelijke kerk denk je vrij gauw dat je de luie knecht bent die ook nog bang is, want: *Waar is onze groei? Zij we nog met velen als Willibrordus nu eens langs zou komen?*

Over deze gelijkenis kan veel gezegd worden (en is dat zelfs door mij al hier in de voorafgaande jaren) maar als we naar het voorbeeld van Willibrordus kijken: Als wij leven waar we voor staan, als we vreugde in ons hart hebben en elkaar steunen als dat niet zo is, dan heeft ons geloven toekomst. Dan zullen er altijd weer mensen zijn die nieuwsgierig zijn naar onze inspiratie, naar ons leven en ons vieren:

Het verhaal van God en zijn volk gaat dan verder.

En we zullen ermee moeten leven dat er tegenstand en desinteresse (eigenlijk nog erger) is: Ook nu wacht niemand op de boodschap van het evangelie.

Maar de geschiedenis van Willibrordus toont:

Wees vol vertrouwen, wees blijmoedig en geloof erin: Het gaat verder en zal bloeien, dat doet het nu al 1300 jaar na Willibrordus.

En Jezus gaat naast ons zo is ons beloofd, dus bang zijn voor de toekomst hoeft niet.

Robert Frede, pastoor

ROOSTER VAN KERKDIENSTEN

08-11	19.00 uur	Algemene voorbereiding ivm Aannemen
09-11	10.00 uur	H. Willibrordus, apostel der Nederlanden (blz. 552) H. Engelmundus <i>H. Adelbertus gesloten</i> Aannemen leringjongeren kinderkerk
12-11	9.00 uur	eucharistie H. Engelmundus
15-11	15.00 uur	priesterwijding van Marieke Ridder pontificale eucharistieviering H. Engelmundus
16-11	10.00 uur	23^e zondag na Pinksteren (28 in reeks A blz. 201) H. Adelbertus <i>gezamenlijke viering voor A+E</i> <i>H. Engelmundus gesloten</i>
19-11	15.30 uur 9.00 uur	Koopvaardijdienst Nieuwe Kerk, Kanaalstraat eucharistie H. Engelmundus
23-11	10.00 uur	Laatste zondag na Pinksteren – zondag der voleinding (blz. 203) H. Adelbertus met medewerking van het "Hoorns Byzantijns Mannenkoor" o.l.v. Grigori Sarolea <i>gezamenlijke viering voor A+E</i> <i>H. Engelmundus gesloten</i>
25-11	19.30 uur	oecumenisch Taizégebed H. Adelbertus
26-11	9.00 uur	eucharistie H. Engelmundus
29-11	19.00 uur	vesper H. Engelmundus

30-11		1^e zondag van de advent - zondag <i>Ad te levavi</i> (begin reeks B blz. 209)
	10.00 uur	H. Adelbertus
	10.00 uur	H. Engelmundus, kinderkerk
	19.00 uur	Adventsdienst, Nieuwe Kerk
03-12	9.00 uur	eucharistie H. Engelmundus
06-12	19.00 uur	vesper H. Engelmundus
07-12		2^e zondag van de advent - zondag <i>Populus Sion</i> (blz. 211)
		afscheid van pastoor Robert Frede
	10.00 uur	H. Adelbertus <i>gezamenlijke viering voor A+E</i> H. Engelmundus gesloten
10-12	9.00 uur	eucharistie H. Engelmundus
13-12	19.00 uur	vesper H. Engelmundus
14-12		3^e zondag van de advent - zondag <i>Gaudete</i> (blz. 213)
	10.00 uur	H. Adelbertus
	10.00 uur	H. Engelmundus viering 50 jarig huwelijk Jan en Bertje van der kinderkerk Leek-Scholder
17-12	9.00 uur	eucharistie H. Engelmundus
20-12	19.00 uur	viering van boete en vergeving ter voorbereiding op het hoogfeest van kerstmis H. Engelmundus
21-12		4^e zondag van de advent - zondag <i>Rorate Coeli</i> (blz. 215)
	10.00 uur	H. Adelbertus
	10.00 uur	H. Engelmundus kinderkerk

RONDONOM DE ADELBERTUSKERK



Bij de vieringen

Zaterdag 15-11 wordt in de kerk van de H. Engelmundus Marieke Ridder, diaken van het bisdom Haarlem en als geestelijk verzorger werkzaam in Hoofddorp, tot priester gewijd. De dienst begint om 15.00 uur. U bent allen van harte uitgenodigd om deze viering tot een onvergetelijke dag voor Marieke te maken.

Zondag 16-11 vieren de beide parochies samen in de kerk van de H. Adelbertus, de Engelmundus is gesloten. Gastvoorganger is pastoor Mattijs Ploeger die na het vertrek van pastoor Frede een aantal keren in de liturgie voor zal gaan.

Zondag 23-11 sluiten we het kerkelijk jaar af met een gezamenlijke viering in de Adelbertus. Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor o.l.v. Grigori Sarolea is dan onze gast. Graag noteren in uw agenda en nodigt u ook vrienden en kennissen uit voor dit uitzonderlijk goede koor.

Zondag 07-12, de 2^e zondag van de advent, neemt pastoor Frede in een gezamenlijke viering van de beide parochies in de Adelbertus afscheid van de IJmond. Aansluitend op de viering is er gelegenheid om van pastoor Frede en zijn echtgenoot Frans Bossink afscheid te nemen en elkaar te ontmoeten.

De nadere aankondigingen voor de kerstdagen en de vieringen rondom de jaarwisseling vindt u in het komende Kruispunt.

Koffiedrinken

Er is koffiedrinken na de kerk op zondag 16-11, zondag 23-11 (Hoorns Byzantijns Mannenkoor), zondag 07-12 (afcheid pastoor Frede) en op zondag 21-12.

Collectes en andere bijdragen

Op zondag 16-11 houden we de landelijke collecte voor de maand november, bestemd voor de *Unie van Utrecht*. De bisschoppen schrijven in hun aanbeveling:

In alle lidkerken van de Unie van Utrecht wordt deze maand een collecte gehouden om het werk van de Unie mogelijk te maken. Naast het functioneren van de Internationale Bisschoppen Conferentie, de internationale oecumenische dialogen met andere kerken, is er ook geld nodig voor het opbouwen van de zogenaamde delegaatsgebieden.

Willen de Oud-Katholieke kerken ook internationaal betekenis hebben en houden, dan is uw steun onontbeerlijk.

Alvast veel dank voor uw bijdrage in de extra collecte van november.

Op zondag 21-12 is er dan de landelijke collecte voor de maand december. De aanbeveling was op dit moment nog niet ontvangen. Let u derhalve goed op de afkondigingen.

Uw kerkbestuur beveelt beide collectes aan uw goedgeefsheid aan.

Autovriendendienst

Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597

Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan alstublieft op **zaterdagavond** en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)

Gemeentevergadering

Op maandag 10-11 wordt de gezamenlijke najaarsvergadering ter voorbereiding van de synode gehouden. De vergadering begint om 20.00 uur in het Adelbertuscentrum. De relevante stukken liggen achter in de kerk om ze thuis te kunnen bestuderen.

Het kerkbestuur rekent op uw aller komst.

Uit de Adelbertus-pastorie

Inmiddels is de beslissende gemeentevergadering over de toekomst van de oud-katholieke parochies in de IJmond achter de rug: In beide parochies is op 20-10 ervoor gekozen om de bisschop te verzoeken om per 1 januari 2015 tot de (nieuwe) oud-katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus te worden verenigd en een nieuwe weg in te slaan.

De voorzitter van het kerkbestuur, Gert Jan van der Hulst, zal daar in zijn stuk in dit Kruispunt nader op ingaan.

Er gaat dus een en ander veranderen in de komende periode, blijft u de berichten in het Kruispunt goed volgen.

Een andere grote verandering is dat ik per 01-11 als uw pastoor uit deze parochie ga vertrekken – zoals velen van u reeds weten. Pastoor Mattijs Ploeger van Haarlem vertrekt uit de parochie omdat zijn

werkzaamheden aan ons seminarie worden uitgebreid en dat niet meer met de eindverantwoordelijkheid in een parochie te combineren valt.

Voor mijn vakantie heb ik aan de bisschop meegedeeld dat ik op zijn daartoe strekkend verzoek in ga en pastoor in Haarlem ga worden.

Ik ben me ervan bewust dat deze stap voor velen van u verrassend was maar ik denk dat met het oog op de toekomst – waar toch ook sprake zou moeten zijn van een krimpende formatie in het pastoraat in de IJmond (het is gewoon financieel niet meer op te brengen) – Haarlem voor mij een goede woon- en werkplek zou zijn. Ik heb een halve aanstelling in de kerk, de andere helft blijf ik invullen met mijn aanstelling als geestelijk verzorger in De Moerberg. U zult mij dus soms nog op mijn fiets in IJmuiden kunnen zien. En de afstand is ook niet zo groot dat het niet meer te combineren zou zijn.

Pastoor Martina Liebler-Münch krijgt een uitbreiding van haar aanstelling in de IJmond (naar 50%) zodat de continuïteit van het pastoraat en de andere activiteiten gewaarborgd is en zelfs na de herschikking van de werkzaamheden in de beide parochies na 01-01 wellicht wat slimmer opgezet kan worden.

Martina is een u al een bekend gezicht in het IJmuidense, ik heb er alle vertrouwen in dat alles zich verder positief gaat ontwikkelen.

Toch vervult dit afscheid van IJmuiden mij ook met weemoed. Ik heb mij – samen met Frans - altijd zeer welkom in uw midden gevoeld en we wonen met zeer veel plezier in de Wilgenstraat.

De contacten, ontmoetingen, gesprekken, vreugde en verdriet – ik ga het met mij meedragen naar Haarlem.

Op zondag 07-12 zal ik in een gezamenlijke kerkdienst om 10.00 uur voor het laatst als uw pastoor in de H. Adelbertus voorgaan.

Aansluitend is er gelegenheid om in het Adelbertuscentrum informeel afscheid van Frans en mij te nemen. Ik hoop velen van u dan te mogen ontmoeten.

We blijven nog even in de pastorie in de Wilgenstraat wonen totdat het huis aan de Kinderhuissingel gereed is, waarschijnlijk eind januari 2015.

Vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat groet ik u allen hartelijk,
Robert Frede, pastoor

RONDOM DE

ENGELMUNDUSKERK



Op 20 oktober 2014 overleed *Johannes Gravemaker* (*1 mei 1946) in Breezicht. Hij was een bijzondere man, erg op zich zelf betrokken, maar ook weer met humor. Zijn familie heeft zich altijd met veel liefde om hem bekommerd. Vele jaren was hij penningmeester van onze parochie en van de Boldercommissie. waarvoor we hem zeer dankbaar zijn. Op maandag 27 oktober hebben we om 13.45 in de Marius Poelzaal van crematorium Westerveld van hem afscheid genomen.

Op woensdag 22 oktober 2014 is *Tina Gerda Schager* (* 22 september 1941) in Breezicht ingeslapen. Zij had geen gemakkelijk leven. Zij was vele jaren lid van het parochiekoor van de Engelmunduskerk totdat zij in 2007 op grond van een hersenbloeding moest stoppen. Op woensdag 29 oktober om 10.45 is van haar afscheid genomen in de kleine aula van crematorium Westerveld.

En ten slotte, op vrijdagavond 24 oktober 2014 overleed *Klaas Broek* (* 21 december 1939) thuis. In 2001 heeft hij de weg tot de kerk van zijn jeugd teruggevonden. Hij was daarna jarenlang koster in de Engelmunduskerk. Hij was een man die veel heeft gegeven aan de mensen om hem heen, zijn familie en onze oud-katholieke gemeenschap. Wij namen op woensdag 29 oktober om 11.30 afscheid van hem in de Engelmunduskerk in een eucharistieviering en daarna werd hij begraven bij zijn geliefde echtgenote Nettie op de begraafplaats Westerveld. Mogen zij rusten in vrede!

Gelukkig mogen we ook wel eens ook iets verheugends in de kerk vieren. Zondag 14 december gaan de klokken van de kerk luiden voor een bruidspaar. Jan van der Leek en Bertje van der Leek-Scholder vieren dat zij *50 jaar geleden trouwden*. Dat willen ze graag met de hele gemeenschap om 10 uur in de Engelmunduskerk vieren.

De *oecumenische leeskring* komt om 14 uur in de sacristie van de Engelmunduskerk bijeen op vrijdag 7, 21 november en 5 december. Wij lezen samen een boek van de voormalige Anglicaanse bisschop Tom

Wright over het leven en betekenis van Jezus. Er is altijd plaats om aan te schuiven.

De *Bijbelkring* komt op dinsdag middag om 14 uur in de Engelmunduspastorie bijeen en wel op 18 november, 2 en 16 december. Wij verdiepen ons op het moment in het laatste boek van de Bijbel 'de Openbaring van Johannes'. Iedereen is van harte uitgenodigd mee te doen.

Op zondag 9 november zullen in onze gemeenschap een aantal jongeren voor de eerste keer 'brood en wijn – *lichaam en bloed van Christus*' ontvangen. Ze sluiten daarmee een traject ter voorbereiding van een aantal jaren af. Het zijn Evelyne Schoon, Narda Rill, Laurens Münch, Jelte de Boer, Steven Groen, Niels Wassenaar en Wesley Luiting. Op de avond vooraf, zaterdag 8 november, om 19 uur zal in de Engelmunduskerk een dienst ter voorbereiding voor de aannemelingen zijn. U bent allemaal uitgenodigd mee te doen.

De bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon, zal op zaterdag 15 november om 15.30 in onze kerk de *priesterwijding* aan Marieke Ridder, diaken van het bisdom, toedienen. Namens de bisschop mag ik u allemaal uitnodigen. Zondag 16 november zal de Engelmunduskerk gesloten zijn. In de Adelbertuskerk is er om 10 wel een eucharistieviering.

Zondagmiddag, 16 november, om 15.30 uur, is er in de Nieuwe Kerk de jaarlijkse *Koopvaardijdienst* voor het havengebied IJmuiden-Amsterdam. In deze dienst zal pastoor H. Munch mee voorgaan en zal het Scheveningse mannenkoor zingen. Met deze viering herdenken we elk jaar de mensen die op zee of aan de wal hun leven lieten. Van harte bent u uitgenodigd.

Het is een goede traditie geworden dat wij op *de eerste zondag van de Advent* samen met de Hervormde gemeente van de Nieuwe Kerk de adventstijd – de laatste vier weken voor Kerstmis – openen. Dit jaar een bijeenkomst met veel zang in de Nieuwe Kerk om 19.00 uur. In deze dienst werkt ook onze stagiaire Age Kramer, ons parochiekoor olv. Piet Schol en de organist Dirk Out mee.

Met hartelijke groeten, pastores Harald en Martina Münch



De parochie onderweg

De bestuursvergadering van maandag 27 oktober werd een bijzondere vergadering. Allereerst werd stil gestaan bij het overlijden in één week tijd van maar liefst 3 parochianen uit de Engelmunduskerk: Johannes Gravemaker – oud penningmeester van de parochie, Tina Gerda Schager – oud koorlid en Klaas Broek – koster. Door het wegvallen van Klaas Broek missen wij een gedreven en betrokken man die daadwerkelijk als koster dag en nacht klaar stond voor onze parochie. Zijn functie als koster zal worden overgenomen door Rick de Ronde.

Natuurlijk werden beide gemeentevergaderingen van 20 oktober besproken waarbij het kerkbestuur gesteund werd in haar voorgenomen besluit:

- beide parochies gaan samen per 1 januari 2015;
- wij verder samengaan in één kerkgebouw, namelijk de Engelmunduskerk.

Tijdens de gemeentevergadering van de Engelmundusparochie werden 53 stemmen uitgebracht welke unaniem vóór waren. Bij de Adelbertusparochie verliep de stemverhouding als volgt: 19 stemmen vóór, 9 stemmen tegen en 2 blanco.

Daarnaast werd unaniem ingestemd met het beleidsplan 2015 – 2020. Aansluitend aan haar vergadering heeft het kerkbestuur de Bisschop van Haarlem bij brief verzocht om in te stemmen met haar advies om de parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus i.o. per 1 januari 2015 juridisch als eenheid te beschouwen met de naamvoering HH. Adelbertus en Engelmundus. Vervolgens om in te stemmen met het advies om het Adelbertuscomplex te verlaten en dit te verhuren en/of te verkopen of een combinatie hiervan. Tot slot is aan de bisschop voorgesteld om de laatste dienst in de Adelbertuskerk te plannen op zondag 15 februari 2015 om daarna op Aswoensdag als nieuwe parochie samen te gaan in de Engelmunduskerk.

Zoals op beide gemeentevergaderingen door het kerkbestuur uiteen is gezet zal ook de Engelmundusparochie sluiten en op Aswoensdag een nieuw begin maken als parochie van de HH. Adelbertus en

Engelmundus. Afstand wordt gedaan van oude gebruiken en gewoontes. Een nieuw tijdperk neemt haar aanvang als parochie voor de IJmond. Het kerkbestuur rekent op de kracht van onze Oud-Katholieke gemeenschap om over drempels te stappen, steun te zijn voor elkaar en oog te hebben voor een ieder die een gebouw verlaat waar eucharistie, aannemen, vormen, doop, huwelijk en uitvaart diepe emotionele sporen hebben getrokken. Het is veel gevraagd om daar de deur te sluiten en het vraagt moed verzamelen om op de Wilhelminakade binnen te gaan voor een nieuwe kerkelijke toekomst. Wij rekenen op een ieders steun om niet het belang van de stenen, maar vanuit het evangelie de toekomst van onze geloofsgemeenschap voor ogen te houden.

Tot slot was het een bijzondere vergadering omdat pastoor Robert Frede voor de laatste maal aanwezig was binnen het kerkbestuur. Het is ons allemaal overvallen dat hij zo snel onze parochie verlaat. Sinds 2007 is hij pastoor van de Adelbertusparochie. Daarbij stond hij niet alleen klaar voor alle parochianen, in het bijzonder stond hij ook als bestuurder borg voor de belangen van zijn parochiegemeenschap. Niet voor niets overviel het ons allen dat Robert Frede benoemd werd tot pastoor van de parochie Haarlem. Wij wensen hem en zijn partner Frans aldaar een goede tijd toe.

Wij hopen als kerkbestuur u allen tijdig te informeren over de bestuurlijke vervolgstappen. Graag nodigen wij u uit voor 10 november wanneer wij de najaars-gemeentevergadering houden als voorbereiding van de synode; Adelbertuscentrum aanvang 20.00 uur.

Namens het kerkbestuur,
Gert Jan v.d. Hulst

Dankbetuiging

Lieve mensen,

Ik wil jullie allemaal omtzettend bedanken voor alle aandacht, goede wensen en prachtige bloemen.

De afgelopen drie maanden is mijn gevecht met de hernia en het herstel na de operatie daar enorm door gedragen. Natuurlijk moet ik nog even geduld hebben voor ik weer volledig hersteld ben maar ik heb er alle vertrouwen in!

Warme groet aan jullie allen,
Sonja Schoon-Visser

Seniorenmiddag

Hierbij nodigen wij alle parochianen van 75 jaar en ouder uit voor de seniorenmiddag op **woensdag 26 november 2014**.

Om 15.00 uur bent u van harte welkom in de H Engelmunduskerk voor de kerkdienst. Voorganger is pastoor H. Munch.

Na afloop is er een gezellig samenzijn in de Bolder.

De middag zal eindigen om **17.45 uur**.

Binnenkort ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor deze middag.

Heeft u geen vervoer? Wij zorgen hiervoor.

Voor meer informatie:

Sonja Gravemaker, tel. 0255-533309

Anneke Zwart, tel. 023-5491140

Liesbeth van der Laan, tel. 0251-245027

Namens de seniorencommissie,

Anneke Zwart

Fiscaal meer voordeel met uw gift

Als u geld geeft aan de kerk en u kunt dat aantonen via een bankoverschrijving, dan kunt u dit van uw belasting aftrekken. De eerste 1% van uw inkomen krijgt u echter niet terug. Heeft u dus een inkomen van € 35.000, dan mag u alle giften boven € 350,- van uw inkomen voor de belasting aftrekken.

Die 'drempel' geldt niet wanneer u vastlegt in een overeenkomst met de parochie dat u minimaal 5 jaar (nagenoeg) hetzelfde bedrag per jaar schenkt. Dat scheelt dus, afhankelijk van uw inkomen, jaarlijks honderden euro's in uw portemonnee! Die besparing mag u dan natuurlijk ook weer gebruiken om uw parochie te steunen

Die overeenkomst kan snel worden opgesteld en zelfs al in 2014, dit jaar dus, kunt u daarvan gebruik maken. U kunt bijvoorbeeld uw kerkbalans en collecte bij elkaar optellen en in één bedrag per jaar via een overeenkomst vastleggen. U mag vervolgens maandelijks betalen zoals u gewend bent en in de kerkcollecte kunt u gebruik maken van de collectebriefjes.

Natuurlijk kost het uw penningmeester werk (wat ik graag doe, overigens) en deze regeling is meer aantrekkelijk wanneer grotere bedragen worden geschonken. Daarom stellen wij voor om alleen jaarlijkse bedragen groter dan € 500,- via een dergelijke overeenkomst te doen. Als u minder dan dat bedrag geeft en toch een overeenkomst wilt

sluiten vragen wij u eenmalig een extra gift van € 100,- aan de parochie. Deze bijdrage is voor het werk van het opstellen van de overeenkomst.

Heeft u interesse? Mail mij dan op j.p.schoon@fenestra.nl. Ik zal u een checklist sturen met gegevens die nodig zijn voor de overeenkomst. Ook stuur ik u meer informatie over de regels rond de overeenkomst.

Jan Pieter Schoon, penningmeester

Van de penningmeester van Kruispunt

Een tip:

Mocht u de bezorg(st)er met het busje missen, dan kunt u altijd uw bijdrage storten op NL ABNA 0841069824 tnv penningmeester Kruispunt.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Waardering

Op zaterdag 20 september jl. een prachtige viering in de Domkerk te Utrecht met o.a. Hare Koninklijke Hoogheid prinses Beatrix als hoog geëerde gast, de Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht en de Burgemeester van de stad Utrecht. Dit vanwege het 125-jarig jubileum van de Unie van Utrecht. Geestelijken uit alle deelnemende werelddelen aangesloten bij deze Unie, met onder meer onze eigen Bisschop van Haarlem, de Aartsbisschop van Utrecht en emeritus Bisschop Glazemaker. Wat mij vooral bij zal blijven van deze viering is dat mijn collega misdienaar en lector Johannes van Riessen deel uitmaakte van de viering als misdienaar, en de kinderen van de Buitenschoolse Koorschool Utrecht o.l.v. Hanna Rijken. Wat heb ik genoten van de zangkwaliteiten van deze jongens en meisjes. Deze bijzondere viering werd voor mij persoonlijk ongelooflijk mooi afgesloten met het Franstalige U Zij de Glorie. Fantastisch. Wil ik hierbij alle vrijwilligers bedanken die deze dienst mede mogelijk hebben gemaakt. Bewondering en waardering voor alles wat zij hebben gedaan.

De volgende dag, zondag 21 september hadden wij in onze eigen Adelbertusparochie te IJmuiden een drietal jubilarissen. Ja, een drietal. Doet u dat niet ergens aan denken, het getal drie? In dit geval werd in deze dienst stilgestaan bij de misdienaars: Marieke van der Wel, Yeri Uiterdijk en Patrick de Koning. Yeri en Marieke die al 12,5 jaar trouw hun diensten vervullen in onze toch kleine (grijze) parochie, en die zijn

begonnen onder de nu met emeritaat zijnde pastoor W.H. de Boer. Patrick is ooit 30 jaar geleden begonnen onder de vleugels van de inmiddels overleden pastoor D.N. de Rijk.

Normaal is het zo dat bij ons in een 'gewone' viering max. twee misdienaars assistentie verlenen aan onze huidige pastoor Robert Frede. Voor deze gelegenheid echter stonden de drie jubilarissen allen tezamen in deze feestelijke viering. Ik heb werkelijk waar genoten, en ik hoop de aanwezige kerkgangers ook.

Wil ik vanaf deze plaats de parochianen en het kerkbestuur bedanken voor hun blijk van waardering richting de jubilarissen, en ook een ieder die deze viering en na afloop het samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje mogelijk hebben gemaakt. Namen noem ik liever niet, maar er helemaal onderuit komen kan ik ook niet echt, dus... Dave, mijn broer wil ik bedanken voor zijn aanwezigheid en het maken van de foto's, mijn moeder Marjoke de Koning-Wiljouw voor het al 30 jaar bijhouden van het misdienaarrooster en Robert Frede, voor zijn bewondering en waardering voor het werk van de jubilarissen en omdat het voor mij gewoon een fantastische pastoor is om mee samen te werken, (net als zijn voorgangers overigens).

Voor wie het wil en het na wil lezen, het gezang dat ik heb voor mogen dragen tijdens de viering heeft als de titel: De Broederschap, en staat vermeld in het Oud- Katholiek gezangboek onder gezang 531.

Hopende dat ik nog een tijd mijn werk als misdienaar voort kan en mag zetten, met een hartelijke groet vanuit IJmuiden,
Patrick de Koning

Een weekend in het klooster te Oosterhout

Een zeer bijzondere ervaring is het beleven van het verblijf in een klooster. Als iemand graag even de dagelijkse sleur wil ontlopen, tot zich zelf wil komen of zijn relatie met God wil versterken dan is het klooster een echte aanrader. Uiteraard zou je er ook voor kunnen kiezen om in te treden bij het klooster indien dit jouw roeping zou zijn. Reken er wel op dat dit traject minstens vijf jaar duurt.

Een groep van 9 jongeren binnen de landelijke Oud-Katholieke kerk wilde graag deze belevenis eens meemaken. Zo zaten we dus in het weekend van 10 t/m 12 oktober samen met jongerenpastor Jutta Eilander en pastoor Robin Voorn in de Onze Lieve Vrouwen abdij van de gezusters Benedictinessen te Oosterhout. Onze gastvrouw zuster Hildegard heeft haar uiterste best gedaan om ons verblijf zo aangenaam

mogelijk te maken. Een vriendelijke gastvrije vrouw die ons in een goed gesprek heeft verteld hoe het kloosterleven er uitziet, wat de zusters allemaal zo doen op een dag en wat iemand beweegt om bij het klooster in te treden. Daarnaast dirigeerde zij tijdens de kerkdiensten het koor, de andere zusters, bij het zingen van de Psalmen die op de prachtige Gregoriaanse wijze werden gezongen.

Ons programma begon op vrijdagmiddag rond vier uur met een kerkdienst waarin dus Gregoriaans gezongen werd. Een prachtige dienst om even helemaal tot rust te komen. De vrouwen zongen erg hoog en erg mooi. De mannen konden hier niet tegen op met hun lage stemmen. Na deze dienst vond er een broodmaaltijd plaats waarna vervolgens iedereen de gelegenheid kreeg zich aan elkaar voor te stellen. Het was erg bijzonder om te zien dat iedereen een eigen unieke geloofsreden had om naar het klooster te gaan. Na de voorstelronde kregen wij van Robin de opdracht om eens een half uur tot rust te komen op een stille plek naar keuze binnen het klooster. Even helemaal tot rust komen en kijken wat je daarbij ervaart. Erg fijn, want het gaat hier makkelijker om tot rust te komen dan in de hectische drukke "buitenwereld" waar veel afleiding is. Na dit half uur hebben we besproken hoe een ieder dit persoonlijk heeft ervaren. Dit was een mooie manier om aansluitend op de eerste voorstelronde elkaar nog beter te leren kennen. Ik vond het een mooie ervaring om te zien hoe een ieder met zijn/haar geloof bezig is. Na dit gesprek hebben we met z'n allen de dag afgesloten door gezellig een drankje en een hapje te nemen in de huiskamer van de abdij.

Zaterdagmorgen half zes. Tijd om er uit te gaan want de Vigilie zou zo dadelijk worden gevierd. Zelf werd ik al wakker van de kerkklok dus een wekker was eigenlijk niet nodig. Om zes uur zou de dienst plaatsvinden. Het was wel erg vroeg maar het idee dat er in andere kloosters ook nog een dienst genaamd "metten" wordt gehouden rond drie- of vier uur 's nachts, deed mij beseffen dat we niks te klagen hadden. En daarnaast, een keer zo vroeg opstaan moet kunnen. Het was hoe dan een mooie dienst met wederom Gregoriaans gezang. Rond een uur of acht gingen wij ontbijten in stilte. Het was mooi maar ook best leuk om te zien hoe we in gebaren vroegen of iemand het brood of de koffie even zou kunnen doorgeven. Iets later, na het ontbijt, gingen we naar de volgende kerkdienst. Dit keer werd de Eucharistie gevierd waarbij de voorganger zoals bij de Roomse traditie een man was. De

overige diensten werden alleen met de zusters gevierd. Voordat de dienst begon legde iedereen zijn eigen hostie in een schaal. Deze schaal werd dan in de dienst zelf gezegend door de pastoor op het altaar. Een mooie manier om geen hosties te verspillen ook al hoop je niet dat iemand vergeet een hostie voor zichzelf neer te leggen omdat je dan eigenlijk niet ter communie kan. Misschien lagen er reserve hosties maar dat heb ik niet gezien.

Verder hebben wij op deze dag verschillende activiteiten gedaan. We hebben bijvoorbeeld een meditatieve wandeling gemaakt. De opdracht was om binnen- of buiten de kloostertuin een weg te vinden die je mooi vond en graag wilde bewandelen. Aan het einde van die weg kon je dan een foto nemen van het uitzicht dat je zag en jou persoonlijk aansprak. Stel dat je aan het einde van de weg een ander klooster in het zicht had en dat dit jou aansprak, dan nam je het op de foto waarna het vervolgens de bedoeling was om na te denken over de weg die je in jouw leven tot nu toe hebt bewandeld. Waarom is dit klooster jouw einddoel?, wat zie je als je achterom kijkt en waar wil je verder naar toe? Een mooie manier om eens bewust te kijken naar de weg die je tot nu toe bewandeld hebt en om te reflecteren.

Op de helft van de dag vond de maaltijd plaats. In het klooster eet men 's middags warm, dus die dag ook. Sudderlappen met aardappels en andijvie stonden op het menu. Echte ouderwetse Hollandse pot en zeer goed klaargemaakt. Het smaakte ons dan ook allemaal prima.

Complimenten aan de zusters!

Een andere activiteit die heel bijzonder was, was een meditatie op het altaar in de kerk tegen de avond. Met z'n allen zaten we in een halve kring op het altaar vlak voor de altijd brandende Godslamp. Het mooie was dat zuster Hildegard af en toe op zachte toon een aantal zinnen zong die door de kerk galmden. De zinnen hadden betrekking op het verhaal van de verloren zoon (Lucas 15: 11-32) en drongen diep tot binnen door. Het half uur was eigenlijk zo om. Daarna zijn wij in de kerk gebleven om een lezingendienst bij te wonen. Na goed geluisterd te hebben en terug gekeerd te zijn uit de kerk, hadden wij een oefening gedaan die betrekking had op het verhaal uit Lucas. We kregen een half uur de tijd om te bedenken in welke persoon wij ons het meest zouden kunnen verplaatsen. In de vader, de eerste zoon of misschien in de tweede? Daarna werd ons gevraagd om eens na te denken over wat je kon leren

van dit stukje tekst en hoe je jouw leven hierin kon terugvinden. Een erg mooie manier om de bijbel te lezen.

De volgende dag, op zondag, deden we een gelijksoortige oefening nadat we de ochtenddienst van half acht hadden meegemaakt en ontbeten. De vigilie viel 's zondags uit.

Dit keer met het verhaal uit het evangelie van Mattheus. Jezus nam Petrus, Jakobus en Johannes mee de berg op waar hij een ontmoeting had met Mozes en Elia. Daarna verscheen God in een wolk die aangaf vreugde in zijn zoon te vinden en dat iedereen naar hem moest luisteren. Wederom een mooie oefening om mee aan de slag te gaan. Robin legde uit dat je eigenlijk elke stukje uit de bijbel ook op jezelf kan betrekken en daardoor goed zou kunnen reflecteren en bidden. Op deze laatste dag hebben wij uiteraard ook de eucharistie viering weer meegemaakt. Dit keer met een volle kerk aangezien Oosterhout ook op zondag naar de kerk gaat. Tegen het middaguur naderde het einde van de dag. Na een mooie groepsfoto te hebben gemaakt samen met zuster Hildegard, is iedereen met een goed gevoel naar huis gegaan. Het was een prachtig weekend waarin wij elkaar op een mooie manier hebben leren kennen. Nogmaals een echte aanrader voor wie het geloof op een nieuwe- of andere manier zou willen beleven.

Rick de Ronde

Bazar

Het is weer achter de rug! De Bazar 2014 was zoals we hoopten weer een geweldig succes. Een enorme prestatie in een leuke onderlinge sfeer. Het weer was dit jaar wat minder maar met de opbrengst van € 16.515 (ok, bruto...) zijn we dan ook erg blij. Zoals vele jaren hiervoor zal 10% van de netto opbrengst naar een goed doel buiten de kerk gaan. Dit jaar is dat het Noodfonds Velsen. Zoals u weet helpt dit fonds inwoners van Velsen in acute en urgente nood met een kleinschalige ondersteuning. Zeker in deze barre economische tijden zijn er veel aanvragen voor hulp en uw bijdrage daarbij is zeer welkom. Daarom willen wij als Bazarcommissie iedereen bedanken die heeft meegeholpen om de Bazar tot een succes te maken. We zien al weer uit naar de 62^e editie!

Namens de Bazarcommissie,
Jan Pieter Schoon

Prijswinnende lotnummers Grote Verloting 2014 St Engelmundus, de nummers zijn gesorteerd op lotnummer, **niet op prijsnummer**

Beginnend met de letter A:

17	28	226	259	349	560	861	931	998	1071	1088	1250
1293	1306	1362	1502	1512	1515	1520	1633	1853	2021	2264	2481
2768	2872	2898	3068	3375	3398	3442	3571	3692	3703	3788	3814
3902	3940	3952	4002	4069	4104	4231	4487	4736	4999	5081	5555
5574	5655	5725	5772	5803	6090	6146	6170	6569	6824	6825	6931
6985	6989	7040	7068	7116	7141	7481	7569	7666	7776	7877	7921
7990	8031	8097	8533	8719	8883						

De prijzen gevallen in de overige kleine verlotingen zijn ter plekke aan de prijswinnaars overhandigd.

De missiekalender voor 2014 is weer te koop.

Wie graag onze oud-katholieke missie ook in het komende jaar wil steunen kan zijn of haar bestelling aan Els Rill, r.rill@quicknet.nl of 0255-52 10 41 doorgeven.

Historische Kring

“Een blik uit het verleden”, zo heette één van de films die gedraaid werd op de filmavond die de Historische Kring 28 oktober jl. organiseerde. Het was voor de Kring een experiment om te zien of hier vanuit onze parochie belangstelling voor was. En ja, de zaal in het Adelbertuscentrum, ingericht als bioscoopzaal, werd ook aardig gevuld. De films van vroeger (soms van niet al te beste kwaliteit) werden enthousiast ontvangen. Het was een feest van herkenning! Kortom het smaakt naar meer en dat gaan we ook zeker doen!

Er was trouwens niet alleen vanuit de parochie belangstelling, vanuit Canada kwam het verzoek van de heer Jack Prins, een lezer van Kruispunt, de films op zijn kosten op te sturen en dat hebben we inmiddels graag gedaan!

Namens de Historische Kring,
Wil Wijker

Turkije: bidden in de nacht - knielen voor water

Lang voor de zon opkwam, hoorden we de gebedsoproep vanaf de minaret. In het donker, in de stilte van de nacht op het verlaten platte – feitelijk heuvelachtige – land, klonk luid en duidelijk de gezongen lofprijzing, tot hij wegebde over het dorp, over de velden. Opnieuw een – voor ons onverstaaanbare – sonoor en

kunstig gezongen regel voor allen die het horen, versterkt naar alle vier windstreken. Als iedereen het heeft kunnen horen nabij of ver, als het weer nachtelijk stil is, het volgende getuigenis, de volgende vermaning, en de oproep aan alle gelovigen voor het dagelijkse gebed. Toen de nagalm van deze oproep weggestorven was, bleef het stil.

In de huizen – huisjes, bouwsels – worden de gebeden verricht.

Nog vier keer klinkt de oproep tot gebed overdag. Vanaf een hoogte hoorden we van alle kanten tegelijk de oproep van de minaretten als in samenspraak inzetten, opstijgen, wegebden, zich vernieuwen, elkaar versterken en zwijgen. Het is voor de mens goed en nodig zijn bezigheden, zijn werk, de dagelijkse sleur, de werkdruk en de stress, af en toe te onderbreken, om even afstand te nemen, je te realiseren waar je nu eigenlijk mee bezig bent, waar je vandaan komt en waarheen je als mens op weg bent.

*Goed voor de eerste volgelingen van Mohammed, de profeet, in de oneindige verlaten Arabische woestijnen vele eeuwen geleden – misschien nog wel nodiger en net zo goed voor de moderne mensen in de gehaaste drukte en dwingende hectiek van nu! *)*

Water op het warme, droge, nazomerse heuvelachtige Turkse platteland is even onontbeerlijk en belangrijk als bidden. Daarvoor is geen oproep nodig. Wel een tap, een kraan of een bron met gezonden levend water.

In Kabak was het water uit de kraan drinkbaar.

Maar het beste drinkwater kwam uit een pijpje uit de rots aan de kant van de asfaltweg. Er was een kleine trog onder, waaruit geiten, ezels, muil dieren en wespen dronken. De bewoners taptten er water in plastic flessen, die zij koelden in emmers halfvol water. Twee mannen op een brommer kwamen 4 vaten van zo'n 10 liter vullen voor thuis.

Om zelf waterflessen te vullen, daalden we af naar de trog. Alleen op onze knieën konden we de flessen goed onder het pijpje houden. Een gepaste houding tegenover een kostbaarheid als zuiver water!

Wij kennen een lofprijzing over, en een wijding van water in de Paasnacht en op Epifanie, vanwege de doop van Jezus in de Jordaan. Goddelijke heils-momenten worden bezongen: op de eerste scheppingsdag zweefde Gods Geest over de wateren, uit de hof van Eden stroomden de vier grote rivieren over de aarde, Noach wordt gered uit het water van de zondloed, Israël ontsnapt door het water van de Rode Zee, Jezus verandert water in wijn, en hij loopt over het water. De lofzang loopt uit op de christelijke doop, en daartoe wordt het water gewijd.

Mijn eerbied voor het levende water in Kabak gold het water zoals het hier zomaar uit de rots kwam: puur water, levensvoorwaarde voor alles wat leeft op aarde. Onbetaalbaar, een geschenk, om zuinig mee te zijn, om te koesteren, te beschermen en om van te genieten.

Fiete Smit-Maan

**) In ons rode kerkboek staan schema's voor dagelijkse katholieke gebeden, voor een morgengebed (lauden op p. 633), een middaggebed (op p. 634), en een avondgebed (vespers op p. 636). Deze zijn met behulp van het blauwe gezangboek en een bijbel voor elke dag in te vullen met psalmen (p. 665 – 968 en p. 1084 – 1089), lofzangen (p. 971 – 1004), schriftlezingen (p. 1052 – 1083), en gebeden.*

Het is even puzzelen

Koopvaardijdienst op 16 november om 15.30 uur

Het begint al een echte traditie te worden dat op de derde zondag van november in IJmuiden een gedachtenisdienst wordt gehouden voor de gevallenen op zee. Deze dienst wordt georganiseerd door de Nederlandse Zeemanscentrale, samen met vertegenwoordigers van Velsense protestante en katholieke kerken. De dominees Haasnoot, Lous en Rasser zullen samen met pastoor Münch de bijeenkomst leiden. Het Scheveninger mannenkoor en violiste Marjolein Muresan verzorgen de muzikale omlijsting.

Concert “Bach in de Binnenstad” op zaterdag 13 december 2014.

Op zaterdag 13 december a.s. geeft het Haarlems Bach Ensemble o.l.v. dirigent Mark Lippe een concert in de serie “Bach in de Binnenstad”. Op het programma staan van Johann Sebastian Bach (1685-1750) deel I en VI uit het prachtige Weihnachtsoratorium.

Het concert vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem, ingang Frankestraat 24 en begint om 17:00 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (richtbedrag 12,50 euro p.p.). www.haarlemsbachensemble.nl

Twee koren met samenzang in de Petrakerk

Houdt u van koor- en samenzang, noteer dan alvast in uw agenda bij de datum 20 december: 20.00 uur kerstoptreden met samenzang in de Petrakerk te IJmuiden. Op die avond treden het *Goede Herderkoor* en het *Chr. Mannenkoor IJmuiden* gezamenlijk op met veel al bekende kerstliederen uit binnen- en buitenland, waarbij ook u regelmatig kunt

meezingen. Bij twee muziekwerken wordt als één groot koor opgetreden. Het belooft een sfeervolle muzikale avond te worden.

Toegang vrij. Bij voorbaat: van harte welkom!

Het Glazen Huis en de Actie Serious Request

Zoals u misschien al weet komt Het Glazen Huis dit jaar naar Haarlem. In de week voorafgaand aan de kerstdagen sluiten drie dj's van 3FM zich zes dagen lang op in een glazen studio. Zij eten die dagen niets en maken 24 uur per dag live radio en televisie en zijn online te volgen. Het publiek kan tegen betaling verzoeknummers aanvragen en wordt uitgebreid geïnformeerd over de actie Serious Request. Met deze actie zet 3FM zich in samenwerking met het Rode Kruis ieder jaar in voor een stille ramp. De drie DJ's in het Glazen Huis gaan van 18 december tot en met 24 december alles doen om zoveel mogelijk aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de aanpak van deze stille ramp. Het Rode Kruis zet zich in voor opvang en herstel van vrouwen met een trauma door seksueel geweld, helpt deze vrouwen het leven op te bouwen, maar vraagt ook bij publiek, politie en strijdkrachten aandacht voor het recht van elk mens, elke vrouw, om zelf te bepalen over het eigen lichaam.

In conflictgebieden zijn vrouwen extra kwetsbaar, omdat seksueel geweld als een vernederend wapen wordt ingezet. Seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen heeft grote gevolgen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van de slachtoffers, maar heeft ook economische en sociale impact. Het seksuele misbruik is een taboe, door schaamte omgeven. Slachtoffers worden vaak uitgesloten van de gemeenschap. Herstel van deze vrouwen is belangrijk. Uit humanitair oogpunt, maar ook omdat juist vrouwen tijdens en na conflicten de basis leggen voor wederopbouw. Zij zorgen voor de kinderen en de inkomsten van een gezin, zij zorgen voor de gemeenschap en de familie. Alle reden waarom Serious Request dit jaar aandacht vraagt voor deze meisjes en vrouwen.

De Raad van Kerken van Haarlem vraagt alle kerken in Haarlem en de aangrenzende gemeenten om mee te doen. Het zou mooi zijn als de kerken van Haarlem en omstreken bij de start op 18 december een flink bedrag bekend kunnen maken dat bestemd is voor meisjes en vrouwen die lijden onder oorlog en geweld.

Marijke Nijman-Smits

Secretaris van de Raad van Kerken van Haarlem

AGENDA

- 07/11 14.00 uur Oecumenische Leeskring, sacristie Engelmundus
10/11 20.00 uur Gemeentevergadering(Synode), Adelbertuscentrum
11/11 20.00 uur Mannenclub, wijnproefavond
11/11 20.00 uur Adelbertus Vrouwenkontakt, Jaap Wijker vertelt over
'Een leven in de ruimtevaart'.
13/11 10.00 uur Koffieochtend, RK Engelmundus, Driehuis
15/11 15.30 uur Priesterwijding Marieke Ridder, Engelmundus
16/11 15.30 uur Koopvaardijdienst, Nieuwe Kerk, Kanaalstraat
18/11 14.00 uur Bijbelkring, pastorie Engelmundus
19/11 20.00 uur Aktiva, wijnproeverij Maaïke Tromp
21/11 14.00 uur Oecumenische Leeskring, sacristie Engelmundus
30/11 19.00 uur Adventsdienst, Nieuwe Kerk Kanaalstraat mmv
Parochiekoor olv Piet Schol en Age Kramer
01/12 20.00 uur "Geloof als inspiratie"
Oecumene als maatschappelijk model,
Haarlem, prof. Peter-Ben Smit
02/12 14.00 uur Bijbelkring, pastorie Engelmundus
05/12 14.00 uur Oecumenische Leeskring, sacristie Engelmundus
09/12 **18.30 uur** Adelbertus Vrouwenkontakt, adventsavond
09/12 20.00 uur Mannenclub, presentatie kunstbezit O.K.Kerk
11/12 10.00 uur Koffieochtend, Wijkcentrum Velsen-Zuid
16/12 14.00 uur Bijbelkring, pastorie Engelmundus
17/12 **18.30 uur** Aktiva, adventsavond

Voor Klaas...

*Er is geen einde aan het laatste einde,
er is alleen een eeuwig nieuw begin,*

Lennart Nijgh

Parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus i.o.

website: ijmuiden.okkn.nl

Pastores

Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden

Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl

Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260,

06-30126877, e-mail: fam.munch@planet.nl

Gebouwen

Adelbertuskerk :

Sparrenstraat 46, IJmuiden

Engelmunduskerk:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden

De Bolder:

tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of

06-22879771, okbolder@gmail.com

Adelbertuscentrum:

tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080,

okadelbertusbeheer@quicknet.nl

b.g.g. 0255-512167

Bankrekening O.K. parochie

H. Engelmundus te IJmuiden

NL56 RABO 0154 1643 48

Bankrekening O.K. Parochie

H. Adelbertus te IJmuiden

NL86 INGB 0003 8083 41

*Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies **alleen via***

NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden

Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24

Busjes kunnen gelegegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,

Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, tel. 0255-707104

Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL27 ABNA 0564 8402 89

Oud-Katholieke Begrafnisvereniging:

Uitvaartverzorgers: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

*Kruispunt: kopij inleveren voor **voor 3 december 2014** bij:*

S.C. Smit-Maan, IJmuidenstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,

tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl

Het volgende nummer verschijnt omstreeks 15 december 2014.